

KERK



ONDERWEG

21 september 2019
22^e jaargang no. 01



MEDITATIE



Waar mensen voor je openstaan
De deur wijd opengooien
Naar je vragen, naar je luisteren,
Willen weten wie je bent,
Daar voel je je welkom

Waar mensen respect hebben
Voor jou en voor je mening,
Je niet uitlachen, maar accepteren,
Je waarderen zoals je bent,
Daar voel je je welkom.

Waar mensen je troosten,
Als je verdriet hebt,
Zomaar begrijpen,
Zomaar weten
Hoe je eraan toe bent.
Daar voel je je welkom.

Waar mensen in je geloven,
En op je rekenen,
Je zien zitten,
Op je bouwen,
Je hun zorgen toevertrouwen,
Daar voel je je welkom !

Waar mensen zo met je omgaan,
Daar voel je je eigenlijk
Meer dan welkom
Daar voel je je thuis

Dit gedicht werd gelezen in de startdienst op 9 september door vijf mensen die ieder hun bloem plaatsten in de grote koffiekant midden in de liturgische schikking. De schikking met als thema: "Ontmoeting" werd gemaakt samen met bezoekers van de Open Dag op zaterdag. Rondom een koffiekant verschillende koffie- en theekopjes, melkkannetjes, suikerpotjes, gevuld met een klein persoonlijk bloemstukje.

Het is een prachtig beeld van wat we als Hofkerk willen en mogen zijn. In de eerste plaats verbeeldt deze schikking hoe we bij elkaar komen rondom de Bijbelse verhalen van geloof, hoop en liefde. Daarvandaan ontvangen we voeding voor ons persoonlijk leven, dat voor ieder een andere kleur heeft, geen mens is hetzelfde. Maar tegelijkertijd schrijven we met ons eigen leven én als gemeenschap verder aan het verhaal van God en mensen.

En dat wordt weer zichtbaar in de ontmoetingen die plaatsvinden door de weeks, in de kringen, de inloop, de maaltijden, de activiteiten binnen en buiten de kerk. Prachtig vorm gegeven door de hop die over de rand van de schikking hangt. Het symboliseert dat de kring nooit gesloten is, dat iedereen zich welkom mag voelen. Met Gods zegen mogen we weer een nieuw kerkelijk seizoen in, mogen we weer op weg, jong en oud, vriend en vreemdeling, zonder te weten wat we tegenkomen, maar in het vertrouwen dat we onderweg thuis zijn bij de Eeuwige.

Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong



KERKDIENTEN

Zondag 22 september 2019 Vredesweek

PenP kerk 10.00 uur Oecumenische Dienst ds. W. de Jong

Kindernevendienst: Hanneke Bor

Collecten: 1) Vredesweek - Raad van K.

Dinsdag 24 september 2019 Herfstzon

Herfstzon 16.30 uur ds. W. de Jong

Vrijdag 27 september 2019 Stoevelaar Heilig Avondmaal

Stoevelaar 16.00 uur ds. W. de Jong

Zondag 29 september 2019 Jeugdendienst

Hofkerk 10.00 uur ds. W. de Jong
m.m.v. Unico

Kindernevendienst: Sandra Moes

Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk

Zondag 06 oktober 2019 Heilig Avondmaal

Hofkerk 10.00 uur ds. W. de Jong

Kindernevendienst: Alja Klok

Collecten: 1) Diaconie 2) Kerk en Israël

Vrijdag 11 oktober 2019 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur mw. D. Brinkhorst

Zondag 13 oktober 2019 12-jarigen Dienst

Hofkerk 10.00 uur ds. W. de Jong

Kindernevendienst: Annigje Beltman

Collecten: 1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat 2) Kerk

Avondgebeden op dinsdag vanaf 10 september

Vanaf dinsdagavond 10 september is er weer elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur een avondgebed. In deze avondgebeden staan stilte en meditatie centraal. Er is een korte lezing, doorgaans gekozen uit het rooster van Taizé en tijdens de gebeden is er de gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor een persoonlijke gebedsintentie.

Elk avondgebed heeft een thema (cyclus van vier weken) waarbij de lezing, het gebed en een lied op aansluiten:

Week 1 Gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping

Week 2 Levensweg

Week 3 Heling

Week 4 Vertrouwen

Inloop en ontmoeting

Elke dinsdagavond van 17.00 – 21.00 uur en donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur is de kerk geopend voor ontmoeting en een kopje koffie of thee. Deze inloop is bedoeld voor iedereen binnen en buiten de kerkgemeenschap, die het gezellig vindt om aan te schuiven en/of behoefte heeft aan een praatje. Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig.



Dinsdag/woensdagavondmaaltijd

Op elke dinsdag- en woensdagavond is er een gezamenlijke maaltijd tegen een kleine vergoeding. Iedereen is welkom. Op dinsdag is de maaltijd en inloop van 17.00-21.00 uur met maaltijd om 18.00 uur. Op woensdag van 17.00-19.00 uur met om 17.30 uur de maaltijd. Opgave tijdens de inloop op donderdag of via Roelie Nielander, tel. 274293, r.nielander@hetnet.nl

Stiltecentrum

Tevens is er de gelegenheid om de stiltehoek te bezoeken in de kerkruimte. Hier staan de kaarsen van de overleden gemeenteleden in het afgelopen jaar, maar er is ook ruimte om zelf een kaarsje aan te steken en even stil te zijn.

Vervoer naar de kerkdiensten

- 22 september: dhr. F. Gerritsen, dhr. R. Minnen, dhr. R. Hoekman,
dhr. C. van Rijnsbergen en dhr. P. Fernhout
29 september: mw. G. Vietje, dhr. J. Drenthen, dhr. J. Sportel,
dhr. P. Fernhout en dhr. G. Dijkstra
06 oktober : dhr. H.J. Tadema, dhr. R. Caron, dhr. A. Bouma,
dhr. P. Fernhout en dhr. J. Drost
13 oktober : mw. A. Schutte, dhr. R. Hoekman, dhr. Y. de Jong
dhr. P. Fernhout en dhr. H. Buitenhuis

Bloemen eredienst:

- 22 september: mw. A. Schutte
29 september: mw. A. Schutte
06 oktober : mw. R. Schuite
13 oktober : mw. R. Schuite

Rooster koffieschenken zondagochtend:

- 22 september: Bertha Fernhout, Wilma en Jan Drenthen
29 september: Brecht Jacobi, Gerie Vietje en Rinny Schuite
06 oktober : Ytje en Yke de Jong en Leo Lettink
13 oktober : Jenny en Richard Minnen



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 22 september 10.00 uur

Oecumenische Vredesviering Petrus en Pauluskerk

Genesis 28: 10 – 17 Lucas 16: 1- 13

VERDE VERBINDT



OVER GRENZEN

Het thema van de Vredesweek dit jaar is: **Vrede verbindt over grenzen.** In ons leven en in de wereld komen we overal grenzen tegen. Zonder grenzen zouden we niet kunnen leven. Het is niet goed als iemand over 'jouw grens' heen gaat. Een grens bakent af, geeft identiteit, maar kan een scheiding worden tussen mensen die er bij horen en niet bij horen, tussen culturen en geloven.

Vrede vraagt om verbinding over grenzen heen, vrede vraagt om je open te stellen voor de ander, vrede vraagt ook om de ander wat te gunnen.

Aan de vredesdienst werken gelovigen uit verschillende culturen mee met ook medewerking van het koor In Between. Er is kindernevendienst. Voorgangers zijn pastor Annet Zoet en ds. Wim de Jong

Zondag 29 september Doopdienst

1 Samuël 21: 2 – 16 Lucas 16: 19 – 31



In deze dienst wordt Lars Louis van Wanrooy gedoopt, zoon van Anja Meulenkamp en Ruud van Wanrooy. Aan deze dienst werkt ook het Interkerkelijk Jongerenkoor Power uit Wierden mee.

Zondag 6 oktober Maaltijd van de Heer

1 Samuël 24:1–23 Lucas 17:1–10 Psalm van de zondag 37



We lezen deze zondag weer verder uit het eerste boek Samuël en volgen de verhalen van David, die vervolgd wordt door koning Saul. Tijdens deze achtervolging krijgt David de kans om Saul, die in een kwetsbare positie is, te doden, maar doet dat niet. Hij wil zijn koningschap niet verkrijgen door middel van geweld. Het is een verhaal dat haaks staat op wat we vaak in onze wereld zien, maar ook in het klein in ons persoonlijk leven. Hoe behandelen we de ander, hoe bereiken we onze doelen.

Jezus liet in navolging van David een weg zien van liefde. Hij deelde zich zelf uit, gaf zijn leven uit liefde voor de mensen. En dat is wat we vieren als we samen aan tafel gaan: God die zich deelt in brood en wijn en ons daarmee opneemt in zijn verbond van liefde.

Zondag 13 oktober 12 jarigendienst

2 Samuël 1:1– 6

Lucas 17: 11–19



In deze dienst staan de jongeren centraal die dit jaar naar de brugklas zijn gegaan. Een nieuwe stap, een nieuw begin, op hun levensweg waarvoor ze de zegen mee krijgen in deze dienst. Ook voor David is er een nieuw begin. Door de dood van koning Saul zal hij koning worden. Maar uit het verhaal wordt duidelijk dat hij zaken als vriendschap belangrijker vindt dan zijn nieuwe positie. Een thema om samen bij stil te zijn in de dienst die we gaan voorbereiden met de jongeren en hun ouders.

Ds. Wim de Jong



Bloemen

De bloemen uit de Hofkerk (waaronder de bloemen uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon) zijn als groet of teken van medeleven van de gemeente de afgelopen weken naar de volgende personen gebracht: Gerda Oolbekkink, Dika Smale, Gerrit Dijkstra, Anja Kranenburg, Herman Hammer, Frits Koldenhoven, Gerrit Ligtenberg, Trudy Krijgsman, Sietske Heuvelink, Hilde Korvemaker, Reina Korvemaker, mevr. Hammer, Hanny Kooyman, dhr. Krijgsman, Bertha de Jong en Jan Krooshof.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij wel een bloemetje met blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag. U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl

Zieken:

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we sterkte en een spoedig herstel toe.

Overleden

19 augustus Wijske Dijkstra – Sloterdijk, De Stoevelaar 90 jaar
1 september Engbertus Hendrikus Heetland, Herfstzon, kamer 12,
83 jaar

Ontmoetingen en Kringen seizoen 2019 – 2020

1. Op weg naar zondag

Iedere veertien dagen lezen we met elkaar de teksten van de komende zondagen en zoeken samen naar de betekenis en wat de tekst ons zegt. Voor ieder die zich wat meer wil verdiepen in de Bijbelse teksten én voor iedereen die een taak heeft in de dienst, zoals ouderling, kindernevendienstleiding, jeugdkerkleiding, etc. Opgave is niet nodig.

Dinsdag 17 september 20.00 uur voor de zondagen 22 en 29 september

Woensdag 2 oktober 19.30 uur voor de zondagen 6 en 13 oktober

Dinsdag 15 oktober 20.00 uur voor de zondagen 20 en 27 oktober

2. Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag

Samen lezen we een Bijbelverhaal en bespreken we met elkaar wat het Bijbelverhaal ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet nodig.

De eerstvolgende keer is **donderdag 3 oktober om 11.00 uur** in de Klokkenkamp. Thema is: **Vergeving** (1 Samuël 24 David en Saul)

3. Oecumenische Bijbelgespreksgroep

Een gespreksgroep waar deelnemers met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaan over Bijbelse onderwerpen, waarbij de inleidingen afwisselend verzorgd worden door de voorgangers uit de verschillende kerken.

De avonden beginnen om 20.00 uur en

vinden dit seizoen plaats in de Hofkerk.

- 17 september, inleider Jan Bakker met het onderwerp: De hemel
- 15 oktober, inleider Jan Bakker met het onderwerp Heilige Geest
- 19 november, nog nader in te vullen
- 21 januari, inleider Wim de Jong met thema "Wonderverhalen van Jezus

en de oorsprong daarvan in het Oude Testament" (Elia en Elisa)

- 18 februari; nog nader in te vullen

- 17 maart; inleider W. de Jong vervolg "Wonderverhalen van Jezus en de oorsprong daarvan in het Oude Testament (Elia en Elisa)"
Iedereen is van harte welkom!



Verdere informatie bij de voorbereidingsgroep
Dora Brinkhorst, dorabrinkhorst@gmail.com
Anneke Postma, familiepostma@outlook.com
Han Drost, drost9@xs4all.nl

4. Basiscursus Bijbelse Verhalen 7+1



In vier avonden gaan we in op de basisthema's van het christelijk geloof. Wat is geloven? Welk beeld hebben we van God? Wie was Jezus van Nazareth? Wat is de Heilige Geest? Tijdens deze avonden staan Bijbelse verhalen centraal, die door ze (opnieuw) te lezen verrassend nieuw voor ons kunnen zijn. Deze avonden zijn bedoeld voor ieder die bezig is met de vragen: Wat betekent geloven voor mij? Hoe moet ik die Bijbelse verhalen lezen?

Ontmoeting en luisteren en leren van elkaar zijn op deze avonden erg belangrijk. Desgewenst is er een vervolg van deze avonden in het voorjaar.

De avonden vinden plaats op:

Woensdag 16 oktober 19.30 uur

Woensdag 30 oktober 19.30 uur

Woensdag 13 november 19.30 uur

Woensdag 27 november 19.30 uur

5. Bibliodrama



In september gaan we weer verder met de avonden bibliodrama. Bibliodrama is een methode om een Bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het Bijbelverhaal jou persoonlijk doet. Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scènes uit. Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!

De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal
Donderdag 26 september 19.30 uur
Donderdag 31 oktober 19.30 uur
Donderdag 28 november 19.30 uur

De avonden kunnen los gevolgd worden, dus men kan zich voor één of meerdere avonden inschrijven.
Er is een maximum van tien deelnemers.
Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647,
wim.dejong@hetnet.nl

Dag van de Dialoog 14 november



Op donderdag 14 november vindt weer de jaarlijkse **Dag van de Dialoog** plaats. Iedereen is uitgenodigd om aan te schuiven aan één van de tafels op een gastvrije locatie in Goor om daar mensen uit verschillende culturen te ontmoeten. Tijdens de maaltijd gaan we op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek en vertellen elkaar de verhalen die we willen delen. Het thema dit jaar is **Gastvrij ontmoeten**.

17.00 uur Inloop op de gastvrije locatie

17.30 uur Start van het gesprek tijdens een eenvoudige maaltijd

19.30 uur Afronding van het gesprek, met elkaar gaan we naar het gemeentehuis

20.00 uur Gezamenlijke bijeenkomst in het gemeentehuis

21.15 uur Afsluiting

Opgave kan bij goorindialoog@gmail.com, of telefonisch bij Ellen Holkers, 06-10374615

Gastadressen en gespreksleiders gevraagd

Voor deze dag zijn we op zoek naar mensen die thuis een groepje van 8 mensen willen en kunnen ontvangen van 17.00 – 19.30 uur voor een eenvoudige maaltijd. De boodschappen voor deze maaltijd worden gesponsord en door ons aangeleverd. U hoeft alleen de tafel te dekken, koffie en thee te zetten en de gasten te ontvangen. Zo kunt u zelf ook deelnemen aan het gesprek.

Ook zijn we op zoek naar **gespreksleiders** die op één van de locaties het gesprek willen leiden.

Voor zowel de gastvrouwen, gastheren en gespreksleiders is er een toerustingsavond op maandag 21 oktober om 20.00 uur. In de Klokkenkamp

Opgave en informatie bij Ellen Holkers , goorindialoog@gmail.com, tel: 0610374615

Democratiefabriek 11 – 18 november *Begeleiders gevraagd*



In de week waarin ook de Dag van de Dialoog plaatsvindt staat in de Klokkenkamp de Democratiefabriek, een interactieve tentoonstelling over samenleven, democratie en vrede voor jongeren tussen 10 en 16 jaar. In

groepen kunnen zij in deze 'fabriek' aan het werk.

Alle scholen in de Hof van Twente zijn uitgenodigd om in klasverband deze democratiefabriek te bezoeken. De eerste aanmeldingen zijn al binnen.

We zijn nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om een dagdeel (ochtend of middag) de jongeren te ontvangen en op weg te helpen in deze fabriek. Hiervoor organiseren we nog een instructiemoment.

Aanmelden en informatie kan bij Wim de Jong, 0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl

Een koffer vol verhalen voor peuters en kleuters



Samen met je kind of kleinkind spelenderwijs kennis maken met Bijbelverhalen.

Aan de hand van mooie prenten samen met de kinderen kijken en vertellen. Maar ook de kerk verkennen en vertrouwd raken met elkaar. Een verhaal, wat zingen of muziek maken Ongedwongen en interactief!

Inloop 15.45 uur en start: 16:00 uur

Na afloop is er limonade en nog even tijd om met elkaar te spelen of te knutselen

en voor de volwassenen is er ontmoeting met koffie of thee.

1e zondag van de maand:

6 oktober 2019, 3 november 2019, 1 december 2019

5 januari 2020, 2 februari 2020, 1 maart 2020 en

5 april 2020!

Loop gerust eens binnen om het mee te maken.

Voor meer informatie: hannekecaron@caiway.nl of 0621813281



DIACONIE

Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690

Landelijke Diaconale Dag op zaterdag 9 november 2019

Op zaterdag 9 november wordt in het Beatrixtheater in Utrecht de Landelijke Diaconale Dag 2019 gehouden. Thema van deze dag is: 'Ieder mens telt!'

Samen met meer dan duizend diakenen, ZWO-commissieleden en andere diaconaal werkers kunt u zich laten inspireren door hoofdspreker minister Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president) die vertelt hoe dit thema zijn dagelijkse drijfveer is. Ook zijn er maar liefst 26 boeiende keuze-workshops en is er alle ruimte voor ontmoeting en het uitwisselen van ideeën. Kortom, een dag die u niet mag missen. Van harte welkom!

Meer informatie kunt u vinden op onderstaande website:

<https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/landelijke-diaconale-dag>

Vorig jaar heb ik, samen met nog twee leden van de diaconie, deze dag bezocht en we voelden ons geïnspireerd door het samenzijn met zoveel gelijkgestemden, door de opgedane ideeën in de workshops, de verhalen en het gezamenlijke zingen en bidden.

Op zaterdag 9 november aanstaande gaat in ieder geval één lid van de diaconie naar deze dag (per trein). Het zou fijn zijn als er meer gemeenteleden zijn die het bovenstaande aanspreekt en samen met haar naar Utrecht willen reizen. In dat geval kunt u dat telefonisch aan ondergetekende kenbaar maken, zodat we de treinreis gezamenlijk kunnen coördineren.

Teus van Luttikhuisen Telefoon: 0547-761598/ 06-15460190



KERKENRAAD

Uit de kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad is op 28 augustus bijeengewees. Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de orde geweest: - Het startweekend op 7 en 8 september. Er is een mooi programma gemaakt.

- De diverse samenwerkingsactiviteiten met basisscholen in de Hof van Twente van onze predikant Wim de Jong.
- Het advies van de taakgroep De Klokkenkamp 2018 is besproken.

Verder zijn de diverse activiteiten van de verschillende werkgroepen nagelopen. Alinda Sportel, scriba

Gemeenteavond dinsdag 1 oktober

De kerkenraad nodigt iedereen van harte uit voor de gemeenteavond op *dinsdag 1 oktober vanaf 20.00 uur, in de Klokkenkamp*. Op deze gemeenteavond zullen ds. Wim de Jong en Debby Slag verslag doen van hun bezoek aan Kenia afgelopen zomer. Zij waren met een aantal mensen uit Nederland te gast bij het Catholic Pandipieri Center in Kisumu, een sociaal project met verschillende activiteiten voor de bevolking van de armste wijken in Kisumu. Een onderdeel van het bezoek was de deelname aan de jaarlijkse sponsorwandeling waarvan de opbrengst ten goede komt aan het werk van het centrum. Iedereen is van harte uitgenodigd, kerkenraad Hofkerk



Collectebonnen

Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van collectebonnen. (Fiscaal aftrekbaar) U kunt deze collectebonnen bestellen per vel van 20 stuks in coupures van € 0,50 en € 1,00 via bankrekening **NL71SNSB 090.88.76.076** t. n. v :

“ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.

Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding :

“ 20 x € 0,50 “ of “20 x € 1,00 “ of een veelvoud daarvan.

Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd.

Administratie : Ben Voerman tel. 272763

ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

Organistenteam

Eén van onze voormalige voorzitters van de Diaconie, Henk Druif, zei vaak: “De Diaconie verricht haar zegenrijke werk in stilte”. En zo is het ook. Ongeveer in analogie daarmee zou je kunnen zeggen: “De organist verspreidt de welluidende orgelklanken, terwijl hij zelf onzichtbaar is”. De organist zit voor de klavieren en boven de pedalen, met de rug naar de gemeente, maar is onttrokken aan het oog van de kerkgangers door een pijpenfront. Zijn communicatie in de dienst met voorganger en gemeente vindt plaats via een spiegel, een luidspreker en een klein beamerschermpje.

Hoewel de organisten na de dienst vaak nog blijven koffiedrinken komt regelmatig de vraag: wie zijn onze organisten eigenlijk en hoeveel hebben we er?

Vandaar even dit artikeltje in Kerk Onderweg.

We zijn erg blij met het volgende organistenteam:

Henk Langenkamp

Cees van der Sluijs

Rob Huberts

Ries van Vrouwerff

En sinds kort speelt ook Gerrit van Vembde mee op incidentele basis.

Dat is een luxe situatie, want er zijn weinig gemeenten die over zo'n verscheidenheid en veelzijdigheid aan muzikaal talent kunnen beschikken. Ongeveer één keer per kwartaal komen we samen om voor de dan volgende maanden het rooster te bespreken. En het is opvallend hoe soepel en collegiaal die orgelbeurten ingevuld worden. Ook wanneer iemand plotseling verhinderd is dan is vervanging door één van de anderen altijd snel geregeld.

Wij koesteren onze organisten!

Namens de Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek, Lucas Schoemakers.



VERANTWOORDING

Collectes Diaconie Augustus 2019

02-08 Stoevelaar € 36,20

11-08 Diaconie € 86,25 Werelddiaconaat aangevuld tot € 200,00

16-08 Stoevelaar € 44,15

18-08 Diaconie € 108,68

25-08 Diaconie € 133,94

30-08 Stoevelaar € 42,00

01-09 Diaconie € 141,75

08-09 Diaconie € 107,50

Namens de Diaconie Yke de Jong

Vrijwilligersavond op 25 oktober 2019.

Zoals in de vorige Kerk Onderweg staat willen we iedereen, die iets voor de Protestantse gemeente of Hofkerk doet uitnodigen voor deze avond. We hopen op een hoge opkomst, wij maken er wat gezelligs van. Prettig zouden we het vinden dat een ieder die van plan is te komen, dat meldt via de a-mail: wilma.drenthen@planet.nl of per telefoon nr. 0547-273666. Dit i.v.m. de inkopen.

Met vriendelijke groeten, Cees van der Sluijs en Wilma Drenthen.

Torenuurwerk

Tot begin deze eeuw werden de wijzers van de klok in de toren alsmede de Hemony slagklok aangestuurd door een uurwerk vervaardigd door Eduard Korfhage & Söhne uit Melle bij Osnabrück. Het werd in 1939 bedrijfsklaar gemaakt en geplaatst door de fa. Jos. van de Kerkhof, fabriek van torenuurwerken, klokken en carillons uit Aarle-Rixtel, zoals uit het naamplaatje blijkt. Dit uurwerk werd begin van deze eeuw vervangen door een volledig elektrische aandrijving. Het nu niet meer in gebruik zijnde uurwerk stond vervolgens jarenlang te verstoffen bovenin de toren. Het is eigendom van de protestantse gemeente. Het idee is ontstaan om het uurwerk te restaureren. Daartoe is de heer Harry te Lintelo uit Ambt Delden bereid gevonden. Hij heeft veel ervaring met klokken en (toren)uurwerken. Eerst werd het uurwerk bovenin de toren volledig gedemonteerd. Vervolgens zijn alle onderdelen verplaatst naar de eerste verdieping van de toren. Daar hebben Stef Siebelink en ondergetekende geprobeerd het zo goed mogelijk vetvrij en schoon te maken, op een koude en winderige voorjaarsdag eerder dit jaar. Vervolgens zijn alle onderdelen naar de begane grond gebracht en



naar Ambt Delden getransporteerd. Daar is het volledig schoongemaakt en zijn alle onderdelen die te veel geleden hadden, kapot waren gegaan of inmiddels waren verdwenen, opnieuw gemaakt. Het geheel is weer in elkaar gezet, en naar de Klokkenkamp gebracht. Daar is het op startzaterdag 7 september overgedragen en

werkend en al in gebruik genomen.

Er is een bescherming omheen vervaardigd door Herman Wilbrink. Dit om te voorkomen dat men zich verwondt aan een bewegend onderdeel, maar met name om te bewerkstelligen dat men er alleen maar naar kijkt....

Enkele technische details: De gietijzeren stellingdelen worden op afstand van elkaar gehouden door staven en een strip. Gaand werk met zgn. Grahamgang waardoor het ankerwerk niet wordt teruggeduwd. Constante kracht inrichting met differentieel van haakse tandwielen. Elektrisch opwindsysteem met worm-as onder het uurwerk door. Links is het slagwerk met 90 slagen in twaalf uur; rechts is het uurwerk.

Frits Schutte, voorz. Kerkrentmeesters.

N.B. Een soortgelijk maar wat kleiner exemplaar heeft dienst gedaan in het vml. gemeentehuis aan 't Schild en is nu te bezichtigen in de hal van het Goors Museum in het vml. stationsgebouw.

ACO-nieuws

Uitnodiging busrit met aansluitend een gezellige broodmaaltijd

In het programma van de ACO zitten jaarlijks een paar vaste activiteiten: de Paasviering en de Kerstviering. In de tussenliggende periode proberen we iets te organiseren dat niet direct gekoppeld is aan een kerkelijke viering. Na enkele jaren van afwezigheid organiseert de ACO weer een busrit en wel op **dinsdagmiddag 15 oktober**. Het plan is een rit te maken door een deel van ons mooie Twente met Jan Pluimers als reisleader. Ongetwijfeld zal hij weer veel te vertellen hebben over de mooie en interessante plekjes waarlangs de rit zal gaan. We starten vanaf De Klokkenkamp **om 14.30 uur**. De rit vindt plaats met een touringcar die uitgerust is met een rolstoellift. De aankondiging geldt ook voor degenen die niet persoonlijk door onze mensen bezocht worden. Wilt u zich in dat geval wel opgeven bij één van de onderstaande ACO-medewerkers zodat wij weten hoeveel personen aan de busrit deelnemen. Na afloop staat er een broodmaaltijd op u te wachten. We eindigen de middag rond 17.00 uur en verwachten weer een heel fijne en gezellige middag met elkaar te hebben.

Opgeven bij:

mevr. H. Bieleman tel. 274226

mevr. J. Buitenhuis tel. 275210

mevr. J. Minnen tel. 274093

Als U niet zelfstandig naar de Klokkenkamp kunt komen dan zijn er medewerkers die U graag komen halen en weer terugbrengen. Laat het ons wel even weten. We rekenen op een grote opkomst en op een fijne middag met elkaar.

Met vriendelijke groet van de ACO.

Open Deur september 2019:



Een goed verhaal

Een goed verhaal wordt pas echt een goed verhaal als het je pakt – als het je in beweging brengt, je iets leert, je verontrust, je troost. Lees in Open Deur hoe dat met Bijbelverhalen kan gebeuren. Dat ze je zó pakken dat je er als het ware zelf in voorkomt.

Met onder andere:

- Die beeldende taal van Bijbelverhalen
- Een heilig boek, een boek met gezag?
- Vier manieren van bijbellezen:
 - mediterend, met de rabbijnen, contextueel en schrijvend
- ‘Met dít verhaal heb ik een bijzondere band’ – drie ervaringen
- ‘Het belangrijkste van verhalen vertellen is luisteren’ - interview
- Help, ik lees de Bijbel - leestips

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en buiten de kerken. Voor een collectief abonnement kunt u contact opnemen met mevr. W.S. Wilbrink, telefoon 263883.



RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 09.00 – 10.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



AGENDA

| | | |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| 23-09-2019 | 19.45 uur | Vocanto |
| 24-09-2019 | 17.00 uur | Inloopmaaltijd |
| | 19.30 uur | Vesper |
| 25-09-2019 | 17.00 uur | Inloopmaaltijd |
| 26-09-2019 | 10.00 uur | Inloop |
| | 14.00 uur | Pastoraat wijk D |
| | 19.30 uur | Bibliodrama |
| | 19.30 uur | Kerkrentmeesters |
| | 19.30 uur | Werkgroep eredienst en kerkmuziek |
| 30-09-2019 | 19.45 uur | Vocanto |
| 01-10-2019 | 17.00 uur | Inloopmaaltijd |
| | 19.30 uur | Vesper |
| | 20.00 uur | Gemeenteavond |
| 02-10-2019 | 17.00 uur | Inloopmaaltijd |
| | 19.30 uur | Op weg naar zondag |
| 03-10-2019 | 10.00 uur | Inloop |
| 06-10-2019 | 15.30 uur | peuter kleuter |
| 07-10-2019 | 19.45 uur | Vocanto |
| 08-10-2019 | 17.00 uur | Inloopmaaltijd |
| | 19.30 uur | Diaconie en Caritas |
| | 19.30 uur | Vesper |
| 09-10-2019 | 17.00 uur | Inloopmaaltijd |
| | 19.45 uur | Diaconie |
| 10-10-2019 | 10.00 uur | Inloop |
| 14-10-2019 | 10.00 uur | Bezoekgroep ouderen |
| | 13.30 uur | Pastoraat |
| | 19.45 uur | Vocanto |
| 15-10-2019 | 14.00 uur | ACO busreis |
| | 17.00 uur | Inloopmaaltijd |
| | 19.30 uur | Vesper |
| | 20.00 uur | Op weg naar zondag |
| 16-10-2019 | 17.00 uur | Inloopmaaltijd |
| | 19.30 uur | 7+1 ontmoetingen met God |
| 17-10-2019 | 10.00 uur | Inloop |
| | 19.30 uur | Kleine kerkenraad |



KOPY INLEVEREN

De kopij voor het kerkblad van 19 oktober (**voor 4 weken**) inleveren vóór **08** oktober. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".

Er is weer een nieuw rooster beschikbaar met de verschijningsdata van het kerkblad. Indien u dit in uw bezit wilt hebben, kunt u een mailtje sturen naar kerkonderweg@hofkerkgoor.nl

Annemieke Wolff
Han Drost, tel. 0547-273813

Mededelingen voor de zondagsbrief (liturgie) kunt u wekelijks tot woensdagavond 20:00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl

Vergeet niet uw oud papier te brengen naar de inzamelplaats aan de Van Kollaan, naast de brandweerkazerne.



De openingstijden zijn op werkdagen:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.
Voor inlichtingen: Piet Fernhout: 06-15834651



ALGEMENE INFORMATIE

PREDIKANT

ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl
bereikbaar: 08.30–09.30 uur, 12.30–13.15 uur en 17.00– 9.00 uur (zaterdag vrij)

KERKENRAAD

voorzitter C.B. v.d. Sluijs Eeftinkstraat 21 7496 AG Hengevelde
T 0547-333448 E voorzitter@hofkerkgoor.nl
scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221
mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

voorzitter mw. D. Brinkhorst Meeuwenstraat 2 7471 HG Goor T 273823
secretaris T. van Luttkhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,
T 0547-761598 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

voorzitter F. Schutte, Diepenheimseweg 3, 7471LW Goor, T 0547-260211
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,
T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, Koster-beheerder:
Kirsten Ongena T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
openingstijden: dinsdag 17.00–20.00 uur en donderdag 09.30-11.30 uur

LEDENADMINISTRATIE

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor
Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor
Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v Collectebonnen Prot. Gem. Goor