

KERK



ONDERWEG

16 november 2019
22^e jaargang no. 03



Dat er een morgen komt

Ga met ons God,
de lange weg
van onmacht en verdriet
naar kracht en opstanding.
Ga met ons die weg
die over sterven heen
naar onaantastbaar leven voert.
Duld onze vragen.
Erken ons verdriet.
Verzacht wat zo pijn doet.
En laat er ook licht zijn.
Blaas de gloed
van verlangen weer aan.
Dat er een morgen komt
die ons optilt.
Dat er een avond is
van vervulling,
van eeuwig weerzien
en thuis zijn met allen.



Kris Gelaude

November is de maand waarin het buiten steeds donkerder wordt. Al voor het avondeten kunnen de lichten aan. En je weet dat het nog een aantal maanden zal duren voor dat we de donkere maanden van het jaar achter ons hebben gelaten.

En juist als de wereld donker is worden we sterker bepaald met de donkere plekken in ons eigen leven, ons gemis, ons verdriet. Zowel in de katholieke traditie (Allerzielen) als in de protestantse traditie (Eeuwigheidszondag) gedenken we in deze maand de mensen die zijn overleden, onze geliefden met wie we samen hebben geleefd.

We steken hun kaarsen weer aan, we maken licht waar het donker is geworden.

Juist in het hardop noemen van de namen van onze geliefden, in het hardop noemen van ons verdriet, de dingen die pijn doen, kunnen we een stukje heling vinden.

In de genezingsverhalen van Jezus horen we vaak dat Jezus de mensen aanraakt op de plek waar de pijn zit. Want doodzwijgen, negeren van de pijn brengt ons in een eenzaamheid, waar we alleen worden overgelaten aan het donker van het leven.

Met het aanraken van de pijn, met het benoemen van wat zo zeer doet in ons leven, is de pijn niet weg, is het verdriet niet minder. Maar het is uitgesproken, gedeeld met anderen, gedeeld met God en mag je er iets van ervaren dat het geborgen is bij God en dat je verder mag op je weg, het duister voorbij.

Maar het is een lange weg, een weg van onmacht en verdriet, zoals Kris Gelaude in zijn gebed schrijft. Een lange weg, maar in het geloof dat er een morgen komt na de lange nacht.

Na de Gedachtenisdienst op Eeuwigheidszondag volgt op 1 december de Adventsperiode, waarin we vanuit het donker van de wereld, het duister van ons leven tastend op weg naar de geboorte van het licht. Elke zondag een kaars meer.

Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft.

Vrede en alle goeds ds. Wim de Jong



KERKDIENTEN

Zondag 17 november 2019

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong
m.m.v. Mozaïek

Kindernevendienst: Alja Klok

Collecten:

1) Diaconie 2) Kerk

Vrijdag 22 november 2019 Stoevelaar- Gedachtenisdienst

Stoevelaar 16.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 24 november 2019 Gedachtenisdienst

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Kindernevendienst: Annigje Beltman

Collecten:

1) Diaconie 2) Kerk

Hofkerk 18.00 uur Jeugddienst met maaltijd

ds. W. de Jong
m.m.v. Unico

Dinsdag 26 november 2019 Herfstzon

Herfstzon 16.30 uur

ds. W. de Jong

Zondag 01 december 2019 1^e Advent

Hofkerk 10.00 uur Heilig Avondmaal

ds. W. de Jong

Kindernevendienst: Jantina Jansen en Ruud Wiggers

Collecten:

1) Diaconie 2) Kerk

Vrijdag 06 december 2019 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

ds. R. Vedderts-Dekker

Zondag 08 december 2019 2^e Advent

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Kindernevendienst: Hanneke Bor en Sandra Moes

Collecten:

1) Diaconie 2) Kerk

Avondgebeden op dinsdag vanaf 10 september

Vanaf dinsdagavond 10 september is er weer elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur een avondgebed. In deze avondgebeden staan stilte en meditatie centraal. Er is een korte lezing, doorgaans gekozen uit het rooster van Taizé en tijdens de gebeden is er de gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor een persoonlijke gebedsintentie.

Elk avondgebed heeft een thema (cyclus van vier weken) waarbij de lezing, het gebed en een lied op aansluiten:

Week 1 Gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping

Week 2 Levensweg

Week 3 Heling

Week 4 Vertrouwen

Inloop en ontmoeting

Elke dinsdagavond van 17.00 – 21.00 uur en donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur is de kerk geopend voor ontmoeting en een kopje koffie of thee. Deze inloop is bedoeld voor iedereen binnen en buiten de kerkgemeenschap, die het gezellig vindt om aan te schuiven en/of behoefte heeft aan een praatje. Er is een gastvrouw of gastheer aanwezig.



Dinsdag/woensdagavondmaaltijd

Op elke dinsdag- en woensdagavond is er een gezamenlijke maaltijd tegen een kleine vergoeding. Iedereen is welkom. Op dinsdag is de maaltijd en inloop van 17.00-21.00 uur met maaltijd om 18.00 uur. Op woensdag van 17.00-19.00 uur met om 17.30 uur de maaltijd. Opgave tijdens de inloop op donderdag of via Roelie Nielander, tel. 274293, r.nielander@hetnet.nl

Stiltecentrum

Tevens is er de gelegenheid om de stiltehoek te bezoeken in de kerkruimte. Hier staan de kaarsen van de overleden gemeenteleden in het afgelopen jaar, maar er is ook ruimte om zelf een kaarsje aan te steken en even stil te zijn.

Vervoer naar de kerkdiensten

- 17 november: dhr. P. Fernhout, dhr. F. Gerritsen, dhr. R. Minnen,
dhr. C. van Rijnsbergen en dhr. Y. de Jong
- 24 november: mw. G. Vietje, mw. A. Dijkstra, dhr. P. Fernhout,
dhr. J. Drenthen en dhr. J. Sportel
- 01 december: dhr. C. van Rijnsbergen, dhr. A. Bouma, dhr. H. Tadema
dhr. P. Fernhout en dhr. J. Drost
- 08 december: mw. A. Schutte, dhr. A. op den Dries, dhr. Y. de Jong
dhr. R. Hoekman en dhr. H. Buitenhuis

Bloemen erediens:

- 17 november: mw. D. Caron
- 24 november: mw. D. Caron
- 01 december: mw. J. Reef
- 08 december: mw. J. Reef

Rooster koffieschenken zondagochtend:

- 17 november: Hetty Bieleman, Riki en Henk Maris
- 24 november: Diny ter Aardt, Annemieke Wolff en Jan van den Berg
- 01 december: Wietske Bijker, Hanny van Rijnsbergen en Anke de
Boer
- 08 december: Francien van de Sluijs, Andre Bouma en John Sportel



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 17 november 10.00 uur 9^e zondag van de Herfst

Exodus 3: 1 – 15 Lucas 20: 27–38 Psalm van de zondag 98



In deze dienst staat de vraag naar God centraal. Wie is die God die zich in de woestijn aan Mozes vertoont in een brandende braamstruik? Wie is die God, waarmee Jezus zich in alles verbonden voelde? We hebben veel verschillende beelden bij

God. We komen in de bijbel ook heel verschillende beelden van God tegen. Wie heeft het juiste beeld? Een vraag die niet zo makkelijk te beantwoorden is. Ook Mozes stelt die vraag: Wie bent u? En ook hij krijgt niet anders dan een Naam: Ik ben. Ik ben er bij. En met die naam mocht Mozes maar ook wij op weg.

Het koor Mozaïek o.l.v. André Bijleveld werkt mee aan deze dienst.

Zondag 24 november 10.00 uur

Laatste zondag van het kerkelijk jaar Gedachteniszondag

Jesaja 25:6–9 Lucas 8:4–15



In deze dienst herdenken we de gemeenteleden en hen met wie we als Hofkerk verbonden zijn die overleden zijn in het afgelopen kerkelijk jaar. We noemen de namen en steken hun gedachteniskaars aan. Ook steken we kaarsen aan voor alle gestorvenen die niet worden genoemd.

De profeet Jesaja geeft ons een visioen van uitzicht en troost.

Woorden die elke keer opnieuw mogen klinken.

Muzikale medewerking wordt verleend door Rob Huberts op orgel en zijn zoon Rutger op trompet.

Overledenen Kerkelijk jaar 2018 - 2019

- 19 december Lambertus van Apeldoorn, 76 jaar
- 22 december Johannes Hillebrand, 85 jaar
- 24 december Martha Henderina van Dalen – Geers, 90 jaar
- 2 januari Maria Gertrud Roessink – Schuffelen, 81 jaar
- 7 januari Johanna Alberta Sprokkereef – Altena, 90 jaar
- 9 februari Hendrika Geertrui Keuper, 56 jaar
- 12 februari Albertus Jantinus Dekker, 86 jaar
- 14 februari Lefert Linde, 77 jaar
- 15 februari Aaltje Leeftink – Lonink, 90 jaar
- 21 februari Hendrina Willemina Brinkmans – Nijland, 80 jaar
- 5 maart Humphrey van Kesteren, 83 jaar
- 21 maart Maria Joanna Blaak – Veeren, 87 jaar
- 6 april Emma Manduapessy- Eroem, 89 jaar
- 10 april Hendrik Johan Vincent, 91 jaar
- 18 april Janna Hermina Hoff – Nijmeijer, 96 jaar
- 18 april Helena Jantiena Heins – van der Baan, 90 jaar
- 28 april Adriana Lukasse, 94 jaar
- 3 mei Pascal de Haan, 41 jaar

7 mei	Elisabeth Aleida Floors – Nijhof, 82 jaar
4 juli	Aaltje Gersen – Izaks, 86 jaar
6 juli	Jenneken Johanna Kranenberg – Boezewinkel, 93 jaar
21 juli	Geertruida de Jong- van Leenen, 88 jaar
23 juli	Jantje Korvemaker – Dokter, 88 jaar
5 augustus	Marijke Schoneveld – van Heusden, 87 jaar
5 augustus	Albert Caarels, 83 jaar
10 augustus	Cornelis Pikkaart, 93 jaar
19 augustus	Wijtske Dijkstra – Sloterdijk, 90 jaar
23 augustus	Gerhard Harm Schonewille, 56 jaar
1 september	Engbertus Hendrikus Heetland, 83 jaar
16 september	Hans Blaak, 89 jaar

Zondag 24 november 18.00 uur maaltijdviering voor jong en oud

Advent en Kersttijd 2019: Geef licht!



In de advents- en kersttijd gaan we de profeet Micha lezen, misschien in onze tijd wel heel actueel.

Micha was een profeet die optrad in de tijd dat het koninkrijk Israël werd veroverd door Assyrië en de inwoners als ballingen werden weggevoerd. Het koninkrijk Juda met Jeruzalem als hoofdstad werd ook bedreigd.

Micha, afkomstig van het platteland, komt naar Jeruzalem en bindt de strijd aan met de plaatselijke profeten die zeggen dat het allemaal wel goed komt en dat God wel voor zijn volk zal

zorgen. Micha profeteert dat het niet goed komt als er geen omkeer plaatsvindt. Hij verzet zich op verwijtende toon vooral tegen de bovenlaag van de bevolking: grootgrondbezitters, machthebbers, rechters, priesters en profeten die zich allen aan onrecht schuldig maken.

Maar Micha is niet alleen een onheilsprofetie. Micha profeteert dat er een nieuwe koning in Bethlehem geboren zal worden en het boek sluit af met een psalm waarin vertrouwen wordt uitgesproken.

Het project van de kindernevendienst heeft als thema: Geef Licht! De projectverbeelding in de kerk is dit jaar in de vorm van kerkramen. Hierin zie je niet alleen de afbeelding maar ook het licht wat er door heen straalt. Door de verhalen van Micha schijnt het licht naar binnen!

Elke week zal Micha bij ons op bezoek komen om de kinderen en volwassenen op dat licht te wijzen.

Zondag 1 december 10.00 uur 1^e advent Maaltijd van de Heer

Micha 2

Mattheüs 24: 32 – 44

Psalm van de zondag 122



Geef Licht! Is het thema van Advent en Kerst dit jaar.

Maar voor je licht kunt geven moet je eerst weten wat het duister is waarin er licht moet worden gebracht. We luisteren naar de profeet Micha, die je zou kunnen vergelijken met een moderne klokkenluider. Hij stelde ongemakkelijke vragen en wilde geen gemakkelijke antwoorden. Hij maakte mensen wakker die liever een fijne boodschap wilde horen dan zijn maatschappijkritiek.

Ook als we samen avondmaal vieren is het goed om te bedenken dat Jezus deze met zijn vrienden vierde op de avond van zijn lijden en sterven. Zijn maaltijd van toekomst en licht als antwoord op het duister van zijn dagen, zijn lijden.

De profeet Micha komt in de dienst op bezoek een wijst de kinderen hoe zij licht kunnen maken voor iedereen.

Zondag 8 december 10.00 uur 2^e advent

Micha 4:1–8

Mattheüs 3:1–12

Psalm van de zondag 72



Ook deze zondag luisteren we weer naar de profeet Micha. Vandaag horen wij zijn droom van vrede en recht: Zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers en ieder mens zal zitten onder zijn eigen vijgenboom. Juda en Jeruzalem zullen hun ware koning ontvangen: God zal zelf koning zijn!

Johannes de Doper houdt de mensen ook voor dat er een andere tijd kan komen, dat Gods toekomst aanbreekt. Maar dat

vraagt wel een omkeer.

De profeet Micha komt ook weer op bezoek en laat de kinderen zien hoe licht het kan worden!

Zondag 15 december 17.00 uur Top2000 dienst



Het thema van deze Top 2000 is “Belief in your selfie”. Op de sociale media draait alles om zien en gezien worden. Heb je een goed profiel, heb je veel vrienden, is jouw leven spannend genoeg door de vele dingen die je meemaakt? Als dat lukt dan is jouw leven geslaagd, lijkt het geloof te zijn.

Maar als dat niet lukt, valt dan de bodem onder je leven weg? Met medewerking van de band van de Muziekschool o.l.v. Ferry Limaheluw en het duo Elske en Boaz.



ds. Wim de Jong

Peuter kleuterviering 1 december



De volgende peuter kleuterviering in de Hofkerk voor kinderen met hun ouders en of opa en oma's is op **zondag 1 december 2019!**

Samen met je kind of kleinkind spelenderwijs kennis maken met Bijbelverhalen.

Aan de hand van mooie prenten samen met de kinderen kijken en vertellen

Maar ook de kerk verkennen en

vertrouwd raken met elkaar.

Een verhaal, wat zingen of muziek maken

Ongedwongen en interactief!

Inloop 15.45 uur en start: 16:00 uur

Na afloop is er limonade en nog even tijd om met elkaar te spelen of te knutselen en voor de volwassenen is er ontmoeting met koffie of thee.

1e zondag van de maand:

1 december 2019, 5 januari 2020, 2 februari 2020, 1 maart 2020 en 5 april 2020!

Loop gerust eens binnen om het mee te maken.

Voor meer informatie: hannekecaron@caiway.nl of 0621813281



PASTORAAT

Bloemen

De bloemen uit de Hofkerk (waaronder de bloemen uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon) zijn als groet of teken van medeleven van de gemeente de afgelopen weken naar de volgende personen gebracht: Marjolein Schonewille, Fam. Heetland, Rita Wenderman-Eelderink, Henk Bolink, Elly Gritter, Joost Disberg, Rie Bokhove, Ine Bonzet, Paul de Jong, Chris Wevers, Jan van den Berg en Maria Koster.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij wel een bloemetje met blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag. U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl

Zieken:

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we sterkte en een spoedig herstel toe.

Ontmoetingen en Kringen seizoen 2019 – 2020

1. Op weg naar zondag

Iedere veertien dagen lezen we met elkaar de teksten van de komende zondagen en zoeken samen naar de betekenis en wat de tekst ons zegt. Voor ieder die zich wat meer wil verdiepen in de bijbelse teksten én voor iedereen die een taak heeft in de dienst, zoals ouderling, kindernevendienstleiding, jeugdkerkleiding, etc. Opgave is niet nodig.

Maandag 25 november 20.00 uur voor de zondagen 1 en 8 december

Maandag 9 december 20.00 uur voor de zondagen 15 en 29 december en voor kerstmorgen 25 december

2. Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag

Samen lezen we een bijbelverhaal en bespreken we met elkaar wat het Bijbelverhaal ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet nodig.

De eerstvolgende keer is **donderdag 28 november** in de Klokkenkamp. Thema is: Wat heeft de profeet Micha ons nu te zeggen?

3. Oecumenische Bijbelgespreksgroep



Een gespreksgroep waar deelnemers met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaan over Bijbelse onderwerpen, waarbij de inleidingen afwisselend verzorgd worden door de voorgangers uit de verschillende kerken.

De avonden beginnen om 20.00 uur en

vinden dit seizoen plaats in de Hofkerk.

- 20 november, inleider Wim de Jong, thema: Op weg naar Advent en Kerst: Wat heeft de profeet Micha in onze tijd te zeggen? Zie ook de rubriek Bij de diensten elders in het kerkblad.
- 21 januari, inleider Wim de Jong met thema "Wonderverhalen van Jezus en de oorsprong daarvan in het Oude Testament (Elia en Elisa)"
- 18 februari; nog nader in te vullen
- 17 maart; inleider W. de Jong vervolg "Wonderverhalen van Jezus en de oorsprong daarvan in het Oude Testament (Elia en Elisa)"

Iedereen is van harte welkom

Verdere informatie bij de voorbereidingsgroep

Dora Brinkhorst, dorabrinkhorst@gmail.com

Anneke Postma, familiepostma@outlook.com

Han Drost, drost9@xs4all.nl

4. Bibliodrama



Ook in het najaar weer avonden bibliodrama.

Bibliodrama is een methode om een Bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het Bijbelverhaal jou persoonlijk doet. Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scènes uit. Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!

De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal

Donderdag 28 november 19.30 uur

In het voorjaar volgen ook weer avonden, zie het kerkblad van december

De avonden kunnen los gevolgd worden, dus men kan zich voor één of meerdere avonden inschrijven.

Er is een maximum van tien deelnemers.

Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647,

wim.dejong@hetnet.nl

Democratiefabriek 11 – 18 november



In de week waarin ook de Dag van de Dialoog plaatsvindt staat in de Klokkenkamp de Democratiefabriek, een interactieve tentoonstelling over samenleven, democratie en vrede voor jongeren tussen 10 en 16 jaar. In

groepen kunnen zij in deze 'fabriek' aan het werk.

Elke dag in deze week komen drie of vier klassen van de basisscholen (groep 7 en 8) en de middelbare scholen uit Goor en omstreken naar de Klokkenkamp om dit programma van 1,5 uur te volgen.

En op vrijdagavond gaan we met de jongeren uit de Bunker (jeugdkelder) de democratiefabriek in. Hiervoor zijn ook de jongeren van de Arabische gemeenschap en de Parochie uitgenodigd.

Op **zondagmorgen 17 november** na de kerkdienst is er ook voor de gemeenteleden de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de fabriek.



Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690

Bestemming Avondmaalscollecte op zondag 1 december 2019

Stichting Vrienden van Pandipieri

Gemeenteleden die op dinsdag 1 oktober jl. aanwezig waren op de Gemeenteavond hebben al iets te horen gekregen over Pandipieri in Kenia. Pandipieri is een deel van een wijk, gelegen aan de rand van Kisumu, en telt zo'n 100.000 inwoners. Het is een van de wijken waar de armsten van de stad wonen, veelal in krotten en vaak zonder enig toekomstperspectief. De stichting 'Vrienden van Pandipieri' ondersteunt ontwikkelingsprogramma's van de non-gouvernementele organisatie KUAP Pandipieri. KUAP Pandipieri verbetert de leefomstandigheden van deze mensen en biedt jaarlijks hulp aan duizenden bewoners. Te denken valt aan scholing, gezondheidszorg, straatkinderen, voorzieningen enzovoort.

Met uw/jouw donatie in deze collecte kunnen we ervoor zorgen dat mensen in Pandipieri hun eigen leefomstandigheden kunnen verbeteren!

Ook het rekeningnummer van de Diaconie staat open voor een bijdrage. Bankrekening diaconie: **NL66 SNSB 0908 7637 43** o.v.v. "Collecte Pandipieri".

Teus van Luttikhuisen

Nieuwe voorzitter Diaconie

Met ingang van 1 januari 2020 wordt Tineke Kingma de nieuwe voorzitter van de Diaconie.

Zij volgt dan Dora Brinkhorst op die nog wel lid van de Diaconie blijft. Wij willen Dora bedanken voor al de jaren waarin zij als voorzitter enthousiast en met veel inzet leiding gaf aan de Diaconie.

Tineke loopt al een paar maanden mee en we hopen dat zij als nieuwe voorzitter een goede

tijd zal hebben binnen de Diaconie en wensen haar Gods zegen toe.

Teus van Luttkhuizen

Kledingbank.

Er is een nieuwe Kledingbank opgezet in Goor, door Dhr. Khalil Ridha. Hij is vrijwilliger voor Pax Christie Kinderhulp, een organisatie die wereldwijd actief is, vooral voor kinderen in nood.

Mensen met een laag inkomen kunnen dus weer terecht bij deze Kledingbank voor gratis kleding. (met een pasje van de gemeente Hof van Twente). Er kan hier ook weer schone en draagbare kleding gebracht worden. Men is er blij mee!

De Kledingbank is opnieuw gevestigd aan de van Heeckerenweg.

Men rijdt de grote parkeerplaats van de Sporthal "Mossendam" op en dan helemaal links achteraan, in de hoek, vindt u de kledingbank.

U mag mij ook bellen of mailen, dan kom ik de kleding ophalen.

Alvast dank voor de moeite!

Namens de Diaconie, Dora Brinkhorst, Tel. 273823,

dorabrinkhorst@gmail.com

Oogst-Dank-dienst.

Op zondag 3 november beleefden we een mooie en inspirerende dienst in de Hofkerk. Er was een prachtige schikking gemaakt van groente, fruit, bloemen, noten, potjes jam, honing enz. Dat zag er heel mooi uit!

En op zaterdag 2 november zijn weer vele vrijwilligers druk geweest met het samenstellen van de fruitbakjes, grote en kleine, voor ouderen, chronisch zieken en voor de verpleeghuizen in Goor.

Er zijn weer vele mensen verrast en blij gemaakt met dit gebaar!

Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet!

De Diaconie.



VERANTWOORDING

Collecte opbrengsten oktober 2019

06-10	€	98,76
13-10	€	104,71
20-10	€	97,21
27-10	€	86,15

Namens Kerkrentmeesters, Anneke Veenstra

Ontvangst contante giften oktober 2019

Via mw. J. Jolink-Koeslag	€ 10,00	bloemen tijdens dienst
Via dhr. G. Gerrits	€ 5,00	bloemen
Via mw. R. Wibbelink	€ 5,00	kerk

Alle gulle gevers hartelijk bedankt.

Namens Kerkrentmeesters, Anneke Veenstra

Collectes Diaconie oktober 2019

11-10	Stoevelaar	€ 30,70	
13-10	Diaconie	€ 116,66	
20-10	Diaconie	€ 136,50	
25-10	Stoevelaar	€ 25,75	
27-10	Diaconie	€ 97,65	
03-11	Diaconie	€ 147,75	Bestemd voor Zending aangevuld tot € 300,00

Contante giften ontvangen voor de dankdag collecte; 2 x € 10,00

Alle gevers heel hartelijk bedankt .

Namens de Diaconie, Yke de Jong



KERKENRAAD

Uit de kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad is op 17 oktober bijeengewees. Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de orde geweest:

- De predikant vertelde over de voorbereidingen voor de Dag van de Dialoog op 14 november en de Democratiefabriek in de week van 11 november.
- De gemeenteavond van 1 oktober is besproken. Wim de Jong

vertelde hierin samen met Debbie Slag en Joe Okote over hun reis naar Kenia.
-De Kerkenraadsvergadering op 26 november is besproken/voorbereid.
Verder zijn de diverse activiteiten van de verschillende werkgroepen nagelopen.

Alinda Sportel, scriba

Kerkenraadsvergadering dinsdag 26 november

De kerkenraad nodigt alle kerkenraadsleden uit voor de vergadering op **dinsdag 26 november vanaf 20.00 uur**.

In deze bijeenkomst is het jeugd- en jongerenwerk het grote thema. We gaan het met name hebben over: wat willen we eigenlijk met het jeugdwerk?

Iedereen is van harte uitgenodigd.



Collectebonnen

Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van collectebonnen. (Fiscaal aftrekbaar) U kunt deze collectebonnen bestellen per vel van 20 stuks in coupures van €. 0,50 en €. 1,00 via bankrekening **NL71SNSB 090.88.76.076** t. n. v :

“ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.

Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding :

“ 20 x €. 0,50 “ of “20 x €. 1,00 “ of een veelvoud daarvan.

Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd.

Administratie : Ben Voerman tel. 272763

ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

Regeling trouw- en rouwdiensten 2020

Sinds 2006 kent de Hofkerk een regeling en tarieven voor trouw- en rouwdiensten, globaal gebaseerd op de richtlijn van de PKN landelijke. Deze regeling is iets uitgebreid, namelijk ook van toepassing op een dankdienst ter gelegenheid van een 40- of 50-jarige huwelijksjubileum, is aangepast aan de nieuwe zaalindeling van De Klokkenkamp en aan de tarieven 2020. De regeling is

vanwege marginale wijziging vastgesteld in de kleine kerkenraad, en zal op de website in zijn geheel worden gepubliceerd.

Frits Schutte, voorzitter kerkrentmeesters

Kerkbalans 2019 stand 1 november

Van 649 leden die aan Kerkbalans 2019 voor een totaal van € 121.000 hebben bijgedragen, zijn er helaas 18 overleden of vertrokken, 'goed' voor ruim € 4.000. Waarvan ruim € 1.300 was ontvangen. Resteert bijna € 117.000 waar volgens de administratie nog ruim € 24.000 moet binnenkomen. Dat zijn in de eerste plaats degenen die hebben aangegeven in november of december te zullen betalen. Maar er blijkt ook voor bijna € 10.000 aan achterstand te zijn geregistreerd. Vooral hen wordt dringend verzocht even na te kijken wat ook al weer was toegezegd en tot nu toe is voldaan. Opdat we dit jaar kerkbalans goed kunnen afsluiten en volgend jaar met een schone lei kunnen beginnen. Bij voorbaat dank voor uw aandacht.
Frits Schutte, penningmeester

Begroting 2020 kerk

Het volgende jaar nadert alweer, dus moet de begroting voor 2020 worden opgesteld. Kerkrentmeesters hebben dat in oktober gedaan, en deze bij de kleine kerkenraad ingediend. Alvorens deze op 26 november a.s. door de kerkenraad kan worden vastgesteld en naar het classicale college voor de behandeling van beheerszaken kan worden opgestuurd, moet volgens de kerkorde de (gehele) begroting ter inzage worden gelegd voor gemeenteleden. Die ligt voor dit doel gereed in De Klokkenkamp. Als u een toelichting op de cijfers wenst, kunt u met de penningmeester contact opnemen vóór genoemde kerkenraadsvergadering.

De samenvatting van de begroting 2020 van de kerk ziet er als volgt uit:

Protestantse gemeente Goor	B 2020	B 2019	JR 2018
Rubriek / Omschrijving	okt 2019	okt 2018	mei 2019
BATEN			
baten onroerende zaken	€ 53.280	€ 49.950	€ 53.356
rente-baten en dividenden	€ 20	€ 130	€ 33
bijdragen levend geld	€ 142.010	€ 147.300	€ 150.628
door te zenden collecten	€ -400	€ -400	€ -381
subsidies en bijdragen	€ 25.490	€ 6.500	€ 25.008
incidentele baten	€ -	€ -	€ -
TOTAAL BATEN	€ 220.400	€ 203.480	€ 228.644
LASTEN			
lasten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen	€ 40.430	€ 36.000	€ 46.888
lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 8.500	€ 2.200	€ 7.587
afschrijvingen	€ 750	€ 750	€ 750
pastoraat	€ 95.700	€ 93.450	€ 89.924
lasten kerkdiensten, catechese etc.	€ 8.350	€ 7.500	€ 7.595
verplichtingen / bijdragen andere organen	€ 10.000	€ 9.930	€ 10.156
salarissen en vergoedingen	€ 29.150	€ 28.480	€ 27.624
kosten beheer en administratie	€ 14.690	€ 18.280	€ 20.398
rentelasten / bankkosten	€ 380	€ 780	€ 335
TOTAAL LASTEN	€ 207.950	€ 197.370	€ 211.257
RESULTAAT	€ 12.450	€ 6.110	€ 17.387

Namens het College van kerkrentmeesters,
Frits Schutte, penningmeester, tel. 260 211
e-mail penningmeester@hofkerkgoor.nl



Oecumenische Bijbelkring 15 oktober 2019.

Het onderwerp van deze avond is “De Heilige Geest” en na Welkom en Opening lezen we met elkaar uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hfdst. 8, waar boven staat: “Leven door de Geest”.

Voorganger Jan Bakker vertelt eerst over Paulus en over de kerk in Rome. Paulus was een farizeeër, een Godegeleerde, een kenner van het O.T.

Na zijn bekering werd hij een belangrijke apostel. De kerk in Rome was niet door Paulus gesticht, maar hij had er wel een nauwe band mee. Rome was toen het centrum van de wereld, een belangrijke

handelsstad. De christelijke kerk bestond uit gelovigen van joodse en heidense afkomst.

Een heel diverse groep, met de nodige meningsverschillen en daar wilde Paulus iets aan doen. Daarom schreef hij deze brief: "Mensen, ga terug naar de basis van je geloof!

Jullie hebben één gezamenlijk fundament en dat is Christus!"

Paulus schrijft aan de joden: "Jullie zijn niet meer gebonden aan de Wet, aan de Thora. Jullie zijn vrijgekocht! Want Jezus Christus heeft onze schuld op zich genomen". Mensen hebben een vrije keuze om te geloven. Ook liefde kun je niet dwingen, God nodigt ons allemaal uit. We kunnen ja of nee zeggen, om te leven naar Gods bedoeling. Paulus schrijft in Romeinen 8 : 1 "Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld". Dat geldt voor de gelovigen in Rome en ook voor ons!

Dat is Evangelie, Blijde boodschap! Gelovigen leven vanuit de Heilige Geest en de vruchten van de Geest zijn: liefde, vrede, geduld, mededogen... Maar dan komt het leven van alledag... De oude mens, de oude Adam woont ook nog steeds in ons, dat stemmetje.... Zoals Paulus zelf zegt: "Ik wil het goede wel doen, maar het goede doen, kan ik niet..." In de R. K. Kerk gaan geloof en goede werken hand in hand; beide zijn nodig, wordt er geleerd. Protestanten zien goede werken meer vanuit dankbaarheid.

Paulus legt de nadruk op geloof in Jezus Christus, die ons heeft bevrijd van de wet van zonde en dood. Iemand, die tot geloof in Jezus Christus komt, ontvangt de Heilige Geest en laat zich leiden door de Heilige Geest, al gaat dit met vallen en opstaan... Niemand is volmaakt! Maar de gelovige kiest voor leven door de Geest. Daarop rust zegen! God werkt in ons hart en zegt: "U staat voor de keuze tussen leven en dood; tussen zegen en vloek. Kies voor het leven! Voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de Heer uw God lief te hebben, Hem te gehoorzamen en Hem te dienen". (Deut. 30 : 19-20).

We besluiten met Romeinen 8 : 11, een belofte voor de toekomst. De Geest van God, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, zal ook ons doen opstaan uit de dood. God laat ons nooit los! Wij kunnen niet dieper vallen, dan in Zijn handen.

We bedanken voorganger Jan Bakker hartelijk voor zijn heldere uitleg van Romeinen 8:1-11 en bidden tot slot samen Lied 688 uit het Liedboek: "Heilige Geest, wek ons tot nieuw leven!", een gebed van Jaap Zijlstra.

Dora Brinkhorst.

ACO nieuws: Kerstviering op 17 december 2019

Nu al een uitnodiging voor iets dat nog zo ver weg lijkt. Lijkt ja! Voor je het weet vieren we weer kerst. Daarom nu alvast een melding van de komende kerstviering. Graag nodigen wij u uit voor de kerstviering op dinsdag 17 december a.s. in de Hofkerk. In het verleden vermeldden we in de aanhef dat de kerstviering was bedoeld voor de 65-plussers onder ons. Dit was vroeger een magische leeftijdsgrens. Maar die grens hebben we al lang losgelaten. Iedereen is van harte welkom om samen kerst te vieren in een kerkzaal die helemaal versierd en ingericht is om elkaar te ontmoeten, een praatje te maken onder het genot van een kopje koffie of thee, samen te zingen en te luisteren. Medewerking wordt ook deze keer weer verleend door het "Goors Mannenkoor".

De viering begint om **14.30 uur** en eindigt rond **17.00 uur**. Voor een goede organisatie is het nodig te weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen. Daarom een dringend verzoek: geeft u zich vooraf op bij één van onderstaande dames!

mevr. H. Bieleman telefoon 274226

mevr. J. Buitenhuis telefoon 275210

mevr. J. Minnen telefoon 274093

Als u niet zelfstandig naar de kerk kunt komen dan is er een vrijwilliger die u graag komt halen. Laat ons dat wel even weten.

We ontmoeten u graag bij de kerstviering in onze mooie Hofkerk.

ACO Verslag van de busrit

Na enkele jaren van afwezigheid heeft de ACO op dinsdagmiddag 15 oktober weer een busrit georganiseerd. Om precies te zijn was de voorgaande rit in oktober 2015. Op de uitnodiging voor de busrit werd meteen al goed gereageerd. Uiteindelijk was de belangstelling zo groot dat naast een grote touringcar met lift bij Ter Doest in Hengevelde nog een tweede touringcar geregeld moest worden. Een touringcar met een lift is een voorwaarde omdat niet iedereen even soepel in de touringcar kan komen. Maar de lift is helemaal de uitkomst, niet alleen voor de enkele passagiers die in de rolstoel moeten blijven maar ook voor degene die wat moeilijker ter been is en ook van de lift gebruik kan maken. Maar gelukkig heeft het merendeel van de passagiers geen probleem bij het instappen. Een touringcar met een lift is extra lang en dat vergt wat meer ruimte bij het manoeuvreren. Alle waardering voor de chauffeur die achterwaardsrijdend de hoofdingang van De Stoevelaar wist te

bereiken. Om precies half drie vertrek vanaf De Klokkenkamp. Omdat we met twee touringcars rijden heeft reisleader Jan Pluimers de route op schrift gezet en kan Roelie Nielander in de tweede touringcar over dezelfde interessante onderwerpen vertellen. De rit gaat eerst naar het industriegebied Zenkeldamshoek. Wat is daar nou te zien? Juist heel veel en gelukkig zijn daar veel activiteiten: strakke nieuwe bedrijfspanden, terreinen waar onze zonnepanelenparken komen, de mestvergister, de schaapherder die met zijn spullen is verhuisd naar de Wheeweg, enz. Maar één pand krijgt extra aandacht en dat is het nieuwe strakke pand van G. O. & T. van Rijk en Rita Wibbelink (G.O. & T staat voor Goors Overslag en Transportbedrijf). Jan heeft Rijk gevraagd of hij enkele oude vrachtauto's bij het nieuwe pand wilde stallen. Rijk heeft hier graag gehoor aan gegeven en daar staan dan prachtige, hoogglanzende vrachtauto's. Rita en Rijk, hartelijk dank! Om het verslag niet te lang te maken dan de hoogtepunten. Via de Zomerweg naar het nieuwe natuurgebied Deldenerbroek. Echt de moeite waard het zeventig hectare grootte gebied eens te bezoeken. Het Binnengait, een voormalige haven aan de Regge voor de Enterse zompen. De brug over de Regge wordt omgebouwd tot een symbolische ophaalbrug. Van de vroegere camping "De Parel van Twente" is niets meer te zien maar de restauratie van de oude boerderij is in volle gang. Het gebied langs de Regge heeft in afgelopen jaren een totaal ander aanzien gekregen. Moet je een keer gedaan hebben per fiets en dan het onlangs geopende nieuwe Reggedal bij Enter niet vergeten. Dan via Elsenerbroek, het Leemspoor bij Rijssen, Rijsserberg en het natuurgebied met de heidevelden De Brekeld bij Rijssen. Het veengebied Overveen tussen Rijssen en Holten is in afgelopen jaren opnieuw ingericht. Bij de busrit in 2015 was de bouw van de laatste tunnel met rotonde in Rijssen nog in volle gang. Nu hebben we de kunstwerken op de rotondes in de Reggesingel nog eens kunnen bewonderen. Daarna via Nijverdal natuurlijk de Sallandroutte richting Holten. Over het landschap dat aan je voorbijtrekt hoef je niets te vertellen: gewoon links en rechts kijken en met volle teugen genieten van al het moois dat Twente te bieden heeft. Via Holten richting Markelo. Nog wel even spannend of het viaduct over de A1 al geopend is. We hebben ons verbaasd over de omvang van de twee nieuwaangelegde rotondes aan weerszijden van de A1. Klokslag halfvijf arriveren we weer bij De Klokkenkamp en daar wacht ons een heerlijke broodmaaltijd. De reacties op de middag zijn alom positief. Met name wordt gewaardeerd dat er tijdens de busrit zo veel verteld wordt over

de dingen die aan je voorbijtrekken. Al met al een mooie middag en heel veel dank verschuldigd aan het team dat dit allemaal steeds weer organiseert. Ook veel dank aan de reisleiders Jan en Roelie. Jan Pluimers

Maandblad Open Deur november 2019: Toewijding



Bij toewijding kun je denken aan iets groots, voor altijd: je levenslang wijden aan een bepaalde taak, een ideaal of aan God. Toewijding kan ook betekenen dat je vol overgave, aandacht en concentratie opgaat in wat je doet. Of je nu mailtjes beantwoordt, een klok repareert, met je zoon gaat fietsen of de buurvrouw soep brengt. Ergens zo in opgaan dat je de tijd en de wereld vergeet, en vooral: jezelf vergeet. Maar daar wordt het ook lastig: hoe zit dat met 'jezelf vergeten'? Kun je té toegewijd zijn?

Met onder andere:

- Jean-Jacques Suurmond: Toewijding maakt vrij
- Een vrijwillige brandweerman en een blokfluitenbouwer over hun toewijding
- Moderne devotie – zo levend als wat. Toewijding uit de 14^e eeuw
- Totaal toegewijd kopje onder – en dan?
- Over twee heren dienen – Bijbelse verkenning
- Thomas Quartier: Overwin je vermoeidheid

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en buiten de kerken. Voor een collectief abonnement kunt u contact opnemen met mevr. W.S. Wilbrink, telefoon 263883.



RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 09.00 – 10.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



AGENDA

21-10-2019	19.45 uur	Vocanto
22-10-2019	17.00 uur	Inloopmaaltijd
	19.30 uur	Vesper
23-10-2019	17.00 uur	Inloopmaaltijd
	19.30 uur	Diaconie en Caritas
24-10-2019	10.00 uur	Inloop
25-10-2019	20.00 uur	Vrijwilligersavond
28-10-2019	19.45 uur	Vocanto
29-10-2019	17.00 uur	Inloopmaaltijd
	19.30 uur	Vesper
	20.00 uur	Op weg naar zondag
30-10-2019	17.00 uur	Inloopmaaltijd
31-10-2019	10.00 uur	Inloop
03-11-2019	15.30 uur	Peuter en kleuter dienst
	19.00 uur	Taizé dienst – laatste keer!
04-11-2019	19.45 uur	Vocanto
05-11-2019	17.00 uur	Inloopmaaltijd
	19.30 uur	Vesper
06-11-2019	17.00 uur	Inloopmaaltijd
07-11-2019	10.00 uur	Inloop
10-11-2019	15.00 uur	Jubileumconcert Vocanto - Hofkerk
11-11-2019	10.00 uur	Bezoekgroep ouderen
	13.30 uur	Pastoraat
	19.45 uur	Vocanto
12-11-2019	17.00 uur	Inloopmaaltijd
	19.30 uur	Vesper
	20.00 uur	Op weg naar zondag

13-11-2019	17.00 uur	Inloopmaaltijd
	19.45 uur	Diaconie
14-11-2019	10.00 uur	Inloop
20-11-2019	20.00 uur	Oecumenische Bijbelkring



KOPY INLEVEREN

De kopij voor het kerkblad van 14 december (**voor 5 weken**) inleveren vóór **03 december**. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".

Er is weer een nieuw rooster beschikbaar met de verschijningsdata van het kerkblad. Indien u dit in uw bezit wilt hebben, kunt u een mailtje sturen naar kerkonderweg@hofkerkgoor.nl

Annemieke Wolff
Han Drost, tel. 0547-273813

Mededelingen voor de zondagsbrief (liturgie) kunt u wekelijks tot woensdagavond 20:00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl

Vergeet niet uw oud papier te brengen naar de inzamelplaats aan de Van Kollaan, naast de brandweerkazerne.



De openingstijden zijn op werkdagen:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.
Voor inlichtingen: Piet Fernhout: 06-15834651



ALGEMENE INFORMATIE

PREDIKANT

ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl
bereikbaar: 08.30–09.30 uur, 12.30–13.15 uur en 17.00– 9.00 uur (zaterdag vrij)

KERKENRAAD

voorzitter C.B. v.d. Sluijs Eeftinkstraat 21 7496 AG Hengevelde
T 0547-333448 E voorzitter@hofkerkgoor.nl
scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221
mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

voorzitter mw. D. Brinkhorst Meeuwenstraat 2 7471 HG Goor T 273823
secretaris T. van Luttkhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,
T 0547-761598 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

voorzitter F. Schutte, Diepenheimseweg 3, 7471LW Goor, T 0547-260211
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,
T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, Koster-beheerder:
Kirsten Ongena T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
openingstijden: dinsdag 17.00–20.00 uur en donderdag 09.30-11.30 uur

LEDENADMINISTRATIE

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor
Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor
Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v Collectebonnen Prot. Gem. Goor