



HOFKERK
GOOR

KERK ONDERWEG

04 april 2020
22^e jaargang no. 08



Hoe lang zijn we nog in de woestijn?

Christenen vieren met Pasen dat Jezus de dood heeft overwonnen. Zijn dood, zo leerden wij, was een zoenoffer voor al het kwaad dat mensen zichzelf en elkaar aandoen en het herstelt de relatie God - mens. Het Christendom vindt zijn wortels in het Jodendom en het beeld van het zoenoffer is ontleend aan een oude traditie ontstaan tijdens het 40-jarig verblijf van de Joden in de woestijn.

Waarom 40 jaar? Volgens de bijbelgeleerden moet je dat lezen als een volledige generatie. Met andere woorden, niet de groep Joden die Egypte verliet mocht het beloofde land binnentrekken, maar pas de volgende generatie. Dat was een straf voor het gebrek aan vertrouwen in een God die hen had bevrijd en die beloofd had hun lot ten goede te keren. Ontrouw aan de verlosser werd de rode draad van de 40 jaar durende zwerftocht. Er ontstonden in de woestijn nieuwe rituelen gericht op het herstel van vertrouwen tussen het volk en zijn bevrijder. Er werd een lam geslacht en het bloed daarvan werd geofferd als verzoening met de Eeuwige. En daarna joeg men een bok de woestijn in met op zijn rug alles wat er mis was gegaan en waar de zwervende Joden niet trots op waren. Zo werd het verbond met de Eeuwige elk jaar weer vernieuwd. Die symboliek hebben Christenen geadopteerd en zien we terug op Goede Vrijdag waar Jezus sterft als zondebok van ons mensen.

Deze wortels van het christelijk geloof zijn belangrijk, want ze komen voort uit een hele concrete ervaring: een volk dat terecht kwam in de woestijn. En de woestijn is wat we nu allemaal in meer of mindere mate ervaren. Een onzichtbaar virus heeft onze samenleving plotseling stil gezet. Alles waar we ons met hart en ziel aan hebben verbonden, waaronder vrijwel alle activiteiten in de Hofkerk, functioneert niet meer. Veel gemeenteleden zitten thuis en moeten hun leven geheel opnieuw inrichten. Onzekerheid, verveling, eenzaamheid, onderlinge irritaties en zorgen over de toekomst gaan ons beheersen. Wanneer mag ik de deur weer uit? Word ik misschien ook ziek? Heb ik straks nog een baan? Gaat mijn bedrijf het overleven? We zijn ineens allemaal heel kwetsbaar geworden en het vertrouwen in de toekomst wordt ernstig op de proef gesteld. Maar dan blijkt ook dat we grote veerkracht hebben en dat er veel creativiteit los komt om elkaar vast te houden. Gemeenteleden

steunen en troosten elkaar waar het kan. Het laatste woord is dan niet aan de woestijn. Het oog wordt gericht op Pasen: het feest van opstanding en een nieuw begin.

Ik sluit af met een gedicht van Judith Herzberg.

Begaanbaar

We helpen elkaar stap voor stap
terug te gaan naar hoe **het** was
Zo wordt het pad, eerst bijna
niet te ontwaren,
aangestampt.
Met elke tred
verstevig je, bevestig je
dat het begaanbaar is, het **het**

Een hoopvol Pasen toegewenst, Riekele Bijleveld

Als kerk op weg naar Pasen in tijden van Corona

Het is een hele bijzondere tijd waarin we leven. Een tijd die we zo nog niet hebben meegemaakt, waarin een groot deel van het openbare leven plat ligt, waarin zoveel oudere en kwetsbare mensen langere tijd in hun eigen huis moeten blijven zonder veel contacten. Waarbij de mensen in de verpleeghuizen helemaal geen bezoek meer mogen ontvangen. Het brengt veel verdriet, angst en onzekerheid met zich mee.

Ik schrijf dit stukje op de dag nadat bekend is gemaakt dat er tot 1 juni geen bijeenkomsten gehouden mogen worden. Langzaam begint door te dringen wat dit betekent. Geen feestelijk Pasen in de kerk en Pinksteren (1 juni) valt op het randje.

Afgelopen zondag 22 maart hebben we de eerste kerkdienst zonder bezoekers gehouden. Een vreemde gewaarwording om voor een lege kerk te staan. Toch voelde ik me sterk verbonden met alle mensen in de gemeente, of ze nu wel of niet mee konden kijken via internet. De berichten die ik na afloop van de dienst ontving gaven aan dat velen van jullie deze verbondenheid op een zelfde manier hebben ervaren. Alle berichtjes, mailtjes, kaartjes en telefoontjes die ik in de afgelopen weken ontving hebben mij er weer eens bij bepaald hoe verbonden we met elkaar zijn in de Hofkerk. Ze betekenden voor mij een grote steun. En daarbij heeft ook de inzet

en steun van zoveel vrijwilligers die allerlei taken hebben opgepakt diep geraakt.

De kerkdiensten zullen in ieder geval tot 1 juni helaas alleen via internet mee te beleven zijn. Het adres is:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>

Voor de mensen die geen beschikking hebben over internet verwijst ik graag naar de kerkdiensten die er op de TV te zien zijn en in het bijzonder de diensten op RTV Oost.

Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact met oudere en kwetsbare gemeenteleden te houden. In deze contacten wordt ook gevraagd of men het redt als het gaat om boodschappen en andere praktische zaken. Zo hebben we met de inzet van vrijwilligers al een aantal mensen kunnen helpen.

Maar het is altijd mogelijk dat niet iedereen is bereikt, ook omdat we niet van iedereen telefoonnummers hebben. Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

De maaltijdgroepen konden ook niet meer doorgaan. Maar ook hier wordt door de gastheren en gastvrouwen telefonisch contact gehouden met de gasten.

Daarnaast ondersteunt de diaconie van onze gemeente de mensen die afhankelijk waren van de voedselbank. Toen de voedselbank stopte met leveren werden mensen doorverwezen naar Doors Wide Open. Deze organisatie kwam hierdoor echter levensmiddelen te kort om iedereen te helpen. In overleg ook met welzijnsorganisatie Salut zorgt de diaconie nu dat Doors Wide Open genoeg levensmiddelen heeft.

Ook heeft de diaconie zich aangemeld bij het landelijk platform nietalleen.nl. Op dit landelijke platform kan ieder zich melden die een praktische vraag heeft (boodschappen, hond uitlaten, etc.) of behoefte heeft aan een luisterend oor. Alle vragen uit Goor en directe omgeving komen dan bij de diaconie van Goor terecht.

Veel mensen hebben al laten weten wat te willen doen als het nodig is. En dat beeld zien we eigenlijk in heel de samenleving terug, dat mensen oog hebben voor de mensen die het door deze crisis wel

heel moeilijk hebben én ook oog hebben voor de mensen die op verschillende manieren zorg verlenen.

En dwars door alle onzekerheid en verdriet van deze tijd heen is dat een lichtpunt om bij stil te staan.

Wij zijn een kerkelijke gemeente die leeft van de verhalen van geloof, hoop en liefde. Die gelooft in een God, wiens Naam is: Ik ben er bij, Ik ben aanwezig.

Juist nu in deze crisistijd zien we die liefde en die aanwezigheid terug in onze hele maatschappij. Daar waar mensen zorg dragen voor anderen, daar waar mensen proberen het leed te verzachten, daar waar mensen anderen laten weten: we denken aan je, kan ik iets doen voor je?

De gevolgen van deze crisis zijn nog onbekend, maar wat nu al opvalt is dat mensen opeens een lege agenda hebben, een lege tijd hebben. Een leegte, een stilte die ook uitnodigt tot bezinning. We lezen in deze periode de verhalen uit het Bijbelboek Exodus, waarin de slaven door Mozes met Gods hulp uit Egypte worden bevrijd en naar de woestijn worden geleid. Hier in de leegte en stilte van de woestijn geeft God hen de tien geboden. Tien woorden om mee op weg te gaan naar het Beloofde land.

Zou de stilte en leegte van deze tijd ook een uitnodiging en kans zijn om ons te bezinnen waar we in ons leven op vertrouwen, waar we onze hoop op stellen?

We gaan op weg naar Pasen, het feest van de Opstanding uit de dood, de Opwekking uit een doods leven. Juist in deze tijd dat we het Paasfeest op een hele andere manier moeten vieren kan de betekenis hiervan ons moed en vertrouwen geven.

Geloof en vertrouwen dat we in alles wat ons overkomt niet alleen worden gelaten, dat er een God is wiens Naam is Ik ben erbij. Hoop ook dat we als mensen, als wereld, door deze crisis heen zullen komen en Liefde, die juist nu op zoveel plekken zichtbaar is, die ons draagt.

Vanaf deze plek wil ik iedereen in zijn of haar persoonlijke situatie veel sterkte wensen in deze tijd. Aarzel niet om contact met mij op te nemen of met iemand anders van de kerkenraad als er vragen of zorgen zijn. Ik wens ieder een bijzondere Paastijd toe, waarin gevoeld mag worden dat het Licht sterker is dan de duisternis.

Vrede en alle goeds,
Ds. Wim de Jong



KERKDIENTEN

Tot 1 juni kunnen er geen kerkdiensten met bezoekers worden gehouden in de Hofkerk, de Stoevelaar en de Herfstzon. Zo ook de Paasviering op 7 april die in de Klokkenkamp zou plaatsvinden.

Alle hieronder vermelde kerkdiensten in de Hofkerk, ook de avondgebeden in de stille week, zijn op internet mee te beleven via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

De vermelding van de voorgangers in de diensten na 12 april is onder voorbehoud.

Op de website van de Hofkerk zal actuele informatie worden gegeven. Heeft u geen beschikking over internet, neem dan gerust contact op met één van de contactpersonen, die vermeld staan op de achterkant van dit kerkblad.

Zondag 05 april 2020 Palmpasen

Hofkerk 10.00 uur ds. W. de Jong

Maandag 06 april 2020

Hofkerk 19.30 uur Avondgebed ds. W. de Jong

Dinsdag 07 april 2020

Hofkerk 19.30 uur Avondgebed ds. W. de Jong

Woensdag 08 april 2020

Hofkerk 19.30 uur Avondgebed ds. W. de Jong

Donderdag 09 april 2020 Witte Donderdag

Hofkerk 19.30 uur Avondgebed ds. W. de Jong

Vrijdag 10 april 2020 Goede Vrijdag

Hofkerk 19.30 uur ds. W. de Jong

Zaterdag 11 april 2020 Stille Zaterdag

Hofkerk 19.30 uur Avondgebed ds. W. de Jong

Zondag 12 april 1^e Paasdag

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 19 april 2020

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 26 april 2020

Hofkerk 10.00 uur

Hanneke Caron

Zondag 03 mei 2020

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Online kerkdiensten:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.>

(Vanwege de online diensten zijn er dit keer geen roosters voor vervoer, bloemen en koffieschenken)



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 5 april 6^e zondag veertigdagentijd - Palmpasen

Exodus 11:1–10 Mattheüs 21:1–11 Psalm van de zondag 135



Vandaag is het Palmpasen en we zullen het dit jaar moeten doen zonder Palmpasen optocht! Jezus rijdt als een koning op een ezel Jeruzalem binnen. En daarmee maakt hij onderscheid tussen Hem en al die koningen die hoog te paard zitten.

Maar Hij is de ware Koning.

Datzelfde wordt duidelijk uit het verhaal uit Exodus, de bevrijding van de slaven uit Egypte, waarin de strijd tussen God en

de farao van Egypte (die zich god waant) lijkt te worden beslist. God maakt onderscheid tussen Egypte en Israël, maakt onderscheid tussen het vertrouwen op eigen kracht én geloof, hoop en liefde.

Avondgebeden in de Stille week voor Pasen

Dit jaar zullen we de Stille week op een andere manier beleven dan andere jaren. Omdat we in deze periode geen kerkdiensten kunnen houden met bezoekers zal er elke avond om 19.30 uur een avondgebed worden gehouden die via internet mee te beleven is. We volgen in de stille week dit jaar de Kruisweg die gemaakt is door studenten van de Mwanganza Artschool in Kisumu, Kenia (zie ook elders in dit kerkblad). In avondgebeden op maandag, dinsdag en woensdag staan we stil bij één van deze staties.



Maandag 6 april 19.30 uur Avondgebed

Statie 1 - Jezus wordt ter dood veroordeeld
Mattheüs 27: 11 - 24

Dinsdag 7 april 19.30 uur Avondgebed



Statie 7 - Jezus valt voor de tweede keer
Mattheüs 27: 27 - 31

Woensdag 8 april 19.30 uur Avondgebed



Statie 8 - Vrouwen van Jeruzalem
Lucas 23: 27 - 31

Donderdag 9 april Witte donderdag 19.30 uur Avondgebed



Mattheüs 26: 17 - 30
Statie - Laatste avondmaal. In dit avondgebed geen avondmaal, wel de lezing over de Pesachmaaltijd die Jezus hield met zijn leerlingen. In dit avondgebed ook teksten van Dietrich Bonhöffer die werd terechtgesteld op 9 april 1945, vandaag 75 jaar geleden.

Vrijdag 10 april Goede Vrijdag 19.30 uur Avondgebed



Exodus 12: 21 – 33, 14: 5 – 11
Mattheüs 27
In dit avondgebed volgen we Jezus op zijn lijdensweg aan de hand van teksten, muziek en de staties van de Kruisweg uit Kisumu.

Zaterdag 11 april Stille zaterdag 19.30 uur Avondgebed



Mattheüs 28: 1 - 10

Vroeger op de avond dan anders maar toch vertellen we op deze avond de bekende verhalen van schepping, uittocht en doortocht en heel aarzelend mogen we weten dat het nieuwe licht gaat schijnen in onze duisternis

Zondag 12 april Paasmorgen

Exodus 14:19–30 Johannes 20:1–18 Psalm van de zondag 118



Op deze morgen vieren we de Opstanding van de Heer. Vrouwen komen bij het graf en vinden het leeg! De dood heeft Jezus niet vast kunnen houden. Opstanding, een nieuw begin, toen en nu elke keer weer mogen we van doodse situaties met Jezus opstaan.

Ds. Wim de Jong



Peuter kleuterviering 5 april gaat helaas niet door

Nieuwsbrief via de mail

Regelmatig ontvangen gemeenteleden via de mail een bericht van mij over activiteiten en nieuws uit de gemeente.

Juist in deze periode waarin geen kerkdiensten zijn is het goed om zo op de hoogte te blijven. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen stuur dan een berichtje aan wim.dejong@hetnet.nl

ds. Wim de Jong



Boekje Kruisweg 2020 te koop

In de Stille week voor Pasen volgen we in de avondgebeden de Kruisweg die is gemaakt door de Mwangaza Art School in Kisumu, Kenia.

Deze kleine kunstacademie is gesticht door de Mill Hiller Hans Burgman, geboren in Hengelo. De school biedt een driejarig programma voor een vijftiental studenten. Er zijn tot nu toe circa 250 jongelui afgestudeerd. De school geniet een uitstekende reputatie.

Onze predikant heeft afgelopen zomer Kisumu bezocht en daarover verteld in de gemeenteavond van 1 oktober jl. Daarbij is ook de stichting Vrienden van Pandipieri aan de orde gekomen, een stichting die als brug fungeert van ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Kisumu. Hiervoor is vorig jaar door de diaconie een inzameling gehouden. Het boekje over deze bijzondere Kruisweg is verkrijgbaar voor € 15 waarmee u ook Pandipirie ondersteunt. U kunt dat melden aan de penningmeester,

Zie verder ook <http://www.pandipieri.nl/> en <http://www.mwangazart.weebly.com/>

Frits Schutte



In Memoriam

Op 15 maart overleed in de leeftijd van 88 jaar **Janna Gerritdina (Annie) Dijkstra – Lammertink**, sinds 2017 weduwe van Rommert Dijkstra. Annie Lammertink werd geboren op 21 oktober 1931 op



Erve Krooshoop in het Weldam, waar ze opgroeide met haar zussen Jo en Minie. Na de huishoudschool kwam Annie werken op de boerderij van haar ouders. De verkeringstijd met Rommert Dijkstra duurt lang, want op de boerderij kan ze niet gemist worden.

In 1968 trouwen ze en ze krijgen drie kinderen: Jan Wilco, Arno en Theo. Annie wijdt zich helemaal aan haar gezin en op de tuin van het

huis aan de Govert Flinkckstraat waar ze in 1985 komen te wonen. Als de kinderen het huis uit zijn komt er meer tijd voor andere activiteiten: koffie schenken in de Stoevelaar, maaltijden bezorgen, rolstoel duwen en geld inzamelen voor de kerk. Voor de Solidariteitskas fietste ze, tot een aantal jaren geleden aan toe, alle gemeenteleden langs, van het Weldam tot het Elsenerbroek. En als je niet thuis was, dan kwam ze gewoon terug. Onder andere hiervoor ontving ze een lintje als Lid in de Orde van Oranje – Nassau. Daarnaast maakt ze met Rommert mooie reizen en genoot ze met volle teugen van de kleinkinderen.

Annie legde makkelijk contacten, die ze met liefde en enthousiasme onderhield. Ze sloot mensen in haar hart en dat was wederzijds. Moeilijk werd het toen Rommert moest verhuizen naar de Wheehof en in 2017 overleed. Het liet een ontroostbare leegte achter. Deze tijd bracht haar wel dichterbij haar geloof, die geen antwoorden, maar wel troost bracht. Trouw bleef ze de vieringen in de Stoevelaar bezoeken.

In de afscheidsdienst lazen we het lied over de liefde uit de brief van Paulus aan de Corinthiërs: Geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan is de liefde. Nu mogen we Annie geborgen weten in de liefde van God. We wensen de kinderen, kleinkinderen en haar zus Minie veel sterkte toe.

Ds. Wim de Jong.

In Memoriam

Op 16 maart overleed in de leeftijd van 81 jaar **Antje Willemina van Cornewal**, sinds 2001 weduwe van Henk Witteveen.



Antje Witteveen werd geboren op 21 februari 1921 in de Lindelaan in Goor. Ze groeide op met haar zus Willy. Antje moet al jong mee helpen om geld te verdienen. Al op haar 12^e maakt ze bij mensen schoon. Daarnaast volgt ze de huishoudschool. In 1961 trouwt ze met haar buurjongen Henk Witteveen. Eerst wonen ze in de vd Sluijsstraat, later verhuizen ze naar de Gondalaan. Ze krijgen drie kinderen: Martin,

Wilko en Desiree. Als moeder is ze lief en zorgzaam en er worden in huize Witteveen altijd spelletjes gedaan.

Antje was een zeer enthousiast fietser en wandelaar: de Nijmeegse vierdaagse, de Kennedymars van 80 km in Haaksbergen, niets was haar te ver als het maar een doel had. En daarnaast zong ze graag, eerst in Enter en tot voor kort al weer vele jaren bij het kerkkoor Vocanto in Goor.

Henk was al vroeg bij huis vanwege asbestkanker en was jaren ziek. Antje verzorgde hem. In 2001 overleed hij. Het was voor Antje een moeilijke tijd, maar klagen deed ze nooit. Ze pakte het leven weer op, bleef fietsen, wandelen, borduren en genoot intens van de kleinkinderen. In 2009 verhuisde ze naar de Malberg. In die tijd was ze ook jarenlang vrijwilliger op de Stoevelaar waar ze ds. Annerie Snier ondersteunde bij de kerkdiensten voor de mensen met dementie, waar ze zich erg betrokken bij voelde

In 2018 werd ze ziek, een operatie leek ze goed te doorstaan, maar ze moest veel inleveren. Het najaar verbleef ze in het hospice in Hellendoorn. Maar daar knapte ze op en bleef optimistisch zoals ze altijd was en kon toch weer naar huis

In de afscheidsviering lazen we het gedicht 'voetstappen in het zand', waarin Jezus zegt: Op het moeilijkste punt van het pad heb ik je gedragen. Nu mogen we haar in die liefde ook geborgen weten. We wensen de kinderen, kleinkinderen en haar zus Willy veel sterkte toe. Ds. Wim de Jong

Overleden

15 maart Janna Gerritdina Dijkstra–Lammertink,
Govert Flinckstraat 7, 88 jaar

16 maart Antje Willemina Witteveen–van Cornewal,
De Malberg 40, 81 jaar

23 maart Gerrit Jan Snier, Deldensestraat 8, 90 jaar

Bloemen

De bloemen uit de Hofkerk (waaronder de bloemen uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon) zijn als groet of teken van medeleven van de gemeente op 15 maart als groet van de gemeente naar: Antje Witteveen en Herman Terra gebracht. Daarna is er besloten om in de tijd van de corona-maatregelen geen bloemen meer bij mensen langs te brengen. Zo mogelijk wordt er wel telefonisch contact met mensen gelegd om hen namens de Hofkerk sterkte te wensen in hun situatie. Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag. U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl

Zieken:

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we sterkte en een spoedig herstel toe.

Ontmoetingen en Kringen seizoen 2019 – 2020

Alle ontmoetingen en kringen tot 1 juni zijn afgelast.



DIACONIE

Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690

Bestemming Avondmaalscollecte op Witte Donderdag 9 april 2020
Stichting WensAmbulance Oost-Nederland

Van Wens naar Werkelijkheid!

Nog even een bezoek brengen aan uw oude huis en buurt. Of op pad gaan naar andere plekken die u dierbaar zijn. Wat is er mooier dan een wens uit laten komen van iemand die afhankelijk is van medische zorg? Inderdaad, dat bestaat niet! WensAmbulance Oost-Nederland biedt de helpende hand om van een wens werkelijkheid te maken.

Iedereen die liggend vervoer nodig heeft, kan een beroep doen op WensAmbulance Oost-Nederland en het vervoer is gratis.

Met uw/jouw donatie kunnen we ervoor zorgen dat de (pre)terminale patiënt en of langdurige zieke onvergetelijke momenten mag beleven. Jullie hebben gelezen dat het Avondmaal op deze donderdag helaas niet door kan gaan maar... jullie gaven zijn zeer welkom op het rekeningnummer van de Diaconie. Bankrekening diaconie:

NL66 SNSB 0908 7637 43 o.v.v. "WensAmbulance".

Teus van Luttkhuizen

Inzamelen voedsel ten behoeve van klanten van de voedselbank

Vanaf **maandag 30 maart** aanstaande is het mogelijk om voedsel in te leveren ten behoeve van klanten van de voedselbank. Het liefst de wat duurdere artikelen, zoals koffie, kaas, wasmiddelen, luiers etc. Vanwege de tijd die verstrijkt tussen het brengen en het afleveren ook alleen houdbare artikelen! Voor dit doel wordt er een dichte aanhangwagen voor de ingang van de "Klokkenkamp" neergezet waarin u de gehele dag van maandag tot en met zaterdag uw producten kunt deponeren. Op de genoemde dagen zal er van 10.00 uur tot 12.00 uur iemand aanwezig zijn bij de aanhangwagen om bijvoorbeeld eventuele vragen te beantwoorden. De aanhangwagen wordt elke avond geleegd. Het inzamelen is een gezamenlijk project van de Hofkerk, Doors Wide Open, Salut en de gemeente Hof van Twente. Contactpersoon is Yke de Jong, telefoonnummer: 06-15 55 14 26

Paasgroet

Al heel veel jaren krijgen de chronisch zieken en mensen boven de 80 jaar met Pasen en Kerst een plantje en met dankdag een

fruitbakje van de diaconie. Nu, in deze onzekere tijd van het Coronavirus, lijkt het ons beter om dit iets aan te passen. De bewoners in de verzorgingshuizen mogen geen bezoek. Ook hebben sommige mensen thuis liever geen bezoek i.v.m. het overbrengen van de besmetting. Daarom hebben wij, als diaconie besloten om dit jaar een kaart te sturen i.p.v. een plantje te bezorgen. De kaarten en het blad "Open deur" worden in de Stille week bij bovenstaande groep mensen, door ons in de brievenbus gedaan. Wij wensen u allen veel sterkte toe in de komende tijd en hopen met dankdag weer het gewoonlijke fruitbakje te kunnen bezorgen.

Hartelijke groeten, namens de diaconie, Alie, Bertha, Ria en Janny



VERANTWOORDING

Collectes Diaconie maart 2020

28-02	Stoevelaar	€ 45,25	
01-03	Diaconie	€ 140,35	
08-03	Diaconie	€ 248,14	Vluchtelingen Turkije aangevuld tot € 650,00 door de Diaconie
11-03	Diaconie	€ 24,80	biddag Kerspel Goor
15-03	Diaconie	€ 43,68	

Namens de Diaconie Yke de Jong



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Collectebonnen

Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van collectebonnen (fiscaal aftrekbaar). U kunt deze collectebonnen bestellen per vel van 20 stuks in coupures van € 0,50 en € 1,00 via bankrekening **NL71SNSB 090.88.76.076** t. n. v :

"Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor".

Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding :

"20 x € 0,50 " of "20 x € 1,00 " of een veelvoud daarvan.

Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd.

Administratie : Ben Voerman tel. 272763

ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

12 april Pasen

In het jeugd en jongerenwerk zijn we als kerk betrokken op de leefwereld van jongeren. Met eigentijdse vormen maken we hen

vertrouwd met Bijbelverhalen en de wereld van geloven. Daarbij dagen we hen uit om hierin steeds meer hun eigen weg te ontdekken: Wat is voor *mij* hierin belangrijk? Wat betekent geloven voor *mijn* leven? Pasen is het feest van het nieuwe begin. Elke keer weer voor ieder mens. Met dat vertrouwen mogen ook jongeren het leven in. Daarom heeft ook dit jaar de Paasrondgang tot doel om het jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente verder te stimuleren. Denk aan de verschillende groepsactiviteiten, zoals de speciale vieringen 'sleutelmomenten in je leven', kindernevendienst, de kindercatechese, jeugdkerk, jeugddiensten, het jongerenorkest Unico, de catechesegroep Hofkerk Ontmoetings Plek (HOP), maar ook het open jeugdwerk in de Kelder van 12 – 16 jaar en de godsdienstlessen in groep 7 en 8 van de openbare basisscholen in Goor. Meer hierover vindt u in de Hofkerkgids 2020, die u bij de actie Kerkbalans 2020 in januari is aangereikt.

Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het jeugd- en jongerenwerk in onze kerk. We bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan. U wordt verzocht uw bijdrage zelf over te maken naar de bekende bankrekening **NL44 SNSB 0927 950 545** t.n.v.

Protestantse gemeente Goor o.v.v. Paascollecte.

Van harte aanbevolen, College van kerkrentmeesters



Bedankt.

Ik wil met dit berichtje bedanken voor de mooie plant die ik mocht ontvangen via de fam. Wibbelink. De revalidatie zal nog wel een tijd duren maar elke dag gaat het steeds een beetje beter.

Het heeft me goed gedaan dat er aan me is gedacht.

Met vriendelijke groeten, Carla Potters.

Collecten

Nu het ernaar uitziet dat er gedurende langere tijd – in elk geval tot 1 juni – geen kerkdiensten mogen worden gehouden met kerkgangers, komen de gebruikelijke collecten in het gedrang.

Zoals u weet wordt het zgn. levend geld naast de actie Kerkbalans voor een deel ingezameld via collecten tijdens de dienst en acties.

De collecten tijdens de dienst brengen jaarlijks voor de kerk ongeveer € 6.500 op, een niet te verwaarlozen bijdrage, die we liever niet

zouden missen. Voor de diaconie gaat het om een vergelijkbare bijdrage. Nu we elkaar voorlopig niet op zondagmorgen treffen, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet zou willen komen bij het ontbreken van de 'inzameling der gaven' zoals dat zo mooi heet. Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin maart tot eind mei toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie! Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening **NL44 SNSB 0927 950 545** t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.

U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er niets wordt vermeld delen wij de opbrengst. U zult hier ook op worden gewezen in de internet kerkdienst.

Hartelijk dank vast! Kerkrentmeesters en Diaconie

Open Deur Pasen 2020



“De essentie van Pasen is dat de pijn en de geschondenheid niet het laatste woord hebben, omdat God ons draagt en ons licht geeft wanneer wij in de nacht onder dreigen te gaan. Dat vieren we. Juist nu het leven voor zovelen van ons stressvol en eenzaam is geworden, mogen we ons gedragen weten door de Eeuwige.”

(uit de liturgiesuggesties bij het paasnummer van

Open Deur)

Het paasnummer van Open Deur, is bemoedigend en troostend, zonder angst, pijn en eenzaamheid te ontkennen.

Met onder andere:

- Met mijn wonden opstaan – ‘Ik koester mijn wonden niet, maar ontken ze ook niet’
- Het Bijbelverhaal van Thomas (die de wonden van de Opgestane wilde zien) op een nieuwe manier gelezen
- ‘Maak van je wonden juwelen’ – Of anders gezegd: kun je van je achterstand ook weer een voorsprong maken?
- Vijf meditatieve teksten, vrij geïnspireerd op de wonden van Jezus: voeten, handen, zijde, hoofd en hart.

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en buiten de kerken. Voor een collectief abonnement kunt u contact opnemen met mevr. W.S. Wilbrink, telefoon 263883.



RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



KOPY INLEVEREN

De kopij voor het kerkblad van 09 mei (**voor 4 weken**) inleveren vóór 28 **april**. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".

Annemieke Wolff
Han Drost, tel. 0547-273813

Mededelingen voor de zondagsbrief (liturgie) kunt u wekelijks tot woensdagavond 20:00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl

Vergeet niet uw oud papier te brengen naar de inzamelplaats aan de Van Kollaan, naast de brandweerkazerne.



I.v.m. de Coronacrisis zijn de brengpunten van het oud papier gesloten. Volgt u de berichten van de gemeente of voor inlichtingen:
Piet Fernhout: 06-15834651



ALGEMENE INFORMATIE

PREDIKANT

ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl

KERKENRAAD

voorzitter C.B. v.d. Sluijs Eeftinkstraat 21 7496 AG Hengevelde
T 0547-333448 E voorzitter@hofkerkgoor.nl
scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221
mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

voorzitter mw. T. Kingma, Diepenheimseweg 6B, 7471 LX Goor
secretaris T. van Luttkhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,
T 0547-761598 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

voorzitter F. Schutte, Diepenheimseweg 3, 7471LW Goor, T 0547-260211
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,
T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
openingstijden: dinsdag 17.00–20.00 uur en donderdag 09.30-11.30 uur

LEDENADMINISTRATIE

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl
Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor
Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor
Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v Collectebonnen Prot. Gem. Goor