



# KERK ONDERWEG

06 juni 2020  
22<sup>e</sup> jaargang no. 10



### Gewoon en toch zo bijzonder

“Mam, pap, hebben jullie zin om vandaag op bezoek te komen?”  
Onze dochter is 37 weken zwanger en het is de bedoeling dat ik bij hen als kraamverzorgster aan het werk ga. We zitten op dat moment aan het begin van de lockdown en ik ben erg bang om nog voor de uitgerekende datum besmet te raken en/of dat één van hen besmet raakt. Ik geef aan dat een bezoek ons op dit moment geen goed idee lijkt. We kletsen even wat, het gesprek loopt ten einde en mijn dochter begint er toch nog even over:

“Uhhh, ik denk dat een bezoek er toch wel van gaat komen, ik heb namelijk weeën”

“s Middags om 17.00u is onze tweede kleindochter geboren en waren wij al lang en breed onderweg.

Ons leven stond vanaf dat moment 10 dagen geheel en al in het teken van dit nieuwe leven. Corona, lockdown, het was even ver weg, nou ja, ‘raambezoek’ is toch wel anders dan kraambezoek. Ik meldde mij af voor een vergadering en gaf aan dat er gelukkig toch ook nog dingen gewoon door gaan waarop ik de opmerking terug kreeg: “wat je maar gewoon noemt” .

En inderdaad de geboorte van nieuw leven is nooit gewoon, ook al worden er elke dag veel kinderen geboren, het blijft bijzonder.

En nu staan we hier, heel langzaam mogen we weer terug naar het gewone. We mogen weer naar school, de kapper, de fitness en weer een hapje eten buiten de deur.

In de afgelopen weken hebben we ervaren dat gewoon toch vaak heel bijzonder is. Wat missen we ons werk, onze school, onze familie en vrienden, maar ook gewoon even naar de winkel. Vaak dingen die we niet kunnen missen, maar ook dingen waarvan nu blijkt dat we er heel goed zonder kunnen. Daarbij zagen onze zondagen er ineens heel anders uit, niet meer naar de kerk en elkaar ontmoeten of gewoon even stil zijn, een rustpunt in de week.

De online diensten zijn een goed alternatief en helpen ons door deze periode heen. Bijzonder is wel dat er nu meer mensen de

kerkdienst volgen dan bij een gewone kerkdienst, maar toch vervangt deze dienst niet het echte samenzijn.

Of zoals iemand zei: “ik heb vanochtend een uur in onze kerk gezeten. Niets maakt me rustiger, en nee, ik ben niet gelovig”

Ook ik durf niet altijd te zeggen dat ik gelovig ben, vaak overheersen vragen en twijfels.

Volgens een woordenboek is geloven: overtuiging dat iets waar is of bestaat.

Die overtuiging heb ik lang niet altijd, maar altijd voelt mijn geloof als een warme deken waar ik in kan schuilen wanneer dat nodig is en ik weet dat Hij mij altijd vindt.

“Hij is erbij, in ons leven, in onze huizen. Jezus ziet ons, bij het vormgeven van ons kerk zijn”.

De eerste kerkdienst heeft nu weer plaatsgevonden. Langzaam zien we weer iets van het gewone leven en dat is goed, maar ik hoop van harte dat we de mooie bijzondere dingen van deze tijd ook vasthouden.

Soms dan voel ik twijfel  
wanneer ik tot U bid  
en word ik overvallen  
door de angst die ik bezit  
dat iedereen gelijk heeft  
die voor de menig staat,  
dat ik U heb verzonnen  
en dat U niet bestaat.....

Want als U in mij gelooft  
als u mij niet los wilt laten  
gaat de twijfel uit mijn hoofd  
Ja, als U in mij geloofd  
hou me dan vast, heel stevig vast  
tot de vlammen van mijn twijfel  
zijn gedoofd.  
( tekst van Han Kooreneef )

Een bijzondere, gewone tijd gewenst,  
Tineke Kingma

## Als kerk op weg naar Pinksteren in tijden van Corona

We zijn in deze corona periode in een fase gekomen waarin voorzichtig weer dingen kunnen worden opgestart. De basisscholen zijn weer begonnen en ook de middelbare scholieren gaan weer naar school. En er is een bezoekenmogelijkheid gerealiseerd in de verzorgings- en verpleeghuizen, waardoor dit grote leed voor een gedeelte is verzacht.

Het is tegelijkertijd ook spannend. Hoe lang zal het duren, voordat we gewoon weer de trein of de bus kunnen nemen. Lukt het om ons aan de maatregelen te houden, zodat er geen nieuwe groei in de besmettingen komt? Hoe lang zal het duren voordat we geen afstand meer van elkaar hoeven te houden? Door veel mensen wordt dit als erg moeilijk ervaren. We weten het: het is verstandig om de 1,5 meter in acht te nemen, maar als mensen hebben we het nodig om de ander niet alleen te zien, maar ook even aan te raken, nabijheid te tonen.

Het vraagt geduld, uithoudingsvermogen, maar ook creativiteit om dat te doen wat wel kan.

Ook in de kerk gaan we stapje voor stapje terug naar normaal. Zoals het opstarten van de kerkdiensten en de opening van het stiltecentrum. Zie hiervoor elders in dit kerkblad.

Deze periode heeft tegelijkertijd ook gezorgd voor veel creativiteit, zoals in de kunst die werd gemaakt voor de Pinksterdienst en de kinderen van de kindernevendienst maakten filmpjes waardoor een prachtige Zevensprong dans ontstond.

Een interessante vraag vanuit deze periode is: Wat zouden we willen vasthouden vanuit deze periode? Wat heeft het ons positief opgeleverd?

Eind mei beëindigden we het programma "Hofstreek Verbindt" op Hofstreek FM dat vanaf begin april elke werkdag werd uitgezonden en waarvan ik elke donderdag de presentator mocht zijn. Gasten in mijn programma waren onder meer Ate Brunnekreef rondom sporten voor kinderen met een beperking, Henk Dollekamp (op de donderdag van het seniorenuitje) van het Schoolfeest, Aschwin Kruders over sportevenementen, leraren van verschillende basisscholen over de manier waarop ze het onderwijs nu vormgeven en in het laatste programma Riekele Bijleveld.

Daarnaast elke week ook mensen die deze periode aan huis zijn gebonden. Het leverde boeiende gesprekken op, waarin we ook ingingen op de vraag wat ons hoop geeft in deze periode. Er zijn plannen om een wekelijks welzijns-programma te gaan maken op Hofstreek FM. Dit programma heeft in iedere geval al voor veel verbinding gezorgd.

### Klokken Hofkerk blijven luiden

Omdat de kerkdiensten in juni nog vooral onlinekerkdiensten zijn zullen ook in deze maand de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en zal blijven plaatsvinden, totdat er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden.

Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Vanaf deze plek wil ik iedereen in zijn of haar persoonlijke situatie veel sterkte wensen in deze tijd. Aarzel niet om contact met mij op te nemen of met iemand anders van de kerkenraad als er vragen of zorgen zijn.

Vrede en alle goeds,  
Ds. Wim de Jong



## KERKDIENTEN

### Zondag 07 juni 2020

Hofkerk 10.00 uur

Hanneke Caron

Kindernevendienst: Sandra Moes

### Zondag 14 juni Heilig Avondmaal

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Kindernevendienst: Alja Klok

### Zondag 21 juni 2020

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Kindernevendienst: Jantina Jansen

### Zondag 28 juni 2020

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Kindernevendienst: Alja Klok

Online kerkdiensten:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.>



## BIJ DE DIENSTEN

### Kerkdiensten in de maand juni



In de maand 1 juni willen we volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland oefenen met de 1,5 meter kerkdiensten. Het gaat hierin niet alleen om een veilige opstelling, maar ook om een veilige looproute naar de zitplaatsen in de kerk. Aan deze kerkdiensten in juni mogen maximaal 30 personen deelnemen, inclusief predikant, organist, koster en de mensen die voor de techniek zorgen.

Vanaf 1 juli mogen er kerkdiensten plaatsvinden waaraan maximaal 100 personen mogen deelnemen.

Dat vraagt echter een goede en veilige organisatie en daarom is het goed om met een kleiner aantal deelnemers dit al enkele weken te oefenen.

Hierbij is helaas (nog) geen gemeentezang 'uit volle borst' mogelijk, omdat dit een grote bron van besmetting lijkt te zijn. Hier wordt landelijk nog onderzoek naar gedaan.

De opstelling van de kerk is zodanig dat mensen die met z'n tweeën komen wel naast elkaar kunnen zitten(zie foto). Deze opstelling is goedgekeurd door de gemeente Hof van Twente.

En als we weten dat er een gezin komt, dan worden voor hen ook stoelen bij elkaar gezet.

Ophalen van kerkgangers is helaas niet mogelijk vanwege de 1,5 meter afstand die in acht genomen moet worden. Ook is er nog geen gelegenheid om na afloop samen koffie te drinken.

Wel is er elke week weer kindernevendienst in de eigen ruimte.

Tegelijk blijven alle diensten natuurlijk mee te beleven op

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>

### Wie kunnen er naar de diensten komen?

Om te voorkomen dat er mensen bij de kerk geweigerd moeten worden kunnen mensen alleen naar de kerk na aanmelding bij de wijkouderling uiterlijk vrijdag 19.00 uur voor de betreffende zondag.

De Hofkerkgemeente kent vier pastorale wijken, A, B, C, D (zie hieronder) Elke zondag in juni wordt er één wijk uitgenodigd

7 juni wijk A

14 juni wijk B

21 juni wijk C

28 juni wijk D

Wilt u deelnemen aan de kerkdienst waarvoor uw wijk is uitgenodigd, meldt dit dan (het liefst per mail) bij de wijkouderling van uw wijk.

Zoals gezegd is er in juni een maximaal aantal van 24 kerkgangers.

De wijkouderling kan dan aangeven of er genoeg plek is.

Uiteraard gelden ook in de kerkdiensten de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.

### Wijkindeling

Zie hiervoor ook de Hofkerkgids, blz. 15 – 17

Twijfelt u bij welke wijk u hoort, of valt u buiten de wijkindeling, dan kunt u contact opnemen met één van de wijkouderlingen

Wijk A Gijnmink, Heeckeren, Buitenhagen, Binnenhagen, Kloosterlaan

Wijkouderling: Hetty Bieleman, 0547-274226, [hettyb19@hotmail.com](mailto:hettyb19@hotmail.com)

Wijk B Diepenheim, Hengevelde, Kerspel Goor, Kevelhammerhoek, Diepenheimseweg, noordkant van de spoorlijn tot aan de Grotestraat

Wijkouderling: Rinny Schuite, 0547-271657,

[rinnyschuite@outlook.com](mailto:rinnyschuite@outlook.com)

Wijk C De Whee ten westen van de Scherpenzeelseweg, Markeloseweg, Heijinksweg, Markelo

Waarnemend coördinator: Roelie Nielander, 0547-274293,

[r.nielander@hetnet.nl](mailto:r.nielander@hetnet.nl)

Wijk D De Whee ten oosten van de Scherpenzeelweg, Centrum Noord, Elsenerbroek

Wijkouderling: Riekele Bijleveld, 0547-262469,

[rbijleveld@hotmail.com](mailto:rbijleveld@hotmail.com)

### Inloop stiltehoek Hofkerk open vanaf 27 mei

Vanaf woensdag 27 mei is de stiltehoek (met daarin ook de gedachtenishoek) weer open op twee momenten in de week woensdagavond 19.00-20.30 uur, donderdagmorgen 10.00-11.30 uur. De stiltehoek is uitsluitend te bereiken via de deur aan de centrumkant van de kerk.

Er is een gastheer of gastvrouw aanwezig.

Vanwege de veiligheid kunnen er niet meer dan twee bezoekers tegelijk binnen zijn.





## BIJ DE DIENSTEN

### Zondag 7 juni Trinitatis

Wat een cadeautje om op je verjaardag, want dat ben ik op deze dag, weer wat kerkbezoekers te mogen ontmoeten. Een mooie oefening om weer vertrouwen te krijgen. We mogen er langzaam in groeien. Tot het moment dat we allemaal weer bij elkaar kunnen komen. Want daar verlangen we ook weer naar. Maar totdat het zover is zullen we voorlopig online verbonden blijven.

We lezen een tekst uit Exodus en bezinnen ons op een tekst uit het evangelie van Mattheus die dit keer uitnodigde tot verdieping. Zo op het eerste oog lijkt het klare taal, maar ik zou mij ook voor kunnen stellen dat het op verschillende gebieden nog wel wat vragen oproept of gevoelens losmaakt.

**Bevel of aansporing** is het thema van deze dienst. Ik hoop jullie zondag online of live te mogen ontmoeten om het mee te vieren en te beleven.

Hartelijke groet, Hanneke Caron

### Zondag 14 juni 1<sup>e</sup> zondag na Trinitatis Maaltijd van de Heer

Jesaja 12:1–6    Mattheüs 9:35–10:15    Psalm van de zondag 100



#### De wereld ingezonden 1

Na een lange periode het boek Exodus te hebben gelezen is nu de voortgaande lezing uit het Evangelie van Mattheüs. In de komende drie zondagen horen we hoe Jezus zijn leerlingen uitzendt de wereld in om het

goede nieuws van het Koninkrijk van God aan alle mensen bekend te maken. Hij geeft daarbij nauwkeurige aanwijzingen over wat de leerlingen voor onderweg mee moeten nemen: niets anders dan vertrouwen.

En de vredegroet voor de mensen die ze ontmoeten.

Kijken wij als kerk, als leerlingen van Jezus, ook met dat vertrouwen de toekomst in? Zijn wij net als de leerlingen onderweg?

We vieren deze zondag de Maaltijd van de Heer, in kleine kring in de kerk en net zoals op Witte Donderdag wordt iedereen thuis meekijkend uitgenodigd om het delen van brood en wijn mee te vieren. Ieder kan thuis hiervoor brood en wijn (of druivensap of ander sap) klaar zetten.

### Zondag 21 juni 1e zondag van de zomer

Jeremia 20:7–13    Mattheüs 10:16–33    Psalm van de zondag 69



#### De wereld in gezonden 2

De leerlingen worden door Jezus op weg gestuurd. Maar hij waarschuwt hen geen applaus te verwachten. Je zult het met deze boodschap heel moeilijk krijgen in de wereld. Het volgen van Jezus is ook dezelfde weg gaan als Hij. Maar het waarschuwen voor alle tegenstand en tegenslag wordt vervolgd met een oproep om te blijven vertrouwen op God. En ook hier horen we weer dat bekende zinnetje in de bijbel: Wees niet

bang!

Maar al lezend bekruipt je wel het gevoel dat het helemaal niet zo fijn is om deze Jezus te volgen. Maar wat is het dan dat wij dit toch willen?

### Zondag 28 juni 2e zondag van de zomer

Jeremia 29:1, 4–14    Mattheüs 10:34–42    Psalm van de zondag 89



#### De wereld ingezonden 3

Deze zondag stuiten we op één van de moeilijkste teksten uit de bijbel, waarin Jezus zijn leerlingen voor houdt: 'wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard' En 'wie zijn leven wil

behouden zal het verliezen, wie zijn leven verliest omwille van mij die zal het behouden'.

Het staat zo haaks op onze manier van leven, waarin we zoveel mogelijk willen genieten, zonder daar lang op te moeten wachten. Dat merken we al aan hoe moeilijk we het vinden in deze periode van corona-maatregelen niet te kunnen doen wat we zouden willen.

Het lijkt er op dat Jezus een leven op het oog heeft dat uitstijgt boven het directe genieten wat wij gewend zijn. En daarbij gaat het niet direct om een leven na onze dood, maar een leven met waarde. Maar wat is dat dan?

Ds. Wim de Jong

### Pinksteren en kunst in de kerk

In de afgelopen weken vroeg ik mensen uit onze gemeente om een kunstwerk te maken of een bestaand werk aan te dragen dat het verhaal van Pinksteren verbeeld, eventueel met een link naar deze tijd van corona.

Het leverde acht prachtige kunstwerken op in verschillende vormen en stijlen. Ze vormden de rode draad door de Pinksterdienst van 31 mei. Op de website van de kerk zijn ze in het groot te zien, voorzien van meditatieve teksten. Voor mensen die geen beschikking hebben over internet is een kleine brochure beschikbaar. Laat mij het even weten.

Ds. Wim de Jong



*Joke Holtrust*

Drieluik van zomer naar herfst/winter en eindigt met de lente, zo ontstaat er nog meer de cyclus van 'hoop en verwachting'.



*Rob Flink* Beeld in brons 'De Ontstijging'



*Wietske Bijker*  
Foto 'Leer te dansen'



*Enny Meerwaldt*  
Van Pasen naar  
Pinksteren



*Janneke Bakker*  
In vuur en vlam met vredesduif

*Truus Lantink*  
De onzienbare met zijn  
Geest in hun midden



*Wilna Wilbrink*  
Neerdaling van de Geest



*Joke Holtust*

Drieluik Pinksteren 'De (creatieve) kracht van de mens'



**PASTORAAT**

### Overleden

29 april Albert Timmerije, Cobrugge 2, 74 jaar

30 april Jan Hendrik Hofstee, de Blauwververij 4, 70 jaar

### Bloemen

In de afgelopen periode werden er geen bloemen bij mensen langsgebracht. Vanaf zondag 7 juni wordt er weer elke week een bos bloemen als groet en blijk van medeleven van de gemeente bij mensen bezorgd.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag. U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547-388647, [wim.dejong@hetnet.nl](mailto:wim.dejong@hetnet.nl)

### Zieken:

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we sterkte en een spoedig herstel toe.

## Bloeikaart voor de Hofkerk



Eind mei ontving ik een kaart die gericht was aan: Hofkerkteam, t.a.v. eetgroepen en voedselkast

Beste vrijwilliger,  
Het is een vreemde tijd. Veel zaken zijn door de corona stil komen te liggen. Andere zaken kunnen met een flinke dosis creativiteit toch doorgaan en er zijn ook zelfs nieuwe initiatieven ontstaan. Eén van de acties die vóór de corona-tijd was gestart, was de bloeikaartenactie. Kinderen is gevraagd om hun *Droom van een Boom* te tekenen. De mooiste 'droombomen' zijn

afgedrukt op een kaart met zadjes erin verwerkt (de bloeikaart).

Dit jaar gaan de kaarten naar verbindingswegen. U zet zich als vrijwilliger in voor duurzaamheid en/of groen. U bent dus ook een ultieme verbinder! Daarom willen wij u bedanken en sturen we u ook een bloeikaart. Wij hopen dat de kaart tot mooie resultaten bloeit! Wij wensen u veel succes met uw initiatief in deze tijd. Dank voor uw inzet!

Hartelijke groet,

*Marianne Hutten en Ina van de Riet*

De bloeikaartenactie is een initiatief van o.a. Gemeente Hof van Twente, Hofpower, Hofkracht en Boomfeestdag  
We gaan een mooi plekje voor de bloeikaart uitzoeken. Hopelijk kunnen we dan allemaal het resultaat bewonderen.

## Nieuws van Kerk in Actie

Corona: een ramp van ongekeerde omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten.

Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen.

Arbeidsmigranten in de Golfregio worden in deze coronacrisis keihard getroffen. Door dalende olie-inkomsten en lockdowns in de landen verliezen velen hun baan en zitten noodgedwongen dicht op elkaar gepakt in overvolle labour camps, de achterbuurten waar ze in armoedige omstandigheden met vaak wel acht mensen op een klein kamertje wonen.

De wanhoop is groot: "We zijn niet bang voor het coronavirus, maar dat we straks van de honger omkomen."

Lees verder op <https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/05/help-eeen-stille-coronaramp-in-het-midden-oosten-voorkomen>

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen. Maak uw gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Wereldwijd strijden tegen corona' of doneer online. Bedankt voor uw trouwe steun!



**DIACONIE**

## Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690



## Diaconie Jaarrekening 2019

De diakenen hebben in hun vergadering van 11 februari 2020 de ontwerp jaarrekening over 2019 vastgesteld. Vervolgens is deze besproken in de kleine kerkenraad van 16 april en is hij ter vaststelling aangeboden aan de Kerkenraad op 14 mei 2020. De samenvatting van de Baten en Lasten rekening ziet er als volgt uit:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Baten                            |             |
| Verhuur woningen                 | € 33.747,00 |
| Rente                            | 73,00       |
| Bijdragen levend geld            | 8.827,00    |
| <br>                             |             |
| Totaal Baten                     | € 42.646,00 |
| <br>                             |             |
| Lasten                           |             |
| Woningen                         | € 11.026,00 |
| Afschrijvingen                   | 4.700,00    |
| Bijdragen andere organen         | 3.309,00    |
| Lasten diensten, beheer & admin. | 6.865,00    |
| Diaconaal plaatselijk            | 7.777,00    |
| Diaconaal landelijk              | 2.775,00    |
| Diaconaal wereld                 | 6.790,00    |
| <br>                             |             |
| Totaal Lasten                    | € 43.242,00 |
| <br>                             |             |
| Resultaat 2019                   | € -596,00   |

Dit kleine negatieve resultaat ligt daarmee bijna op budget (budget was 0). De huuropbrengsten lagen ook bijna op budget en waren daarmee hoger dan vorig jaar, toen er een paar maanden leegstand was.

Ondanks een hoger diaconaal quotum hadden we her en der lagere lasten, hetgeen ons de ruimte gaf om de diaconale uitgaven iets boven het budget te laten uitkomen.

Het negatieve resultaat zal uit de algemene reserve worden gehaald. De samenvatting van de jaarrekening wordt na de vaststelling gepubliceerd op onze website onder ANBI.

De volledige jaarrekening ligt van 8 juni tot en met 19 juni ter inzage voor gemeenteleden in het kantoor in de Klokkenkamp. Vanwege de beperkte toegankelijkheid kunt u mij ook een verzoek sturen om de stukken bijv. via mail naar u op te sturen.

Ook voor eventuele vragen kunt u terecht bij:  
John Sportel Diaconie, 06-52570658  
E-Mail: john.sportel@icloud.com



## KERKENRAAD

### Uit de kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad heeft op maandag 18 mei via Skype vergaderd. Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de orde geweest:

- We hebben met name gesproken over hoe de kerkdiensten moeten worden georganiseerd vanaf begin juni en daarna vanaf juli. Bezoekregels en een protocol worden opgesteld. Meer informatie kunt u elders in dit kerkblad vinden.
- Bezoek aan de stiltehoek wordt mogelijk, en wel op woensdagavond van 19.00 u – 20.30 u en donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur.
- Wim de Jong verzorgt de Pinksterdienst aan de hand van een aantal kunstwerken die rond het thema zijn gemaakt. Na deze dienst is hij t/m 7 juni vrij.
- Geen van de werkgroepen heeft vergaderd na de laatste kleine kerkenraadsvergadering van 23 april jl.

Alinda Sportel, scriba



## VERANTWOORDING

### “Collectes” Diaconie Mei 2020

Ontvangen via de bank (IBAN NL66 SNSB 0908 763 743) de volgende bedragen:

Bestemming Diaconie algemeen: € 95,00 (50, 20, 25)

Bestemming Voedselpakketten Goor: € 75,00 (50, 25)

Via de bankrekening van de Kerkrentmeesters is er over de maand april voor gemiste collecten Diaconie een bedrag van €1.461,50 ontvangen. Alle gulle gevers: hartelijk bedankt!

Namens de Diaconie, John Sportel



### Collectebonnen

Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van collectebonnen (fiscaal aftrekbaar). U kunt deze collectebonnen bestellen per vel van 20 stuks in coupures van € 0,50 en € 1,00 via bankrekening **NL71SNSB 090.88.76.076** t. n. v :

“ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.

Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding :  
“20 x € 0,50” of “20 x € 1,00” of een veelvoud daarvan.

Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd.

Administratie : Ben Voerman tel. 272763

[ledenadministratie@hofkerkgoor.nl](mailto:ledenadministratie@hofkerkgoor.nl)

### Gebruiksplan Hofkerk Goor in de 1,5 meter samenleving

We moeten werken met een reserveringssysteem. We nodigen uit per wijk, waarbij de kerkgangers zich moeten aanmelden bij de wijkouderling/wijkcoördinator. Deze bewaakt het maximaal aantal kerkgangers: In de maand juni maximaal 30, vanaf 1 juli maximaal 100. Aanmeldingen lopen tot vrijdagavond 19.00 uur voorafgaand aan de zondag. Mensen met klachten die iets te maken zouden kunnen hebben met corona mogen de kerk niet bezoeken.

Bij binnenkomst in de kerkelijke ruimtes staat ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten.

Voor elke kerkdienst wordt een coördinator aangewezen. Deze ziet toe op de maatregelen die getroffen zijn. De coördinator begroet mensen en vraagt naar de gezondheid. Mensen met corona gerelateerde klachten mogen de kerk immers niet bezoeken.

De coördinator geeft aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. Men volgt dus diens aanwijzingen. En bovenal: men gebruikt zijn/haar gezond verstand.

De kerk is zodanig ingericht dat men veilig kan samenkomen: stoelen staan op veilige afstand van elkaar.

Iedere deelnemer kan op ten minste 1,5 m afstand van een ander zitten, huisgenoten kunnen naast elkaar plaats nemen.

Er zijn veilige looproutes vóór de stoelen.

De coördinator wijst kerkgangers de weg; opvullen van achteren oostzijde naar westzijde, en vervolgens een rij naar voren enz.

Jassen worden meegenomen naar de zitplaatsen, niet opgehangen in een garderobe.

Tijdens de kerkdienst:

- meezingen mag, maar alleen op spreekniveau of zachter, dus niet 'uit volle borst'
- er zal één bos bloemen zijn die een bestemming krijgt. De ouderling van dienst zorgt voor het wegbrengen, tenzij een van de aanwezigen kenbaar maakt dit te willen overnemen
- collecten: niet mogelijk, maar we hebben goede ervaring met het alternatief, namelijk een bedrag(je) overmaken dat een bepaalde periode afdekt
- kindernevendienst: mogelijk omdat de leiding hiervoor beschikbaar is, maar gaat alleen door als vrijdagavond blijkt dat er ook kinderen aanwezig zullen zijn
- eventuele avondmaalsviering: kan zoals op Witte Donderdag, d.w.z. het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken en een bekertje per persoon. De looproute vereist bijzondere aandacht.



Aanwezigen beperken het gebruik van het toilet, en als het echt moet, dan alleen de toiletvoorziening voor gehandicapten in de Ontmoeting. In dit toilet zijn papieren

handdoekjes, ontsmettingsmiddel en tissues aanwezig.

Het verlaten van de kerk gebeurt in omgekeerde volgorde, dus voorste rij als eerste, enz.

Koffiedrinken na afloop van de dienst is voorlopig niet mogelijk.

De kwetsbare groep (gemeenteleden van 70+) hebben de mogelijkheid de kerkdiensten live of later te volgen via [www.kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor](http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor).

Bezoek aan de stiltehoek wordt mogelijk, en wel op woensdagavond van 19.00 u – 20.30 u en donderdagmorgen van 010.00 – 11.30 uur. Er komt een speciaal gebruiksplan voor dit bezoek.

Er is een reinigingsplan voor de kerk en de Ontmoeting. Wat betreft het reinigen van de kerk: na afloop van gebruik, maar in elk geval vóór een volgende bijeenkomst moeten ruggen en armsteunen van stoelen worden afgenomen, alsmede deurklinken, lessenaar, kansel, microfoons, e.d.

Kerkelijke vergaderingen vinden indien zij doorgang vinden via Skype plaats.

De verhuur van ruimten in de Klokkenkamp is voorlopig stilgelegd.

Kerkrentmeesters

### Collecten

Velen van u hebben gehoor gegeven aan onze oproep om een bijdrage aan de in deze tijd niet te houden collecten. Zie eerdere verantwoording. Vanaf 1 juni zullen er weer kerkdiensten kunnen worden gehouden met kerkgangers; in juni maximaal 30 en vanaf 1 juli maximaal 100. Maar collecteren is er nog niet bij vanwege het besmettingsgevaar via geld en bonnen.

Dus weer een oproep om een collectebijdrage over de periode juni t/m augustus. Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening **NL44 SNSB 0927 950 545** t.n.v.

Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten en als alleen collecte is vermeld delen wij de opbrengst. U kunt ook (anoniem) collectebonnen in de brievenbus van de Klokkenkamp kwijt; die krijgen dan de beoogde bestemming.

Hartelijk dank vast!

Kerkrentmeesters en diaconie.



## NIEUWS VAN EN VOOR DE GEMEENTE

### Een bedankje

Hartverwarmend is de belangstelling van de mensen om mij heen, die ik ondervond tijdens en na mijn ziekenhuisopname.

Al die telefoontjes, kaarten, bezoeken en de bloemen hebben mij erg goed gedaan. Het was een heel prettige gewaarwording om deze, voor mij moeilijke tijd door te komen.

Allen bedankt, Gré Druif.

### Open Deur juni 2020: TWEE



En/of: de twee kanten van twee.

Die van verbinding, van samen. 'Alleen samen komen we hieruit.'

Die van vergelijking en tweedeling. De een is zijn flexibele baan en inkomen kwijt en moet bij de voedselbank aankloppen, de ander houdt alleen maar meer geld over.

Met onder andere:

- Taal van vertrouwen -christelijk islamitisch duo
- Met een maatje sta je sterker
- Eén en één is drie
- Elkaar tot zegen en tot vloek – twee aan twee gezonden

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen buiten de kerken. Voor een collectief abonnement kunt u contact opnemen met mevr. W.S. Wilbrink, telefoon 263883.



## RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937  
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



## KOPY INLEVEREN

De kopij voor het kerkblad van 04 juli (**voor 7 weken**) inleveren vóór **23 juni**. Ons emailadres is [kerkonderweg@hofkerkgoor.nl](mailto:kerkonderweg@hofkerkgoor.nl). Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".  
Annemieke Wolff en Han Drost, tel. 0547-273813

### Oud-papier inzameling aan de van Kollaan

**Let op:** De openingstijden zijn gewijzigd! Het terrein is geopend van **13.00 tot 17.00 uur**. Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier inleveren.



Wel wordt er van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



## ALGEMENE INFORMATIE

### PREDIKANT

ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,  
T 0547-388647 E [wim.dejong@hetnet.nl](mailto:wim.dejong@hetnet.nl)

### KERKENRAAD

voorzitter C.B. v.d. Sluijs Eeftinkstraat 21 7496 AG Hengevelde  
T 0547-333448 E [voorzitter@hofkerkgoor.nl](mailto:voorzitter@hofkerkgoor.nl)  
scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221  
mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347  
E [kerkenraad@hofkerkgoor.nl](mailto:kerkenraad@hofkerkgoor.nl)

### DIACONIE

voorzitter mw. T. Kingma, Diepenheimseweg 6B, 7471 LX Goor  
secretaris T. van Luttkhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,  
T 0547-761598 E [diaconie@hofkerkgoor.nl](mailto:diaconie@hofkerkgoor.nl)

### KERKRENTMEESTERS

voorzitter F. Schutte, Diepenheimseweg 3, 7471LW Goor, T 0547-260211  
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,  
T 0547-260859 E [kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl](mailto:kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl).

### DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink  
T 0547-272337 E [deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl](mailto:deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl)

### LEDENADMINISTRATIE

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763  
E [ledenadministratie@hofkerkgoor.nl](mailto:ledenadministratie@hofkerkgoor.nl)

### KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763  
E [ledenadministratie@hofkerkgoor.nl](mailto:ledenadministratie@hofkerkgoor.nl)

### WEBSITE

I [www.hofkerkgoor.nl](http://www.hofkerkgoor.nl) E: [website@hofkerkgoor.nl](mailto:website@hofkerkgoor.nl)  
Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

### BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor  
Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v. Collectebonnen PG Goor