



Zondag 13 september 2020

13<sup>e</sup> zondag van de zomer

---

Orgelspel

Begroeting (ouderling van dienst)

Intochtslied: Lied 287:1, 2 en 5.

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Stilte om ons voor te bereiden op de dienst

Bemoediging (ouderling van dienst)

o Onze hulp:

**A DE NAAM VAN DE HEER  
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT**

Drempelgebed (ouderling van dienst)

Trouwe God,  
Gij die de morgen ontbood  
en het licht hebt geroepen uit de nacht,  
zeggen ons in Uw licht  
en laat de stralen  
van Uw liefde,  
van Uw genegenheid  
ons toedekken.  
Zie ons aan, hoor ons aan,  
nu wij ons tot U toekeren.  
Laat U vinden Heer,  
zodat wij ons

aan U kunnen toevertrouwen.  
Amen.

Inleiding op de dienst

*De keizer van Rome zegt op een dag tegen een Joodse rabbi:*

*“Nu wil ik jullie God zien.”*

*“Onmogelijk”, zegt de rabbi.*

*“En toch wil ik Hem zien.”*

*De rabbi neemt de keizer mee naar buiten en zet hem met zijn gezicht helemaal in de zon.*

*“Kijkt u maar eens recht in de zon.”*

*“Dat kan helemaal niet”, zegt de keizer, “dat is oogverblindend”.*

*“Precies”, zegt de rabbi, “de zon is maar één van de vele dienaren van God in de wereld. U kunt er niet eens in kijken. Hoe zou U dan de oogverblindende majesteit van God kunnen aanschouwen?”*

Kyriegebed

Gloria: Orgelspel: Lied 146 c

Voor de kinderen

Gesprek met de kinderen over God.

Kinderlied Lied 923: 1 en 2

Groet:

Voorganger: De Heer zal bij u zijn

Gebed van de zondag

Lezing: 1 Koningen 19: 8 t/m 13

Orgelspel: Lied 283

Lezing: Johannes 14: 8 en 9

Orgelspel: Lied 275

Overdenking

Orgelspel

Mededelingen (ouderling van dienst)

Gebeden:

- Voorbeden, elke intentie afgesloten met



Heer, on - ze Heer, Wij bid - den U, ver - hoor ons.

- Stil Gebed
- Aramees Onze Vader

Lied bij de zegen: Lied 425

Zegen

Gevolgd door



Orgelspel

MEDEDELINGEN (zie ook [www.hofkerkgoor.nl](http://www.hofkerkgoor.nl))

Voorganger: Ds. Geert Jan Lambers

Heerspink

Ouderling: André Bouma

Organist: Rob Huberts

Nevendienst: Jantina Jansen

Koster: Wout Klok

Bloemengroet van de gemeente:  
Hennie vd Hooven, De Stoevelaar 39

**Zondag 20 september 10.00 uur Hofkerk  
Oecumenische vredesviering**



## **Avondgebed iedere dinsdag 19.30 uur**

Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken.

Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier vaste thema's, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn afgestemd.

Week 1: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping

Week 2: Levensreis

Week 3: Heling

Week 4: Vertrouwen

Iedereen is van harte welkom.