



KERK ONDERWEG

17 oktober 2020
23^e jaargang no. 2



NIET ALLEEN.....

Van één van mijn leermeesters Theologie op de Hogeschool Windesheim in Zwolle, Albert Althuis, kwam ik de volgende column tegen in het Christelijk Weekblad. Bóven deze column heeft hij geschreven: “Woorden die je bevrijding geven”:

“In Jeruzalem, op de grote zevenarmige kandelaar tegenover de Knesseth, staat de geschiedenis van het Joodse volk in brons afgebeeld. Eén van de afbeeldingen is die van Hillel (een oudere tijdgenoot van Jezus) tegenover een man, die op één been staat en die hem vraagt de Tora - het hart van de Joodse bijbel – zó kort samen te vatten dat hij dat zal begrijpen binnen de tijd dat hij zó op één been staat. Het antwoord van de wijze Hillel was: “Wat je zelf niet wilt dat je wordt aangedaan, doe dat ook je naaste niet. Dát is de hele Tora. De rest is commentaar”

De Bijbel vertelt dat aan ieder mens het leven wordt gegund, maar we weten dat we dit naar anderen toe niet altijd in praktijk brengen. Misschien in letterlijke zin nog wel, maar in figuurlijke zin is het soms heel moeilijk. We kunnen zó bezig zijn met onze eigen gedachten en plannen, dat we de ander niet meer zien zoals hij of zij is. Zo zijn we gevangen tussen het eigen “ik” en de ander. Zo’n gevoel van gevangen-zijn hadden de Israëlieten toen ze bij de Sinai tussen hoge rotswanden dóór moesten. Alleen langs die weg kwamen ze op de wijde vlakte, bij de berg van de wetgeving, waar ze de woorden van bevrijding hoorden.

Rabbi Israël-Baäl-Sjem-Tov vroeg hoe men het moment zou kunnen bepalen waarin de nacht eindigt en de dag begint. Eén van zijn leerlingen zei: “Als je van verre een hond van een schaap kunt onderscheiden. “Nee” antwoordde de rabbi. “Is het wanneer men een wijnstok van een vijgenboom kan onderscheiden?”, vroeg een tweede. “Nee” zei de rabbi. “Het is wanneer je het gelaat van een mens kunt waarnemen en er genoeg licht is om in hem of haar je broeder of zuster te herkennen. Tot dan is het donker en is de nacht nog bij ons.”

De schrijfster Louise Rinser laat Jezus zeggen: “Richt jullie harten op het enig noodzakelijke: het rijk van vrede en liefde; ál het overige krijgen jullie erbij. Doe je ogen open: de aarde is mooi en er is maar één ding nodig om van deze aarde een paradijs te maken: liefde.”

Niet alleen...

Ik beken vandaag dat ik kwetsbaar ben, als een veldbloem in de wei,
die vandaag nog bloeit, stralend, zorgeloos, morgen door de wind
verwaait.

Onze Vader weet dat wij kwetsbaar zijn,
want zo heeft Hij ons gemaakt.
Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij,
want Hij gaf ons aan elkaar.

Ik geef je mijn handen die vangen en dragen,
ik geef je mijn ogen die kijken zonder vragen.
Al zijn we gescheiden door muren en ramen,
ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan.

Als de bloem verwelkt, als het gras verdort,
als de angst ons overmant,
dan vertel ik jou, dan vertel jij mij:
"We zijn veilig in Gods Hand".

Je bent niet alleen,
ik loop met je mee.
Dan ben je wel verdrietig,
maar je bent niet meer alleen.
En is het vandaag
mijn beurt om sterk te zijn:
morgen ben jij het misschien
die mij op handen draagt.

(lied van Bas van Nienen en Lydia van Maurik, geschreven
in opdracht van "Kerk in Actie")
Addie van der Sluijs-Goud





KERKDIENTEN

Zondag 18 oktober 2020

Hofkerk 10.00 uur

ds. G. Lambers Heerspink

Kindernevendienst: Alja Klok

Zondag 25 oktober 2020

Hofkerk 10.00 uur

ds. R. Nieuwkoop

Kindernevendienst: Jantina Jansen

Hofkerk 16.00 uur

Peuter/kleuterviering

Dinsdag 27 oktober 2020 Herfstzon

Herfstzon 16.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 01 november 2020 Oogstdienst

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Kindernevendienst: Annigje Beltman

Zondag 08 november 2020

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Kindernevendienst: Sandra Moes

Online kerkdiensten:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

Bloemen erediens:

18 oktober : mw. C. Smit

25 oktober : mw. C. Smit

01 november : mw. D. Caron

08 november : mw. D. Caron

Avondgebed dinsdag 19.30 uur

Iedere dinsdagavond van 19.30 - 20.00 uur is er een avondgebed.

Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de

gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken.

Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.

Inloop donderdagmorgen open

Elke donderdagmorgen is de inloop open van 10.00 – 11.30 uur. Het Hemonyplein is zo ingericht dat bezoekers er op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten.

Ingang is via de deur bij de Drostenzaal.

Belangrijk is om bij gezondheidsklachten thuis te blijven en de aanwijzingen van de gastheer/gastvrouw op te volgen.

Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, een praatje met andere gasten, een kopje thee of koffie, is van harte welkom.

Direct met de inloop is ook de Stille- en Gedachtenishoek elke donderdagmorgen geopend van 10.00 – 11.30 uur.

ds. W. de Jong



BIJ DE DIENSTEN

Kerkdiensten in oktober – niet meer dan 30 bezoekers

Op dit moment van schrijven zijn de maatregelen rondom corona weer aangescherpt.

Het aantal besmettingen stijgt weer en de hoop is dat door de maatregelen deze stijging kan worden omgebogen en dat we niet in een situatie komen zoals in het afgelopen voorjaar.

Maar eenvoudig is het niet om het maatschappelijk leven dat net weer op gang aan het komen was weer te beperken. Dat geldt ook voor de kerkelijke activiteiten.

Er is een dringend advies vanuit de landelijke kerk om kerkdiensten in de maand oktober met niet meer dan 30 bezoekers te houden. Dat betekent dat we net zoals in de maand juni weer per wijk moeten gaan kerken.

11 oktober wijk A Heeckeren - Gijmink

18 oktober wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor

25 oktober wijk C Whee – west

1 november wijk D Whee - oost

Mondkapjes: Nu de overheid het dringende advies geeft om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen, gaan we ook aan u vragen dit advies ook bij kerkbezoek op te volgen. Dat betekent dat we bij de ingang vragen om met een mondkapje op naar binnen te gaan. Zodra u op uw plaats zit, kan deze weer af. Wie geen mondkapje heeft, bieden we er één aan.

Dit dringende advies vragen we niet alleen bij het bezoeken van de kerkdiensten op zondagmorgen, maar ook bij de andere bijeenkomsten. In de afgelopen jaren zijn er naast de kerkdiensten op zondagmorgen andere vormen van kerk-zijn ontstaan, zoals de ontmoetingsgroepen 23+, Hofkerk Ontmoetings Plek (HOP), Bibliodrama, Samenspraak, avondgebed, etc. Net zoals de kerkdiensten kunnen deze bijeenkomsten doorgang vinden, maar uiteraard met dezelfde veiligheidsvoorschriften.

Ook de inloop en de maaltijden blijven mogelijk, vergelijkbaar met de horeca. Maar ook daarbij vragen we de bezoekers een mondkapje te dragen bij binnenkomst, totdat men op de plaats zit.

Niemand weet hoe één en ander zich in de komende weken gaat ontwikkelen, dus alle informatie in dit kerkblad blijft ook onder voorbehoud. De situatie rondom corona vraagt om geduld, wijsheid en solidariteit. In het afgelopen halfjaar is duidelijk geworden hoe belangrijk voor veel mensen de contacten met anderen zijn, je gekend weten, de ander te zien, maar ook de geestelijke voeding die een kerkdienst of andere bijeenkomst je geeft. En tegelijk daarbij de zorg voor onze lichamelijke gezondheid en de mensen met wie we contact hebben.

Een ieder moet en mag in deze periode hierin zijn of haar eigen afwegingen maken. Laten we elkaar daarin steunen en respecteren.

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. We geloven dat God in alles met ons meetrekt en dat we in zijn liefde geborgen zijn.

Namens de kleine kerkenraad, Cees vd Sluijs en ds. Wim de Jong

NB

Ophalen van kerkgangers is helaas nog niet mogelijk en ook is er nog geen gelegenheid om na afloop samen koffie te drinken.

Wel is er elke week weer kindernevendienst in de eigen ruimte.

Tegelijk blijven alle diensten natuurlijk mee te beleven op

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>

In de kerkdiensten gelden de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.

Op de website zijn protocol kerkdiensten en gebruikersplan te vinden:

<http://www.hofkerkgoor.nl/overzicht/actueel>

Zondag 1 november 7^e zondag van de Herfst
Oogstdienst - Bevestiging ambtsdragers

Deuteronomium 24:14-15 Mattheüs 20:1-16 Psalm van de zondag 65



De lezingen op deze oogstdienst zondag horen bij de dankdag voor het gewas en arbeid, die we dit jaar niet in Elsenerbroek kunnen vieren. De teksten gaan over het belonen van de mensen die voor je werken, over genoeg hebben om van te leven. We horen de gelijkenis over arbeiders die korte of lange tijd in de wijngaard hebben gewerkt en

allen evenveel krijgen. Dat lijkt niet eerlijk, of toch wel?

Tijdens deze dienst worden drie nieuwe ambtsdragers bevestigd: Hanneke Caron als jeugdwerker, Jitske van der Veen als coördinerend ouderling en Jan Daling als koster.

Vanuit deze oogstdienst worden er fruittasjes bezorgd bij ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.

Dinsdag 3 november 19.30 uur Hofkerk

Dankdag voor gewas en arbeid



Omdat de viering op woensdag 4 november vanwege de coronamaatregelen in Elsenerbroek niet door kan gaan staat het avondgebed op 3 november in het teken van de dankdag voor gewas en arbeid.

Zondag 8 november 8^e zondag van de Herfst

Jesaja 48:17-21 Mattheüs 25:14-30 Psalm van de zondag 70



Vandaag lezen we de gelijkenis van de talenten. De één krijgt er vijf, de ander twee, de ander één. En de vraag is wat doen ze er mee? Het is één van de drie gelijkenissen die Jezus aan het einde van het Mattheüs Evangelie vertelt, die alle drie gaan over de toekomst van God. In het verhaal worden hele scherpe tegenstellingen

gemaakt. Of het gaat heel erg goed of het gaat heel erg fout. Grijstinten lijken er niet te zijn in deze verhalen. Wat de verhalen in ieder geval willen zeggen is dat ons doen en laten wat uitmaakt voor de toekomst van God. En vandaag dus de vraag: Wat doen we met onze talenten?

Hoop en verwachting



Elke keer als ik vanuit het Weldam naar Goor fiets, kom ik langs het kerkplein, waarbij mijn oog direct wordt getrokken naar de olijfboom, die daar sinds startzondag fier op het kerkplein staat. Omgeven door alle witte stenen met goede woorden rondom de boom is het een symbool geworden voor hoop en verwachting.

Die hoop en verwachting hebben we extra hard nodig nu de corona besmettingen toenemen en dichterbij komen. We gaan een onzekere tijd tegemoet waarin we niet weten hoe het aantal besmettingen zich zal

ontwikkelen. Zal het weer gaan dalen of blijven de aantallen stijgen en komen er nog meer maatregelen?

Moedeloos kunnen we worden als we er bij stil staan dat het nog vele maanden kan duren voordat er een vaccin wordt gevonden, moedeloos, verdrietig als er weer dingen niet doorgaan waar je je op hebt verheugd, angstig ook als je hoort dat mensen in je omgeving door de corona zijn getroffen.

Juist met die gevoelens is het goed om weer even bij de olijfboom stil te staan. De stenen te lezen die er liggen: vertrouwen liefde, hoop, wijsheid, humor, troost ...

Woorden die mensen op de stenen hebben geschreven en in de praktijk willen brengen, elkaar toewensen. Woorden die verwijzen naar het grote verhaal van God en mensen.

De olijfboom van hoop en verwachting is geen teken dat ons niets zal overkomen, maar een teken dat God met ons meetrekt ook door dit dal van corona heen, dat wat er ook gebeurt we toch telkens mogen horen dat er licht is, dat we grond onder de voeten krijgen, dat er handen onder ons leven zijn gevouwen.

Dat we daarmee op weg kunnen de komende tijd, door de corona-periode heen, voor elkaar zorgend, elkaar tot een zegen zijn.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.

Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.

Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.

Vrede en alle goeds,
Ds. Wim de Jong



Overleden

13 september Hinderika Margeretha ter Stege – Gotlieb,
Markeloseweg 2, 90 jaar
5 oktober, Luberdina Lamberta Huijgen–Spans, Gossinkweide 23,
71 jaar

Geboren

Op 13 september Steyn Hakkers, zoon van Mandy en Bertram
Hakker, Couperusstraat 1

Bloemen

In de afgelopen maanden zijn de bloemen als blijk van medeleven
vanuit de Hofkerk en viering in de Herfstzon bezorgd bij: Dinie en Jan
Pluimers, Erica Schotman, Dina Heuten Oude, Ria en Rinus
Siepman, Mw. Overbeek, Adrie Post, Wil Mullekes en Irina
Sahakyan.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze
gemeentelieden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een
telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag.
U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547-388647,
wim.dejong@hetnet.nl

Zieken:

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we sterkte en een spoedig herstel toe.



Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690

Bestemming Avondmaalscollecte op zondag 11 oktober 2020

Vluchtelingenkinderen in Griekenland

De branden in het kamp Moria op Lesbos staan nog helder op ons netvlies.

Daarom willen we de Avondmaalscollecte bestemmen voor “Kerk in Actie” die opkomt voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid.

De situatie van deze kinderen is urgenter dan ooit. We willen helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen.

Uiteraard kan er tijdens de Avondmaalsdienst niet op de gebruikelijke wijze gecollecteerd worden, maar jouw/uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie: **NL66 SNSB 0908 7637 43** t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “Vluchtelingenkinderen”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen!

Groene Kerk.

In maart 2019 verscheen het boek “Groene Theologie”, geschreven door Trees van Montfoort. Dit boek werd gekozen tot “Theologieboek van het Jaar”.

Trees van Montfoort is theologe en naast haar werk hield zij zich bezig met duurzaamheid. Ze heeft lange tijd gedacht, dat milieuproblematiek geen onderwerp voor theologen was... Maar sinds ca 10 jaar zijn ecologische vragen en duurzaamheid van invloed op haar theologie én andersom.

Daarom heeft ze ook dit boek “Groene Theologie” geschreven.

In de kerken is een groeiende aandacht voor vragen als: Zorgt de mens wel goed voor Gods Schepping? Van wie is de aarde eigenlijk? Van ons, die nu leven, van onze nakomelingen, van al het andere leven, dieren en planten of van de Schepper?

Het boek “Groene Theologie” geeft een kritische samenvatting van het denken over theologie, geloof en duurzaamheid. Ze stelt de vraag: “Is het christendom één van de oorzaken van de huidige ecologische problemen?”

Met de Bijbel in de hand hebben christenen steeds gedacht, dat zij heerschappij moesten voeren over de aarde en over alle dieren en planten. De mens wordt in de Bijbel zó op een voetstuk gezet, dat de natuur feitelijk niet meer is dan een “gebruiksartikel” en onbeperkt ge-exploiteerd mag worden.

De mens is daarbij een rentmeester, die de aarde beheert voor God, die de eigenaar is. De mens heeft dan de opdracht, de aarde te bewerken en er over te waken.

Daar spreekt wél de plicht tot zorgzaamheid en voorzichtigheid uit.

Maar het beziet de aarde in de eerste plaats vanuit een economisch oogmerk, dat leidt tot overheersing en exploitatie. De gevolgen dáárvan zijn de laatste decennia wel duidelijk geworden... De Club van Rome waarschuwde al in 1972 met het rapport “Grenzen aan de groei”, dat bij ongewijzigd beleid de aarde op termijn niet meer in de behoeften van mensen zou kunnen voorzien.

In de kerken waren we in de jaren 80 van de vorige eeuw bezig met het Conciliair Proces “Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping”.

Toen dachten we ook al na over de gevolgen van onze manier van leven voor de aarde en voor de schepping als geheel.

In de Bijbel zullen we het woord “duurzaamheid” niet tegenkomen.... De aarde was nog dun bevolkt en technische ontwikkelingen waren beperkt. Mensen moesten vaak overleven in tijden van schaarste en

ziekten. In het christelijke wereldbeeld staat de mens sterk centraal. De natuur kwam steeds meer ten dienste te staan van de behoeftes van de mens. Is dat volgens de Bijbel wel terecht?

In Hoofdstuk 2 van haar boek, genaamd: "Het andere wereldbeeld van de Bijbel" laat Trees van Montfoort zien, dat in de Bijbel niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor de hele Schepping. (wordt vervolgd....)

Bron: Het boek "Groene Theologie" van Trees van Montfoort.
Namens de Diaconie, Dora Brinkhorst.

Oogst – Dankdag collecte 2020.

Het einde van het jaar nadert weer en daarmee ook de collecte i.v.m. de Oogst – Dankdag. Vorig jaar zijn we begonnen met het collecteren middels acceptgiro kaarten. Deze was succesvol met een opbrengst van 1726 Euro. ... een heel mooi bedrag. Hiermee kunnen wij als diaconie weer kleinschalige projecten uitvoeren.

Zoals voor ouderen, langdurig zieken en verpleeghuisbewoners fruit brengen, rond Dankdag begin November en met Kerst en Pasen een mooie plant als groet van de Hofkerkgemeente.

Ook komend seizoen willen wij dit weer graag doen en in het kerkblad van Oktober kunt u deze acceptgiro verwachten.

Het is voor de Diaconie erg belangrijk om deze plannen te kunnen uitvoeren.

Mocht u nog iets willen weten over deze collecte dan kunt u bellen met 06-20117735

Van harte aanbevolen,

Namens de diaconie Fred Gerritsen



KERKENRAAD

Uit de kleine kerkenraad

Gemeenteavond: We waren van plan om dit najaar een gemeenteavond te houden, maar hier zien we van af vanwege corona.

Uit de Kerkenraad

De Kerkenraad heeft op 10 september vergaderd met 30 leden. De vergadering vond plaats in de kerkzaal.

Er is gesproken over Eredienst en Kerkmuziek:

- De Hofkerk in corona:
Over het algemeen worden de online kerkdiensten als positief ervaren. Via kerkdienstgemist.nl kijken er veel mensen. De beleving is natuurlijk wel anders. Er wordt opgemerkt dat het fijn zou zijn als er wat meer variatie in de kerkdiensten komt, zodat je blijft kijken.
D.m.v. de nieuwsbrieven (per mail) van Wim de Jong werden de afgelopen tijd veel gemeenteleden geïnformeerd over de corona situatie.
Het pastoraat geeft aan dat er veel mensen regelmatig worden gebeld, en bezoek vindt alleen plaats als bezoeker en bezochte dat willen.
- Regeling eredienst, doop en avondmaal: Deze regeling is iets gewijzigd. De Kerkenraad stemt hiermee in.

De werkgroep gedachtenishoek en stiltecentrum presenteerde opnieuw hun plannen en legde de financiële situatie voor aan de kerkenraad. Als het weer mogelijk is, na corona, zal dit in een gemeenteavond worden voorgelegd aan de gemeenteleden. Na gebed en lied sluit de voorzitter de vergadering om 22.15 uur met dank voor een ieders bijdrage.
Alinda Sportel, scriba

Verslag Kleine Kerkenraad op 27 augustus 2020

De voorzitter opent de vergadering.

Bezieling en bezinning door Tineke Kingma met een lied van Karin Bloemen over zusterwijsheid.

- Voorafgaand aan de Oec.Vredesviering van 20 september is er de eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers van de Anglicaanse gemeente, Simone Yallop en van de Arabisch sprekende gemeente Goor e.o., Hala de Jong. Wim vraagt ook medewerking van de H.G. parochie. Op 22 september heeft de scriba een uitnodiging met een data voorstel gestuurd naar de genoemde kerken van de voormalige Raad van kerken Goor en aan de leden van het Oec. Platform om met elkaar te spreken over de toekomst van de oecumenische vieringen in Goor.
- Jaargesprek met Wim vindt plaats op 19 november. Voor het geval een voorganger op zondag verhinderd is, zal Wim een "nood"viering opstellen.

- De classispredikant Klaas van der Kamp wordt uitgenodigd voor de KKR.
- Het classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken heeft de jaarrekening, opgesteld door het college van diakenen Hofkerk, goedgekeurd.
- Mededelingen predikant: De start van het seizoen is anders en lastig.
Er zijn 2 dopelingen. Eerst wordt op 27 sept. Bowe Beltman gedoopt en op 24 jan. 2021 zal Stijn Hakkers worden gedoopt. Het kan niet tegelijk.

Godsdienstlessen gaat Wim geven op het Gijmink en Wiekslag.

De eerste avond is er geweest met de 23+ groep.

Punt van zorg is het jeugdwerk. Er is geen coördinator. Wim zal Hanneke Caron vragen voor jeugd-pastoraat en diaconaat en zet het project op papier. Wim heeft met Klaas van der Kamp gesproken over onze corona-aanpak.

Het is duurzaam voor de kerk maatschappelijk aanwezig te zijn in de samenleving. Het plan is dat Wim tijdens zijn studieverlof onderzoek daarover zal doen in het buitenland. De evaluatie van de afgelopen periode schrijft Wim in de wekelijkse nieuwsbrief.

- Voorbereiding Kerkenraadsvergadering 10 september. Er kan géén discussie in groepjes plaatsvinden.
Vaststellen regelingen 3 Doop en Avondmaal, regeling Groene kerk.

Riekele Bijleveld zal het plan ontwerp Gedachtenis/ Stiltehoek presenteren.

De Kerkrentmeesters zullen de klimaatvoorziening bespreken en tot welk bedrag de KKR besluiten mag nemen, de z.g. mandering.

Vanuit de werkgroep Kerk en Samenleving komt het verzoek het Manifest "Iedereen doet mee" van De Hof van Twente te ondertekenen. Dit zal gebeuren door 30 organisaties op 17 sept.

De Open Dag is op 4, 5 en 6 sept. Zie mail predikant.

De voorzitter sluit de vergadering met gebed.

Cees van der Sluijs, voorzitter

Verslag Kleine Kerkenraad op 24 september 2020

De voorzitter heet iedereen welkom.

Bezieling en bezinning door Hetty Bieleman: Is God nog wel in ons midden?

Punten van bespreking:

- De inbraanschade in de Klokkenkamp is geregeld.
- "Nood"scenario. Wim heeft de ouderlingen een liturgie voor een viering gestuurd in geval van afwezigheid van een voorganger.
- Wim is volgend jaar van 22 april -15 augustus met studieverlof en vakantie.
- De classispredikant komt op 22 okt. voor een gesprek met de KKR.
- KOW verschijnt volgend jaar rond 21 augustus 2121 dat is op tijd voor de start van het seizoen.
- De classis Overijssel – Flevoland heeft 2 vacatures. Zij zoekt vooral diakenen en ouderling-kerkrentmeesters en het liefst vrouwen.
- Een brief van de Raad van Kerken in Nederland m.b.t. de doorstart van de plaatselijke interreligieuze samenwerking
- Op 8 okt. is er een online-meeting van de classis voor plaatselijke gemeenten in de regio over kerk-zijn in corona-tijd. De voorzitter geeft zich op.
- Er zullen 4 abonnementen op het Ouderlingenblad worden genomen, bestemd voor de 4 coördinerende ouderlingen.
- Mededelingen predikant: Het open-huis is 3 dagen door veel mensen bezocht en velen bezochten ook de vieringen. De Startdienst werd goed bezocht en was mooi.
Veel gaat beginnen: de godsdienstlessen, jongerencatechese 10-20, de ouderen gespreksgroep en bibliodrama.
- De Dag van de Dialoog wordt ingevuld door een intercultureel theater.
- De avondmaalscollecte is bestemd voor Lesbos.
- De Oogstdienst: de diaconie brengt fruit rond in papieren zakken.
- Er is een nieuwe coördinerend wijkouderling Jitske van Veen voor wijk B en Rinny Schuite neemt nu wijk C voor haar rekening.
- De peuter- en kleutervieringen zijn geëvalueerd. Hanneke Caron wil graag weer een vijftal vieringen verzorgen. Marion gaat met Unico zoveel mogelijk de muziek verzorgen.
- Tevens zal Hanneke meewerken aan het Project Jeugdwerk de Bunker (zie elders in KOW)
- Op 1 nov. zullen Jitske van der Veen, wijkouderling pastoraat, Hanneke Caron, ouderling jeugdwerker en Jan Daling, ambtsdrager hulpkoster bevestigd worden.
- Gedachtenis- en Stiltecentrum: In de Kerkenraadsvergadering van

10/9 was bespreking in groepjes niet mogelijk en dit leidde tot nieuwe vragen. Conclusie: we willen met 3-4 leden van de werkgroep en 4 leden van de KKR komen tot een voorstel dat breed gedragen zal worden door de Kerkenraad.

- Voorlopig willen we géén gemeenteavond houden.
- Op 26 november is er weer een KR vergadering. We besluiten dan alleen zakelijke dingen te bespreken, omdat we niet inhoudelijk in groepjes kunnen spreken, de vergadering beslist te beperken tot de duur van 1 uur.

De begrotingen van Diaconie en Kerkrentmeesters zullen dan worden besproken. De voorzitter sluit met gebed.

Cees van der Sluijs, voorzitter

Jeugdwerker Hanneke Caron neemt de Bunker in....

Vanaf 1 november krijgt het open jeugdwerk in de Bunker een professioneel gezicht. In nauw overleg met het jeugdwerk en de diaconie is Hanneke Caron gevraagd om inhoud en leiding te geven aan het open jeugdwerk vanuit de jeugdruimte de Bunker.

Al enkele jaren is er in de jeugdruimte de Bunker open jeugdwerk voor jongeren van 12 -16 jaar. Met een aantal vrijwilligers wordt geprobeerd een uitdagend programma op te zetten, doorgaans eens per twee weken op vrijdagavond.

Naast catechese, waarin we jongeren bekend willen maken met Bijbelverhalen, is de Bunker een plek voor jongeren binnen en buiten de kerk waar aandacht is voor hun eigen leven, maatschappelijke thema's en zingevingsvragen.

In eerste instantie gaat het om een project van oktober 2020 tot en met mei 2021.

Daarnaast is Hanneke samen met de ouders enthousiast om dit seizoen ook weer 5 peuter/kleuter vieringen te verzorgen op een zondagmiddag. Zie hiervoor het stukje elders in dit kerkblad.

Op zondag 1 november zal ze tevens worden bevestigd als ambtsdrager. De Kleine Kerkenraad is blij dat Hanneke de bovengenoemde taken op zich wil nemen en wij willen haar daarin van harte steunen.

Namens de Kleine Kerkenraad C.B. van der Sluijs



VERANTWOORDING

Ontvangst contante giften september 2020

Via mw. A. Kappert € 10,00 bloemen

Via mw. G. Geurts € 30,00 kerk

Alle gulle gevers hartelijk bedankt.

Namens Kerkrentmeesters, Anneke Veenstra

Corona collecten

De collecteopbrengst van september via de bankrekening bedroeg voor de kerk € 371 (alsmede voor € 40 aan collectebonnen) en voor de diaconie € 349. Hartelijk dank, mede namens de diaconie. Ook de komende maand(en) zal er nog niet worden gecollecteerd vanwege mogelijke handbesmetting. Wij houden ons dus aanbevolen voor een bijdrage via de bekende bankrekening, of – meer anoniem – geld of collectebonnen in een gesloten envelop in de brievenbus van de kerk. Hartelijk dank alvast.

Frits Schutte, penningmeester



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Collectebonnen

Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van collectebonnen (fiscaal aftrekbaar). U kunt deze collectebonnen bestellen per vel van 20 stuks in coupures van € 0,50 en € 1,00 via bankrekening **NL71SNSB 090.88.76.076** t. n. v :

“ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.

Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding :

“20 x € 0,50” of “20 x € 1,00” of een veelvoud daarvan.

Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd.

Administratie : Ben Voerman tel. 272763

ledenadministratie@hofkerkgoor.nl



NIEUWS VAN EN VOOR DE GEMEENTE

Uitzendingen via Kerkdienstgemist

Inmiddels maken we al vijf jaar gebruik van de uitzending van onze zondagse kerkdiensten via “Kerkdienstgemist”. Kerkleden, die om welke reden ook niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken, beleven op die manier toch iets van de diensten. Dat die techniek ons plotseling wel heel goed van pas komt vanwege de corona hebben we vooraf niet kunnen bedenken. Voor onze Hofkerk was het geen enkel probleem de diensten uit te blijven zenden. Uit de statistieken blijkt dat in de afgelopen corona-maanden er per dienst ruim 100 verbindingen worden gemaakt, of gelijktijdig tijdens de dienst of op een later tijdstip. Voor de organisatie achter “Kerkdienstgemist” was het ook geen probleem om plotseling aan de enorme vraag naar uitzendingen te voldoen. Zij hebben de capaciteit vele malen moeten vergroten.

Bediening camera's voor Kerkdienstgemist

Elke zondagmorgen zijn vrijwilligers bereid de regie te nemen over de bediening van de camera's in de kerk. Zij zorgen dat er beelden en projecties verstuurd worden naar “Kerkdienstgemist”. Per kwartaal wordt er een rooster opgesteld met de vermelding wie wanneer achter de knoppen plaats kan nemen. Helaas heeft Stijn van der Sluijs vanwege zijn studie en zijn nieuwe werkzaamheden moeten besluiten met het regiewerk te stoppen. We wensen Stijn veel succes verder. Gelukkig meldde Taron Kasparyan zich spontaan om de plek van Stijn op te vullen. Zo blijven we redelijk op sterkte. Ben je enigszins vertrouwd met de computer en je zou wel iets meer willen weten over de werking van dit alles, laat het gewoon even weten en wij leggen het graag uit. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yke de Jong (yke@dejong.es) of Jan Pluimers (janpluimers42@hotmail.com).

Hebt u op- of aanmerkingen over de uitzendingen of wilt u meer weten over de mogelijkheden (of onmogelijkheden) bij u thuis, laat het even weten.

Jan Pluimers

Peuter Kleuter vieringen Hofkerk Goor 2020-2021

We gaan weer van start en er valt wat te vieren.

Wat was het afgelopen jaar een feest tijdens de peuter kleuter vieringen. Kinderen met hun ouders, maar ook opa's en oma's en andere geïnteresseerden liepen binnen om het mee te maken. Dat heeft ons doen besluiten om de vieringen ook dit jaar weer in te plannen. En daar nodigen we jullie weer van harte voor uit. En dat doen we op bijna elke laatste zondag van de maand tot eind april vanaf 16.00 uur in de kerkzaal (inloop vanaf 15.45 uur)!

Samen met je kind of kleinkind spelenderwijs kennis maken met Bijbelverhalen. Aan de hand van mooie prenten samen met de kinderen kijken en vertellen. Maar ook de kerk verkennen en vertrouwd raken met elkaar. Een verhaal, wat zingen of muziek maken en dit jaar hopen we ook kennis te maken met een paar bijzondere muziekinstrumenten. Alles ongedwongen en interactief! De eerste viering heeft als thema: zo mooi! Want is er veel moois op de wereld te ontdekken en natuurlijk speelt de koffer daar weer een grote rol in. Dus die gaat zeker weer open!

Zondag 25 oktober, Zondag 29 november, Zondag 31 januari (10.00uur tijdens de kerkdienst), Zondag 28 februari, Zondag 28 maart, Zondag 25 april



Er wordt naar jullie uitgekeken door allen die ook dit jaar weer hun medewerking verlenen, Cees, Marion, Lotte, Kirsten, Desiree en Hanneke.

Bunker seizoen gaat weer van start

Voor de 12-16 jarigen uit de Hof van Twente Goor gaat 'de Bunker' weer open. 1x in de 14 dagen een plek om elkaar te ontmoeten, te chillen of juist lekker actief omdat er ook verschillende activiteiten georganiseerd zullen worden. Maar dit jaar wordt alles ingezet op verbinding. Verbinding zoeken met elkaar en met de ander. We starten **vrijdag 30 oktober** met een **Escape Room**. Een spannend spel waarbij de jongeren in



groepen aan de slag gaan en middels verschillende opdrachten, codes kraken, puzzels ontcijferen zo de uitweg van de Escape Room proberen te vinden. Het komt hier o.a. aan op denkwerk, samenwerken, creativiteit, snelheid, kennis en inzicht. Deze activiteit vindt dus plaats in en om de Bunker.

Een actieve en leuke manier waar jongeren verbinding met elkaar moeten maken en zullen moeten samenwerken om eruit te komen.

De jongeren kunnen zich **aanmelden bij Lisette 06-51499159 of lisettedrenthen@hotmail.com.**

Binnenkort zijn er flyers en posters beschikbaar om mee te nemen en uit te delen. En ook op social media zal er aandacht voor zijn.

Genoeg dus om van te delen!

Met een groet namens alle leiding van de Bunker;

Hanneke Caron (Jeugdwerk Bunker tel: 06-21813281 e-mail: hannekecaron8@gmail.com).

Orgelconcert in de Hofkerk

Beste mensen,

Er gaat iets bijzonders gebeuren op zaterdagavond 28 november a.s. in de Hofkerk! Van 19.30 uur tot 20.45 uur geeft de landelijk bekende YouTube-organist Gert van Hoef een orgelconcert in de Hofkerk in Goor. Het concert is te bezoeken voor maximaal 70 (onder voorbehoud van de corona ontwikkelingen) muzikieliefhebbers. De entreprijs is gratis, maar aan het einde van het concert mag u de waarde van het concert omzetten in een vrije gift. Er is vanwege de Corona maatregelen geen koffie of en drankje vooraf, dus u bent mooi op tijd weer thuis.

Aanmelden kan via André Bouma via abouma1968@gmail.com en let op: vol is ook echt vol!

Gert van Hoef heeft al vele prijzen in de wacht gesleept. In 2009 won hij de 1e prijs van het Interclassicmusic Orgelconcours. In 2010 won hij het Feike Asma concours bij Johannus Orgelbouw. In 2015 heeft Gert het Govert van Wijn Orgelconcours gewonnen in de Grote Kerk te Maassluis. Op 21 juni 2017 heeft Gert eindexamen gedaan op het majestueuze Müller-orgel in de St. Bavo te Haarlem. Dit betreft het eindexamen orgel voor zijn 'Bachelor' diploma in muziek (orgel). De jury was zeer onder de indruk en kende hem een score toe van 8,5 punten (uit 10). Gert heeft inmiddels meer dan 87.000 abonnees op zijn YouTube-kanaal. Zijn orgelfilmpjes worden ontzettend veel bekeken in zowel binnen- als buitenland.

Gert heeft een afwisselend programma samengesteld van vermaarde componisten met bewerkingen van bekende religieuze liederen.

Luistert u ter inspiratie dit lied eens af:

<https://www.youtube.com/watch?v=yKG5ylqIFmI> en laat u overtuigen van de kwaliteiten van deze orgelvirtuoos!

Deze speciale aanbieding geldt maximaal nog 2 weken voor alle mensen die Kerk Onderweg lezen. Als over 2 weken het concert nog niet helemaal is volgeboekt, dan zullen wij ook omliggende gemeenten gaan aanschrijven.

Groet, André Bouma

Dag van de dialoog 5 november

Dit jaar vanwege de corona helaas zonder maaltijd in kleine groepen, maar wel met theatervoorstelling Friends To Be... van Stichting Op Roet uit Hoorn.



Oost ontmoet west en visa versa. Wat gebeurt er als een Arabier een Westering tegenkomt. Twee acteurs uit verschillende culturen onderzoeken of zij vrienden kunnen worden. Ondanks of dankzij alle verschillen. Wat moet er gedeeld worden om elkaar te verstaan. Om te leren. En hoeveel wijn doe je dan bij de

(alcoholvrije) wijn?

Het gaat over respect, identiteit, waarden en normen, participatie en voedt de discussie over burgerschapsvorming.

19.30 uur Hofkerk Goor, Diepenheimseweg 2

De voorstelling is ook online te zien op via

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>

Er zijn vanwege de corona-maatregelen echter maar 30 stoelen beschikbaar. Meldt u aan voor gratis kaarten. We proberen de stoelen zo goed mogelijk te verdelen onder mensen uit verschillende culturen in Goor.

Maar de voorstelling is in ieder geval online te volgen.

Bellen of mailen naar Ellen Holkers,

Telefoon: 06-10374615 e-mail: goorindialoog@gmail.com

website: www.kleurrijkindehof.nl

facebook: "Dag van de Dialoog Goor"

Als werkgroep Dag van de Dialoog hebben we deze interculturele voorstelling ook aan de Scholengemeenschap Waerdenborch aangeboden. Hier zijn op de locatie Goor twee optredens gepland in de middag van 5 november voor alle derde klassers van MAVO, HAVO en VWO.

Werkgroep Dag van de Dialoog



Open Deur oktober 2020:

Zonde!

Beseffen dat je zondig bent? Brrr. Niet als dat neerkomt op jezelf hulpeloos en schuldig voelen, omdat je toch altijd tekortschiet en niet die ideale mens kunt zijn die je zou moeten zijn - in je eigen ogen en in die van God. Maar misschien kan zondebesef ook een minder verpletterende uitwerking hebben? Kan het juist heilzaam zijn om tekortkomingen onder ogen te zien? Zowel die van jezelf als die van structuren waarin we leven. Met onder andere:

- Wat is zonde?
- Zwaartekracht - gebed als spiegel van zelfinzicht
- Zeven verleidingen – welke is het meest aantrekkelijk?
- Omhels je zondigheid – hulp voor niet-perfecte mensen
- Fijn dat ik beter ben dan hij – Bijbelse verkenning
- Gods oordeel – strenger en genadiger?

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen buiten de kerken. Voor een collectief abonnement kunt u contact opnemen met mevr. W.S. Wilbrink, telefoon 263883.



RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



KOPY INLEVEREN

De kopij voor het kerkblad van 14 november (**voor 5 weken**) inleveren vóór **03 november**. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".
Annemieke Wolff en Han Drost, tel. 0547-273813

Er is weer een nieuw rooster beschikbaar met de verschijningsdata van het kerkblad. Indien u dit in uw bezit wilt hebben, kunt u een mailtje sturen naar kerkonderweg@hofkerkgoor.nl

Oud-papier inzameling aan de van Kollaan

Let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het terrein is geopend van **13.00 tot 17.00 uur**. Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier inleveren. Wel wordt er van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te ontlasten.



Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



ALGEMENE INFORMATIE

PREDIKANT

ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl

KERKENRAAD

voorzitter C.B. v.d. Sluijs Eeftinkstraat 21 7496 AG Hengevelde
T 0547-333448 E voorzitter@hofkerkgoor.nl
scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221
mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

voorzitter mw. T. Kingma, Diepenheimseweg 6B, 7471 LX Goor
secretaris T. van Luttkhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,
T 0547-761598 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

voorzitter F. Schutte, Diepenheimseweg 3, 7471LW Goor, T 0547-260211
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,
T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

LEDENADMINISTRATIE

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl
Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor
Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor
Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v Collectebonnen Prot. Gem.
Goor