



KERK ONDERWEG

09 mei 2020
22^e jaargang no. 09



De Heer van de Dans

*Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.*

refrein:

*Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij,
want Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.*

*De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.
Refrein*

*Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.
Refrein*

*De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.
Refrein*

Ik danste die morgen toen de schepping begon is een lied waarvan de tekst is geschreven door Ben Sleumer, naar een tekst van Sydney Bertram Carter (1915-2004). De melodie is afkomstig uit de traditie van de Shakers, bewerkt door Sydney Bertram Carter en ook wel bekend als Lord of the Dance. Het is opgenomen als lied 839 in ons nieuwe liedboek.

Het is een verrassend beeld, Jezus als Heer van de dans, als de Dansmeester van het Leven. Maar als je er goed over nadenkt is het



een prachtig beeld om de relatie tussen God en mensen te zien als een dans. Het leven zoals het God het bedoeld heeft is geen starre, bekrompen beweging, maar een dans. Een dans waarin de danspartners niet kunnen dansen zonder elkaar, op elkaar betrokken zijn, er een eigen invulling aan mogen geven. Een dans die steeds

mooier wordt hoe meer mensen er aan meedoen.

De dans heeft een Ierse dansmelodie, die net als Schotse dansen niet met z'n tweeën maar met hele groepen gedanst wordt.

Het lied zingt niet alleen van mensen die dansen, maar heel de schepping doet mee. Mensen en schepping zijn zo op elkaar betrokken. Maar het is een dans die vaak wordt verstoord, zowel door mensen als door de natuur, die rampen en ziekten in zich draagt.

Maar door de Opstanding krijgt de dans weer nieuw leven en de Heer van de Dans gaat ons voor, zodat ieder van ons weer mee kan dansen. Maar dat dansen moet geleerd worden en daarom is de tijd tussen Pasen en Pinksteren de tijd waarin we leren wat de Opstanding voor ons betekent, juist als ons leven door crises heen gaat. De Heer van de dans zegt: Ik ga je voor, ik haal ook jou erbij! Dat is wat Pinksteren betekent dat we als mensen voluit mee mogen dansen in zijn Dans van het Leven. Want Hij gaat ons voor.

Vrede en alle goeds.
Ds. Wim de Jong



KERKDIENTEN

Tot 1 juni kunnen er geen kerkdiensten met bezoekers worden gehouden in de Hofkerk, de Stoevelaar en de Herfstzon. Alle hieronder vermelde kerkdiensten in de Hofkerk zijn op internet mee te beleven via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>. Op de website van de Hofkerk zal actuele informatie worden gegeven. Heeft u geen beschikking over internet, neem dan gerust contact op met één van de contactpersonen, die vermeld staan op de achterkant van dit kerkblad.

Zondag 10 mei 2020

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 17 mei

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag

Hofkerk 09.30 uur

ds. W. de Jong

Zondag 24 mei 2020

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 31 mei 2020 Pinksteren

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Online kerkdiensten:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>



BIJ DE DIENSTEN

Exodus lezingen tussen Pasen en Pinksteren

In deze zeven weken tussen Pasen en Pinksteren blijven we uit het boek Exodus lezen. We trekken met het volk Israël mee in de woestijn waarin ze op de proef worden gesteld door honger, dorst, strijd. Voor de doortocht door de Rietzee was het God die voor hen streed, nu moeten ze het zelf doen, maar in het vertrouwen dat God met hen mee trekt.

Het belangrijkste moment in de woestijn, dat we met Pinksteren zullen lezen, is de Verbondssluiting. Nu ze geen slaven meer zijn kan God met hen een verbond sluiten. Als vrije mensen die zelf de keuze hebben. En als verbondstekst geeft God hen zijn onderwijzing (Torah), samengevat in de Tien Woorden.

Het is een periode van leren voor het volk Israël, leren wat het betekent om als vrije mensen verantwoordelijk te handelen, om als vrije mensen verbondspartner van God te zijn in het op weg zijn naar zijn toekomst. Een levenlang leren wat het is om mens te zijn. Zo is ook voor ons de periode tussen Pasen en Pinksteren de periode om te leren wat Pasen, wat de Opstanding betekent voor ons leven.

Zevensprong

Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven

Heb je wel gehoord van de Zevensprong

Ze zeggen dat ik niet dansen kan

Maar ik kan dansen als een edelman.

Dat is één

Voor iedereen een bekend liedje, dat de periode tussen Pasen en Pinksteren prachtig bezingt. In zeven stappen (zondagen) leren we te dansen, te leven in de voetsporen van Jezus, want hij is de Dansmeester van het leven. Zie ook het lied ‘Lord of the Dance’, aan het begin van dit kerkblad.

De kinderen van de kindernevendienst zullen elke week een danspas bij het Bijbelverhaal bedenken en ik zal deze in de kerkdienst dansen.

Zondag 10 mei 5e zondag van Pasen

Exodus 19

Johannes 14:1-14

Psalm van de zondag 68

Het volk Israël is drie maanden na de uittocht uit Egypte aangekomen bij de berg Sinaï, de berg van God. Op deze berg vindt een ontmoeting plaats tussen God en Mozes. Het volk moet op afstand blijven. Ze mogen Gods heilige ruimte niet betreden. Maar tegelijk zoekt God verbinding met volk door zijn woorden, zijn richtlijnen (Torah) en die wens leidt hij in met de woorden: "Ik heb je op adelaarsvleugels gedragen."



God die een verbond met mensen sluit, zijn toekomst verbindt aan de toekomst van mensen.

Uit het Johannes Evangelie horen we die verbondenheid terug. Jezus die in alles verbonden is met de Vader en die deze verbondenheid met de mensen wil delen.

Zondag 17 mei 6^e zondag van Pasen

Exodus 20:1-21

Johannes 16:16-24

Psalm van de zondag 19



Op de berg Sinaï ontvangt Mozes de tien woorden van God, ingeleid met de woorden: "Ik ben de Eeuwige, uw God die u uit Egypte heeft bevrijd." En deze inleiding is eigenlijk de samenvatting van alle tien de woorden. Door alleen de Eeuwige als God te vereren

worden wij als mensen bevrijd van alle goden die over ons heersen, de goden van angst, hebzucht, jaloezie, begeerte, eigen ego. Het zijn woorden die vrij maken, zoeter zijn dan honing, zoals Psalm 19 het onder woorden brengt.

Donderdag 21 mei Hemelvaart

Exodus 20: 22–24

Handelingen 1:1–14

Psalm 99



Veertig dagen lang na de Opstanding is Jezus aan zijn leerlingen verschenen en dan neemt hij ze mee naar de berg buiten Jeruzalem. Hij zegt hen te wachten op de komst van Gods Geest en om daarmee de wereld in te gaan. Dan wordt Jezus opgenomen in de hemel.

Er is een duidelijke link met het verhaal uit Exodus waar het volk rondom de berg de hemel open ziet gaan en Gods woorden aangereikt krijgt. Met die woorden, waarin we Gods Geest horen spreken, mocht het volk Israël op weg, mochten de leerlingen van Jezus op weg, mogen wij op weg.

In het geloof dat met de hemelvaart van Jezus Hij de ware Koning is.

Zondag 24 mei 7^e zondag van Pasen

Exodus 23:1–17

Johannes 17:1–13

Psalm van de zondag 71



Deze zondag lezen we uit het gedeelte van Exodus, dat ook wel het Bondsboek wordt genoemd: voorschriften, die invulling geven aan het verbond tussen God en mensen.

Voorschriften die een uitwerking zijn van de tien woorden en die richting geven aan een rechtvaardige levenshouding. De voorschriften zijn gebaseerd op de geschiedenis die God met zijn volk gedaan is. God heeft zich daarin laten kennen als een bevrijdende God, die het volk uit

de slavernij heeft bevrijd en ze in de woestijn niet alleen gelaten heeft. Met deze voorschriften daagt God de mensen uit om beeldrager van hem te zijn, net zoals Hij ook bevrijdend te handelen naar anderen, vooral naar de kwetsbaarsten.

Zo mogen we ook de woorden van Jezus verstaan zoals Johannes die weergeeft in het zogenaamde Hogepriesterlijk gebed voor zijn leerlingen. Hij bidt dat zijn leerlingen in verbondenheid met God zullen leven, zoals Hij met God leeft.

Zondag 31 mei Pinksteren

Exodus 24

Handelingen 2:1–11

Psalm van de zondag 87



Het is Pinksterfeest, het feest dat God zijn Geest uitstort over zijn leerlingen. En daarmee mogen ze de wereld in om het goede nieuws van Gods toekomst uit te dragen.

De verschijnselen, wind en tongen van vuur, doen direct denken aan de verschijnselen die zichtbaar zijn als God aan Mozes zijn woorden bekend maakt. Ook daar ziet het volk een laaiend vuur op de top van de berg. God sluit een verbond

met zijn volk, maakt zijn toekomst afhankelijk van mensen.

Mensen mogen met zijn Geest, met zijn woorden, de wereld in, om ieder met zijn of haar eigen talenten verbondspartners van God te zijn, te getuigen van Gods trouw en liefde, hoop te brengen waar wanhoop is, in woord en daad hiervan te getuigen en zo Gods toekomst zichtbaar maken.

Ds. Wim de Jong



PASTORAAT

Als kerk op weg naar Pinksteren in tijden van Corona

We zijn alweer in de tweede maand van de corona-crisis, waarin de piek van mensen op de intensive care wel voorbij is, maar de maatregelen om een nieuwe besmettingsgolf te voorkomen nog lange tijd zullen duren. Wel is het goede nieuws dat de kinderen in de basisschool-leeftijd op 11 mei weer naar school mogen en dat kinderen en tieners weer mogen sporten. Voor veel ouders zal dit een grote verlichting betekenen. En ook de meeste kinderen zullen blij zijn weer naar school te mogen.

Maar voor de ouderen, vooral de mensen in verzorgingshuizen en verpleeghuizen, blijft het een erg moeilijke tijd. Ze kunnen geen of weinig bezoek ontvangen en alle activiteiten die vorm gaven aan het dagritme en het sociale leven liggen stil.

Kerkdiensten

Ook het kerkelijk leven ziet er heel anders uit. De kerkdiensten zijn alleen maar online te volgen. Dat daar veel gebruik van wordt gemaakt blijkt uit kijkcijfers en de reacties die we ontvangen. En het zijn niet alleen gemeenteleden van de Hofkerk die de diensten volgen.

De Stille Week voor Pasen was daardoor echt een stille week en op Paasmorgen ontbrak de gemeenschappelijke vreugde van deze bijzondere dag van Opstanding en nieuw leven!

Toch geven mensen in hun reacties op de diensten aan dat ze op deze manier toch de onderlinge betrokkenheid ervaren, zo ook in het op afstand delen van brood en wijn op Witte Donderdag.

We mogen ons gelukkig prijzen dat we als Hofkerk beschikken over de mogelijkheden om kerkdiensten online uit te zenden. En een woord van dank voor de mensen die deze diensten technisch mogelijk maken is zeker op zijn plaats.

We zullen nog wel een tijdje de kerkdiensten op deze manier moeten houden en tegelijkertijd nadenken over kerkdiensten waarin we 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Het internet adres om de kerkdiensten te volgen is:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>

Voor de mensen die geen beschikking hebben over internet verwijs ik graag naar de kerkdiensten die er op de TV te zien zijn en in het bijzonder de diensten op RTV Oost.

Pastoraat

Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers houden zo veel mogelijk telefonisch contact met oudere en kwetsbare gemeenteleden.

Waar nodig wordt er met inzet van vrijwilligers geholpen bij praktische zaken zoals de boodschappen.

Maar het is altijd mogelijk dat niet iedereen wordt bereikt, ook omdat we niet van iedereen telefoonnummers hebben. Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Voedselactie

In de afgelopen periode heeft de diaconie via de organisatie Doors Wide Open mensen geholpen die afhankelijk waren van de voedselbank. Velen van jullie hebben hiervoor levensmiddelen gebracht naar de kast die hiervoor bij de ingang van de Klokkenkamp stond. De diaconie kocht elke week verse producten als aanvulling hierop.

Per 1 mei wordt de voedselbank weer opgestart en daarom heeft de diaconie op zaterdag 2 mei haar actie beëindigd.

Predikant

Ook mijn agenda ziet er anders uit. De meeste contacten gaan nu per telefoon en email. Ook schrijf ik wekelijks een nieuwsbrief met het laatste nieuws. Iedereen die deze nieuwsbrief nog niet ontvangt kan mij een berichtje sturen op wim.dejong@hetnet.nl.

De kerkdiensten vragen nu een iets andere voorbereiding. Ik mis daarin de interactie tijdens de dienst. Ook moeten we nu de kerkliederen zoeken op internet. Gelukkig hebben we ook een aantal Cd's kunnen vinden met liedboekliederen.

De kinderen van de nevendienst ontvangen in deze periode elke week een nieuwsbrief met daarin het verhaal van de zondag, opdrachtjes om thuis te doen en een vraag om een danspas te verzinnen bij het Bijbelverhaal als onderdeel van het lied van de Zevensprong.

Daarnaast ben ik door Hofstreek FM gevraagd om mee te werken aan het programma "Hofstreek Verbindt" dat elke werkdag van 16.00 - 17.00 uur wordt uitgezonden en dat vooral is gericht op mensen die in deze tijd aan huis gebonden zijn. Elke donderdag mag ik dit programma presenteren.

Elke dag is er een gast in het programma. Zo heb ik Anita Koster van Doesgoor en Linda van Wanroy van Franje te gast gehad en ook de theatermaker en RTV Oost verslaggever Paul Schabbink. De gesprekken gaan over wat de organisaties ondanks de maatregelen toch kunnen betekenen voor de mensen.

En elke week spreek ik een aantal mensen die nu aan huis gebonden zijn. Ze vertellen hoe hun dag er uit ziet, wat ze moeilijk vinden, maar ook waaruit ze hoop putten.

Wil iemand wat vertellen over zijn of haar persoonlijke situatie in corona-tijd, bel dan tussen 16.00 - 17.00 uur de studio 0547-260888

Inhoudelijke bezinning

In mijn laatste nieuwsbrief schreef ik ook dat we naast de praktische en organisatorische kant van deze crisis ook ruimte zullen moeten maken om met elkaar inhoudelijk na te denken over wat deze corona-crisis ons zegt.

Ik heb daar nog niet zo snel een antwoord op. Is het alleen maar een lastige hobbel in onze geschiedenis waar we gewoon even door heen moeten? Of is het een waarschuwing?

Maar waarvoor dan? Naast het verdriet en eenzaamheid van vooral ouderen in deze periode hoor ik ook mensen zeggen dat ze deze periode zonder verplichtingen buiten gezin en werk als weldadig ervaren. En wat zegt dat over hoe we ons leven en onze samenleving hebben ingericht? Ook is de milieuvervuiling de afgelopen weken sterk teruggedrongen. Hoe zien we dat? En waar vinden we God in deze crisis? In de waarschuwing? In de onderlinge zorg? In de hoop?

Ik moest hierbij denken aan het verhaal van Elia die op de berg Horeb God niet in de storm, het onweer of de aardbeving treft, maar in de stilte.

Genoeg om over na te denken en daarbij geduld beoefenen om niet te snel een definitief antwoord te geven.

Ik kreeg hier al een aantal reacties op. Het blijken vragen te zijn die meer mensen bezighouden

Maar graag hoor ik ook van de lezers van het kerkblad reacties op deze vragen en wellicht zijn er ook nog wel andere vragen te stellen.

Klokken Hofkerk blijven luiden

Ook in de komende tijd zullen de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en zal blijven plaatsvinden totdat er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden.

Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.

Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Op weg naar Pinksteren

We gaan nu op weg naar Pinksteren, het feest van de Geest die ieder van ons aanraakt, aanspoort het goede nieuws van God in woorden en daden door te geven, met de eigen talenten op de eigen plek te bouwen aan een bewoonbare wereld.

De Geest van God die met ons meetrekt door alle chaos van onze levenstijd.

Vanaf deze plek wil ik iedereen in zijn of haar persoonlijke situatie veel sterkte wensen in deze tijd. Aarzel niet om contact met mij op te nemen of met iemand anders van de kerkenraad als er vragen of zorgen zijn.

Vrede en alle goeds, ds. Wim de Jong

Overleden

7 april Johanna Hendrika Warris – Marchal, van Kollaan 70/6, 91 jaar

8 april Jan Willem Fleerkate, Markeloseweg 2, 95 jaar

Bloemen

In deze tijd van corona worden er geen bloemen bij mensen langsgebracht.

Zo mogelijk wordt er wel telefonisch contact met mensen gelegd om hen namens de Hofkerk sterkte te wensen in hun situatie.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag. U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl

Zieken:

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we sterkte en een spoedig herstel toe.

In Memoriam

Op 7 april overleed in de leeftijd van 91 jaar **Johanna Hendrika Warris – Marchal**, sinds 1990 weduwe van Jaap Warris. Annie Warris werd geboren op 27 november 1928 in Rotterdam in een groot gezin, waarin zij als oudste al jong de zorg had voor haar broertjes en zusjes. Zij maakte in het centrum het bombardement in mei 1940 mee, waarbij ze met haar zusjes en broertjes door het vuur liepen om een veilige plek te zoeken. Het gezin valt uit elkaar en Annie komt in een pleeggezin te wonen in Drenthe. Hier ontmoet ze Jaap Warris, waar ze in 1949 mee trouwt. Ze krijgen drie kinderen: Janny, Geert en Dolf. Omdat Jaap werk krijgt bij de Eternit verhuizen ze naar Goor.



Annie doet huishoudelijk werk bij ds. Braune, waar ze ook al in Drenthe in huis had gewerkt. Daarna wordt ze samen met Jaap koster en beheerder van de Hofkerk en Klokkenkamp. Annie zorgde voor een gastvrij huis, een plek van ontmoeting voor de gemeente, waar lief en leed werden gedeeld. Ze woonden zelf ook in de Klokkenkamp, waarbij het gezin en de kerkelijke activiteiten vaak door elkaar liepen.

Vrij snel na hun pensioen overlijdt Jaap, voor Annie een hele moeilijke tijd. Maar ze bezat een enorme levenskracht en levenskunst om het leven weer op te pakken, waarin haar gezin met kleinkinderen en aanhang een grote rol speelde. Saamhorigheid was daarin voor haar erg belangrijk. Wat ze zelf zo had gemist in haar jeugd heeft ze wel mee kunnen geven aan haar eigen gezin.

En daarnaast bezocht Annie veel mensen vanuit het bezoekerswerk van de kerk. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit en ze vond het heel moeilijk niet meer te kunnen fietsen. Maar tot het laatste moment behield ze haar positieve levenshouding en genoot ze van haar achterkleinkinderen.

Tijdens de afscheidsdienst op Goede Vrijdag lazen we het gedicht voetstappen in het zand. Op de moeilijkste momenten van haar leven wist ze zich gedragen. Nu mogen we geloven dat ze in die dragende liefde van God geborgen is. We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe.

Ds. Wim de Jong

Ontmoetingen en Kringen seizoen 2019 – 2020

Alle ontmoetingen en kringen tot 1 juni zijn afgelast.

Ramadangroet aan de Moskee

Aan de moslimgemeenschap van de Ibni Sina Moskee in Goor
Geliefde broeders en zusters,

Vanuit de Hofkerk in Goor willen wij jullie alle goeds toewensen in deze maand van de Ramadan en laten weten dat wij ons met jullie verbonden voelen. Ook in het afgelopen jaar hebben we samen goede momenten van ontmoeting mogen beleven; Kleurrijk in de Hof, de Dag van de Dialoog, bezoeken met kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool en persoonlijke ontmoetingen.

We zijn ons er van bewust dat deze Ramadan anders zal zijn dan andere jaren vanwege de beperkende maatregelen rondom het corona-virus. We hopen dat jullie wegen zullen vinden om toch met elkaar de verbondenheid te voelen. We willen jullie danken voor de goede contacten in de afgelopen jaren en spreken de wens uit dat we deze goede relatie mogen voortzetten in de komende tijd.

Vanuit de liefde van God mogen we elkaar herkennen als broeders en zusters. Dat deze liefde die ons aller verstand te boven gaat ons mag blijven verbinden.

Vrede en alle goeds, namens de Hofkerkgemeente Goor
Ds. Wim de Jong

Cursus Theologische Vorming Twente start met nieuwe groep

Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo'n 30 lesavonden (met telkens 2 lessen van 5 kwartier) per seizoen. Met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook 'praktisch-theologische' vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, wereldgodsdiensten en contextuele theologie niet ontbreken.

Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven. Want het eerste jaar heeft vooral een inleidend karakter, het tweede is meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom! De kosten bedragen €220,- per seizoen. De cursus wordt gegeven in de centraal gelegen Waterstaatskerk in Hengelo, op dinsdagavonden. De eerste avond is gepland op dinsdag 15 september 2020. Een nieuwe groep kan starten als er tenminste 10 aanmeldingen zijn.

Nieuwsgierig geworden en meer willen weten? Informeer bij:
Ina ter Kuile, cursus-coördinator, 074-2774288 of email:
kuile@hetnet.nl of ds. Wim de Jong, 0547-388647 of email:
wim.dejong@hetnet.nl cursusleider
of kijk op: www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voor-gemeenteleden-en-geïnteresseerden/



Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690

Inzameling voedsel ten behoeve van de voedselbank

Per 2 mei jl. is de diaconie gestopt met het inzamelen van voedsel ten behoeve van de voedselbank en is de kast bij de Klokkenkamp weggehaald. De reden hiervoor is dat de voedselbank Midden Twente de voedseluitgifte op 1 mei 2020 weer heeft hervat. Zie voor informatie hierover de website van de voedselbank:

<http://www.voedselbankmidentwente.nl>.

Op de website staan onder andere de volgende mededelingen:

“Het bestuur van Voedselbank Midden Twente heeft vandaag, in overleg met de teamcoördinatoren, besloten dat de voedseluitgifte op de locaties in Borne, Goor en Hengelo op 1 mei wordt hervat. Het bestuur dankt Schouwborg Hengelo (Raoul Boer), All 4 Free (Melissa Muller, Ingrid Waaijenberg en het team), **Doors Wide Open (Seine Braakman)**, Dream team Borne, Simytech (Yucel Simsek de kok met de fantastische maaltijden voor de Voedselbank klanten) en Lokaal Hengelo (Seviye van Wier-Koca) voor het waarnemen van de honneurs en de goede zorgen.”

Indien er nog vragen zijn over de afgelopen voedselbankactie, dan kan uiteraard altijd contact opgenomen worden met onze contactpersoon Yke de Jong, telefoon 06-15 55 14 26.

Er is in de afgelopen weken door allerlei mensen veel gedoneerd in de kast bij de Klokkenkamp en daar zijn wij als diaconie uiteraard erg blij mee. Wij willen alle gulle gevers hiervoor heel hartelijk bedanken! Teus van Luttikhuisen

Nieuwsbrief Maliproject voorjaar 2020

Beste Maliproject vrienden, twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen.....

De vrouwen van Tintilla: wat een plezier hebben ze er in! Water halen bij een kraan....ongekend!

Via Casper kwam in januari jl. bij het Maliproject de vraag binnen of we zouden kunnen helpen bij het boren naar drinkwater in het dorp Tintilla. Tintilla, het dorp waar door het Maliproject in 2013 een mooi 3-klassig schoolgebouw is gebouwd.

Om één van de werkzaamheden van vrouwen – het halen van drinkwater uit spaarzaam aanwezige pompen vaak aan de rand van het dorp - te verlichten is men in de loop van jaren in Tintilla

geld gaan sparen voor het boren van een put met een elektrisch aangedreven pomp. De elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen. € 4.000,- heeft men bij elkaar gebracht en het project kon uitgevoerd worden. Meestal wordt er water aangeboord op 50 m diepte....echter: er moest tot 113 m geboord worden om water te vinden. Maar dit ging ook meer geld kosten: € 2.000, -.

Ook dankzij de opbrengst van de avondmaalscollecte op 2 februari jl. heeft Maliproject kunnen helpen: water kan nu in het dorp gehaald worden en pompen is niet meer nodig! Direct kwamen hier via



WhatsApp de dankbetuigingen binnen! Wat bijzonder die moderne communicatie! Live enthousiast contact!

Beste mensen....dit hebben we niet eerder beleefd....zulke enthousiaste mensen, bijna in vervoering omdat ze water zien stromen uit een kraan!

Ook wat de school Le Bon Berger in Manantali betreft hebben we hoopvolle berichten gekregen. Als de scholen weer beginnen in september/oktober a.s. hoopt Le Bon Berger weer een nieuwe start te kunnen maken met een nieuwe directeur. M'Bimba Dembelé, initiator van school Le Bon Berger en van radiozender Kanuyah (God is Liefde), heeft mandaat verleend aan de nieuwe directeur Pascal Adams Théra voor het leiding geven aan het onderwijs en het leiding geven aan het financieel beleid + controle.

Beste mensen, hoopvolle berichten en we hopen en bidden dat het corona-virus geen slachtoffers zal maken. Onze vriend Casper Jansen is de medewerker van het Mali-project daar ter plekke. Heel vaak hebben we via de WhatsApp gesprekken contact met hem. Alweer: wat een zegen deze moderne communicatiemiddelen! Toen Cees in 2004 voor het eerst naar Mali ging, belde een secretaresse vanuit Den Haag op, dat hij op de plaats van bestemming was aangekomen!

Ontvang allen onze hartelijke dank voor de giften die ontvangen worden op de bankrekening Diaconie van de Hofkerk Goor, onder vermelding van Maliproject: NL66 SNSB 0908 763 743.

Cees en Addie van der Sluijs-Goud, T 0547-333448



KERKENRAAD

Verkiezing nieuwe ambtsdragers

Sinds een aantal jaren werken we in Goor met een nieuwe vorm van kerkenraad, waarbij de meeste (kern)vrijwilligers ook ambtsdrager zijn. Voor de meeste ambtsdragers betekent dit dat ze in de eerste plaats actief zijn op een eigen werkveld, zoals bijvoorbeeld pastoraat, kindernevendienst, koster, etc. en daarnaast drie keer per jaar de kerkenraadsvergadering bijwonen om de grote beleidslijnen vast te stellen.

Dat betekent ook dat de verkiezing van nieuwe ambtsdragers niet meer hetzelfde is als vroeger. Vroeger kreeg de gemeente een overzicht van de vacatures in de kerkenraad en daarvoor werd

gevraagd om namen van gemeenteleden in te dienen die men hiervoor geschikt achtte. Vervolgens werden deze gemeenteleden benaderd en als men positief reageerde dan werden zij als ambtsdrager bevestigd.

In de huidige situatie worden mensen in de eerste plaats gevraagd om mee te werken aan een activiteit in de gemeente, bijvoorbeeld om diaconale taken uit te voeren, om mensen te bezoeken, om mee te werken in de jeugddienstcommissie, waar dan ook de vraag aan gekoppeld wordt om als ambtsdrager te worden bevestigd.

In de kerkdienst van 23 augustus worden deze nieuwe vrijwilligers als ambtsdrager bevestigd, waarbij ook afscheid wordt genomen van hen die als ambtsdrager aftreden, omdat ze zijn gestopt met hun vrijwilligerstaak.

Maar tegelijkertijd is wel de regel (volgende de kerkorde) dat gemeenteleden altijd in de gelegenheid moeten worden gesteld om namen aan te dragen voor nieuwe ambtsdragers.

Dit om te voorkomen dat de kerkenraad bepaalt wie de nieuwe kerkenraadsleden worden.

Daarom geeft de kerkenraad aan de gemeenteleden de gelegenheid om namen aan te dragen van gemeenteleden waarvan zij denken dat zij wel graag als vrijwilliger in de Hofkerk willen meewerken en dat zij mede geschikt zijn om als ambtsdrager zitting te nemen in de kerkenraad.

Namen kunnen worden ingediend tot 30 juni bij de scriba van de kerkenraad, Alinda Sportel, tel. 0547-261221, email

kerkenraad@hofkerkgoor.nl

Namens de Kerkenraad, Alinda Sportel, scriba

Uit de kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad heeft op donderdag 23 april via Skype vergaderd. Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de orde geweest:

- Er is gesproken over de kerkdiensten in deze corona-tijd. Er komen veel positieve reacties binnen over de manier waarop deze worden gehouden. Ook de diensten in de Stille Week zijn goed bekeken. De avondmaalsviering werd als heel bijzonder ervaren.
- Het scholingsplan van Wim de Jong is besproken.
- Op 20 september zal de oecumenische vredesdienst in de Hofkerk plaatsvinden.
- De diaconie ondersteunt mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Van maandag t/m zaterdag kan er voedsel worden

gebracht tussen 10.00 – 12.00 uur bij de Hofkerk. Dit loopt heel erg goed.

- De jaarrekening 2019 van de kerkrentmeesters en de diaconie zijn doorgenomen en besproken.
- Er zal binnenkort alvast worden nagedacht over kerkdiensten in de 1,5 meter samenleving.
- Verder zijn de diverse activiteiten van de verschillende werkgroepen nagelopen.

Alinda Sportel, scriba



VERANTWOORDING

Collectes” Diaconie April 2020

Ontvangen via de bank (IBAN NL66 SNSB 0908 763 743) de volgende bedragen:

Bestemming Diaconie algemeen: € 79,00 (20, 14, 15, 5, 25)

Bestemming Wensambulance: €205,00 (5, 2*10, 15, 3*20, 3*25, 30)

Aangevuld door de Diaconie tot € 500,00 (Avondmaalscollecte Witte Donderdag)

Bestemming Voedselpakketten Goor: €733,00 (3, 3*25, 40, 5*50, 65, 3*100)

Ook mede namens de ontvangers van de voedselpakketten: hartelijk bedankt voor uw gulle giften!

Namens de Diaconie, John Sportel



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Collectebonnen

Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van collectebonnen (fiscaal aftrekbaar). U kunt deze collectebonnen bestellen per vel van 20 stuks in coupures van €. 0,50 en €. 1,00 via bankrekening **NL71SNSB 090.88.76.076** t. n. v :

“ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.

Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding :

“20 x €. 0,50” of “20 x €. 1,00” of een veelvoud daarvan.

Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd.

Administratie : Ben Voerman tel. 272763

ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

Kerkebalans 2020

De stand van KB2020 per eind april is: begroot € 115.000; toegezegd door 629 kerkleden € **118.000**; 85 aangeschreven kerkleden hebben nog niet gereageerd, in 2019 toch nog € 1.500 bijgedragen. Dus kijk nog eens even of uw reactie niet per ongeluk is blijven liggen. Zeker nu we dreigen af te stevenen op een jaar met veel minder omzet in verhuur en buffetten!

Frits Schutte, penningmeester

Collecten

De oproep om nu kerkdiensten alleen digitaal kunnen worden gevolgd toch bij te dragen aan collecten heeft gevolg gehad. Tot nu toe (27 april) hebben 63 kerkleden (= pastorale eenheden) aan het verzoek voldaan, voor een totaalbedrag van € 2.750, nagenoeg gelijk verdeeld over kerk en diaconie. Heel veel dank. En dit bedrag kan nog oplopen als degenen die regelmatig naar de zondagse eredienst kwamen maar nog geen gevolg hebben gegeven aan de oproep, dit alsnog doen! Van harte aanbevolen.

Kerkrentmeesters en Diaconie

Jaarrekening 2019

Kerkrentmeesters hebben in hun (Skype-)vergadering van 16 april de ontwerp jaarrekening 2019 vastgesteld. Deze wordt door tussenkomst van de kleine kerkenraad van 23 april ter vaststelling aangeboden aan de leden van de kerkenraad. De samenvatting van de exploitatie ziet er als volgt uit:

Baten	2019	2018
Verhuur gebouwen	53.952	54.376
Financiële baten	78	33
Bijdragen levend geld	142.120	150.628
Doorzendcollecten	-364	-381
Subsidies en bijdragen	30.662	23.988
Eenmalige baten	1.960	
Totaal baten	228.407	228.644
Lasten		
Kerkgebouw	57.878	50.388
Overige gebouwen	13.338	16.087
Afschrijvingen	750	750

Pastoraat	93.839	89.924
Kerkelijke activiteiten	5.177	7.595
Bijdragen aan bovenplaatselijk	9.879	10.156
Salarissen en vergoedingen	28.952	27.624
Beheer en administratie	14.726	20.398
Financiële lasten	839	335
Totaal lasten	225.377	223.257
Dekking uit fondsen en/of voorzieningen	9.065	12.000
Resultaat	+€ 12.095	+€ 17.387

De kerkenraad zou op 14 mei bijeenkomen, maar gelet op de omstandigheden zal dat dit jaar niet lukken. Daarom is besloten tot de volgende procedure. De kerkenraadsleden krijgen de jaarrekening (Balans, Staat van Baten en Lasten, en een toelichting).

Het positieve resultaat is lager dan vorig jaar. Dit komt door enige niet onverwachte terugval in de bijdragen levend geld. Voorts zijn er enkele investeringen gedaan die nog voortvloeien uit de verbouwing (buitendeuren, tuinberging), vervanging (vaatwasmachine), , tuinberging en parkeerterrein). Deze zijn gedekt uit fondsen resp. voorziening groot onderhoud. Het resultaat wordt toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud.

In de balans staat de afgesproken voorziening van € 150.000 voor pastoraat en overige kerkelijke activiteiten onaangetast. Voorts zijn de liquide middelen (= kas + bank) samen met de debiteuren voldoende om de verplichtingen uit voorzieningen crediteuren te voldoen. De financiële situatie van de kerk is dus gezond.

Deze samenvatting van de jaarrekening wordt na vaststellen gepubliceerd op onze website onder ANBI (wettelijke verplichting om aan de fiscale ANBI-voorwaarden te voldoen). De volledige jaarrekening ligt inmiddels tot 14 mei ter inzage voor gemeenteleden in het kantoor in de Klokkenkamp (kerkordelijk voorgeschreven).

Vanwege de beperkte toegankelijkheid kunt u zich wenden tot de penningmeester voor een afspraak. Deze kan u desgevraagd ook een kopie van de stukken doen toekomen. En uiteraard kunt u bij hem terecht voor vragen.

Frits Schutte, penningmeester, tel. 260211
e-mail penningmeester@hofkerkgoor.nl

Solidariteitskas 2020

Gemeenten helpen elkaar. Dat is het uitgangspunt voor het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. Deze commissie bestaat uit deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk. Zij beoordeelt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren, en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeente-zijn. En dat alles onder het motto: vóór gemeenten – dóór gemeenten.

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit de plaatselijke gemeenten. Investerings uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Behalve voor de steun aan individuele gemeenten worden middelen uit de Solidariteitskas ook ingezet om activiteiten te bekostigen die de kerk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten beschouwt. Zoals het categoriaal pastoraat, dat is pastoraat voor bijzondere doelgroepen: studenten, koopvaardij, doven, binnenvaart, luchthaven, zorg, gevangenis, krijgsmacht. Die vormen van pastoraat vergen speciale aandacht, kennis en kunde die te intensief en te kostbaar is om door een plaatselijke gemeente geboden te worden. Elk jaar vragen wij u bij te dragen met een bedrag van € 10 per lid. Hiervan wordt € 5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. In de loop van de maand mei ontvangt u de brief met aangehechte acceptgiro hierover. Mogen wij weer rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk, alsmede aan de bekostiging van onze eigen activiteiten.

College van kerkrentmeesters

N.B. In 2019 was de opbrengst van deze actie € 3.946, terwijl wij € 2.875 moesten afdragen. Dus bleef er 'slechts' bijna € 1.100 over voor onze eigen gemeente. Dit komt omdat een relatief groot aantal gemeenteleden niet heeft meegedaan aan deze actie, waardoor de € 10 van andere gemeenteleden volledig naar 'Utrecht' moest. Dit jaar worden we aangeslagen voor € 2.750. Theoretisch zou er dan

een vergelijkbaar bedrag over moeten blijven voor onze eigen gemeente. Maar alleen als u meedoet!



RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



KOPY INLEVEREN

De kopij voor het kerkblad van 06 juni (**voor 4 weken**) inleveren vóór **26 mei**. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".
Annemieke Wolff en Han Drost, tel. 0547-273813

Oud-papier inzameling aan de van Kollaan

Door de Corona-maatregelen, werd er al enige tijd geen oud-papier aan de van Kollaan ingezameld. Maar met ingang van maandag 4 mei 2020 willen we weer gaan beginnen.



Maar let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het terrein is geopend van **13.00 tot 17.00 uur**. Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier inleveren. Wel wordt er van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



ALGEMENE INFORMATIE

PREDIKANT

ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl

KERKENRAAD

voorzitter C.B. v.d. Sluijs Eeftinkstraat 21 7496 AG Hengevelde
T 0547-333448 E voorzitter@hofkerkgoor.nl
scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221
mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

voorzitter mw. T. Kingma, Diepenheimseweg 6B, 7471 LX Goor
secretaris T. van Luttkhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,
T 0547-761598 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

voorzitter F. Schutte, Diepenheimseweg 3, 7471LW Goor, T 0547-260211
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,
T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl
openingstijden: dinsdag 17.00–20.00 uur en donderdag 09.30-11.30 uur

LEDENADMINISTRATIE

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl
Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor
Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor
Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v Collectebonnen Prot. Gem. Goor