



KERK ONDERWEG

04 juli 2020
22^e jaargang no. 11



MEDITATIE

*Als op het einde van de weg
een nieuwe weg zich ontrolt
als we adem, woord en brood
hebben gedeeld, geproefd
geef dat wij elkaar los kunnen laten
in vertrouwen op uw zegen
dat wij weer lachen als we elkaar weer zien.*

De zomer is begonnen, een tijd voor ontspanning, uitrusten, afstand nemen, nieuwe energie opdoen. Het is ook het afsluiten van een jaar, om na de zomer weer aan een nieuw jaar, een nieuwe weg te beginnen.

Maar dit jaar is het anders, zoals er de afgelopen maanden veel dingen heel anders waren dan normaal. Voor mijn gevoel kwam het jaar half maart al abrupt ten einde. Alsof je samen met mensen onderweg bent en dan plotseling alleen loopt. Geen gewone kerkdiensten meer, geen maaltijden, geen ontmoetingen bij de inloop, geen bezoeken meer in de wijk, geen gespreksgroepen. Alsof het al zomer was waarin je even afstand neemt.

Natuurlijk mogen we heel blij zijn dat er internet bestaat en dat we de kerkdiensten online door konden laten gaan, waarbij er meer mensen hebben meegekeken dan er normaal in de kerk zitten. En in de organisatie hiervan waren er een paar vrijwilligers onmisbaar en vaste bakens in deze woelige tijd.

Iedereen heeft deze tijd van corona maatregelen in zijn of haar eigen situatie beleefd. Voor de één was het een tijd van opademen, tot rust komen: "Heerlijk dat ik even stilgezet ben. Eindelijk was er tijd voor de wandeling in de natuur, de tuin, een goed boek". Dingen die zelfs in een (zomer)vakantie niet lukken omdat we dan ook van alles moeten, interessante plekken moeten bezoeken, naar barbecues en familiedagen.

Voor anderen was deze tijd heel moeilijk. Mensen die alleen zijn, zagen na een tijdje de muren op zich afkomen. Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen kregen maandenlang geen bezoek. Jongeren die toch al moeilijk contact kunnen maken moesten ook de

enige plek waar ze leeftijdsgenoten tegen komen, de school, missen, etc.

Noodgedwongen werden we in maart op een nieuwe weg gezet. Een nieuwe weg ontrolde zich, zoals Andries Govaart in zijn lied dichtte (lied 820 nieuw liedboek). Maar hoewel dat een stille, eenzame, soms moeilijke weg was, was er iets dat met ons meeging. Want door alles heen vormden we een gemeenschap, die adem, woord en brood hadden gedeeld, geproefd. Ieder met zijn of haar eigen ritme, deelname. De één door de wekelijkse of maandelijkse kerkdienst, de ander door betrokkenheid bij een werkgroep, de ander door de maaltijd, de ander door de bezoeken die men ontving.

Dat is mij in de afgelopen maanden heel duidelijk geworden, dat we een gemeenschap zijn rondom de verhalen van geloof, hoop en liefde. Dat we betrokken zijn op elkaar, zoekend naar Gods aanwezigheid in ons leven, soms met woorden, maar meestal met daden. Cirkelend om een midden, om een geheim, waarin we God aanwezig weten. En dat midden heeft ons vastgehouden ook al moesten wij elkaar even loslaten.



En die gemeenschap, vastgehouden door Gods zegen, was aan alle kanten zichtbaar en voelbaar. In het enthousiasme rondom de actie voor de voedselbank, in de telefonische contacten tussen gemeenteleden, pastoraal medewerkers, gastheren en gastvrouwen en bezoekers van de maaltijdgroepen, alle berichtjes en reacties die ik kreeg op de online kerkdiensten en de nieuwsbrieven.

En daarom is ook de vreugde weer groot nu we aan het begin van de zomer elkaar weer schoorvoetend kunnen ontmoeten in de kerkdiensten in de afgelopen maand en de maaltijden en inloop in de komende weken. Met daarbij een groot compliment voor de kosters, beheerders en schoonmakers die hiervoor veel (denk)werk hebben verzet. Want echte ontmoeting van mens tot mens is niet hetzelfde als telefonisch contact, beeldbellen, kerkdiensten via internet, hoe fantastisch ook dat dit kon.

Zo kunnen we weer lachen nu we elkaar weerzien. Rijker geworden door de ervaringen van afgelopen maanden. Wat die rijkdom precies is, kan ik nog niet duiden. Heeft het iets te maken met loutering, met een nieuwe tevredenheid? Iets om over na te denken in de komende periode.

Nu aan het begin van de zomer ontrolt zich weer een nieuwe weg. Laten we die weg gaan in hoop en vertrouwen. Ik eindig dit stukje met een zegenbede, eveneens van Adries Govaart en ook te vinden in het liedboek op blz. 1335.

*Dat je de weg mag gaan die goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.*

*Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.*

*Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.*

Een hele goede zomer gewenst
Vrede en alle goeds,
Ds. Wim de Jong



KERKDIENTEN

Zondag 05 juli 2020

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Kindernevendienst: Sandra Moes

Zondag 12 juli

Hofkerk 10.00 uur

ds. H. van Dijk

Kindernevendienst: Ruud Wiggers

Zondag 19 juli 2020

Hofkerk 10.00 uur

ds. P. Hendriks

Kindernevendienst: Hanneke Bor

Zondag 28 juni 2020

Hofkerk 10.00 uur

ds. O. Reitsma

Kindernevendienst: Alja Klok

Zondag 02 augustus

Hofkerk 10.00 uur

ds. Berstrom

Kindernevendienst: Alja Klok

Zondag 09 augustus

Hofkerk 10.00 uur

ds. C. Janssen

Kindernevendienst: Jantina Jansen

Zondag 16 augustus

Hofkerk 10.00 uur

ds. M. Dijkstra

Kindernevendienst: Sandra Moes

Online kerkdiensten:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>

Bloemen erediens:

05 juli mw. J.Drost
12 juli mw. B. Hulshof
19 juli mw. B. Hulshof
26 juli mw. L. de Croes
02 augustus mw. L. de Croes
09 augustus mw. H. van Rijnsbergen
16 augustus mw. H. van Rijnsbergen



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 5 juli 3^e zondag van de zomer

Zacharia 9:9–12 Mattheüs 11:25–30 Psalm van de zondag 145

Op deze eerste zondag waarin we met meer mensen de kerkdienst



kunnen vieren gaat het over vermoeiden en mensen die onder lasten gebukt gaan. We kunnen hier denken aan mensen die lichamelijk moe zijn, vanwege zwaar en hard werk. Maar ook mensen die geestelijk vermoeid zijn, mensen met stress en zorgen. Mensen die hard toe zijn aan

ontspanning en vakantie. Mensen die een luisterend oor nodig hebben.

In de lezing van deze zondag horen we Jezus zeggen: Kom naar mij jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Deze tekst sluit de derde van de vijf leerredes van Jezus af, waarin het gaat over ‘wijze mensen’ die er niets van begrijpen en ‘eenvoudige mensen’ aan wie het grote geheim van Gods toekomst is toevertrouwd. Maar om welk geheim gaat het hier precies? En wat bedoelt Jezus met rust?



In Memoriam

Op 24 juni overleed in de leeftijd van 85 jaar **Hendrikje Manna Holsbrink – Huiskes**, echtgenote van Henk Holsbrink. Henny Huiskes werd geboren op 2 juli 1934 op de boerderij van haar ouders aan de Haaksbergerweg in Kerspel Goor. Ze groeide op samen met



haar zus Janny. Het was een gezin waar hard werd gewerkt, maar je zelf ontwikkelen werd sterk gestimuleerd. Henny ging daarom naar de MULO en deed daarna nog een Vormingsjaar in Enschede. Al jong werd ze secretaris van de Provinciale koepel van plattelandsjongeren (meisjes). Op die manier leerde ze Henk Holsbrink kennen, die dezelfde functie had maar dan van de jongensafdeling.

In 1960 trouwen ze nadat de boerderij van haar ouders zo is verbouwd dat jong en oud hun eigen woning hebben. Ze krijgen twee dochters: Linda en Hilda.

Op de boerderij hebben ze een goede werkverdeling. Henk zorgt voor de koeien, Henny voor de varkens en de groentetuin. En daarnaast is ze actief als presidente van de Plattelandsvrouwen. Intensieve zorg voor haar beide ouders bindt haar later meer aan huis.

Als haar dochter en schoonzoon de boerderij overnemen komt er weer meer ruimte en Henk en Henny gaan dansen, eerst in het buurthuis, later in Anholtskamp. En samen maken ze mooie reisjes. En ze genieten van de kleinkinderen.

Vorig jaar verhuisden Henny en Henk naar een aanleunwoning bij de Stoevelaar waar ze samen nog een fijn jaar hebben gehad.

In de afscheidsdienst lazen we de lofzang op de liefde van Paulus uit de brief aan de Corinthiërs. Liefde die geduldig is, die alles verdraagt, alles hoopt!

We mogen Henny nu geborgen weten in de bron van hoop en liefde. We wensen Henk en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Ds. Wim de Jong

Pastoraat

6 juni Gerrit Johan Stokreef, Kerkstraat 74, 89 jaar

24 juni Hendrikje Manna Holsbrink – Huiskes, De Stoevelaar 21,
85 jaar

Geboorte

Op 16 juni Bowe Gerrit Hendrik Beltman, zoon van Johan en Annigje Beltman, Diepenheimseweg 22

Bloemen

In de maand juni zijn de bloemen als blijk van medeleven vanuit de Hofkerk bezorgd bij: Henk en Henny Holsbrink, Alie Mulder en Peter Schmit, Denise en Henk Meijer, Anneke Jacobi en Piet Fernhout.

Zieken:

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we sterkte en een spoedig herstel toe.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag. U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl

Vakantie ds. Wim de Jong

Van 8 juli – 17 augustus heb ik vakantie. Heeft u in deze tijd dringend een predikant nodig dan kunt u contact opnemen met één van de wijkouderlingen:

Hetty Bieleman, 0547-274226

Rinny Schuite, 0547-271657

Riekele Bijleveld, 0547-262469



DIACONIE

Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690

Schuldhulpverlening.

In deze corona-tijd verliezen veel mensen hun baan en komen daardoor soms in financiële problemen. Schulden kunnen zich opstapelen... De Diaconie van de Hofkerk wil graag helpen, om deze problemen aan te pakken. Hoe eerder men aan de bel trekt, hoe beter de schulden zijn weg te werken!

De Diaconie vermoedt, dat er ook z.g. "stille" armoede in de Hof van Twente voorkomt. Mensen schamen zich en/of willen hun problemen zelf oplossen. Maar schroom niet, om contact op te nemen!

Uw aanvraag wordt in principe door één persoon vertrouwelijk in behandeling genomen. Ook als u niet zelf, maar in uw omgeving iemand kent met schuldenproblemen, kunt u contact opnemen met Dhr. Yke de Jong, telefoon: 06 - 15551426 of via de mail: yke@dejong.es

Namens de Diaconie van de Hofkerk wil hij u graag helpen.
De Diaconie.



KERKENRAAD

Uit de kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad heeft op donderdag 18 juni via Skype vergaderd.

Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de orde geweest:

- De oecumenische vredesdienst op 20 september.
- Wim vertelt over het programma "Hofstreek Verbindt". Dit is eind mei gestopt. Maar er zijn ideeën om dit eventueel voort te zetten.

- De voorstellen van de Werkgroep Gedachtenishoek & Stiltecentrum zijn besproken.
- De twee kerkdiensten in juni, waarbij er weer mensen 'op afstand' in de kerk mochten zitten zijn geëvalueerd. Dit werd door een ieder als erg fijn ervaren. Vanaf 5 juli mogen er weer meer mensen komen. Hoe dit gaat plaatsvinden kunt u elders in dit blad lezen.
- We hebben gesproken over de opening van de Stiltehoek sinds begin juni. Er wordt weer gebruik van gemaakt.
- De maaltijdgroepen zullen vanaf juli weer opstarten en ook de inloop op donderdagochtend begint dan weer.
- Vergaderruimtes in de Klokkenkamp worden voor intern gebruik opengesteld.

Alinda Sportel, scriba



VERANTWOORDING

Collecten

De erediensten kunnen vanaf juni slechts door een beperkt aantal gemeenteleden worden bijgewoond, maar velen hebben gelukkig de gelegenheid de diensten via kerkdienstgemist.nl te volgen. In beide gevallen kan helaas niet worden gecollecteerd, noch voor de kerk noch voor de diaconie. Om toch te kunnen bijdragen, is enkele maanden geleden opgeroepen dit via overmaken op onze bankrekening te doen. De eerste oproep heeft zoals gemeld over de maanden maart en april het bedrag van € 2.750 opgeleverd, nagenoeg gelijk verdeeld over kerk en diaconie. Vanaf 1 mei tot nu (22 juni) hebben 36 kerkleden (= pastorale eenheden) aan het vervolgvraagstuk voldaan, voor een totaalbedrag van € 1.520. Weer nagenoeg gelijk verdeeld over kerk en diaconie. Heel veel dank. En voor degenen die dit is ontgaan: ook voor de maanden juli en augustus houden wij ons aanbevolen.

NL44 SNSB 0927 9505 45 t.n.v. Protestantse gemeente Goor. Alvast hartelijk dank.

Giften

Via kerkrentmeesters € 20,00 aan collectebonnen
 Via Rinny Schuite € 20,00 voor de bloemen

Kerkrentmeesters en Diaconie



Collectebonnen

Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van collectebonnen (fiscaal aftrekbaar). U kunt deze collectebonnen bestellen per vel van 20 stuks in coupures van € 0,50 en € 1,00 via bankrekening **NL71SNSB 090.88.76.076** t. n. v :

“ Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor”.

Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding :
“20 x € 0,50“ of “20 x € 1,00“ of een veelvoud daarvan.

Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd.

Administratie : Ben Voerman tel. 272763

ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

Naam bank

Een aantal kerkleden heeft mij erop gewezen dat bij overmaken van een bedrag naar onze bankrekening de vraag verschijnt of ‘Protestantse Kerk Nederland uit Goor’ wordt bedoeld. Daar kunt u gerust ‘ja’ op antwoorden. Bij een volgende overboeking wordt die vraag niet meer gesteld. Waarom, en wie dit heeft bedacht, kan ik niet achterhalen. ‘Utrecht’ weet van niets en verwijst naar de bank. De bank zegt ook van niets te weten. Het zal volgens mij te maken hebben met de automatische controle van rekeningnummer en rekeningnaam die banken zijn gaan invoeren. Maar iemand moet toch die naam hebben bedacht, lijkt mij. U hoeft zich in elk geval geen zorgen te maken, althans niet hierover.

Frits Schutte, penningmeester



NIEUWS VAN EN VOOR DE GEMEENTE

Kerkdiensten in de maand juli en augustus

In de maand juni hebben we goed kunnen oefenen met de kerkdiensten op 1,5 meter. Vanaf 1 juli kunnen we volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland weer kerkdiensten houden met een maximaal bezoekersaantal van 100 personen. Dit aantal kunnen we in de Hofkerk niet halen. In de meest optimale inrichting is er ruimte voor 70 – 80 kerkgangers.

Dit aantal zitplaatsen is te laag om iedereen elke zondag uit te nodigen naar de kerk te komen. De kans bestaat dan dat er mensen moeten worden geweigerd bij de deur en dat is onwenselijk. Regulering van het aantal kerkgangers door middel van aanmelding is ook niet ideaal. Daarom is ervoor gekozen elke week twee wijken uit te nodigen. Zo kan iedereen om de week naar de kerk komen en blijven we binnen de veilige marge van bezoekersaantallen. Voor de zomer betekent dit concreet:

Zondag 5 juli	wijk A en B
Zondag 12 juli	wijk C en D
Zondag 19 juli	wijk A en B
Zondag 26 juli	wijk C en D
Zondag 2 augustus	wijk A en B
Zondag 9 augustus	wijk C en D
Zondag 16 augustus	wijk A en B
Zondag 23 augustus	wijk C en D



De opstelling van de kerk is zodanig dat mensen die met z'n tweeën komen wel naast elkaar kunnen zitten. Zie foto. Ophalen van kerkgangers is helaas niet mogelijk vanwege de 1,5 meter afstand die in acht genomen moet worden. Ook is er nog geen gelegenheid om na afloop samen koffie te drinken. Wel is er elke week weer kindernevendienst in de eigen ruimte.

Tegelijk blijven alle diensten natuurlijk mee te beleven op:
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>

Wijkindeling

Zie hiervoor ook de Hofkerkgids, blz. 15 – 17. Twijfelt u bij welke wijk u hoort, of valt u buiten de wijkindeling, dan kunt u contact opnemen met één van de wijkouderlingen

Wijk A Gijmink, Heeckeren, Buitenhagen, Binnenhagen, Kloosterlaan
Wijkouderling: Hetty Bieleman, 0547-274226,
hettyb19@hotmail.com

Wijk B Diepenheim, Hengevelde, Kerspel Goor, Kevelhammerhoek,
Diepenheimseweg, noordkant van de spoorlijn tot aan de
Grotestraat
Wijkouderling: Rinny Schuite, 0547-271657,
rinnyschuite@outlook.com

Wijk C De Whee ten westen van de Scherpenzeelseweg,
Markeloseweg, Heijinksweg, Markelo
Waarnemend coördinator: Roelie Nielander, 0547-274293,
r.nielander@hetnet.nl

Wijk D De Whee ten oosten van de Scherpenzeelseweg, Centrum
Noord, Elsenerbroek
Wijkouderling: Riekele Bijleveld, 0547-262469,
ribijleveld@hotmail.com

Inloop donderdagmorgen open vanaf 2 juli

Vanaf donderdag 2 juli is de inloop op donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur weer open. Het Hemonyplein is zo ingericht dat bezoekers er op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten.

Ingang is via de deur bij de Drostenzaal. Belangrijk is om bij gezondheidsklachten thuis te blijven en de aanwijzingen van de gastheer/gastvrouw op te volgen.

Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, een praatje met andere gasten, een kopje thee of koffie, is van harte welkom.

Stiltehoek Hofkerk open

Direct met de inloop is ook de Stiltehoek elke donderdagmorgen geopend van 10.00 – 11.30 uur. Tevens ook op woensdagavond van 19.00 – 20.30 uur. De stiltehoek is uitsluitend te bereiken via de deur aan de centrumkant van de kerk. Vanwege de veiligheid kunnen er niet meer dan twee bezoekers tegelijk binnen zijn.

Maaltijdgroepen in juli

Vanaf 30 juni starten de maaltijdgroepen weer op, maar wel in halve groepen. Dit betekent dat deelnemers om de week aan de maaltijd deel kunnen nemen. Alle huidige deelnemers hebben hierover bericht ontvangen. Voor verdere informatie: Roelie Nielander, 0547-274293,
r.nielander@hetnet.nl

Open Deur juli- augustus 2020: Zomerse kleuren



'Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is', schreef de dichter K. Schippers. Goed om je heen kijken, de kleuren uit je eigen omgeving op je in laten werken. Geen gek idee in een zomer die veel mensen thuis of dicht bij huis doorbrengen

En misschien ontdek je hoe iets oplicht wat eerst verborgen was, hoe over alles een gloed valt, hoe ergens licht doorheen valt, hoeveel kleuren in één ding schuilen.

Met onder andere:

- Samen leven, eten, vieren in vrede – veelkleurige kerk
- Mondriaans zoektocht naar het absolute
- Kleurrijk avontuur– impulsen om je leven meer kleur te geven
- Nieuw leven door de diepte heen – met blauw omarmt God ons
- Kleur bekennen – over schaamrood & appeltjesgroen
- Een zomerpuzzel en veel gedichten

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen buiten de kerken.

Voor een collectief abonnement kunt u contact opnemen met mevr. W.S. Wilbrink, telefoon 263883.



RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



KOPY INLEVEREN

De kopij voor het kerkblad van 22 augustus (**voor 4 weken**) inleveren vóór **11 augustus**. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".
Annemieke Wolff en Han Drost, tel. 0547-273813

Oud-papier inzameling aan de van Kollaan

Let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het terrein is geopend van **13.00 tot 17.00 uur**. Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier inleveren.



Wel wordt er van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



ALGEMENE INFORMATIE

PREDIKANT

ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl

KERKENRAAD

voorzitter C.B. v.d. Sluijs Eeftinkstraat 21 7496 AG Hengevelde
T 0547-333448 E voorzitter@hofkerkgoor.nl
scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221
mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

voorzitter mw. T. Kingma, Diepenheimseweg 6B, 7471 LX Goor
secretaris T. van Luttkhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,
T 0547-761598 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

voorzitter F. Schutte, Diepenheimseweg 3, 7471LW Goor, T 0547-260211
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,
T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink
T 0547-272337 E deklorkkenskamp@hofkerkgoor.nl

LEDENADMINISTRATIE

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl
Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor
Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor
Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v Collectebonnen Prot. Gem.
Goor