



KERK ONDERWEG

19 december 2020
23^e jaargang no. 4



Advent en Kerst 2020

We moeten terugkijken op een jaar dat heel anders gegaan is dan we vorig jaar met Kerst hadden gedacht..

In 2019 hebben we Kerstfeest gevierd in een kerk vol met mensen, we zongen allemaal de kerstliederen mee en we hadden hopelijk fijne dagen eventueel met familie en vrienden.

Aan het begin van het jaar begonnen we nog vol goede verwachtingen aan het jaar 2020 en wensten we elkaar veel heil en zegen toe.

Maar toen kwam de corona in de wereld en werd ons leven toch behoorlijk op de kop gezet.

Van alle plannen die we hadden gemaakt kwam niets uit.

We werden helemaal op ons zelf teruggeworpen. Niks gezellige feestjes, verjaardagen of vakanties. Weinig of geen ontmoetingen met andere mensen.

De kerkdiensten mochten in de eerste periode niet meer bezocht worden en we zaten allemaal zoveel mogelijk thuis te kijken en/of te luisteren naar de dienst.

Daarna kwam er een periode dat we met maximaal 30 personen de dienst mochten bijwonen.

Wat missen we de ontmoetingen met elkaar en ook het gezamenlijk koffiedrinken na de dienst.

Nu zitten we weer in de Adventstijd en kijken vol verwachting uit naar de Kerstdagen.

Het zal heel anders zijn dan vorig jaar: geen Kerstconcerten, geen volle kerken, geen zang van koren in de kerk, geen of beperkte familiebezoeken.

Maar wel mogen we gelukkig uitkijken naar het Licht, de komst van Christus!

Ook dit jaar zullen de klokken ons weer herinneren aan de geboorte van het Christuskind en we steken iedere zondag weer een kaars aan tot er op de eerste Kerstdag vijf kaarsen branden.

De deur van de stal staat al op een kiertje en we zien al voorzichtig het Licht naar buiten stralen.

Wat dat betreft verandert er gelukkig helemaal niets.



We laten de moed niet zakken en gaan vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet.

Kindje van vrede, dat op ons wacht,
jij bent gekomen als dauw in de nacht.

Parel van liefde, kwetsbare held,
jij bent gekomen als dauw op het veld.



Vindplaats van liefde, dauwdruppel, kind,
jij laat je beminnen door wie je bemint.

Kindje van vrede, leer ons te zijn
vindplaats van liefde in deze woestijn. (Lied 509)

Ik wens u allen heel goede Kerstdagen en voor het komende jaar
veel heil en zegen.

Met vriendelijke groet,
Hannie van Rijnsbergen-Engberts.



KERKDIENTEN

Zondag 20 december 2020 4^e Advent Kinderkerst

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong
m.m.v. Unico

Kindernevendienst: Hanneke Bor en Annigje Beltman

Donderdag 24 december 2020 Kerstnachtdienst

Hofkerk 19.00 uur

ds. W. de Jong
m.m.v. Mozaïek

Hofkerk 21.00 uur

ds. W. de Jong
m.m.v. Mozaïek

Vrijdag 25 december 2020 1^e Kerstdag

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong
m.m.v. Unico

Kindernevendienst: Sandra Moes en Alja Klok

Hofkerk 15.00 uur

ds. W. de Jong

m.m.v. drie jongens van het Stadsjongenskoor Oldenzaal o.l.v.

Mariëtte Effing.

Zondag 27 december 2020

Hofkerk 10.00 uur

ds. G. Veening

Kindernevendienst: Ruud Wiggers

Donderdag 31 december 2020 Oudejaarsdienst

Hofkerk 19.30

ds. W. de Jong

Vrijdag 01 januari 2021 Nieuwjaarsdag Morgengebed

Hofkerk 10.30 uur

ds. P. Hendriks

Zondag 03 januari 2021

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Kindernevendienst: Jantina Jansen

Zondag 10 januari 2021

Hofkerk 10.00 uur

ds. R. Nieuwkoop

Kindernevendienst: Hanneke Bor

Dinsdag 23 december 2020 Herfstzon

Herfstzon 10.30 uur kerstviering

ds. W. de Jong

Online kerkdiensten:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

Bloemen eredienst:

20 december: mw. R. Maris

27 december: mw. B. Hulshof

03 januari : mw. B. Hulshof

10 januari : mw. L. de Croes

Kerkdiensten in december - januari

Ook in de komende periode kunnen we tijdens de kerkdiensten maar 30 bezoekers ontvangen. Wel kunnen in de Ripperdazaal in de Klokkenkamp nog 30 mensen de dienst samen meebeleven op een groot scherm. Er is er wel kindernevendienst.

Op kerstavond en eerste kerstdag zijn er dubbele vieringen gepland. Om te voorkomen dat er niet te veel mensen komen, willen we iedereen vragen om een keuze te maken tussen een dienst op kerstavond of een dienst op kerstmorgen/-middag.

Het rooster ziet er als volgt uit

kinderkerst 20 december **gezinnen en** wijk D

kerstavond 24 december 19.00 uur wijk A en B

kerstavond 24 december 21.00 uur wijk C en D

kerstmorgen 25 december 10.00 uur wijk A en B

kerstmiddag 25 december 15.00 uur wijk C en D

27 december 10.00 uur wijk A en B

oudjaar vesper 31 december 19.30 uur allen

nieuwjaar ochtendgebed 1 januari 10.00 uur allen

3 januari 10.00 uur wijk C en D

10 januari 10.00 uur wijk A en B

wijkindeling

wijk A Heeckeren - Gijmink

wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor

wijk C Whee – west

wijk D Whee – oost

Tegelijk blijven alle diensten natuurlijk mee te beleven op <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>

In de kerkdiensten gelden de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven. Op de website zijn protocol kerkdiensten en gebruikersplan te vinden: <http://www.hofkerkgoor.nl/overzicht/actueel>

Avondgebed dinsdag 19.30 uur

Iedere dinsdagavond van 19.30 - 20.00 uur is er een avondgebed. Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken. Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé. Het avondgebed op **dinsdag 22 december** staat in het teken van de 4^e advent.

Inloop in de maand december donderdagmorgen open

In de maand december is op donderdagmorgen de inloop van 10.00 – 11.30 uur geopend voor mensen die juist in deze maand behoefte hebben aan ontmoeting. Belangrijk is om bij binnenkomst een monddoekje te dragen. Op de aangewezen zitplaats mag dit weer af. En uiteraard bij klachten niet komen. Ook is het stiltecentrum/gedachtenishoek in de kerkzaal geopend. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, voor een meditatief of stil moment.



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 20 december Kinderkerst



Op deze vierde advent vieren we het kinderkerstfeest waarvoor alle kinderen zijn uitgenodigd. Eerst wordt weer de Adventsbode bezorgd met wel heel bijzonder nieuws: Er is bij iemand een prachtig mooi cadeau bezorgd. Dat past heel goed bij het begin van het kerstverhaal waarin Maria van een engel hoort dat ze de

moeder van de langverwachte Messias mag worden.

Maar het verhaal gaat verder en we volgen Jozef en Maria op weg naar Bethlehem en kijken met de herders mee in de stal.

Het jeugdorkest Unico werkt mee aan deze dienst.

Donderdag 24 december 19.00 uur en 21.00 uur Kerstavond

Jesaja 9:1–6 Lucas 2:1–20



Het thema van deze beide kerstavonddiensten is: **Hier raakt de hemel de aarde.**

Met de geboorte van Jezus in de stal in Bethlehem raakt de hemel de aarde op een heel bijzondere manier. Op de meest onverwachte plek krijgt de aarde een groots geschenk: God zelf komt onder mensen wonen.

Waar wordt dat, wellicht ook geheel

onverwacht, ook zichtbaar in ons leven? Waar raakt de hemel ons leven aan?

We steken lichten aan in een donkere nacht, lezen het bekende kerstverhaal en luisteren naar prachtige kerstliederen, een aantal daarvan gezongen door een klein groepje zangers van het koor Mozaïek begeleid op piano door Cees vd Sluijs.

Vrijdag 25 december 10.00 en 15.00 uur Kerstvieringen

Jesaja 52:7–10 Lucas 2:1–20



Vandaag vieren we het Kerstfeest. Maar anders dan andere jaren. In twee kleine groepen, om 10 en om 15 uur, waarbij we verwachten dat de meeste mensen thuis naar één van de diensten zullen kijken. En zonder samen te zingen. En toch is het kerst. Jezus kwam niet naar

de wereld in een rustige tijd, maar in een tijd vol onzekerheden en spanningen.

En dus vieren we juist nu Kerst voluit, in de ochtendviering om 10.00 uur met medewerking van het jeugdorkest Unico en natuurlijk de Adventsbode met nieuws over een Stille Nacht die niet stil was. In de middagviering om 15.00 uur is er geen kindernevendienst. Aan deze middagdienst werken drie jongens mee van het Stads Jongenskoor Oldenzaal onder leiding van Mariëtte Effing. Zij zullen een aantal mooie kerstliederen zingen.

Donderdag 31 december 19.30 uur Oudjaarsavond

Psalm 8 Lucas 2:8–20

Op deze oudejaarsavond blijven we nog even in het kerstverhaal en kijken door de ogen van de schilders Jan Steen en Rembrandt van Rijn mee met de herders in de stal. Met de komst van Jezus werd opnieuw de hoop geboren. Met welke hoop kijken wij naar het komende jaar?

Zondag 3 januari Epifanie

Jesaja 60:1–6

Mattheüs 2:1–12

Psalm van de zondag 72



Bij de Evangelist Mattheüs horen we niets over een geboorte van Jezus in de stal. Mattheüs begint met het geslachtsregister van Jezus en een ontmoeting tussen de engel en Jozef. Daarna horen we: Toen Jezus was geboren in Bethleem in Judea kwamen er magiërs uit het Oosten. Deze wijzen (vanwege hun geleerdheid ook wel koningen genoemd) komen de nieuwe koning van de Joden eer bewijzen. Was in de adventstijd de verwachte Messias nog

verborgen, nu is Hij volop zichtbaar en wordt herkend door de koningen en wijzen van de wereld.

Vrede en alle goeds,
Ds. Wim de Jong



In Memoriam

Op 22 november overleed in de leeftijd van 83 jaar **Hermannus Leunk**, weduwnaar van Diny Leunk – Morsink.



Herman Leunk werd geboren op 16 februari 1937 op boerderij de Wèver aan de Nachtegaallaan in Markelo, in een gezin met vier kinderen. Herman wilde graag boer worden en ging na een jaar Mulo naar de landbouwschool. In zijn jonge jaren had hij veel vrienden en ging ook graag naar de jeugdverenigingen. Hij werkte al jong mee thuis op de boerderij en als zijn moeder overlijdt zorgen ze

met elkaar voor het huishouden. In 1965 trouwt Herman met Diny Morsink van de Poortweg en trekken ze in op het boerderijtje van haar ouders op het Weldam. Al snel werd zoon Joan geboren. Eind jaren zeventig verhuist het hele gezin met Diny haar ouders naar de boerderij bij kasteel Wegdam, waar ze meer mogelijkheden hebben om te boeren. Herman is boer in hart en nieren en is gek met zijn koeien.

De ouders van Diny overlijden, maar intussen is schoondochter Dinette al op de boerderij gekomen. Heel bijzonder is het als in 2007 Richelle erbij komt. Herman is gek met zijn kleindochter en is een echte trotse opa.

Moeilijk wordt het als in 2011 Diny plotseling overlijdt. Wat helpt is dat hij nog veel kan meewerken met Joan op de boerderij. En ook het contact met de burens geeft hem veel steun.

Drie jaar geleden verhuizen ze met z'n vieren naar boerderij Quatre Bras in Stokkum, waar Herman een mooi eigen appartementje krijgt. Maar zijn gezondheid wordt snel minder. Veel steun en zorg krijgt hij in deze periode van Dinette.

In de afscheidsdienst lezen we uit Prediker 3, waarin we horen dat alles zijn tijd heeft. Alles wat we opbouwen moeten we ook weer loslaten. De zin van alles is echter te vinden in de relaties met anderen. Zo heeft Herman geleefd en zo mogen we hem ook herinneren. Nu weten we hem geborgen in de liefde van God. We wensen Joan, Dinette en Richelle veel sterkte toe.

Ds. Wim de Jong

Overleden

22 november Hermannus Leunk, Lochemseweg 12, Markelo

Bloemen

In de afgelopen maanden zijn de bloemen als blijk van medeleven vanuit de Hofkerk bezorgd bij: Diny Schutten, Dini Caron, Maja Ouwerkerk, Frans Huijgen, Hans en Hennie Molenaar, Dina Keuper, Jan Pluimers, Herman Terra, Mieke Stukker en Joop en An van der Aart.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag. U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl

Zieken:

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we sterkte en een spoedig herstel toe.

In deze periode denken we ook in het bijzonder aan alle mensen die positief getest zijn op corona en/of in quarantaine moeten blijven. Het is een periode van eenzaamheid en onzekerheid. Wij wensen hen ook veel sterkte toe.



DIACONIE

Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690



KERKENRAAD

Uit de kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad heeft op donderdag 19 november via Skype vergaderd.

Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de orde geweest:

- We hebben gesproken over de gedachtenisdienst op 22 november. Er zullen twee diensten worden gehouden, 's-ochtends en 's-middags. Tijdens beide diensten zullen zo'n 20 familieleden aanwezig zijn.
- Wim heeft gesproken over zijn plannen tijdens zijn studieverlof volgend jaar.
- Tijdens de adventstijd zullen de kunststukken van de Kruisweg van vorig jaar opnieuw worden gebruikt.
- Op kerstavond zullen twee diensten worden gehouden, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen komen. En ook op eerste kerstdag vinden er twee diensten plaats: om 10.00 uur en om 15.00 uur.
- De kerkenraadsvergadering van 26 november is voorbereid.

Uit de Kerkenraad

De Kerkenraad heeft op 26 november via Zoom vergaderd. Er waren 33 kerkenraadsleden aanwezig.

Tijdens deze korte vergadering zijn alleen de meest noodzakelijke dingen besproken:

- Het verslag van de Kerkenraadsvergadering van 10 september is vastgesteld.
- De rapportages van de diverse werkgroepen zijn kort besproken.
- De begroting 2021 van de kerk is vastgesteld.
- De begroting 2021 van de diaconie is vastgesteld.

Alinda Sportel, scriba



Peuter kleuterviering

Waar wij in de adventsperiode wachten op dat wat komen gaat en uitkijken naar Kerst gingen we op eerste advent met de peuters en kleuters de boot in. Het verhaal van Noach die ook een periode in ging van wachten op en uitzien naar...

Maar voorafgaand moest hij zich eerst voorbereiden. En dat betekende een Ark bouwen en alle dieren verzamelen en aan boord brengen. Het was een zoektocht door de kerk waar alle dieren verstopt zaten. Maar daar lieten de kinderen zich niet door afschrikken. Ze werden allemaal gevonden en naar de Ark gebracht. En toen begon het te regenen. Zo hard dat zelfs de parapluutjes niet hielpen. Alleen de veiligheid van de ark. En daar dobberde Noach met zijn familie. Totdat de duif terug kwam met een takje en de regenboog de hemel kleurde. Het wachten was voorbij. Wat een bevrijding. Wat was het een avontuurlijk verhaal wat we daar met elkaar mochten beleven!



De Bunker

Het blijft elke keer spannend m.b.t. het corona virus. Maar tot nu toe hebben we het programma nog telkens zo ingevuld dat de jongeren elkaar toch konden ontmoeten op de vrijdagavond. Mooi hoe ze hun weg weten te vinden en zelf ook met ideeën komen. Inmiddels hebben er zich al 3 nieuwe jongeren bij de reeds bestaande groep gevoegd. We ontdekken dus een lichte stijging en positieve groei. Maar dan in Bunker termen. Heerlijk om het enthousiaste volkje in en om de Bunker actief te zien.

Hanneke Caron



VERANTWOORDING

Corona collecten

De collecteopbrengst van november via de bankrekening bedroeg voor de kerk € 369 (alsmede € 15 collectebonnen) en voor de diaconie eveneens € 369. Hartelijk dank, mede namens de diaconie. Ook de komende maand(en) zal er nog niet worden gecollecteerd vanwege mogelijke handbesmetting. Wij houden ons dus aanbevolen voor een bijdrage via de bekende bankrekening, of – anoniem – geld of collectebonnen in een gesloten envelop in de brievenbus van de kerk. Dan wel op de envelop schrijven of het voor de kerk of de diaconie of voor beide is. Hartelijk dank alvast.
Frits Schutte, penningmeester

Oogst – Dankdag Collecte 2020

De Diaconie is verheugd dat de opbrengst van het collectegeld (op dit moment) nu **2.050,00** euro is.

Nogmaals dank aan alle gulle gevers!! Wij zijn heel blij met dit mooie resultaat.

Namens de Diaconie, Fred Gerritsen

“Collectes” Diaconie november 2020

Ontvangen via de bank (IBAN NL66 SNSB 0908 763 743) de volgende bedragen: Bestemming Diaconie: € 65,00 (Fruitzakjes 5, bloemen 10, algemeen 20+30)

Bestemming Voedselpakketten Goor: € 136,00 (36 en 100)

Via de bankrekening van de Kerkrentmeesters is er in de maand oktober voor gemiste collecten Diaconie een bedrag van in totaal € 487,50 ontvangen. Over november ontvingen we € 369,00

Alle gulle gevers: hartelijk bedankt!

Namens de Diaconie, John Sportel

Ontvangst contante giften november 2020

Via mw. R. Klaver € 25,00 kerkblad

NN € 10,00

NN € 10,00

Via mw. R. R. Schuite € 20,00

Via dhr. L. Lettink € 10,00 bloemen

Alle gulle gevers hartelijk bedankt.

Namens Kerkrentmeesters, Anneke Veenstra

Declaraties 2020

Als u over 2020 nog gemaakte kosten voor de kerk vergoed wilt krijgen, probeer dat dan uiterlijk 20 december te declareren met het formuliertje dat op het ladekastje naast de keuken in het Hemonyplein ligt, en leg het ingevulde formuliertje in de lade kerkrentmeesters. Dan krijgt u uw geld nog dit jaar, en voorkomt u dat kosten die dit jaar zijn gemaakt in het jaar 2021 moeten worden geboekt. Bij voorbaat dank.

Frits Schutte, penningmeester

Kerkbalans 2021

Januari nadert alweer, en dus de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Vanwege de corona-omstandigheden zullen wij die ditmaal aangepast moeten organiseren.

In de eerste plaats doen wij een beroep op onze kerkleden om zoveel mogelijk via e-mail een toezegging te doen. Afgelopen januari zijn we daarmee begonnen, en toen hebben zich 66 kerkleden hiervoor aangemeld. Daarnaast hebben 19 kerkleden een meerjarige overeenkomst, dus van hen kennen we de toezegging ook. De overige 646 zijn op de traditionele manier aangeschreven. Wij hopen en verwachten dat die verhouding komende actie (veel) beter zal zijn. Ten tweede hoeven de vrijwilligers de stukken niet af te halen, maar deze worden door de organisatie bezorgd.

Ten derde willen wij in de huidige omstandigheden de vrijwilligers niet vragen om toezeggingen op te halen. Allen die niet digitaal meewerken, zal worden gevraagd om er zelf voor zorg te dragen dat de toezegging eind januari binnen is.

Dat betekent dat de vrijwilligers maar één keer op pad hoeven, met de Hofkerkgids of met de actiebrief samen met de Hofkerkgids.

Ophalen, vaak ook het meest tijdrovend, is er dit keer niet bij. Wij hopen dat hiermee voldoende rekening te hebben gehouden met gezondheidsrisico's en dat de animo om ditmaal weer mee te doen aanwezig blijft. U wordt begin 2021 hiervoor benaderd.

Frits Schutte

Piet Fernhout

Eindejaarscollecte 2020

Het goede leven - leven in het perspectief van Gods licht

Wat is het goede leven? Het wordt al snel geassocieerd met welvaart, mindfulness en je fijn voelen. In de kerk en als christenen geloven we dat het goede leven alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed! Hij zet ons leven - met al zijn vreugde en verdriet - in Zijn licht. In ons samenleven met anderen laat Hij iets van zichzelf zien. Dát alles geeft zin aan ons bestaan en maakt ons leven goed. Als kerk mogen we leven in dit perspectief van Gods licht en daarvan getuigen. We hopen dat het doorklinkt in onze activiteiten en ons inspireert om onze verantwoordelijkheid voor elkaar, en de mensen om ons heen, dichtbij en ver weg, op ons te nemen.

Ook in het komende jaar zijn er voor jong en oud allerlei activiteiten in onze gemeente: erediensten, gespreksgroepen, maaltijden, pastoraat, diaconaat en catechese. Activiteiten die toerusten, inspireren en bemoedigen tot navolging van Christus. We kunnen die alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage. Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift. Dit jaar in het bijzonder: de Paascollecte heeft niet plaatsgevonden, omdat toen de acceptgiroformulieren niet op tijd konden worden geleverd. Daarom wordt aan de Eindejaarscollecte de bestemming gegeven die voor de Paascollecte bedoeld was: het jongerenwerk. Dat heeft dit jaar een extra impuls gekregen met de aanstelling van een jongerenwerker.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

College van kerkrentmeesters



Bedankje

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en wensen die ik heb gekregen voor en na mijn operatie. Het helpt om door de moeilijke tijd te komen. Gelukkig gaat het nu de goede kant op. Hartelijk dank en goede feestdagen toegewenst.
Dini Caron

Groene kerk: Duurzaam wakker worden....

We leven momenteel in de tijd van Advent. Wachten en uitzien naar de komst van Jezus Messias. We verwachten Zijn geboorte in de Kerstnacht.

Ondertussen is er ook een ander “wachten” gaande: De hele wereld kijkt uit naar de komst van het vaccin tegen corona, dat hopelijk een einde zal maken aan de pandemie en ons zal bevrijden uit de lock-down. Een heel ander soort wachten!

In veel kerken wordt Advent gezien als het aftellen naar Kerst: 1, 2, 3, 4 kaarsen en dan eindelijk het Feest van het Licht! Op die manier lijkt het inderdaad op het uitkijken naar een vaccin.... Maar Advent als “Verwachting” is echt iets anders: Deze Verwachting gaat over kijken met je hart en je ziel, juist als er weinig uitzicht is in je leven: Uitzien naar een Lichtpuntje!

Verwachting koesteren we, omdat veel niet goed gaat in ons leven. Advent gaat om hoopvol in het leven staan. De Bijbel vertelt ons, dat we ons niet moeten laten leiden door de dreiging van alles wat er op ons afkomt, oorlog en geweld. In het klein en in het groot...maar roept ons op, te werken aan vrede en verzoening.

De corona-pandemie geeft ons ook een gevoel van dreiging en we moeten nadenken over de toekomst van onze aarde..... Wat moeten we anders doen?

Brengt de corona-crisis ook nog iets positiefs? Gaan we nadenken over een andere manier van leven?

Omschakelen naar een natuurvriendelijker beleid?

Rekening houden met klimaatverandering?

De term “Earth overshoot day” geeft de dag in het jaar aan, waarop de wereldbevolking de grondstoffen en hulpbronnen in dat jaar heeft verbruikt, die de aarde opnieuw kan aanmaken. Voorbij die datum teert de mensheid in op de voorraden grondstoffen en hulpbronnen. Dit jaar 2020 viel die datum op 22 augustus, ruim 3 weken later dan vorig jaar (toen op 29 juli).

Positief effect van de corona-crisis. Door de corona-pandemie is de ecologische voetafdruk van de mensheid dit jaar bijna 10% afgenomen! Dit moet ons aan het denken zetten.... In de eerste peiling, in 1970, dus 50 jaar geleden, viel de dag nog op eind december! Sindsdien verschuift de grens naar steeds eerder in het jaar, door bevolkingsgroei en stijgende consumptie.

Zou de hele wereld leven op het welvaartsniveau van Nederland, dan zouden de hulpbronnen al op 3 mei op zijn....

Door de lock-downs om de corona-pandemie te bestrijden, is de economische activiteit sterk afgenomen, en dus ook het beroep op

hulpbronnen van de aarde. Dit jaar zakte de CO2-uitstoot met bijna 15%, vooral doordat er minder brandstoffen zijn verbruikt. We weten allemaal, dat er minder vliegverkeer is en in het voorjaar, tijdens de eerste lock-down, was de lucht helder en fris! Zónder vliegtuigstrepen en minder fijnstof. Velen zien de corona-crisis als een “wake-up-call”, een keerpunt: Duurzaam wakker worden! Wat doen we, als over enige tijd het corona-virus is overwonnen? Gaan we dan weer over tot “de orde van de dag?” Gaat het vliegverkeer b.v. weer onverminderd verder? Is het wel verstandig, om door te gaan met al die prijsvechters in de lucht? Moeten we geen belasting gaan heffen op de kerosine, waardoor vliegen aanmerkelijk duurder wordt? Dan wordt er vanzelf minder gevlogen en de lucht wordt schoner. Misschien gunnen we iedereen z’n goedkope vliegvakantie, maar dan lees ik in Trouw :

“Beleef een reis vanaf de grond!” Doe een “slow travel”, reis binnen Nederland of Europa. Als je het vliegtuig pakt, sla je de hele reis juist over! Reizen kan met de auto binnen Europa, maar nog schoner is: Ga op pad met de trein, met de fiets of collectief met een bus. Goed om over na te denken! Ik wens u een gezegende Adventstijd toe, met tijd om na te denken over ons leven! (bron: Dagblad “Trouw”).

Dora Brinkhorst.

Open Deur december 2020 Licht in onze ogen



Midden in het donker. Als je denkt: Hoe lang nog? Wordt het ooit nog licht? Midden in het donker wordt het licht geboren – een nieuw begin, een toekomst, een kind, een sprank van hoop. Een ster verschijnt die licht op je pad werpt. Dat is Kerst. Dit kerstnummer van Open Deur is er voor lichtzoekers en lichtbrengers, voor wie bang is in het donker en voor wie bang is om in het licht

te gaan staan. Met verhalen van mensen vol licht, van mensen in het donker en van kunstenaars die het licht van Kerst verbeelden. Met gedichten en een kerstverhaal voor alle leeftijden.

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen buiten de kerken. Voor een collectief abonnement kunt u contact opnemen met mevr. W.S. Wilbrink, telefoon 263883.



RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



KOPY INLEVEREN

De kopij voor het kerkblad van 16 januari (**voor 4 weken**) inleveren vóór **05 januari**. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".
Annemieke Wolff en Han Drost, tel. 0547-273813

Er is weer een nieuw rooster beschikbaar met de verschijningsdata van het kerkblad. Indien u dit in uw bezit wilt hebben, kunt u een mailtje sturen naar kerkonderweg@hofkerkgoor.nl

Oud-papier inzameling aan de van Kollaan

Let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het terrein is geopend van **13.00 tot 17.00 uur**. Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier inleveren. Wel wordt er van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te ontlasten.



Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



ALGEMENE INFORMATIE

PREDIKANT

ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl

KERKENRAAD

voorzitter C.B. v.d. Sluijs Eeftinkstraat 21 7496 AG Hengevelde
T 0547-333448 E voorzitter@hofkerkgoor.nl
scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221
mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

voorzitter mw. T. Kingma, Diepenheimseweg 6B, 7471 LX Goor
secretaris T. van Luttkhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,
T 0547-761598 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

voorzitter F. Schutte, Diepenheimseweg 3, 7471LW Goor, T 0547-260211
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,
T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

LEDENADMINISTRATIE

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl
Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor
Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor
Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v Collectebonnen Prot. Gem.
Goor