



HOFKERK
GOOR

KERK ONDERWEG

15 mei 2021
23^e jaargang no.9



Zoveel goeds

Zoveel goeds tussen mensen,
veraf en dichtbij.
In de wildernis van haat en hebzucht,
woede, wreedheid, botte macht
planten zij troostend, trouw en vol aandacht
tuinen van hoop, licht en bevrijding,
omdat zij mensen zijn ...

... totdat het kwaad, dat ook in mensen woont,
weer vernietigt wat tot bloei kwam.
Maar zaad, op de Wind van vele namen,
waait waarheen het wil,
ontkiemt vlakbij en wereldwijd,
schiets wortel in harten van mensen,
als een kracht die verbindt,

en zij planten tuinen
die verschijnen, verdwijnen
en weer verschijnen,
als ons diepe verlangen naar
een nieuwe aarde van vrede en menselijkheid,

die altijd op ontdekking wacht
die hier is en nu is,
en steeds weer werkelijkheid wordt
door mensen die zich laten raken.

Deze tekst van Marijke de Bruijne las ik tijdens de doop van de door mij geplante wilgenteen in het kader van het project "Wilgensproonk oaver de Regge", een initiatief van Gerrit Klaassen die een ecologische verbindingszone van wilgen heeft gemaakt van de retentievijver van Hiltjesdamweide naar het terrein van de Stoomblekerij, zie ook verder in dit kerkblad.

In het bovengenoemde gedicht herkende ik dit spontane initiatief waar iemand in zijn eigen omgeving niet alleen kijkt wat mogelijk is,

maar ook daadwerkelijk vorm geeft aan dat diepe verlangen wat in ieder mens leeft: ‘...planten zij troostend, trouw en vol aandacht, tuinen van hoop...’

Deze tuin van hoop, nog zo aarzelend zichtbaar in die wilgentenen die nu voorzichtig uit gaan lopen, was precies wat ik nodig had in de afgelopen maanden van dorheid, van weinig ontmoetingen, van online-vieringen, van het ene negatieve bericht over stijgende besmettingscijfers naar het volgende negatieve bericht dat we nog veel langer geduld moeten hebben.

Het kwaad waar het gedicht van Marijke de Bruijne over schrijft woont in mensen, woont in ons zelf, maar woont ook in de natuur. Mensen worden getroffen door ziekte, kwaadaardige ziekten, die soms ook een hele samenleving kunnen treffen. Maar te midden van dat kwaad waait de Wind en die Wind waait het zaad van een nieuw begin waar heen het wil.

We hoorden dit verhaal uit Genesis 1 over Gods Geest (Wind) die over de chaos zweeft in de Paasnacht vlak voor dat het nieuwe licht werd binnengedragen. Een verhaal waarin Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Een verhaal dat ons vertelt dat onze somberheid, onze matheid, onze narigheid niet het laatste woord heeft, maar dat God elke keer een nieuw begin maakt. Wij mogen elke keer weer opstaan om tuinen voor elkaar te planten, om goede woorden tegen elkaar te zeggen, om elkaar te wijzen op de plekken waar die ‘nieuwe aarde van vrede en menselijkheid’ al even oplicht.

We zijn op weg van Pasen naar Pinksteren, een tijd van leren wat de Opstanding voor ons hier en nu betekent. Het gedicht van Marijke de Bruijne vertelt ons dat we met andere ogen, met nieuwe ogen mogen kijken naar ons eigen leven, naar onze eigen wereld en daarin Gods aanwezigheid, die nieuwe aarde, elke keer ontdekken en daar elkaar ook opmerkzaam op mogen maken.

Zo kunnen niet alleen onze ogen ‘nieuw’ worden, maar worden we zelf tot nieuwe mensen.

In de komende maanden van studie, verlof, sabbatical, opademen, vakantie gaat dit gedicht met mij mee. En ik wens ook jullie allen in de komende tijd momenten van rust en ontspanning om met nieuwe ogen ‘zoveel goeds’ te ontdekken in alle dingen om je heen.

Vrede en alle goeds, Wim de Jong



KERKDIENTEN

Zondag 16 mei 2021

Hofkerk 10.00 uur

ds. F. Schipper Zierikzee

Zondag 23 mei 2021 Pinksteren

Hofkerk 10.00 uur

ds. P. Hendriks Hengelo

Dinsdag 25 mei 2021 Herfstzon

Herfstzon 16.00 uur

Mw. A. v.d. Sluijs-Goud

Zondag 30 mei 2021

Hofkerk 10.00 uur

ds. T. Woltinge Amersfoort

Zondag 06 juni 2021 Heilig Avondmaal

Hofkerk 10.00 uur

ds. B. de Groot Heiloo

Online kerkdiensten:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>



In memoriam Henk Radius

Henk Radius was een markante persoonlijkheid. Een man met een geheel eigen levensstijl. Ruimdenkend, trouw en zorgzaam voor zijn partner, kinderen en kleinkinderen. Henk zag het levenslicht in Baarn,



in een degelijk Gereformeerd nest, als laatste in de rij van acht kinderen. Door de beurskrach in 1929 veranderde er veel in Huize Radius. Dertien jaar oud brak voor Henk de IIWO uit. Allemaal ingrijpende gebeurtenissen die indruk maakte. De context waarin Henk opgroeide was dan ook mede bepalend voor wie hij later wilde zijn voor zijn gezin, bepalend hoe hijzelf wilde zijn. Henk was begiftigd met een goed stel hersens. Hij behaalde het

diploma HBS B, en koos voor de Marine, voor Adelborst. Toen werd het Henk duidelijk dat hij niet in het systeem van de Marine paste. Henk wilde zijn eigen koers bepalen en het roer in eigen hand houden. Henk koos voor het bedrijfsleven. Met hard werken eindigde Henk op een hoge positie bij Shell. Henk was hoffelijk, gaf anderen ruimte mee te denken en zichzelf te zijn. En het goede dat hem toeviel, deelde hij met anderen vanuit een gul hart. In 2006 overlijdt zijn echtgenote Diny Schoneveld. Donkere wolken pakken zich boven Henk samen. De man die de regie over zijn leven wilde hebben bleek afhankelijk te zijn van zijn partner met wie hij twee-en vijftigjaar lief en leed deelde. Zijn geloof vervaagt en Henk komt te leven in de schaduw van de kerk. Zijn roots verloochende hij niet, en eerbied voor de Schepping blijft. De zon gaat over hem op als hij zijn Ans ontmoet. Vijftien gelukkige jaren volgen waarin dankbaarheid de boventoon voert voor alle geluk en samenzijn die zij samen ondervinden. Tot zijn drie-en negentigste levensjaar woonde Henk zelfstandig.

In de dienst van gedachtenis en uitvaart stonden wij, naast vele goede woorden uitgesproken door de beide zonen, kleinkinderen en familie, stil bij het slot van het Opstandingsverhaal uit het evangelie van Johannes. Maria die zoekt en gevonden wordt door Jezus. Toen Henk zijn laatste adem uitblies, zocht God hem op en heeft Zich in genade over hem ontfermt. God zoekt op wat verloren dreigt te gaan in de wreedheid en diepte van de dood. Zo vertrouwen wij er op dat Henk Radius zijn eeuwige bestemming gevonden heeft.

ds. Gert Jan Lambers Heerspink, Delden.

Overleden

13 april Hendrik Radius, Rubenstraat 13, 93 jaar

Kaarten in plaats van bloemengroet

In de afgelopen weken hebben we in plaats van een bloemengroet een kaartje gestuurd vanuit de Hofkerk als blijk van medeleven aan: Riet Timmers, Riekie van Dam, Addie Stam, Piet Fernhout, Betty van Dijk.

De bloemen uit de viering op de Herfstzou zijn gebracht naar hr. Bert Gorter. Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen wij dat graag. U mag suggesties doorgeven aan Hetty Bieleman tel, 0547-274226 hettyb19@hotmail.com

Studieverlof ds. Wim de Jong

Vanaf 15 april – 15 augustus ben ik afwezig vanwege studieverlof en vakantie. Vervanging voor het crisispastoraat en bij uitvaarten is deze periode geregeld. Heeft u dringend een predikant nodig, dan kunt u contact opnemen met één van de coördinerende ouderlingen:

Rinny Schuite, 0547-271657

Hetty Bieleman, 0547- 274226

Riekele Bijleveld 0547- 262469

Jitske van der Veen 06-53614577



Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690

Bestemming Avondmaalscollecte op zondag 6 juni 2021

SeeYou Foundation (voorheen: "Light for the World")

We komen al bijna 40 jaar op voor mensen met een visuele beperking in de armste landen ter wereld. Ze leven in armoede en worden vanwege hun handicap buitengesloten van de meest noodzakelijke hulp en medische zorg.

Het raakt ons als mensen met een visuele beperking worden buitengesloten, want zij zijn net zo waardevol en getalenteerd als ieder ander. Daarom zetten wij ons in voor toegang tot (oog)zorg, onderwijs en werk!

Wij investeren in mensen met een beperking zelf, families en omgeving, zodat de gemeenschappen een plek zijn waar mensen met een visuele beperking **gezien** worden en er mogen zijn!

Uw bijdrage is ook van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie: **NL66 SNSB 0908 7637 43** t.n.v. "Diaconie Prot. Gemeente Goor" onder vermelding van "SeeYou". De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen!

Teus van Luttkhuizen



KERKENRAAD

Uit de kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad heeft op dinsdag 6 april en maandag 3 mei vergaderd. Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de orde geweest:

- Er is gesproken over de planning van de diverse diensten de komende tijd:
 - 29 augustus de dienst voor bevestiging van ambtsdragers.
 - 12 september is de startdienst.
 - 19 september is de oecumenische dienst in de Hofkerk.
- De bijeenkomsten van de jeugd in de bunker gaan gewoon door. Dit loopt goed, elke 2 weken wordt er een activiteit georganiseerd.
- De jaarrekening 2020 van de kerk is besproken.
- Vanaf zondag 9 mei gaan we weer terug naar het systeem van maximaal 30 kerkgangers per dienst (naast de ambtshalve aanwezige personen). De kindernevendienst zal weer worden opgestart, waarvoor elke week alle gezinnen met kinderen worden uitgenodigd. Elke zondag zal één wijk worden uitgenodigd.
- De Taakgroep Vitale functies brengt tussentijds verslag uit. Er moeten binnenkort 5 vitale functies worden ingevuld. Zowel de kerkenraad als de taakgroep zijn erg bezorgd over de invulling hiervan.
- Nu predikant Wim de Jong met studieverlof is nemen Cees en Frits het versturen van de Hofkerk nieuwsbrief per email over.
- De invulling van de kerkenraadsvergadering op 20 mei wordt besproken. Cees neemt contact op met predikant Klaas van der Kamp van de Classis Overijssel-Flevoland om te vragen hoe andere gemeentes omgaan met vergaderingen: live of digitaal. Wel wordt de vergadering alvast voorbereid.
- Verder zijn de diverse activiteiten van de verschillende werkgroepen nagelopen.

Alinda Sportel, scriba

Verkiezing nieuwe vrijwilligers / vacatures in diverse werkgroepen

Sinds een aantal jaren werken we in Goor met een nieuwe vorm van kerkenraad, waarbij de meeste (kern)vrijwilligers ook ambtsdrager zijn. Voor de meeste ambtsdragers betekent dit dat ze in de eerste plaats actief zijn op een eigen werkveld, zoals bijvoorbeeld pastoraat, kindernevendienst, koster, etc. en daarnaast enkele keren per jaar de

kerkenraadsvergadering bijwonen om de grote beleidslijnen vast te stellen.

Dat betekent ook dat de verkiezing van nieuwe ambtsdragers niet meer hetzelfde is als vroeger. Vroeger kreeg de gemeente een overzicht van de vacatures in de kerkenraad en daarvoor werd gevraagd om namen van gemeenteleden in te dienen. Vervolgens werden deze gemeenteleden benaderd en als men positief reageerde dan werden zij als ambtsdrager bevestigd.

In de huidige situatie worden mensen in de eerste plaats gevraagd om mee te werken aan een activiteit in de gemeente, bijvoorbeeld om diaconale taken uit te voeren, om mensen te bezoeken, om mee te werken in de jeugdendienstcommissie, etc.

In de kerkdienst van 29 augustus a.s. worden nieuwe vrijwilligers, als zij dat willen, als ambtsdrager bevestigd, waarbij ook afscheid wordt genomen van hen die als ambtsdrager aftreden omdat ze zijn gestopt met hun vrijwilligerstaak.

Maar tegelijkertijd is wel de regel (volgens de kerkorde) dat gemeenteleden altijd in de gelegenheid moeten worden gesteld om namen aan te dragen voor nieuwe ambtsdragers/vrijwilligers. Dit om te voorkomen dat de kerkenraad bepaalt wie de nieuwe kerkenraadsleden worden.

Daarom geeft de kerkenraad aan de gemeenteleden de gelegenheid om namen aan te dragen van gemeenteleden waarvan zij van denken dat zij wel graag als vrijwilliger in de Hofkerk willen meewerken en dat zij mede geschikt zijn om eventueel als ambtsdrager zitting te nemen in de kerkenraad.

Per 1 september moeten de volgende werkgroepen worden aangevuld: Eredienst en Kerkmuziek, Kerkenraad, Pastoraat, Diaconie, Kerkrentmeesters. De werkgroepen zijn bezorgd over de invulling van de lege plekken. Help ons de plekken op korte termijn in te vullen!

We zouden graag zien dat er enthousiaste jonge mensen tussen 30 en 65 jaar in deze werkgroepen aan de slag gaan.

Als je belangstelling hebt, kun je natuurlijk ook jezelf aanmelden!

Namen kunnen worden ingediend tot 30 juni bij de scriba van de kerkenraad, Alinda Sportel, tel. 0547-261221, email kerkenraad@hofkerkgoor.nl

Namens de Kerkenraad Alinda Sportel, scriba



Kijkje in het Jeugdwerk

Het seizoen met de peuters en kleuters is 25 april feestelijk afgesloten. Met een verhaal over verdriet wat er mag zijn en niet weggepoetst hoeft te worden. We zien het Jezus doen in de verhalen uit het Nieuwe Testament. Een luisterend oor voor dat wat er speelt bij mensen aan verdriet, angst, pijn, boosheid en andere moeiten. Muis en olifant hadden er ook een (voor hen) tot de verbeelding sprekend verhaal over.



Mooi om ook ruimte te kunnen en mogen maken voor al deze aspecten en dus ook in de vieringen met de allerkleinsten. Het is elke maand een feest om in hun wereldje te worden toegelaten. En dat was dan ook het thema van deze laatste viering van dit seizoen 'Groot feest'. Buiten in het zonnetje deze keer. De kinderen met feestkleding aan, muziek maken en in beweging komen. Sommigen gaan na de meivakantie al naar de basisschool. We wensen hen daar natuurlijk veel leer- en speelplezier toe.



Maar ook met de jongeren van de Bunker zijn het feestelijke ontmoetingen. Wat een enthousiast volkje. Ze zijn niet meer te stoppen. Aankomende keer wordt er door twee jongeren een Bunkertocht georganiseerd met allerlei opdrachten voor onderweg. En die keer erop willen ze voetballen. Mooie activiteiten waar het aankomt op ontmoetingen, samen spelen, leren



omgaan met verlies en doorzetten... maar bovenal biedt de Bunker ruimte voor hen om gewoon elkaar te leren kennen, een relatie op te bouwen en een plek waar ze zich thuis mogen weten zoals ze zijn.

Met een enthousiaste groet van alle jeugdwerkers, kinderen en jongeren;
Hanneke Caron



VERANTWOORDING

Verantwoording

Aan collectegelden is in maart ontvangen € **642,50** waarvan € 351,25 bestemd voor de kerk en € 291,25 bestemd voor de diaconie.

Alsmede € **102** aan collectebonnen voor de kerk. De Paascollecte heeft in totaal € **1.592,50** opgebracht. Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van ons kerkenwerk!

Frits Schutte, penningmeester



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Solidariteitskas 2021

Gemeenten helpen elkaar. Dat is het uitgangspunt voor het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. Deze commissie bestaat uit deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk. Zij beoordeelt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren, en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeente-zijn. En dat alles onder het motto: vóór gemeenten – dóór gemeenten.

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit de plaatselijke gemeenten. Investerings uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen.

Behalve voor de steun aan individuele gemeenten worden middelen uit de Solidariteitskas ook ingezet om activiteiten te bekostigen die de kerk als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten beschouwt. Zoals het categoriaal pastoraat, dat is pastoraat voor

bijzondere doelgroepen: studenten, koopvaardij, doven, binnenvaart, luchthaven, zorg, gevangenen, krijgsmacht. Die vormen van pastoraat vergen speciale aandacht, kennis en kunde die intensief en kostbaar zijn.

Elk jaar vragen wij u bij te dragen met een bedrag van **€ 10** per lid. Hiervan wordt € 5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. In de loop van de maand mei ontvangt u de brief met aangehechte acceptgiro hierover. Mogen wij weer rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk, alsmede aan de bekostiging van onze eigen activiteiten.

College van kerkrentmeesters

N.B. In 2020 was de opbrengst van deze actie € 4.150 terwijl wij € 2.750 moesten afdragen. Dus bleef er € 1.400 over voor onze eigen gemeente. Dit jaar moeten we € 2.720 afdragen. Theoretisch zou er dan eenzelfde bedrag over moeten blijven voor onze eigen gemeente. Maar alleen als u allen meedoet!

Tussenresultaat actie Kerkbalans 2021

Van de 715 bezorgde brieven zijn 4 mei 490 antwoorden ontvangen. Dat is dus 'pas' tweederde, een gevolg van het door corona niet kunnen ophalen van toezeggingen. Het totaal aan toezeggingen bedraagt nu ruim **€ 108.500**. Het begrote bedrag is ruim € 115.000, en de resterende gemeenteleden zouden het verschil toch moeten kunnen opbrengen. Die hebben in 2020 namelijk ruim € 7.500 bijgedragen, dus dat moet kunnen!

Als u allen reageert op de herinneringsbrief, óf door de toezegging alsnog in te leveren bij de Klokkenkamp, óf door de bijgevoegde acceptgiro te gebruiken of te internetbankieren, dan komt het helemaal goed!

Uiteraard tot nadere toelichting bereid.

Frits Schutte, penningmeester

T 260211 E penningmeester@hofkerkgoor.nl



NIEUWS VAN EN VOOR DE GEMEENTE

Ramadangroet naar de moslimgemeenschap in Goor



Aan het begin van de jaarlijkse Vastenmaand Ramadan stuurden we vanuit de Hofkerk de volgende groet naar de moslimgemeenschap in Goor:

Aan de moslimgemeenschap van de Ibni Sina Moskee in Goor

Geliefde broeders en zusters,

Vanuit de kerken in Goor willen wij jullie alle goeds toewensen in deze maand van de Ramadan en laten weten dat wij ons met jullie verbonden voelen.

Helaas was het niet mogelijk om in het afgelopen jaar elkaar te ontmoeten. Geen Dag van de Dialoog, geen Kleurrijk in de Hof en ook geen bezoek met schoolklassen aan de moskee.

Ook dit jaar zal voor jullie gemeenschap de Ramadan anders zal zijn dan gewoonlijk vanwege de beperkende maatregelen rondom het corona-virus. We hopen dat jullie wegen zullen vinden om toch met elkaar de verbondenheid te voelen. En we hopen dat we na de zomer elkaar weer mogen ontmoeten.

Vanuit de liefde van God mogen we elkaar herkennen als broeders en zusters. Dat deze liefde die ons aller verstand te boven gaat ons mag blijven verbinden.

Wij voegen ook de Ramadan-boodschap van de Raad van Kerken in Nederland aan deze brief toe.

Vrede en alle goeds.

Namens de Hofkerkgemeente Goor
Ds. Wim de Jong

Aan de moslimgemeenschap in Nederland



Samen met u staan we stil bij uw vastenmaand Ramadan. Net als vorig jaar is het vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus helaas niet mogelijk om de Ramadan met familie en vrienden te vieren. De wereld lijdt nog steeds onder de pandemie. Maar er zijn tekenen van hoop. Gelukkig zijn er vaccins ontwikkeld en gelukkig blijven mensen naar elkaar omzien. Geloof en hoop stimuleren moslims en christenen solidair te zijn met hen die door het virus zijn getroffen én met degenen die hen bijstaan. Laten wij als gelovigen elkaar en anderen aansporen tot verbondenheid en solidariteit met allen die lijden onder de gevolgen van de pandemie, met respect voor elkaars tradities en overtuigingen en met hoop voor de toekomst.

Graag zetten we de goede contacten en de samenwerking tussen moslims en christenen voort. We zien uit naar het moment dat we elkaar weer echt kunnen ontmoeten.

Wij wensen u toe dat de vastentijd, ondanks de coronamaatregelen, verbondenheid en vreugde in uw gezinnen en gemeenschap mag brengen.

Namens de Raad van Kerken in Nederland,

Geert van Dartel, voorzitter

Christien Crouwel, algemeen secretaris

De groet ter gelegenheid van Ramadan 2021 werd voorbereid door de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken in Nederland.

Wilgensproonk oaver de Regge

Op donderdag 8 april 'doopte' ik de door mij geplante wilgenteen met de naam 'Ontmoeting' als onderdeel van het project Wilgensproonk oaver de Regge.



Nadat de gemeente Hof van Twente recentelijk het terrein van de voormalige *N.V. Twentsche Stoomblekerij* (TSB) heeft aangekocht zijn aan de Gruttostraat in Goor de bouwhekken verwijderd bij een perceeltje waar ooit een ambtswoning van de stoomblekerij heeft gestaan. Gedurende vele jaren heeft

daar de familie Poortman gewoond.

Na het verdwijnen van de bouwhekken wilde buurtbewoner Gerrit Klaassen het tot beukenbosje vergroeide perceel terugbrengen in een natuurlijker staat. Allereerst deed hij dat door ter plekke al het



zwerfvuil op te ruimen. Gaandeweg en met de hulp van enkele kenners leerde hij ecologische en historische karakteristieken van het terrein nader kennen. De aangrenzende watergang tussen de retentievijver in de wijk

Hiltjesdamweide en de Boven-Regge biedt een unieke biotoop waarbij bosperceel en rivierdal visueel met elkaar te verbinden zijn. Voor een verdere uitvoering nam hij contact op met buurtbewoners, kenners, kennissen en op het project betrokken instanties.

In een paar maanden tijds heeft een en ander geleid tot een wilgenaanplant-project dat zijn aanvang nam vanuit de woonwijken Hiltjesdamweide en De Hogenkamp, gelegen aan weerszijden van de Regge. De wilgenrij begint aan de noord-oostkant van de Regge en krijgt – met de stroom mee - een vervolg aan de oostzijde van het riviertje. Middels een oversteek, de zogenoemde 'sprong over de Regge', hier ook 'wilgenhaak' genoemd, vormt de jonge bomenrij een

zichtbare, haakse verbinding van de westkant van de Regge met de oostoever.

Voor het planten van de wilgentenen heeft Gerrit Klaassen een groot aantal mensen uitgenodigd: wijkbewoners, kinderen van nabijgelegen basisscholen, vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke geledingen en culturen, jongeren en ouderen, mensen die actief zijn in onderwijs, geestelijke gezondheidszorg, geloofsgemeenschappen, vrijwilligerswerk, (klein)kunst, theater, cultuur, literatuur, journalistiek, kleine ondernemingen, horeca, openbaar bestuur en verenigingsleven (o.m. historie, school- en volksfeesten, muziek, sport). Oudkomers en nieuwkomers, mensen uit Goor, uit de Hof van Twente, maar ook uit de andere gemeenten die aan de Regge liggen en ook mensen uit de Euregio. Zo werd dit project niet alleen een ecologische verbinding, maar ook een verbinding tussen mensen, culturen. Dit juist in een periode waarin de ontmoeting tussen mensen bijna onmogelijk was, zeker tussen mensen uit verschillende 'groepen'. Inmiddels zijn er 65 wilgentenen geplant.



Op maandag 25 januari mocht ik de vijfde wilgenteen planten. Vele wilgentenen volgden, waarbij ook het gebruik ontstond om de wilgenteen een naam te geven. Tijdens de voorlopige afsluiting van het project op 8 april heb ik de wilgenteen van de Hofkerk alsnog 'de Ontmoeting' gedoopt,

waarbij ik het gedicht 'Zoveel Goeds' van Marijke de Bruijne heb voorgelezen. De ontmoeting verwijst naar de verbinding die is gemaakt tussen zoveel mensen en culturen in dit project, maar ook naar de toekomstige ontmoetings-activiteiten die hieruit voort (kunnen) komen. En uiteraard naar één van de sleutelwoorden uit de Hofkerk zelf. Dit project verbindt ons streven een Groene Kerk te zijn met de ontmoetingsactiviteiten in de Hofkerk en Klokkenkamp en vandaar uit ook in de samenleving (Dag van de Dialoog, Kleurrijk in de Hof).

De nieuwsbrieven over dit project zijn wekelijks verschenen in het Hofweekblad, maar terug te vinden op <http://www.twentsetaalbank.nl/media/teksten/20519.html>

Groene Kerk.

De corona-perikelen zijn nog niet voorbij, maar we hopen op betere tijden. De winkels, die gedurende de corona-epidemie altijd open waren, zijn de supermarkten, want we moeten elke dag eten.... En liefst zo gezond en (h)eerlijk mogelijk! Daarom 10 geboden voor de (h)eerlijke eter:

1. Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb deze kostbare en kwetsbare wereld aan jullie toevertrouwd. Wees er dus zuinig op. Alles hangt op een wonderlijke manier met elkaar samen en iedere keuze kan verstrekken gevolgen hebben voor de toekomst. Ik gun ieder mens heerlijk en eerlijk voedsel, zodat niemand gebrek hoeft te lijden en iedereen genieten kan! Dat schenkt mij vreugde!
2. Bedenk, dat jullie een geweten en verstand van Mij hebben gekregen. “Eten” is ook “weten en geweten”. Bedenk dus, dat je om de wereld ten goede te veranderen , eerst je menu moet veranderen.
3. Betrek voedsel zoveel mogelijk van producenten, die niet alleen werken voor de centen van vandaag, maar voor een duurzame en rechtvaardige wereld van morgen.
4. Geniet bewust en met mate! Je mond is geen klike, die alles maar slikt. Je bent wat je eet! Niet alles is geschikt, lees rein: Minder ongezond vet, minder suiker, minder schadelijke toevoegingen, betekent méér gezondheid. Eet dus méér groente, vruchten, noten, zaden en peulvruchten.
5. Eet regelmatig (vaak) vegetarisch; zo voorkom je dierenleed en uitputting van de natuurlijke hulpbronnen. Wie om dieren geeft, koopt geen “kilo-knallers”. Zijn al onze beestjes geen “onze lieve Heers-beestjes”?
6. Eet puur en zo weinig mogelijk voorbewerkt voedsel. Kies voor kwaliteit en kijk niet alleen naar de prijs. Vraag je af: is het “good, clean, fair”?
7. Eet zoveel mogelijk biologisch en voedsel uit eigen streek. Dat is vaak geproduceerd volgens het ritme van de seizoenen. Eet lokaal, denk globaal.
8. Koop Fairtrade-producten, verkregen door eerlijke productie en handel, waarvoor niets en niemand wordt uitgebuit. Steun kleinschalige producenten.
Denk aan de Stadslandbouw in Goor.
9. Koop en kook niet meer dan je nodig hebt; verspil geen kostbaar voedsel!

10. Geniet en deel samen, wees gastvrij, gun iedereen goed eten! Neem de tijd voor koken en eten. Vier het moment! Geniet van kleuren, geuren en smaken. Vier de maaltijd, met elkaar en met God! De mens leeft immers niet bij brood alleen....

Dora Brinkhorst.

Bron: Boek "Maak je bijbel groen", Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem.

Open Deur mei 2021 Nooit te oud om te LEREN



Blijf levenslang leren' is een boodschap die je in onze samenleving vaak hoort. Dat klinkt aantrekkelijk. Maar als het betekent: je moet jezelf altijd blijven ontwikkelen- word je daar dan niet ook heel moe van? Mag je nooit stilstaan? Zeggen: 'Het is goed zo. Ik hoef niet meer anders'? Of gaat leven niet zonder leren? Leren als een open levenshouding, vol verwondering en nieuwsgierigheid bijvoorbeeld. Met onder andere:

- Echt niet te oud om te leren: het gaat om bereidheid en motivatie – ervaringen van een gezondheidszorgpsycholoog in de revalidatiezorg
- Het Talentenhuis: ontdek en ontwikkel je talent
- Drie persoonlijke verhalen over blijven leren
- Jean-Jacques Suurmond over God als oude van dagen
- Rabbijn Marianne van Praag over 'leren' - het behoud van het Jodendom

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen buiten de kerken. Voor een collectief abonnement kunt u contact opnemen met mevr. W.S. Wilbrink, telefoon 263883.



RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



KOPY INLEVEREN

De kopij voor het kerkblad van 12 juni (**voor 4 weken**) inleveren vóór **01 juni**. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".
Annemieke Wolff en Han Drost, tel. 0547-273813

Oud-papier inzameling aan de van Kollaan

Let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het terrein is geopend van **13.00 tot 17.00 uur**. Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier inleveren. Wel wordt er van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te ontlasten.



Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



ALGEMENE INFORMATIE

PREDIKANT

ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl

KERKENRAAD

voorzitter C.B. v.d. Sluijs Eeftinkstraat 21 7496 AG Hengevelde
T 0547-333448 E voorzitter@hofkerkgoor.nl
scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221
mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T0547-274766
secretaris T. van Luttkhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,
T 0547-761598 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

voorzitter F. Schutte, Diepenheimseweg 3, 7471LW Goor, T 0547-260211
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,
T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

LEDENADMINISTRATIE

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl
Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor
Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor
Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v Collectebonnen Prot. Gem.
Goor