



KERK ONDERWEG

10 juli 2021
23^e jaargang no.11



Postcorona-tijd

We hebben samen een moeilijke en ingewikkelde tijd doorgemaakt, die hopelijk bijna ten einde is. We kunnen af van de wijkbeperking bij de eredienst, en mogen weer zingen. Bovendien vinden onze organisten het fijner om zelf te spelen in plaats van naar orgelspel te moeten luisteren, en geef hen eens ongelijk. Alleen het ontsmetten van de handen en geen hand geven, de 1½ meter afstand, maximaal 100 kerkgangers, en het nog niet binnen ontmoeten en koffiedrinken zullen de komende weken nog wel regel blijven.

De landelijke PKN heeft een handreiking opgesteld voor de komende periode, de nota *Kerk na corona – 'Hef op uw hoofden'*¹. Onder meer onze eigen classispredikant dr. Klaas van der Kamp heeft hieraan meegeschreven. Wat heeft de pandemie met ons gedaan, en hoe creatief zijn we geweest om het kerkelijk leven enigszins door te laten gaan? En een discussie tussen degenen die meer bevreesd waren en diegenen die zoveel mogelijk ruimte zochten in de omgang met de regels kan ook geen kwaad. En wat wordt straks de verhouding tussen een dienst online meebeleven en letterlijk ter kerke gaan? En wat waren onze ervaringen met digitaal vergaderen via Skype of Zoom? En de impact van de beperkingen voor het jeugd- en jongerenwerk. En zo meer.

Er kan worden gekozen uit een aantal discussieonderwerpen, die verspreid over de nota zijn ingevuld, zoals:

- de *gevolgen* van het coronavirus, verlies, rouw, verdriet, gedenken: pastoraat na de lockdown, wat kan de kerk doen voor kwetsbare mensen (niet alleen leden van onze kerk)
- activiteiten van/voor de *kerkenraad*: een toekomstgerichte kerk, onderlinge verbondenheid, nu de kerk opnieuw naar buiten kan, suggesties voor gesprek en ontmoeting
- *praktisch* na de pandemie: kerk in de huiskamer en huiskamer in de kerk;
- theologische reflectie: Gods hand en Gods wil, waar is God in de crisis? *jeugd- en jongerenwerk*: houd de relatie met jongeren in stand!

¹ te downloaden van de website van de PKN of via mij te verkrijgen.

- *pastoraat*: onderlinge verbondenheid, wat kan de kerk doen voor kwetsbare mensen? Hoe vangen we gemeenteleden op die een verlies hebben geleden (immers, waar één deel [van de gemeente] pijn lijdt, lijden alle andere delen mee, 1 Kor. 12, 26);
- *diaconaat*: helpen bij financiële problemen (ca. 2 miljoen huishoudens heeft schulden ten gevolge van corona, 40% van hen zelfs problematische schulden), ervaring met schuldhulpverlening;
- *beheer*: corona en kerkbeheer – batenkant waar inkomsten uit huur en buffet wegvielen, en lastenkant die gewoon doorging (maar gelukkig hadden wij al een uitstekende voorziening voor beeld & geluid, bemenst door een groep enthousiaste vrijwilligers).

Ik verwacht dat dit thema onderwerp van gesprek zal zijn in een komende kerkenraadsvergadering, en wellicht zelfs een gemeenteavond. Bereid u daar maar op voor. Mogelijk ook door kennis te nemen van het boekje *Kerk in tijden van corona* met 14 bijdragen van kerkelijk betrokkenen, onder wie onze landelijke scriba dr. René de Reuver. Of *Vrij van corona – het begin van een nieuw tijdperk* van de hand van viroloog prof. Jaap Goudsmit.

In elk geval is het nuttig om eens een lijstje te maken van dingen die we allemaal toch maar hebben gedaan in de afgelopen 1½ jaar. Maar ook dingen die we niet deden, maar nu wél, en omgekeerd, die we nu niet (meer) doen. In Trouw stond recent een voorpagina-artikel met de kop 'Kerk liet kwetsbaren in de steek'. Daaruit zou blijken dat de kerken zich meer met interne zaken bezighielden dan met kwetsbaren in de samenleving. Ik betwijfel dat, en voor de Hofkerk gaat dat zeker niet op. Dit alles lijkt me een mooi startpunt voor die discussie. Ik zie er naar uit!

De inleiding van genoemde nota eindigt met vers 2 van lied 440 (Ga, stillen in den lande):

*Vat moed, bedroefde harten,
de Koning nadert al.*

*Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.*

Er is weer nieuwe hoop:

*Hij noemt u zijn beminden,
in 't woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.*

Frits Schutte



KERKDIENTEN

Zondag 11 juli 2021

Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Annigje Beltman

ds. M. Dijkstra Markelo

Zondag 18 juli 2021

Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Sandra Moes

mw. D. Beuving

Zondag 25 juli 2021

Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Ruud Wiggers

ds. E. van Houwelingen

Dinsdag 27 juli 2021 Herfstzon

Herfstzon 16.00 uur

mw. D. Brinkhorst

Zondag 01 augustus 2021 Heilig Avondmaal

Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Alja Klok

ds. H. van Dijk

Zondag 08 augustus 2021

Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Annigje Beltman

ds. C. Jansen

Zondag 15 augustus 2021

Hofkerk 10.00 uur
Kindernevendienst: Jantina Jansen

ds. R. Vedders

Online kerkdiensten:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>

Bloemen erediens

11 juli : mw. L. de Croes
18 juli : mw. L. de Croes
25 juli : mw. H. van Rijnsbergen
01 augustus: mw. H. van Rijnsbergen
08 augustus: mw. A. Post
15 augustus: mw. A. Post



PASTORAAT

In Memoriam

Op 23 mei jl. is Alida Hendrika (Diny) Smit - ten Zeldam gestorven op de leeftijd van 75 jaar.

Diny werd geboren op boerderij Oolhorst aan het kanaal in Oele. Als baby was ze zo mager dat ze bij de nonnen in Delden opgenomen moest worden. Zij hebben haar leven gered met karnemelk.



Ook later ging haar leven niet altijd over rozen, zo moest ze al op 19-jarige leeftijd haar vader missen. Ook het overlijden van haar moeder en broer Jan op jonge leeftijd maakten diepe indruk op haar. In 1969 is ze getrouwd met Albert Smit. Voor hem was zij zijn 'Engel oet Hengel'. Ze kwamen te wonen op de boerderij Erve Luttikhedde in Kerspel-Goor. Daar werden hun kinderen Karel en Ingrid geboren.

Helaas begonnen in die tijd ook haar gezondheidsproblemen met reuma. Vanaf dat moment is haar leven gekenmerkt door lichamelijk afnemende gezondheid, waardoor ze elke keer een stapje terug moest doen. Nadat in 2019 een geweldig 50-jarig huwelijk werd gevierd werd bij haar borstkanker geconstateerd, een lange periode van behandelingen volgde. Toen later bleek dat de ziekte opnieuw de kop op stak was er helaas geen behandeling meer mogelijk.

Op 29 mei hebben we afscheid van haar genomen met een dankdienst voor haar leven in de Hofkerk. We lazen de trouwtekst van Albert en Diny ('wat God samengevoegd heeft scheidde de mens niet'), gelukkig hebben ze het samen ook een beetje zo kunnen ervaren. Diny was er voor Albert als het ware bij God vandaan: een engel uit de hemel of op een wat meer aardse manier: een engel oet

Hengel, een Godsgeschenk zomaar in die boerderij, die woning waar ze een leven lang gewoond hebben.

Ook lazen we daarom de tekst uit Johannes waar Jezus zegt: 'In het huis van mijn Vader zijn vele woningen' Dat huis van de Vader is meer dan een huis van hout en steen. Het is beeldtaal voor een ruimte om in te leven, een ruimte waarin mensen tot hun recht mogen komen. Vaak wordt bij dat huis gedacht aan het hiernamaals - en dat mag - maar toch is het veel meer dan dat. Het is die ruimte ook in het hier en nu, waar met vallen en opstaan gezocht wordt naar echte menselijkheid, daar waar je er zijn zult voor elkaar als mensen aan elkaar gegeven.

Dat hoeft allemaal niet zo groots en indrukwekkend te zijn, het mag ook gelden voor dat hele doodgewone leven waarin Diny samen met Albert zocht naar een manier van leven met de mensen die hun gegeven waren. Een ruimte waar het goed kan zijn. Hoe kostbaar is dat!

Als dat gebeurt is het net alsof God bij ons woont, of wij bij hem. Mensen kunnen thuiskomen bij God. Waarom zouden we niet geloven of proberen te geloven dat dat ook nog geldt als wij de laatste weg van alle mensen gaan.

Dat wij ook dan thuis mogen komen bij Hem voorbij de grenzen van wat wij kunnen zien. Dat we ook het leven van Diny Smit geborgen mogen weten in de ruimte, die zij ooit van God gekregen heeft.
ds. Henk van Dijk

Overleden

| | |
|---|---------|
| 29 mei Jan Hendrik Lansink, Da Costastr. 2. | 81 jaar |
| 02 juni Johan Stam, Rembrandtstraat. 15. | 85 jaar |
| 22 juni Riet Timmers-Jacobse, Potdijk 8 | 78 jaar |

Bloemengroet

Aly Kappert, Miny Nijhuis, Jan van Duisterwinkel, Reinder Jacobi, Leopold Wittich.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen wij dat graag. U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite tel. 0547-271657
rinnyschuite@outlook.com

Studieverlof ds. Wim de Jong

Vanaf 15 april – 15 augustus ben ik afwezig vanwege studieverlof en vakantie. Vervanging voor het crisispastoraat en bij uitvaarten is deze periode geregeld. Heeft u dringend een predikant nodig, dan kunt u contact opnemen met één van de coördinerende ouderlingen:

Rinny Schuite, 0547-271657

Hetty Bieleman, 0547- 274226

Riekele Bijleveld 0547- 262469

Jitske van der Veen 06-53614577



Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690

Bestemming Avondmaalscollecte op zondag 1 augustus 2021

De avondmaalscollecte is bestemd voor de 'Stichting Leendert Vriel Hof van Twente'.

Stichting Leendert Vriel is een stichting voor terminale thuiszorg.

Vrijwilligers van de stichting geven hulp en aanvullende zorg aan ernstig zieken die tot doel hebben de laatste levensfase thuis door te brengen.

De vrijwilliger biedt tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. Het verdriet kunnen ze niet wegnemen, wel een deel van de zorg. Ze staan 24 uur per dag klaar. De vrijwilligers krijgen, voordat ze met dit werk beginnen een cursus, zodat ze de mensen goed en professioneel kunnen begeleiden. Belangrijk werk dat de diaconie wil ondersteunen.

Uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie:

NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diakonie Prot. Gemeente Goor”
onder vermelding van “Leendert Vriel”. De diaconie zal de opbrengst
van de collecte verdubbelen!



KERKENRAAD

Uit de kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad heeft op maandag 7 juni vergaderd.

Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de orde geweest:

- Ds. G.H. Offringa heeft op 26 mei zijn 25-jarig predikantschap gevierd. We hebben een mooi boeket bloemen laten bezorgen in Rijsoord.
- De notering van de kerkdiensten in de Hofkerk in het Hofweekblad klopt niet. Dit is inmiddels aangepast.
- Er mogen weer 60 mensen komen in een kerkdienst, koffie drinken na afloop kan nu nog niet.
- De PKN-nota Kerk na corona. Dit zal verder worden besproken in de kerkenraadsvergadering in september.
- De taakgroep vitale vacatures heeft een aantal namen binnen gekregen voor diverse functies.
- Er wordt een werkgroep startzondag samengesteld.
- Verder zijn de diverse activiteiten van de verschillende werkgroepen nagelopen.

Alinda Sportel Scriba

Uit de Kerkenraad

De Kerkenraad heeft op 20 mei via Zoom vergaderd. Er waren 26 kerkenraadsleden aanwezig.

Tijdens deze korte vergadering zijn alleen de meest noodzakelijke dingen besproken:

- Het verslag van de Kerkenraadsvergadering van 26 november 2020 is vastgesteld.
- De rapportages van de diverse werkgroepen zijn kort besproken.
- De jaarrekening 2020 van de kerk is vastgesteld.
- De jaarrekening 2020 van de diaconie is onder voorbehoud vastgesteld.

Alinda Sportel Scriba

Verslag Generale Synode 12 juni 2021

Op zaterdag 12 juni kwam de Generale Synode voor het eerst in anderhalf jaar weer op één locatie bijeen, in De Werelt in Lunteren.

Benoemingen

In de ochtend werden in een besloten zitting benoemingen vastgesteld, waaronder de herbenoeming van ds. René de Reuver als scriba van de Generale Synode. Hij begint nu aan zijn tweede termijn van vijf jaar in wat over het algemeen als de hoogste ambtelijke functie binnen de PKN gezien wordt.

Ook het protocol voor benoemingen van de andere moderamenleden (de preses en de drie assessoren) werd opnieuw vastgesteld. Nieuw is dat voor ieder van de moderamenleden een selectiecommissie zal komen, in meerderheid bestaande uit synodeleden van buiten het moderamen.

Het Ambtsrapport

Hoofdpunt op de agenda was het rapport over het ambt, samengesteld door een brede commissie onder leiding van prof. Koffeman die zich in haar visie vooral gericht heeft op het ambt van Dienaar des Woords. Aanleiding om het ambt onder de loep te nemen is onder meer de verander(en)de praktijk met pioniersplekken en kerngemeenten, die om een ander type voorganger vragen dan de 'klassieke' kerkelijke gemeente. Daarnaast is het wenselijk dat de ambtelijke positie van kerkelijk werkers, die nu ouderling (soms diaken) zijn, terwijl ze in delen van het land feitelijk voorgangerswerk doen, beter geregeld wordt. De synode heeft ingestemd met de visie van het rapport dat er meer mogelijkheden moeten komen voor diversificatie binnen het ambt van Dienaar des Woords. Dit ambt komt voort uit de roeping voor de wereld, waartoe God de kerk roept (missio dei). De kerk is er niet voor zichzelf, noch om zichzelf in stand te houden, maar is er tot heil van de samenleving en als een levend getuigenis in de wereld. Voorts heeft de synode uitgesproken dat teamvorming voor predikanten en kerkelijk werkers de norm moet worden, alsook samenwerking tussen gemeenten.

Hoe echter de 'diversificatie' in het ambt tot stand moet komen, dus de nadere praktische uitwerking van de visie in het rapport, is vooralsnog open gelaten. Het voorstel van de commissie-Koffeman om het ambt van Dienaar des Woords te splitsen in predikanten en 'pastors' – die laatsten zouden kerkelijk werkers zijn die via een nog te ontwikkelen 1-jarige universitaire Masteropleiding dezelfde

Woord- en sacramentsbevoegdheden krijgt als een predikant – is niet in die vorm door de synode overgenomen. Eerst moet er verder onderzoek gedaan worden, bijvoorbeeld naar hoe de pastor zich verhoudt tot de predikant, naar de vraag of de benaming ‘pastor’ de juiste term is, of kerkelijk werkers hier nu echt mee geholpen zijn en wat de precieze opleidingseisen zouden moeten zijn. Het kan dus goed zijn dat de figuur van de pastor zoals die nu werd voorgesteld er niet komt of in een andere vorm.

De werkgroep ambt wordt opnieuw aan het werk gezet. Op 11 september spreekt de synode er verder over wat de werkgroep precies moet uitzoeken.

Namens de afvaardiging van de classis Overijssel-Flevoland, ds. Oane Reitsma (Enschede), lid Generale Synode

Cursus Theologische Vorming

Op 14 september 2021 hopen we weer een nieuwe groep 1e jaars te starten met de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG). Het is een cursus van drie jaar, maar het is mogelijk om je per jaar op te geven. In de cursus wordt een scala aan theologische vakken aangeboden: Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer, Pastoraat, Filosofie, Jodendom en nog veel meer.

Alhoewel de cursus uitgaat van de PKN, is hij nadrukkelijk bedoeld voor ieder die zich graag wil verdiepen in de theologie. Docenten en cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen en dat leidt tot boeiende gesprekken. Er is een minimum van 10 deelnemers.

Locatie: Waterstaatskerk in Hengelo

Tijd: dinsdagavonden 19.30-22.15 uur

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Ina ter Kuile, cursus-coördinator, tel. 074-277 4288 of 074-291 6158, email: kuile@hetnet.nl



JEUGDWERK

Terwijl het afgelopen seizoen 'afstand houden' de boventoon voerde ontdekten we tijdens de Bunkeractiviteiten het tegenovergestelde. Meer en meer lieten jongeren van zich horen in de Bunker app groep. Zoveel ideeën en voorstellen die werden geopperd om met elkaar te gaan doen.

En steeds meer jongeren namen vriendjes of vriendinnetjes mee. Veel activiteiten via Zoom maar gelukkig gaandeweg ook weer buitenactiviteiten en de vorige keer ook weer in de Bunker zelf. Wie had dat verwacht?



Inmiddels staan er zo'n 16 jongeren te popelen om in het nieuwe seizoen te starten met een nachtje in de kerk. Een mooie uitdaging om dat zo voor te bereiden dat ze dat hun leven lang niet meer vergeten. Kerk zijn we op zoveel verschillende manieren! Zelfs midden in de nacht!

Maar eerst even bijtanken en dus een vakantieperiode. Vanuit de Bunker wensen wij jullie een zonnige en ontspannen vakantieperiode. Na de vakantie horen jullie weer van ons en hopen we elkaar ook weer te mogen ontmoeten!

Een warme groet namens de jeugdwerkers en jongeren van de Bunker;
Hanneke Caron!



VERANTWOORDING

“Collectes” Diaconie februari t/m mei

Ontvangen via de bank (IBAN NL66 SNSB 0908 763 743) de volgende bedragen:

Totalen per maand, bestaande uit bedragen ontvangen via de kerkrentmeesters en rechtstreeks:

Februari: € 608,25

Maart: € 595,00

April: € 366,25

Mei: € 482,00

Als dank voor gekregen hulp ontvangen we via Yke de Jong een bedrag van € 10,00.

Ook via Yke kregen we nog giften tijdens het paasplantjes rondbrengen van resp. €10,00 en €15,00.

De avondmaalscollecte van 6 juni had als bestemming de See You Foundation.

De ontvangen bijdragen van € 250,00 (inclusief 25 aan collectebonnen via Teus) is door de diaconie verdubbeld naar het mooie bedrag van € 500,00!

Alle gulle gevers: hartelijk bedankt!

Namens de Diaconie, John Sportel

Verantwoording juni

Aan collectegelden is in juni ontvangen **€ 773,50** waarvan € 361,75 voor de kerk en € 411,75 voor de diaconie. Voorts **€ 90** aan collectebonnen voor de kerk. Er zullen er ook bestemd zijn voor de diaconie, maar die ontvangt de diaconie dan rechtstreeks. De rondgang voor de solidariteitskas is gaande; de teller stond eind juni op **€ 3.435**. Voorts via mevr. Rinny Schuite **€ 20** voor de kerk ontvangen en overgeschreven. Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van ons kerkenwerk!

Frits Schutte, penningmeester



Tussenresultaat actie Kerkbalans 2021

Van de 715 bezorgde brieven zijn eind juni 517 antwoorden geregistreerd. Dat is dus nog steeds 'pas' tweederde, een gevolg van het door corona niet kunnen ophalen van toezeggingen. Het totaal aan toezeggingen inclusief bijdragen voor Kerkbalans 2021 zonder toezegging, bedraagt nu ruim € **112.000**. Het begrote bedrag is om precies te zijn € 115.660, en de resterende 200 (!) gemeenteleden zouden het verschil toch moeten kunnen opbrengen.

Overigens moet mij wel van het hart dat het nalopen van 200 gemeenteleden/adressen onevenredig veel tijd in beslag neemt. Dus als u alsnog wilt reageren op de in april/mei toegezonden herinneringsbrief door óf de toezegging in te leveren bij de Klokkenkamp, óf de toen bijgevoegde acceptgiro te gebruiken, óf te internetbankieren, dan komt het uiteindelijk toch nog goed! Houd er rekening mee dat ook voor de niet bijdragende gemeenteleden wij als kerk moeten afdragen aan de landelijke PKN, en dat geld kunnen wij als plaatselijk geld dus niet hier besteden. Uiteraard tot nadere toelichting bereid.

Landelijk wordt gepleit voor een extra actie Kerkbalans. Kerkrentmeesters zien hier geen aanleiding voor. Het gevolg zal immers zijn dat de reeds (goed) betalende kerkleden zich aangesproken voelen om nog meer te geven, terwijl degenen die niet bijdragen er niet of nauwelijks door worden gestimuleerd. Beter lijkt het om in de actie Kerkbalans 2022 komende januari extra aandacht aan het verlies aan inkomsten ten gevolge van corona te besteden.

Frits Schutte, penningmeester
T 260211 E penningmeester@hofkerkgoor.nl

Open Deur juli/augustus 2021

Pelgrim

Pelgrimeren: wandelend of fietsend op zoek gaan naar het heilige – dat je onderweg op allerlei plaatsen en in allerlei ontmoetingen en gebeurtenissen kunt ontdekken. Of op zoek gaan naar wijsheid, naar antwoorden op levensvragen, of in een innerlijke pelgrimage op zoek naar je eigen hart.



Goede reis, bon camino!

Met onder andere:

- * Mensen van de weg – hoe wandelen pelgrimeren werd
- * Pelgrimeren in de polder – heilige plaatsen, zalige plekken in Nederland
- * Schrijvend op reis – weg naar het hart
- * Ben ik een pelgrim?

- * Hospitalero in een pelgrimsherberg
- * Zingend onderweg – pelgrimspsalmen
- * Pelgrimeren in het Drentse veen – een wandelroute

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen buiten de kerken. Voor een collectief abonnement kunt u contact opnemen met mevr. W.S. Wilbrink, telefoon 263883.



RADIO KERKLOKAAL

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



KOPY INLEVEREN

De kopij voor het kerkblad van 21 augustus (**voor 4 weken**) inleveren vóór 10 **augustus**. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".
Annemieke Wolff en Han Drost, tel. 0547-273813

Oud-papier inzameling aan de van Kollaan

Let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het terrein is geopend van **13.00 tot 17.00 uur**. Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier inleveren. Wel wordt er van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te ontlasten.



Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 061583465



ALGEMENE INFORMATIE

PREDIKANT

ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl

KERKENRAAD

voorzitter C.B. v.d. Sluijs Eeftinkstraat 21 7496 AG Hengevelde
T 0547-333448 E voorzitter@hofkerkgoor.nl
Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221
mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347
E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T0547-274766
secretaris T. van Luttikhuisen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,
T 0547-761598 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

voorzitter F. Schutte, Diepenheimseweg 3, 7471LW Goor, T 0547-260211
secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,
T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink
T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

LEDENADMINISTRATIE

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763
E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl
Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor
Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor
Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v Collectebonnen Prot. Gem.
Goor