



# **KERK ONDERWEG**

18 september 2021  
24<sup>e</sup> jaargang no. 01



# Meditatie

## Op weg, de kunst van het geven en ontvangen

Tijdens mijn studieverlof maakten we een lange tocht, die uiteindelijk in Assisi zou eindigen. Assisi is de stad van Franciscus, de stichter van de Franciscanen uit de 13<sup>e</sup> eeuw. Het leven en werken van



Franciscus heeft mij altijd sterk geïnspireerd: zijn navolging van Christus, zijn toewending naar armen en mensen die buitengesloten waren, maar ook zijn verbondenheid met de schepping. In zijn nederige visie zag hij de mens als één van alle schepsels van God en niet als de heerser boven de schepping.

Daarmee is Franciscus ook een grote inspiratiebron voor één van de belangrijke thema's van mijn studieverlof: de groene theologie, geloof en duurzaamheid. Dit thema wilde ik graag verbinden met het op weg zijn, je zou kunnen zeggen: een pelgrimage. Hoewel ik me niet zozeer een pelgrim voelde, zeker niet in de oude zin van het woord. In mijn beleving is een pelgrim iemand die naar een heilige plaats gaat om daar een heilige te vereren of om boete te doen. Beide elementen speelden geen rol op mijn tocht. Toch was het niet zomaar een wandeling.

De eerste weken trokken we langzaam zuidwaarts, soms een stuk Pieterpad, maar vaak ook regionale paden, die ons slingerend nieuwe streken deden verkennen, totdat het mogelijk was de grens over te steken. Nog steeds zuidwaarts, via de oude pelgrimswegen in Noord-Frankrijk omdat we graag een bezoek wilden brengen aan de gemeenschap van Taizé en ook verlangden naar wat zon en warmte. Want de eerste paar weken gebruikten we alle kleren en regenkleding die in onze rugzakken zaten.

Verlangend, dat werd ook het sleutelwoord van de reis. Een verlangen om op weg te zijn, om te lopen, met aandacht voor de natuur en alles wat op je pad komt, een verlangen om mensen te ontmoeten, een

verlangen om verhalen te horen, een verlangen om je geen zorgen te maken over waar je 's avonds zou slapen, wat je zult eten, een verlangen om..... Ik kwam niet alleen sterk van mijn hoofd naar mijn hart, maar voelde ook grote verbondenheid met de aarde. De grond waarover ik liep, de bomen langs het pad, de bloemen, de vruchten, de insecten (die ons niet altijd goedgezind waren).

Verbondenheid met alles wat op ons pad kwam, niet in de laatste plaats de mensen die wij tegenkwamen, de gastvrijheid die we ontvingen. Helemaal aan het begin van de tocht voor een kerk in Gennep (met daarop de tekst: **Ik ben er**) kwamen we het beeld tegen van Maarten van Tours, de latere bisschop en heilige, die als legerofficier zijn halve mantel schonk aan een bedelaar. Hij herkende in de bedelaar het gelaat van Christus en besloot vanaf dat moment zijn leven in dienst van Christus te stellen.

Dit beeld van geven en ontvangen werd symbolisch voor onze tocht. Op zoveel plekken troffen we mensen die ons gastvrijheid verleenden, die een plek hadden in de tuin voor onze tent of er op stonden dat we in de logeerkamer sliepen, die ons een badkamer aanboden, avondeten, ontbijt, brood voor onderweg.

Wat leerden we een hoop onderweg. In de eerste plaats vertrouwen. Vertrouwen, dat er altijd wel een plek zou zijn om te slapen, te eten. Maar we leerden ook om te ontvangen. Ontvangen zonder er wat voor terug te doen. Misschien is ontvangen nog wel moeilijker dan geven. Hoe makkelijk zeggen we niet: dat doe ik wel even voor je. Maar hoe moeilijk is het soms voor ons dat anderen voor ons zorgen. Je voelt je bezwaard, je wilt iets terug doen. Maar leren ontvangen maakt nederig en tegelijk ook rijk en het opent je ook voor de ander die geeft. Het leert je dat mensen er zelf ook veel plezier aan beleven om te geven, om te delen wat ze hebben. Het leverde soms ook mooie, diepe gesprekken op, over wat belangrijk is in het leven, wat je inspireert, wat zin geeft. We ervoeren de gastvrijheid in een periode waarin corona nog niet weg was, waar aarzelend de maatschappij weer wat meer open ging. Het was verrassend dat mensen niet angstig waren voor de ontmoeting met vreemden, maar ons voluit verwelkomden. Gastvrijheid, vertrouwen, dankbaarheid en verwondering, geven en ontvangen, geloof en duurzaamheid, nederigheid ten aanzien van de schepping, het zijn de vruchten van een pelgrimstocht, die ik graag deel in het nieuwe seizoen van samen op weg kerk zijn in en vanuit de Hofkerk.

Vrede en alle goeds,

ds. Wim de Jong



# Kerkdiensten

## **Zondag 19 september 2021 Oecumenische Dienst**

Hofkerk 10.00 uur Oecumenische Dienst ds. W. de Jong  
Kindernevendienst: Annigje Beltman

## **Zondag 26 september 2021 Heilig Avondmaal**

Hofkerk 10.00 uur ds. W. de Jong  
Kindernevendienst: Jantina Jansen

## **Dinsdag 28 september 2021 Herfstzon**

Herfstzon 16.00 uur ds. W. de Jong

## **Zondag 03 oktober 2021 12-jarigendienst**

Hofkerk 10.00 uur ds. W. de Jong  
Kindernevendienst: Hanneke Bor

## **Zondag 10 oktober 2021**

Hofkerk 10.00 uur ds. R. Nieuwkoop  
Kindernevendienst: Sandra Moes

### **Bloemen erediens:**

19 september: mw. A. Wolff

26 september: mw. A. Wolff

03 oktober : mw. C. Smit

10 oktober : mw. C. Smit

### **Rooster koffieschenken zondagochtend:**

19 september: Jenny en Richard Minnen, Annemieke Wolff

26 september: Rie Hoekman, Betsy Hulshof, Gerie Vietje

03 oktober : Rinny Schuite, Jopie Bakker, Miep Stam

10 oktober : Wilma en Jan Drenthen, Bertha Fernhout



## Bij de diensten

Zondag 19 september Oecumenische Vredesviering Hofkerk

Jacobus 3: 1–4:3

Marcus 9: 33–37

Psalm 139

Dit jaar staat de oecumenische vredesdienst in het teken van het klimaat, mede ook door de komst van de klimaatpelgrims op 1 oktober in Goor. De verbinding tussen vrede en klimaat is niet zo heel ver gezocht. Waar oorlog en strijd is wordt doorgaans veel

WAT DOE JIJ IN  
VREDESNAAM?



verwoest en is er geen of nauwelijks aandacht voor het milieu. En andersom kunnen droogte, gebrek aan water tot conflicten en vluchtelingenstromen leiden.

Samen stappen maken, samen erin slagen om de crisis te keren kan ook weer een bron van vrede zijn.

Tegelijkertijd blijven we

hoopvol. De hoop mogen we niet kwijtraken. De hoop die voortkomt uit ons geloof. Hoop is iets anders dan optimisme. En het ontslaat ons niet van onze eigen inzet. Want daar moet het mee beginnen. En dit sluit nauw aan bij het thema van de vredesweek dit jaar “Wat doe jij in vredesnaam?” Aan de dienst werken leden mee van de Anglicaanse Gemeente Twente, de Heilige Geest Parochie, de Arabisch sprekende gemeente en de Protestantse Hofkerkgemeente. Voorgangers zijn: Simone Yallop, Ria Doornbusch en Wim de Jong

## Zondag 26 september 2<sup>e</sup> zondag van de Herfst Maaltijd van de Heer

2 Samuël 23: 13–17 Johannes 7: 40–52 Psalm van de zondag 19



Een starre tunnelvisie, zo zou je de opstelling van de schriftgeleerden uit het verhaal van Johannes kunnen beschrijven. De Messias zou uit Bethlehem moeten komen en Jezus komt uit Galilea, dus hij is niet de Messias. Wat hij ook zegt en wat hij ook doet, hij kan niet de Messias zijn.

Het is een eenling, Nicodemus, die tegen de stroom in een andere visie heeft.

Herkenbaar voor ons, waar we eenlingen die tegen de stroom inroeien, klokkenluiders en profeten maar lastig vinden, omdat ze onze vaste manieren van denken en leven verstoren.

In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer en delen we brood en wijn, in herinnering aan de weg die Jezus ging en ons om navolging vraagt.

## Zondag 3 oktober 12 jarigendienst



In deze dienst staan de jongeren centraal die dit jaar naar de middelbare school gaan. Ze krijgen de zegen mee voor het nieuwe deel van hun levensweg.

ds. Wim de Jong

## Avondgebed op dinsdagavond



Vanaf dinsdag **5 oktober** is er elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur een avondgebed in de kerk. Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken. Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.

Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier vaste thema's, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn afgestemd.

Week 1: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping

Week 2: Levensreis

Week 3: Heling

Week 4: Vertrouwen

Iedereen is van harte welkom.

ds. Wim de Jong



## Pastoraat

### In Memoriam

Op 24 augustus overleed in de leeftijd van 93 jaar **Antje Alkema – Huisma**, sinds 2014 weduwe van Geert Alkema.



Antje Huisma werd geboren op 8 augustus 1928 in een gezin van vijf kinderen in Sebaldeburen. Na de lagere school moet Antje uit werken. Ze heeft eerst een dienstje in de huishouding bij een kwekerij en later bij een café.

Tijdens de bevrijdingsfeesten komt ze Geert Alkema tegen en op 1 juli 1949 trouwen ze. Ze krijgen drie dochters Carolien, Renny en Jetty. In 1957 kan Geert werk krijgen bij de Eternit in Goor en krijgen een huis aan de Gondalaan. Veel mensen in de buurt kwamen uit het noorden en Antje vindt snel haar draai, maar elke zomer brachten ze de vakantie door bij haar ouders in Groningen. Jaren hielp ze in de huishouding van Marie Beerlagen aan de Lindelaan. Toen ze naar de Stoevelaar verhuisde bleef Antje voor haar zorgen. En jaren maakte ze het kantoor van de NMB schoon aan de Hengevelderstraat.

En al die tijd was ze trouw lid van de vrouwenvereniging en samen met Geert was ze actief voor de fancy fair van de kerk en de kledinginzameling voor Roemenië. En samen ging ze met Geert mee op een reis vanuit de kerk naar Israël. Dit heeft grote indruk op haar gemaakt.

En ze genoot van de klein- en achterkleinkinderen.

De laatste jaren was Antje een kompas voor Geert, die lichamelijk en geestelijk steeds kwetsbaarder werd. Hij leunde volledig op haar en zij heeft met alles wat ze had voor hem gezorgd. Een noodzakelijke heupoperatie stelde ze uit tot na zijn overlijden. Ze miste hem enorm maar ze pakte het leven weer op, vooral dankbaar voor de goede 65 jaren die ze samen hadden gehad.

En zoals Antje heeft geleefd, zo heeft ze ook haar ziek zijn ondergaan in de laatste maanden. Nooit heeft ze geklaagd en tot aan



het laatst toe bleef ze opgewekt. En daarbij had ze groot Godsvertrouwen. Ze wist waar ze heen ging.

Net als bij Geert lazen we in de dankdienst voor haar leven de profetie van de bloeiende woestijn uit Jesaja 35, die ze ook werkelijk heeft gezien tijdens haar Israëltreis. Nu mogen we haar in de grote bloeiende tuin weten, geborgen in de liefde van God. Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe.

ds. Wim de Jong

### Overleden

24 augustus Antje Alkema – Huisma, Gondalaan 50, 93 jaar

24 augustus Gerrit Hendrik Colvoort, Molenstraat 40, 94 jaar

### Geboren

Op 23 juli is geboren Levi Osman, Carel van Manderhof 6, zoon van Emma Watranyan en Hoshman Osman, broertje van Luna en Juliane. We wensen hen veel geluk met Levi.

### Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen uit de diensten in de Herfstzon, zijn als groet of teken van medeleven de afgelopen weken naar de volgende personen gebracht: Lucas en Hilly Schoemaker, Joke Dunning, Jan v.d. Berg, Joop en Ann v.d. Aart, Addie Stam, Gieneke en Willem Olijdam, Hans Moolenaar, Giely Jelsma, Jan Krooshof, Fija Ossewaarde en Gerie Vietje.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag. U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl

### Zieken:

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe. De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we sterkte en een spoedig herstel toe.

ds. Wim de Jong

## Ontmoetingsgroepen Hofkerk najaar 2021

### Thema avonden Geloof en duurzaamheid

Drie avonden gaan we met elkaar in gesprek over geloof en duurzaamheid. Wat hebben ze met elkaar te maken? Gaat de bijbel alleen maar over mensen of ook over de natuur, de dieren, de planten? Welk mensbeeld ligt ten grondslag aan onze manier van leven, onze manier van denken? Is er een groene spiritualiteit? Hoe kijken we naar de klimaatcrisis? Is er nog hoop op een kentering?



We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal Bijbelverhalen, het zonnelied van Franciscus, de encycliciek Laudate



Si van Paus Franciscus en het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort.

De avonden vinden plaats op de **woensdagen 29 september, 27 oktober en 17 november van 20.00 – 22.00 uur** in de

Klokkenkamp.

Vanwege de coronaregels is er een limiet van deelname. Aanmelden graag bij ds. Wim de Jong, 0547-388647 [wim.dejong@hetnet.nl](mailto:wim.dejong@hetnet.nl)

## Bibliodrama Verhalen van Franciscus van Assisi



Bibliodrama is een manier om een (bijbel)verhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het (bijbel)verhaal jou persoonlijk doet. Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scènes uit. Het is uitdrukkelijk niet nodig dat je toneelervaring hebt. Iedereen kan meedoen. Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!

Dit najaar gaan we aan het werk met 13<sup>e</sup> eeuwse verhalen van Franciscus van Assisi, die opgetekend staan in de Fioretti (Bloempjes). Veel van deze verhalen zijn nauw verbonden met Bijbelverhalen en geven vaak een verrassende uitleg hiervan.

De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal op de donderdagavonden **7 oktober, 18 november en 2 december van 19.30 – 22.00 uur**. Er is een maximum van tien deelnemers.

Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647,  
[wim.dejong@hetnet.nl](mailto:wim.dejong@hetnet.nl)

### Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag

Samen lezen we een Bijbelverhaal en bespreken we met elkaar wat het ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet nodig.

De eerstvolgende keer is **donderdag 23 september om 11.00 uur** in de Klokkenkamp.

## Ontmoetingsgroep Ars Vivendi

Ars Vivendi betekent Levenskunst. En dat is waar het in deze ontmoetingsgroep over gaat. Een groep jonge mensen (25 – 50) die een aantal keren per jaar samenkomt in de ontmoetingsruimte op het erf van ds. Wim de Jong. Samen praten we over actuele thema's op het gebied van geloof en leven. We lezen samen Bijbelse verhalen, andere inhoudelijke teksten, kijken naar kunst en films en verbinden dat met ons eigen leven, onze hoop, onze verlangens, onze twijfels en vragen. En twee keer per jaar eten we samen. Voor zoekers en mensen die niet tevreden zijn met makkelijke antwoorden.

Info bij ds. Wim de Jong, [wim.dejong@hetnet.nl](mailto:wim.dejong@hetnet.nl)

## Samenspraak



Een gespreksgroep van mensen van verschillende leeftijden, die een aantal keren per jaar bij elkaar komt bij één van de deelnemers thuis.

Naast de onderlinge ontmoeting staat ook per avond een

inhoudelijk onderwerp centraal. Dit zijn verschillende thema's rondom geloof en leven, Bijbelse verhalen, etc.

Hierbij worden verschillende werkvormen gebruikt, zoals een spel, een discussievorm, het samen kijken naar een schilderij, een filmfragment, etc.

De deelnemers brengen zelf de onderwerpen in waarover zij graag zouden praten en er is ondersteuning en inbreng van de predikant ds. Wim de Jong

Info: Anja van Zwanenburg-Herkert, 0547-260557,  
[ahcherkert@gmail.com](mailto:ahcherkert@gmail.com)



### Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690



### Spannende start Bunkerseizoen

Voor de 12-16 jarigen uit de Hof van Twente Goor is 'de Bunker' (Diepenheimseweg 2) vanaf de 24<sup>e</sup> september weer open. Eén keer in de 14 dagen op de vrijdagavond een plek om elkaar te ontmoeten, te chillen of juist lekker actief bezig te zijn, omdat er ook verschillende activiteiten georganiseerd zullen worden. De Bunker is een plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, aandacht is voor eigen levensvragen en maatschappelijke thema's. Maar bovenal is het een gezellige, veilige plek die uitdaging biedt.

Het afgelopen jaar heeft, mede door de coronatijd, de Bunkergroep een mooie groei mee mogen maken. Het is voor ons spannend of, nu alle andere activiteiten weer gestart zijn, de jongeren blijven komen. Spannend dus en niet voor niets dan ook om het seizoen maar gelijk spannend van start te laten gaan. En daarom vertrekken wij op 24 september om 19.45 uur richting Lemelerveld. Daar wordt een enge spooktocht door een maisdoolhof georganiseerd.

Er is iets ingebouwd voor degene die 'iets minder spannend' ook al spannend genoeg vinden. De aanmeldingen stromen inmiddels al binnen.

Op de website is de poster te vinden voor deze activiteit. Het seizoen door hopen we met de jongeren weer veel binnen en buiten de Bunker te vinden zijn. Sport en spel daar is behoefte aan. En in die spellen en opdrachten zullen verschillende thema's (bijv. rondom milieu en samenleving) verwerkt worden. We kijken uit naar een actief seizoen met elkaar!

Info? mail: [hannekecaron8@gmail.com](mailto:hannekecaron8@gmail.com) of T 06 21813281

### Peuter kleuter vieringen

Na een vakantieperiode gaan ook de peuter kleuter vieringen weer van start. Deze vieringen zijn op bijna elke laatste zondag van de maand tot eind april vanaf 16.00 uur in de kerkzaal (inloop vanaf 15.45 uur)! Samen met je kind of kleinkind spelenderwijs kennis maken met die oeroude verhalen uit de Bijbel en of spiegelverhalen. Op de website zijn de data te vinden.

Aan de hand van mooie prenten samen met de kinderen kijken en vertellen. Maar ook de kerk verkennen en vertrouwd raken met elkaar. Een verhaal, wat zingen of muziek. Alles ongedwongen en interactief! En elke keer die wonderlijke koffer die geopend wordt vol met verhalen en avonturen. Samen op weg, samen groeien en beleven.

Loop gerust eens binnen om dit mee te maken. Na afloop is er nog gelegenheid voor ontmoeting met limonade en koffie/thee!

Info? mail: [hannekecaron8@gmail.com](mailto:hannekecaron8@gmail.com) of T 06 21813281



**Welkom in de Hofkerk  
Diepenheimseweg 2  
Goor!**

**Info: [hannekecaron8@gmail.com](mailto:hannekecaron8@gmail.com)  
of 06-21813281**

**Peuter kleuter viering  
Zondag 26 September 2021  
Thema: Samen op weg**



**Inloop 15.45 uur  
Start 16.00**

**Voor peuters en kleuters met hun  
ouders en of opa en oma**



# Kerkenraad

## Kerkenraadsvergadering woensdag 22 september

De kerkenraad nodigt alle kerkenraadsleden uit voor de vergadering op **woensdag 22 september vanaf 20.00 uur**.

De bijeenkomst zal plaatsvinden in de Klokkenkamp

Meer informatie volgt via de mail. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Alinda Sportel, scriba Hofkerk Goor

## Uit de kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad heeft op dinsdag 17 augustus en op dinsdag 31 augustus vergaderd.

Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de orde geweest:

- Hans Tadema was namens de Taakgroep vitale vacatures aanwezig in de vergadering om verslag uit te brengen over de afgelopen periode. Er zijn diverse mensen gevraagd voor de vacante voorzitter-functies, maar helaas heeft dit nog niet tot een goed resultaat geleid. Wel zijn voor een aantal andere taken al mensen gevonden.
- Wim heeft kort verslag gedaan van zijn studieverlof.
- De dienst op 29 augustus is voorbereid. Hierin zullen een aantal ambtsdragers afscheid nemen. Helaas kan er nog niemand worden bevestigd.
- De kerkenraadsvergadering op 22 september is voorbereid. Thema zal zijn: "Kerk na corona", en Wim zal verslag doen van zijn studieverlof.
- Het startweekend op 11 en 12 september is besproken.
- De Klimaatpelgrimstocht komt dit jaar door Goor op 1 en 2 oktober.
- Verder zijn de diverse activiteiten van de verschillende werkgroepen nagelopen.

Alinda Sportel, scriba Hofkerk Goor





## Verantwoording

### Verantwoording augustus

Aan collectegelden is in augustus ontvangen € 816 kerk en diaconie elk de helft. Die € 408 zal worden overgemaakt naar de diaconie. Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van ons kerkenwerk!

Wel wil ik graag nog het volgende onder uw aandacht brengen. Het komt steeds vaker voor dat een gift wordt overgemaakt naar de zakenrekening van de kerk (eindigend op 287). Dan moeten wij die weer overboeken naar de giftenrekening (eindigend op 545). Dus een gift graag direct naar **NL44 SNSB 0927 9505 45**. Bij voorbaat dank!

Frits Schutte, penningmeester



## Kerkrentmeesters

### Bijdrage voor ons kerkblad.

Zoals elk jaar vragen wij bij de start van het nieuwe seizoen een bijdrage voor ons kerkblad. Heel wat uurtjes worden elke maand besteed aan de totstandkoming van ons kerkblad. Dit gaat niet vanzelf:

- kopij moet tijdig worden verzorgd en ingeleverd;
- de redactie verzamelt dit allemaal en maakt er een mooi samenhangend geheel van;
- de drukker krijgt tijdig het bestand om er een strak boekje van te maken;
- vrijwilligers komen in de weer om stapeltjes gereed te maken voor de bezorgers en uiteindelijk zorgen zij dat het kerkblad tijdig bij u in de brievenbus komt;
- het wordt op de website van de kerk geplaatst;
- en al dit werk wordt dertien keer per jaar uitgevoerd.

Natuurlijk zijn hieraan kosten verbonden al proberen wij die wel zo gering mogelijk te houden. Wij zouden het op prijs stellen als u ten minste € 10 bijdraagt. Per kerkblad is dat maar 83 eurocenten!.

U kunt daartoe de acceptgiro gebruiken die voor de meeste adressen is bijgevoegd. U kunt uw bijdrage natuurlijk ook direct overmaken naar de bekende bankrekening **NL44 SNSB 0927 9505 45** t.n.v. Protestantse gemeente Goor. Wilt u dan zo vriendelijk zijn daarbij "Kerkblad 2021" te vermelden?  
Hartelijk dank voor uw medewerking!

College van Kerkrentmeesters

N.B. Als u het kerkblad digitaal ontvangt, draagt u al bij aan het terugbrengen van de kosten. Verzoeken daartoe kunt u richten tot Ben Voerman. **T** 0547-272763 **E** ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

### Herhaalde oproep!

#### Klokkenkampteam

Het Klokkenkampteam is al geruime tijd samengesteld uit dezelfde groep vrijwilligers die zich inzetten voor het goed functioneren van ons zalencentrum. Voor onze eigen activiteiten wordt vaak door een groep zelf al een en ander geregeld. Maar voor onze huurders en bij uitvaarten moet iemand van het Klokkenkampteam aanwezig zijn. De werkzaamheden omvatten de zaal in gereedheid brengen voor de activiteit, koffie/thee zetten en schenken, evt. drankje inschenken, na afloop afruimen, in de machine afwassen en opbergen.

Bij voldoende vrijwilligers beperkt het zich tot een dagdeel (overdag of 's avonds) in de paar weken. Maar dan moet er wel een flinke aanvulling komen. Er wordt rekening gehouden met uw persoonlijke wensen, en de planning van de inzet wordt altijd enkele weken tevoren gemaakt.

Als deze oproep niet het gewenste gevolg heeft, zijn er maar twee alternatieven. Óf we moeten overgaan tot het inhuren van een betaalde kracht, maar dat zal natuurlijk ten koste gaan van de opbrengst. Óf we moeten onze zalen minder verhuren, maar dat kan ook niet de bedoeling zijn. Het spoort immers niet met onze ambitie om de Klokkenkamp meer in te zetten voor de Goorse samenleving. En bovendien hebben we een overeenkomst met het uitvaarthuis.

## Kostersteam

Ook in het kostersteam zijn enkele extra hulpkosters zeer welkom, zodat de keren dat je aan de beurt bent minder frequent worden dan nu het geval is. Dat ontlast iedereen, en daarmee wordt het gezamenlijke werk lichter.

Nadere informatie kunt u krijgen van de beheerder van de Klokkenkamp Herman Wilbrink, van de overige leden van het Klokkenkampteam, van de hulpkosters en van de kerkrentmeesters. Zie de Hofkerkgids 2021.

Kerkrentmeesters



## Klimaat-pelgrimage: “Gewoon gaan!”

*U wordt van harte uitgenodigd, om op zaterdag 2 oktober a.s. 's morgens om 7.30 uur in de Klokkenkamp te komen ontbijten met de klimaat-wandelaars.*

*U kunt dan met hen in gesprek gaan over de klimaatcrisis. U moet wél zelf uw ontbijt meenemen! Voor koffie/thee/melk wordt gezorgd. Op zondag 19 september is er om 10.00 uur in de Hofkerk een oecumenische viering met als thema: “Vrede en Klimaat”. Hartelijk welkom!*

Vanuit ons geloof willen we onze stem laten horen voor het behoud en herstel van Gods Schepping. In aanloop naar de VN-Klimaattop in Glasgow organiseren Groene Kerken (PKN) en Vastenactie (R.K.) daarom het Nederlandse deel van de internationale klimaat-pelgrimstocht onder de naam: “Gewoon gaan!”

Op 14 augustus vertrokken ca 30 mensen vanuit Polen, al wandelend door Duitsland en Nederland naar Glasgow in Schotland, deels met de boot. Met deze pelgrimstocht benadrukken we als kerken en organisaties, dat er aandacht nodig is voor de huidige klimaatverandering én het belang van een rechtvaardig klimaatbeleid.

Plaatselijke kerken organiseren de opvang van de wandelaars, in Goor op 1 en 2 oktober a.s. door de Hofkerk en de R.K. kerk.

*Het programma voor de Klimaat-pelgrims ziet er als volgt uit:*

*Op vrijdag 1 oktober:*

Ca 15.00 uur: Begroeting van de wandelaars bij de Mariakapel in Zeldam.

U mag ook komen en meelopen met de groep langs de “Wilgensprong” bij De Regge, waar Dhr. Gerrit Klaassen uitleg zal geven. Vervolgens wandelt de groep naar de Stadslandbouw aan de Kerkstraat.

Ca 17.00 uur: Aankomst bij de Hofkerk en welkom met koffie/thee, sapje enz. onder het luiden van de klokken. (Daarna: klaarmaken van de slaapplek; om praktische redenen is voor de Hofkerk gekozen als slaapplek en niet het Parochieel Centrum).

Ca. 18.00 uur: warme maaltijd voor de wandelaars en de vrijwilligers. 's Avonds zijn er geen verdere activiteiten. Overnachting in de Hofkerk.

*Programma voor zaterdag 2 oktober:*

Ca 7.30 uur: Ontbijt met gemeente- en parochieleden en de Wethouder van duurzaamheid en milieu van de Hof van Twente, en de vrijwilligers.

Ca 9.00 uur: Afscheid en uitzwaaien van de Klimaat-wandelaars, onder kloggelui... Zij wandelen die zaterdag van Goor naar Colmschate, afstand 27 km.

Ca 12.30 uur: lunch bij Café “de Wippert” (halverwege de route) mede verzorgd door de Diaconie van de kerk in Markelo.

Samen met u en vele vrijwilligers, van beide kerken, hopen we de Klimaat-pelgrims op 1 en 2 oktober een warm onthaal te geven in Goor!

Als u onze Werkgroep financieel wilt ondersteunen, kunt u een gift overmaken op de rekening van de Diaconie van de Hofkerk. Van harte aanbevolen!

Het geld wordt gebruikt voor de maaltijden, drinken enz.

**Bankrekening NL66SNSB0908763743**, o.v.v. Klimaat-pelgrimage.

Voor meer informatie kunt u bellen/mailen naar Ellen Holkers, tel. 06 – 10374615, mail: ellenholkers85@gmail.com of naar Dora Brinkhorst, tel. 0547 – 273823, mail: dorabrinkhorst@gmail.com Namens de Werkgroep Klimaat-pelgrims, Dora Brinkhorst.

## Oud-papier inzameling aan de van Kollaan



**Let op:** De openingstijden zijn gewijzigd! Het terrein is geopend van **13.00 tot 17.00 uur**. Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier inleveren. Wel wordt er van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te

ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651

## Hulpje bij de kerkbladbezorging is verhuisd.

Mijn Dini heeft vele jaren (ruim 25 jaar) ons kerkblad bezorgd in een deel van de wijk Heeckeren. Na haar overlijden heb ik dat voortgezet. Bij de bezorging heb ik de hulp ingeroepen van Mirjam Hakze. Dat hebben we een aantal maanden samen met veel plezier gedaan. Vooraf aan de bezorging telde zij eerst het aantal kerkbladen ter controle. En dan op pad: zij een stapeltje kerkbladen in de hand en ik gaf haar aanwijzingen in welke brievenbus een kerkblad gestopt moest worden. Ik stond versteld van de vele namen van de bewoners die zij kende met ook de namen van de kinderen. Als Mirjam dan aan mij vroeg of ik die ook kende dan moest ik heel vaak ontkennend antwoorden. Iedereen in de wijk kent Mirjam. Dit had tot gevolg dat je vele korte praatjes moest maken. Het bezorgondje hadden we zodanig ingericht dat het laatste kerkblad voor haar moeder Ingrid was. Mirjam drong er dan op aan dat ik eerst samen een kopje koffie moest drinken.

Maar sinds een maand ben ik mijn hulpje kwijt: Mirjam is verhuisd naar Enschede en is ze alleen in de weekenden bij haar moeder thuis in Goor. Bij deze wil ik Mirjam hartelijk bedanken voor de gezellige assistentie.

Meneer Jan.

## Kleine toevoeging:

Op een voor Mirjam heel bekend adres wilden we het kerkblad niet in de brievenbus stoppen maar persoonlijk overhandigen. We zagen dat de vrouw des huizes in de kamer aanwezig was, dus wij aangebeld. Maar de deur werd niet geopend. Nog een keer gebeld, maar geen resultaat. Na gebaren voor het raam kregen we contact en werd de deur snel geopend. Wat was nu het geval? Mevrouw droeg een koptelefoon waardoor ze afgesloten was van alle geluid om haar

heen. Dus had ze ook de deurbel niet gehoord. Excuses, excuses ... We hebben er hartelijk om gelachen.

### Maandblad Open Deur september 2021 Toekomst



Hoe kijk je naar de toekomst? Met vertrouwen, hoop, angst, bezorgdheid? Een mengeling van dat alles?

In de christelijke traditie is ruimte voor hoop. Hoop dat de toekomst vrede, goedheid, gerechtigheid brengt. Dat alles niet dichtgetimmerd zit en op niets uitloopt. Hoop die een grond vindt in een God die niet loslaat. Sterker nog: geloof in een toekomst die al begonnen is. Soms. Even.

Met onder andere:

- Een opening in alles: hoop als eigenwijze geloofskern
- Vertrouwen en dankbaarheid: twee generaties over hun toekomst
- Wie heeft de toekomst? Over marshmallow- en eikeltjesbreinen
- Bijbelse verkenning: Profeten leggen wonden én vergezichten bloot
- Groen is het nieuwe normaal voor jongeren

*Met dit themanummer sluit Open Deur aan bij het jaarthema 2021-2022 (en thema voor startzondag) van de Protestantse Kerk.*



De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937  
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



## Kopij inleveren

De kopij voor het kerkblad van 16 oktober (**voor 4 weken**) inleveren vóór 05 **oktober**. Ons emailadres is [kerkonderweg@hofkerkgoor.nl](mailto:kerkonderweg@hofkerkgoor.nl). Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".

*Er is weer een nieuw rooster beschikbaar met de verschijningsdata van het kerkblad voor het komende jaar. Indien u dit in uw bezit wilt hebben, kunt u een mailtje sturen naar [kerkonderweg@hofkerkgoor.nl](mailto:kerkonderweg@hofkerkgoor.nl)*

### Nieuwe kopjes in het kerkblad.

Misschien is het u niet eens opgevallen, maar we hebben in de afgelopen periode alle kopjes van het kerkblad een wat modernere uitstraling proberen te geven, dit in samenwerking met Richard Minnen, die ons de weg heeft gewezen. Zo kunnen we weer een aantal jaren vooruit. Annemieke Wolff en Han Drost, tel. 0547-273813



## Algemene informatie

### **PREDIKANT**

ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,  
T 0547-388647 E [wim.dejong@hetnet.nl](mailto:wim.dejong@hetnet.nl)  
bereikbaar: 08.30–09.30 uur, 12.30–13.15 uur en 17.00– 9.00 uur (zaterdag vrij)

### **KERKENRAAD**

scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221  
mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347  
E [kerkenraad@hofkerkgoor.nl](mailto:kerkenraad@hofkerkgoor.nl)

### **DIACONIE**

voorzitter mw. D. Brinkhorst Meeuwenstraat 2 7471 HG Goor T 273823  
secretaris T. van Luttkhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,  
T 0547-761598 E [diaconie@hofkerkgoor.nl](mailto:diaconie@hofkerkgoor.nl)

### **KERKRENTMEESTERS**

secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,  
T 0547-260859 E [kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl](mailto:kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl).

### **DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU**

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, Koster-beheerder:  
Herman Wilbrink T 0547-272337 E [deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl](mailto:deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl)  
openingstijden: dinsdag 17.00–20.00 uur en donderdag 09.30-11.30 uur

### **LEDENADMINISTRATIE EN KERK ONDERWEG**

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763  
E [ledenadministratie@hofkerkgoor.nl](mailto:ledenadministratie@hofkerkgoor.nl)

### **WEBSITE**

I [www.hofkerkgoor.nl](http://www.hofkerkgoor.nl) E: [website@hofkerkgoor.nl](mailto:website@hofkerkgoor.nl)

### **BANKREKENINGEN**

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor  
Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor  
Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v. Collectebonnen Prot. Gem.  
Goor