



KERK ONDERWEG

13 november 2021
24^e jaargang no. 03



Meditatie

Stem die de stenen breekt

Stem die de stenen breekt,
tijdning in duistere nacht,
stem die in stilte spreekt:
Ik ben nabij, wees niet bang.

Sprak al voor nacht en dag
voordat ik woorden sprak,
stem die de schepping draagt:
Ik ben nabij, wees niet bang.

Rondom mij in verdriet,
dichtbij waar ik ook ben,
angst ondermijnt mij niet:
Ik ben het – dat is jouw stem.

Mocht ik de leegte zien,
dan delen wij ook die.
Ik zie en hoor je niet
en ben niet bang: Jij bent hier.



November is een maand waarin de natuur langzaam verstilt en die stilte kunnen we in ons eigen leven meevoelen. Het daglicht neemt steeds iets verder af en de tijd zet aan tot inkeer. In de liturgische gang door het jaar sluiten we daar ook bij aan en krijgt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de

gedachtenisdienst een plek, waarin we stil staan bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden, gekend van naam, maar evengoed

ook al de mensen die gestorven zijn en wiens naam niet genoemd wordt.

En dan in de laatste week van november steken we de eerste adventskaars aan, een klein vlammetje in een donkere tijd en horen we de stille woorden: Ik ben nabij, wees niet bang. “Een stem die de stenen breekt, tijding in duistere nacht.” zo begint het lied van de Zweedse dichter Anders Frostensen en zo mooi vertaald door Andries Govaart en als lied 918 opgenomen in het liedboek.

Het is een lied van vertrouwen, maar wel een heel kwetsbaar zoekend vertrouwen. Het is een, in de stilte van de tijd, in de stilte van ons leven, afstemmen op de stem van de Eeuwige, wiens Naam is: Ik ben, Ik ben er, Ik ben erbij.
Een stem die de schepping draagt.

Een kwetsbaar zoekend vertrouwen. Kwetsbaar te midden van de grote vragen van deze tijd, de klimaatcrisis, de onzekere politieke toekomst, de tegenstellingen in de maatschappij, hoe te leven met het corona-virus. Waar te midden van al die vragen, al die meningen, harde en zachte stemmen vinden we de stem van God?

Anders Frostensen schreef het lied bij de woorden van Jezus in Marcus 6: 50, waar de angstige leerlingen in de storm op het meer plotseling een gedaante over het water zien gaan en daarvan hevig schrikken. Ik ben het, wees niet bang!

Eenmaal aan boord legt Jezus de elementen het zwijgen op, het wordt stil.

De dichter maakt in het lied een verbinding met de profeet die te midden van de bang makende natuurelementen vuur, wind, storm God ontmoet in de stilte. Daar in de stilte, in de leegte, ontmoet Elia God. En zo eindigt hij ook het lied: Mocht ik de leegte zien, dan delen wij ook die.

Een kwetsbaar zoekend vertrouwen, maareen vertrouwen, dat is geworteld in een diepe intimiteit tussen God en mensen. Niet voor niets gebruikt de dichter hier het woord ‘wij’, het samen met God ervaren van die stille leegte, die lege stilte, waarin zijn stem klinkt: Wees niet bang. Ik ben nabij.

Vrede en alle goeds in deze verstilde tijd en tijd om zelf die stilte te zoeken.

ds. Wim de Jong



Kerkdiensten

Zondag 14 november 2021

Hofkerk 10.00 uur

Hanneke Caron

Kindernevendienst: Hanneke Bor

m.m.v. Inspiration

Zondag 21 november 2021 Gedachteniszondag

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Crèche: Hanneke Bor

Kindernevendienst: Sandra Moes

Hofkerk 16.00 uur

ds. W. de Jong

Vrijdag 26 november 2021 Stoevelaar Gedachtenisdienst

Stoevelaar 16.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 28 november 2021 1^e Advent

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Crèche: Iris van Blijderveen

Kindernevendienst: Annigje Beltman en Ruud Wiggers

Hofkerk 16.00 uur Peuter/kleuterviering

Hanneke Caron

Dinsdag 30 november 2021 Herfstzon

Herfstzon 16.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 05 december 2021 2^e Advent Heilig Avondmaal

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Crèche: Anneke Schutte

Kindernevendienst: Hanneke Bor en Alja Klok

Vrijdag 10 december 2021 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

ds. H.J. Visser

Zondag 12 december 2021 3^e Advent

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Crèche: Francien van der Sluijs

Kindernevendienst: Jantina Jansen en Sandra Moes

Bloemen eredienst:

14 november: mw. D. Brinkhorst
21 november: mw. D. Brinkhorst
28 november: mw. R. Maris
05 december: mw. R. Maris
12 december: mw. J. Drost

Rooster koffieschenken zondagochtend:

14 november: Henny Tadema, Fija en Ernst Ossewaarde
21 november: Anke de Boer, Rita en Rijk Wibbelink
28 november: Hetty Bieleman, Riki en Henk Maris
05 december: Marjolein Nijenhuis, Karin Elfrink en H. van Rijsbergen
12 december: Marion Leentvaar, Gerie Vietje en R. Nielander



Zondag 14 november

Exodus 30: 11-16

Deze zondag mag ik weer voorgaan. Een viering waar het op tellen aankomt. In de lezing uit Exodus 30: 11-16 maar ook voor mijn studie. Deze viering zal nl. meegerekend worden voor een studieopdracht die ik uit moet voeren voor de minor Kerk in Uitvoering. Uw feedback over de viering middels een mailtje wordt extra gewaardeerd (hannekecaron8@gmail.com).

Het blijft een interessant thema. Hoe tellen we en wie of wat telt? Hoe nauwkeurig tellen we eigenlijk? Er schuilt blijkbaar ook een gevaar. Getallen en hun kracht!

Het kerkkoor 'Inspiration' uit Halle o.l.v. Marion Leentvaar zal aan deze viering haar bijdrage verlenen. We hopen elkaar live te kunnen begroeten en er in het geheel een inspirerende viering van te maken. Hanneke Caron

Zondag 21 november 10.00 uur en 16.00 uur Gedachtenisdienst

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we de namen van de mensen die dit kerkelijk jaar zijn overleden en steken wij hun gedachtenis-kaarsen aan. Waar het bij ons duister wordt ontsteekt God nieuw licht voor ons. In dat licht vertellen we elke keer opnieuw de verhalen van onze geliefden en noemen we hun naam. Net als vorig jaar wordt deze dienst zowel om 10 uur als om 16 uur gehouden. In beide diensten is iedereen welkom.

Overledenen Protestantse Gemeente Goor 2020 – 2021

9 november	Ingrid Charlotte Bobbink–van Dalen, 60 jaar
22 november	Hermannes Leunk, 83 jaar
10 december	Arnolda Christina van der Veen–Zandbergen, 82 jaar
21 december	Fokjen Schut – Jonkers, 87 jaar
7 januari	Jeanne Marijke Veeren, 86 jaar
8 januari	Tom Mollema, 84 jaar
14 januari	Robbert Flink, 69 jaar
16 januari	Gerredina Willemina Blumink, 52 jaar
12 februari	Brechtje Jacobi – Mantel, 80 jaar
12 februari	Hendrika Gezina Harff -Bakhuis, 84 jaar
14 februari	Geert Warris, 68 jaar
26 februari	Willem Burggraaff, 86 jaar
2 maart	Theodora Maria Agnes Karnekamp–Bosman, 92 jaar
22 maart	Geertje Dunning, 69 jaar
13 april	Hendrikus Radius, 93 jaar
21 mei	Berendina Hermina Boswinkel – Stegeman, 96 jaar
23 mei	Alida Hendrika Smit – ten Zeldam, 75 jaar
29 mei	Jan Hendrik Lansink, 81 jaar
2 juni	Johan Egbert Stam, 85 jaar
22 juni	Hendrika Johanna Timmers-Jacobse, 78 jaar
24 augustus	Antje Alkema – Huisma, 93 jaar
24 augustus	Gerrit Hendrik Colvoort, 94 jaar
14 september	Bernardus Siekmans, 79 jaar
20 september	Willy Hendrika Meijer - Jolink, 79 jaar
19 oktober	Teunis van der Veen, 83 jaar
29 oktober	Aaltjen Jenneken de Graaf - Kranenberg, 88 jaar

Vrijdag 26 november Stoevelaar 16 uur Gedachtenisdienst

In de viering in de Stoevelaar gedenken we de bewoners die lid zijn van de Protestantse Gemeente en de bezoekers van de vieringen in de Stoevelaar die in het afgelopen jaar zijn overleden

Overledenen Stoevelaar en Wheehof 2020 – 2021

21 december Fokjen Schut – Jonkers, 87 jaar
12 februari Hendrika Gezina Harff -Bakhuis, 84 jaar
26 februari Willem Burggraaff, 86 jaar
30 juli Hermanus Antonius Perik, 94 jaar
6 augustus Wilhelmina Ekelhof-Koebrugge, 95 jaar
7 oktober Bernarda Mensink – Gersen, 93 jaar

Advent 2021

Aan de heer/mevrouw 'Vriend-van-God':

'Veel mensen hebben geprobeerd om een verslag te schrijven van alles wat er gebeurd is. Het is doorverteld door mensen die er zelf bij zijn geweest. Ik heb het allemaal nauwkeurig uitgezocht. En nu, bovenste beste Vriend-van-God, ga ik het allemaal opschrijven. Je hebt er al over gehoord; als je mijn boek gelezen hebt, weet je dat het allemaal echt waar is.' Zo begint (vrij vertaald) het Evangelie van Lucas. Hij heeft alles uitgezocht wat hij over Jezus te weten kon komen. Hij heeft verhalen verzameld, maar ook liederen, ideeën en uitspraken. In deze adventsperiode volgen we het eerste gedeelte van het verhaal van Lucas, die voor de kinderen is uitgewerkt in een Plakboek. Stel dat Lucas een plakboek zou hebben bijgehouden, welke plaatjes zouden er dan allemaal instaan? een koning, een herder, een profeet, en ...?

Elke zondag een plaatje van verwachting én van nieuwe hoop!

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.

Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.
Melodie: 'Nu daagt het in het oosten',

Zondag 28 november 1^e Advent

Zacharia 14:4–9

Lucas 1:1–25

Psalm van de zondag 50

Met stomheid geslagen. Over zulk onwaarschijnlijk nieuws. Zacharias en zijn vrouw Elisabeth, al beiden op leeftijd, zullen toch een zoon krijgen, een zoon met een opdracht om de weg te banen voor de komst van de Heer. Hiermee begint Lucas zijn verhaal over Jezus van Nazareth, een begin dat diep geworteld is in het oude verhaal van Sara en Abraham. Geen toekomst meer hebben en toch een nieuwe toekomst aangereikt krijgen. Kunnen we dat geloven of hebben we geen woorden meer, geen hoop meer?

Dit verhaal horen we tegen de achtergrond van de grote profetie van Zacharia (naamgenoot), die het koningschap van God op aarde aankondigde.

In het plakboek deze zondag een plaatje van Zacharias en de engel.

Zondag 5 december 2^e advent Maaltijd van de Heer

Maleachi 3:1–4

Lucas 1:26–38

Psalm van de zondag 126

We lezen verder in het verhaal van Lucas over de aankondiging van de geboorte van Jezus. Dit keer komt de engel in het stadje Nazareth in Galilea, een uithoek van het land. Bij Maria (haar naam komt van Mirjam, dat betekent bittere) is er vooral schrik, daarna verbazing en daarna bereidheid om dit wonder te ontvangen, in haar te laten groeien. Zeer toepasselijk is de psalm van deze zondag: Zij die zaaien in tranen zullen terugkeren met volle schoven.

Samen vieren we de maaltijd van de Heer en delen het brood en de wijn. In het plakboek uiteraard een plaatje van Maria en de engel.

Zondag 12 december 3^e advent

Zefanja 3:14–20

Lucas 1:39–56

Psalm van de zondag 85

Elisabeth, uit het begin van het verhaal van Lucas, is familie van Maria en snel na de ontmoeting met de engel volgt er een ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Maar ook een eerste ontmoeting tussen Johannes de Doper en Jezus, want als Maria Elisabeth begroet, voelt ze haar kind opspringen in haar schoot.

Dan zingt Maria haar bekende lofzang, waarin ze God prijst omdat hij om heeft gekeken naar de mensen die niet meetellen en de rijken met lege handen heeft weggestuurd.

Maria is het die de lofzang van Zefanja in levende lijve vertolkt: Jubel, vrouwe Sion! Er komt vandaag wel een heel apart plaatje in het plakboek. Twee ontmoetingen tegelijkertijd.

ds. Wim de Jong

Avondgebed op dinsdagavond



Elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur is er een avondgebed in de kerk. Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken. Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.

Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier vaste thema's, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn afgestemd.

Week 1: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping

Week 2: Levensreis

Week 3: Heling

Week 4: Vertrouwen

Iedereen is van harte welkom.

Crèche

Op verzoek van jonge ouders in onze gemeente is er vanaf zondag 21 november elke zondag crèche voor de allerkleinsten. Er zijn gelukkig al een aantal mensen bereid gevonden tijdens de diensten deze oppas te willen verzorgen. Lijkt het je leuk om zo nu en dan een keer mee te draaien (ook voor eventuele informatie) bel mij gerust of stuur een berichtje.

Alja Klok, 06-14109240 alja_mickey@live.nl



Pastoraat

In Memoriam

Op 19 oktober overleed in de leeftijd van 83 jaar **Teunis van der Veen**, sinds december 2020 weduwnaar van Nolly van der Veen – Zandbergen.



Teun van der Veen werd geboren op 7 maart 1938 op boerderij de Modder op het Weldam in een warm gezin met 5 kinderen. Teun gaat naar de lagere school in Diepenheim en daarna naar de Ambachtsschool. Een jaartje werkt hij bij de Stoomblekerij, maar dat is niet zijn plek. Als hij 17 jaar is kan hij aan het werk bij aannemer Haafkes, waar hij bijna 40 jaar zal werken

totdat hij in 1995 met vervroegd pensioen kan.

Via een buurman op het Weldam leert hij Nolly Zandbergen kennen uit Blokzijl. In 1961 trouwen ze en kunnen de tuinmanswoning van kasteel Weldam huren. Ze krijgen twee kinderen Kees en Tineke. Niet veel later vinden ze een huis aan de Schoolstraat waar ze altijd zijn blijven wonen.

Naast het werk is Teun altijd aan de klus, maar zijn grote hobby was zijn grote tuin achter het huis met groenten, bloemen en kippen. Na zijn pensionering komt daar ook nog het koken bij, waar hij veel plezier in had. En samen met Nolly gaat hij regelmatig naar de kinderen om te klussen en op te passen op de kleinkinderen, waar hij gek mee is. Als ze ouder zijn komen ze regelmatig bij hen eten. Daar is hij enorm trots op.

Ook in de kerk is hij actief, op jongere leeftijd als ouderling, en tot ongeveer 10 jaar geleden bezocht hij ouderen in de Stoevelaarshuisjes.

De laatste jaren werden moeilijker omdat Nolly vooral geestelijk steeds kwetsbaarder werd. Toen ze verhuisde naar de Stoevelaar ging hij er elke dag heen en zeker in het begin liepen ze vaak een blokje om. Toen Nolly vorig jaar december overleed werd echter ook steeds duidelijker dat Teun veel had ingeleverd.

In de dankdienst voor zijn leven lazen we de afscheidswaarden van Paulus aan de gemeente in Korinthe (2 Korintiërs 13: 11 – 13),

waarin genade, liefde en gemeenschap sleutelwoorden zijn en ook een belangrijke rol speelden in het leven van Teun. Geloof was voor hem erg belangrijk, maar ook een zoektocht. Maar door alle vragen heen wist hij zich gedragen. We mogen op vertrouwen dat de liefde van God hem ook door de dood heen heeft thuis gedragen. We wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe.

ds. Wim de Jong

Overleden

19 oktober, Teunis van der Veen, Schoolstraat 112, 83 jaar
29 oktober, Aaltjen Jenneken de Graaf - Kranenberg, Posthuisstraat 29, 88 jaar

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen uit de diensten in de Herfstzon zijn als groet of teken van medeleven de afgelopen weken naar de volgende personen gebracht: Gerrit Dijkstra, Wim Dost, Janny Maas, Lidy Katier, Jan en Anneke Jacobi, Familie Meijer, Hilda Esselink, Mina Klein Twenaar, Hans van der Struik, Rikie Otte en Wimpke Sietsma.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag. U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl

Zieken:

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we sterkte en een spoedig herstel toe.

Ontmoetingsgroepen Hofkerk najaar 2021

Thema avonden Geloof en duurzaamheid



Op 27 oktober hadden we onze tweede avond, waarin we ons verdiepten in het leven en geloof van Franciscus van Assisi (1181 – 1226). In zijn leven heeft hij na zijn ‘beking’ op alle manieren Jezus van Nazareth willen volgen in een houding van liefde, soberheid en nederigheid. Nederig, van zichzelf afkijkend, zichzelf niet in het middelpunt zettend, en ook nederig als mens tussen alle andere schepsels. Dit komt o.a. sterk tot uiting in het Zonnelied en in het gebed “Heer maak van mij een instrument van uw vrede.”

Voortbouwend op zijn spiritualiteit en levenshouding én ingegeven door de wereldwijd ecologische en maatschappelijke crisis schreef paus Franciscus in 2015 zijn encycliek Laudate Si (Wees gezegend), de eerste woorden van het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Hierin richt de paus zich tot alle mensen van goede wil om in beweging te komen naar andere (economische) verhoudingen in de wereld, die het welzijn van alle mensen én het welzijn van de schepping voor ogen hebben.

Naast een oproep aan de internationale politiek, bedrijfsleven en wetenschap richt hij zich tot ieder mens met een oproep om (elkaar te helpen om) te groeien in solidariteit, verantwoordelijkheid en zorg met en voor alles wat is, het aanleren van een grondhouding van dankbaarheid en belangeloosheid, het bewustzijn dat ieder schepsel iets van God weerspiegelt.

De volgende avond gaan we een kijkje nemen bij het Keltisch christendom, waarin de eenheid van alles wat is centraal staat en gaan we met elkaar in gesprek over hoe het thema 'geloof en duurzaamheid' in ons eigen leven een rol kan spelen.

Woensdag 17 november van 20.00 – 22.00 uur in de Klokkenkamp.

Mensen die nog willen aansluiten zijn van harte welkom.

Informatie bij ds. Wim de Jong, 0547-388647 wim.dejong@hetnet.nl

Bibliodrama Verhalen van Franciscus van Assisi



Bibliodrama is een manier om een (bijbel)verhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het (bijbel)verhaal jou persoonlijk doet. Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scènes uit. Het is uitdrukkelijk niet nodig dat je toneelervaring hebt. Iedereen kan meedoen. Bibliodrama is Bijbellezen met je hele lijf!

Dit najaar gaan we aan het werk met 13^e -eeuwse verhalen van Franciscus van Assisi, die opgetekend staan in de Fioretti (Bloempjes). Veel van deze verhalen zijn nauw verbonden met Bijbelverhalen en geven vaak een verrassende uitleg hiervan.

De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal op de donderdagavonden **18 november en 2 december van 19.30 – 22.00 uur.**

Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647,
wim.dejong@hetnet.nl

Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag

Samen lezen we een Bijbelverhaal en bespreken we met elkaar wat het ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet nodig.

De eerstvolgende keer is **donderdag 18 november om 11.00 uur** in de Klokkenkamp. Thema is de adventsverhalen uit Lucas 1, de aankondigingen van de geboorten van Johannes de Doper en Jezus.



Diaconie

Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690



Kerkrentmeesters

Hoe geven we de kerk vorm na coronatijd?

Onderzoek onder kerkgangers naar geefgedrag en kerk-zijn na coronatijden

De afgelopen twee jaar was kerk-zijn door de coronacrisis anders dan anders. Kerken in heel Nederland hebben geïnvesteerd in creatieve en digitale oplossingen voor kerk-zijn op afstand. Diensten en vieringen vonden plaats via livestream en contact met kerkgenoten ging vooral digitaal. Inmiddels zijn de kerkdeuren weer open voor iedereen. Wat hebben we in de afgelopen tijd geleerd en wat houden we daarvan vast voor de toekomst?

Die vraag is aanleiding voor Actie Kerkbalans om onderzoek te doen naar de betrokkenheid van kerkgangers bij hun plaatselijke kerk in deze tijd. Vanaf 18 oktober zal onderzoeksbureau Citisens kerkleden (en parochianen) vragen mee te doen met dit grootschalige online onderzoek.

De nadruk in het onderzoek ligt met name op de kerk van de toekomst. Vragen die voorbijkomen zijn bijvoorbeeld: Wat hebben kerken geleerd in lockdown-tijd? En wat wilt u als betrokken kerkganger hiervan eventueel behouden voor de toekomst? Wat hoopt u dat de kerk mag betekenen voor volgende generaties en waar vindt u dat de kerk vooral in moet investeren? Naast vragen over de toekomst van de kerk, wordt in de vragenlijst ook gevraagd naar het geefgedrag van christenen voor hun plaatselijke kerk.

Bij deze nodigen we u van harte uit mee te doen met dit online onderzoek! Meedoen kan via www.gevenaandekerk.nl. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Doet u mee? Uw mening telt!

De Actie Kerkbalans (die in 2022 gehouden wordt onder het thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’) is benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. Verwacht wordt dat de resultaten inzicht geven in de rol van de kerk voor christenen vandaag en in de toekomst.

Frits Schutte, penningmeester tel. 260 211.

Enkele financiële zaken over de kerkelijke bijdrage Kerkbalans 2021

Het einde van het jaar komt in zicht. Denkt u eraan dat u uw toezegging voor 2021 nog dit jaar overmaakt? En wel graag naar bankrekening **NL44 SNSB 0927 9505 45**. Zodat we volgende jaar met een schone lei kunnen beginnen.

En – helaas – van al diegenen die vorig jaar financieel hebben bijgedragen aan het kerkenwerk hebben er toch nog 90, gecorrigeerd voor overlijden en vertrek, niet gereageerd op Kerkbalans 2021. Zij hebben inmiddels een (tweede) herinnering gekregen. Wij hopen dat zij alsnog willen bijdragen, want het gaat bij elkaar wel om ruim € 6.000 dat vorig jaar is bijgedragen! En daarmee zouden we de begroting weer sluitend krijgen.

Voor meerdere jaren tegelijk betalen

Het kan fiscaal interessant zijn om voor meerdere jaren tegelijk uw kerkelijke bijdrage te voldoen. Het totale bedrag is dan immers in één keer boven de fiscale drempel van 1% van het totale inkomen, waar anders elk jaar die 1% als niet aftrekbaar wordt afgetrokken. Maar als u van die mogelijkheid gebruik maakt, wilt u dan wel uw toezegging

jaarlijks opgeven. Anders schommelt uw bijdrage, en weten we ook niet waar we op mogen rekenen.

Periodieke overeenkomst

Er zijn op dit moment 31 gemeenteleden die van de fiscale mogelijkheid gebruik maken om hun gift van het totale inkomen af te trekken *zonder* vermindering van 1% van dat inkomen als drempel. Dat kan met een overeenkomst tussen het gemeentelid en de Hofkerk voor ten minste vijf jaar (vervalt overigens bij onverhoopt overlijden). Degenen die al zo een overeenkomst zijn aangegaan wordt gevraagd om na te gaan of zij hun bijdrage voor 2021 al hebben overgemaakt, want dat moet natuurlijk elk jaar gebeuren om voor die aftrekpost in aanmerking te komen. Verder zijn er drie gemeenteleden bij wie de overeenkomst eind dit jaar afloopt. Zij zullen ten overvloede van onze kant hierover bericht krijgen met de vraag of ze al dan niet willen verlengen. En ten slotte: als u het interessant vindt, ga dan eens na wat voor u en/of de Hofkerk het voordeel kan zijn. En neem contact op met de penningmeester.

Kerkbalans 2022

Inmiddels is Kerkbalans 2022 al weer opgestart, want er moet altijd maanden in het vooruit worden gewerkt. Wij hopen dat eind januari het weer mogelijk is om de toezeggingen op te halen. We hebben gemerkt dat er begin dit jaar, toen dat door corona niet mogelijk was, een hele groep kerkleden is geweest die helemaal niet heeft gereageerd, en dat is toch jammer voor de contacten wederzijds.

Digitaal toezeggen

Afgelopen jaar hebben 97 kerkleden aangegeven dat zij de toezegging best via de e-mail willen doen. Dat is thuis gemakkelijk, en scheelt werk voor vrijwilligers die de antwoordformuliertjes moeten ophalen. Bij digitaal reageren krijgt u dezelfde informatie aangereikt die u anders ook krijgt, dat wil zeggen de aanbiedingsbrief, de folder en de Hofkerkgids 2022. Het enige dat verschilt is dat u het toezeggingsformulier via de e-mail invult en verzendt, in plaats van met de pen en opgehaald. Als u dat nog niet heeft gedaan en mee wilt doen met deze manier van werken, stuur dan een e-mail naar penningmeester@hofkerkgoor.nl.

Voor nadere toelichting beschikbaar.

Frits Schutte, penningmeester tel. 260 211.

Begroting 2022 kerk

Het volgende jaar nadert alweer, dus moet de begroting voor 2022 worden opgesteld. Kerkrentmeesters hebben dat eind oktober gedaan en deze vervolgens bij de kleine kerkenraad ingediend. Voordat deze op 25 november a.s. door de kerkenraad kan worden vastgesteld en daarna naar het classicale college voor de behandeling van beheerszaken kan worden gestuurd, moet volgens de kerkorde de (gehele) begroting ter inzage worden gelegd voor gemeenteleden. Die ligt voor dit doel gereed in het kantoor in De Klokkenkamp. De samenvatting van de begroting 2022 is in bijgaande tabel gegeven, naast de vastgestelde begroting 2021 en de jaarrekening 2020.

Enkele toelichtende opmerkingen. Er is van uitgegaan dat 2022 een jaar is waar corona weinig tot geen effect op heeft. De bijdragen levend geld nemen af met het verloop van de leden. In bijdragen zit een bedrag van € 8.000 van de gemeente HvTw voor het onderhoud van het torenportaal. Hierin is een stiltecentrum voorzien dat in 2021 wel was begroot maar niet werd gerealiseerd. Dekking is mogelijk uit de hiervoor aangelegde bestemmingsreserve, en wellicht enkele externe fondsen. [Ter voorkoming van een misverstand: realisatie van deze post is natuurlijk afhankelijk van nadere besluitvorming door de kerkenraad.] Rekening is gehouden met een stijging in energielasten. In lasten overige eigendommen zitten de aankoopkosten buffet, die ook omhooggaan als de baten hoger zijn ingeschat. Pastoraat is hoger door verhoging van de landelijke afdracht. In de lasten van kerkdiensten is begrepen het jeugdwerk De Bunker, waarvan is afgesproken dat de helft vanuit de diaconie wordt bijgedragen. De post salarissen en vergoedingen bevat alleen vergoedingen: organisten, kerkmusicus en enkele vrijwilligers.

Als u vragen heeft, of een verdere toelichting op de cijfers wenst, kunt u met de penningmeester contact opnemen vóór genoemde kerkenraadsvergadering.

Namens het College van kerkrentmeesters en de kleine kerkenraad,
Frits Schutte, penningmeester
tel. 260 211; e-mail penningmeester@hofkerkgoor.nl

Protestantse gemeente Goor	B 2022	B 2021	JR 2020
	> corona	= corona	= corona
Rubriek / Omschrijving	okt 2021	okt 2020	mei 2021
BATEN			
baten onroerende zaken	54.200	42.000	44.808
rentebaten en dividenden	-	10	36
stichtingen en fondsen	-	-	-
bijdragen levend geld	134.410	134.000	141.528
door te zenden collecten	-400	-400	-334
subsidies en bijdragen	34.000	34.100	24.468
overige baten			
TOTAAL BATEN	<u>€ 222.210</u>	<u>€ 209.710</u>	<u>€ 210.506</u>
LASTEN			
lasten kerkelijke gebouwen	75.972	85.960	95.269
lasten overige eigendommen	12.650	7.000	4.987
afschrijvingen	750	750	750
pastoraat	97.068	90.000	92.074
lasten kerkdiensten, catechese etc.	7.750	18.570	5.868
verplichtingen / bijdragen andere organen	9.400	9.330	9.677
salarissen en vergoedingen	11.620	11.300	23.035
kosten beheer en administratie	10.800	12.000	13.553
bankkosten	1.200	800	1.034
overige lasten			
TOTAAL LASTEN	<u>€ 227.210</u>	<u>€ 235.710</u>	<u>€ 246.247</u>
OPERATIONEEL RESULTAAT	€ -5.000	€ -26.000	€ -35.741
incidentele baten			14.786
incidentele lasten			6.765
RESULTAAT VERSLAGJAAR	<u>€ -5.000</u>	<u>€ -26.000</u>	<u>€ -27.720</u>
saldo bestemmingsreserves/voorzieningen			-13.920
RESULTAAT	<u>€ -5.000</u>	<u>€ -26.000</u>	<u>€ -13.800</u>



Verantwoording

Giften diaconie oktober 2021

De diaconie geeft in mei en in oktober altijd aan 6 doelen een gift, deze keer is dat € 300,-- aan ieder doel. In oktober gaan de giften naar: Serve, voor de afbouw van een kerk, school en voedselpakketten in India, Kerk in actie, Geeft licht, Kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. AMREF, Medische zorg in Afrika. Mission possible Nederland, psychische jeugdhulp in Oost Europa. Epafras, We laten niemand zitten, Hulp aan Nederlandse gevangenen in het buitenland.

Hart voor kinderen, Hongersnood in Madagaskar, hulp voor voedsel en onderwijs.

Janny Daling

Giften diaconie

Via mevrouw de Boer ontvangen voor de diaconie een gift van € 15,00 en € 20,00. Alle gulle gevers hartelijk bedankt

Namens de Diaconie, Yke de Jong

Verantwoording oktober

Aan collectegelden is in oktober ontvangen **€ 747,50**, waarvan € 378,25 voor de kerk en € 368,25 voor de diaconie. Dat laatste bedrag wordt overgemaakt naar de diaconie. Voorts heeft de actie kerkblad uiteindelijk het mooie bedrag van **€ 3.108** opgebracht! Vervolgens collectebonnen: **€ 61** met bestemming kerk en **€ 61** met bestemming diaconie. En ten slotte is een gift binnengekomen via Wim de Jong: **€ 10** voor de kerk. Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van ons kerkenwerk!

Frits Schutte, penningmeester



Nieuws van en voor de gemeente

Doopvont uit de Ontmoetingskerk

In de Ontmoetingshal is er een liturgisch voorwerp geplaatst! Ik heb al opmerkingen gehoord in de trant van “wat is dat nou, dat ijzeren ding?”, maar ook wel van “Oh ja...., waar komt die nu ineens vandaan?”

Cees en ik weten er het volgende over.

Het betreft het smeedijzeren doopvont, dat van 1973 tot 7 oktober 1983 het doopvont was in de Gereformeerde Ontmoetingskerk aan de Van Kollaan.

In de Ontmoetingskerk werd, toen de bouw op 14 oktober 1967 voltooid was, een prachtig keramieken doopvont in gebruik genomen: een doopschaal van 1m diameter, geplaatst op een keramieken zuil. Dit keramieken doopvont, deze schaal, is door een val lek gestoten en werd in 1973 vervangen door een smeedijzeren doopvont, gemaakt door de heer van Riessen sr. Dit doopvont verwijst naar het verhaal in Numeri 21: 4 – 9: het verhaal over het Hebreeuwse volk in de woestijn, de ontevredenheid, het ongeloof en het ongeduld van de mensen. “Toen stuurde de Eeuwige giftige slangen op de Israëlieten af, die hen beten en velen van hen stierven.

Daarop ging het volk naar Mozes. “We hebben gezondigd”, zeiden ze, “want we hebben de Eeuwige en U verwijten gemaakt. Bid tot de Eeuwige dat Hij ons van die slangen verlost.”

Mozes bad voor het volk, en de Eeuwige zei tegen hem: “Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen, die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven.” Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven.”

Wat een prachtige symboliek: de schaal met doopwater, die gedragen wordt door 3 vluchtende slangen: “en iedereen die gebeten was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven”!



De uitvoering van het doopvont in smeedijzer sloot aan bij het materiaal van de voet van de preekstoel indertijd in de Ontmoetingskerk: de Alpha en de Omega.....Begin en Einde met het Christus teken in het midden. Dit smeedijzeren doopvont is gebruikt tot het moment, dat de opstelling van de

kerk veranderd is. Op 7 oktober 1983 werd het smeedijzeren doopvont vervangen door een houten zuiltje met een glazen doopwaterschaal.

Het smeedijzeren doopvont verdween in de kelder van de kerk. De toenmalige kerkenraad, bij monde van de heer Gerrit van Nijen uit Diepenheim, bood ons, bij een opruimactie, dit doopvont aan tegen een vrijwillige gift onzerzijds.

Cees en ik vinden dat wij dit prachtige doopvont lang genoeg bewaard hebben; het heeft al die jaren tot heden dienst gedaan als standplaats van onze huwelijkskaars.

Wij vinden het prachtig als dit doopvont bewaard blijft bij het glas-in-lood raam in de Ontmoetingshal van de Hofkerk!

Cees en Addie van der Sluijs-Goud, 17 oktober 2021

Dank!

Door een ongelukkige val thuis, heb ik behoorlijk in de kreukels gelegen. Na een verblijf in het ziekenhuis en revalidatie, loop ik nu weer. Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven door een bezoekje, een kaartje en/of een telefoontje en dat heeft me erg goed gedaan. Voor alle die vormen van belangstelling ben ik erg dankbaar. Een hartelijke groet, Gerrit Gerrits

Bibliotheek aan huis

Beste lezer van 'Kerk Onderweg', laat ik mij even aan u voorstellen; Mijn naam is Doreen Kolthof en ik werk iedere donderdagmorgen als vrijwilliger bij de bibliotheek in Goor.

Begin dit jaar is de bibliotheek gestart met de service "*Bibliotheek Aan Huis*". Dit houdt in dat een aantal enthousiaste vrijwilligers graag de boeken bij u thuis willen brengen en ze ook weer ophalen. Mocht u om welke reden dan ook niet in de gelegenheid zijn om zelf naar de bibliotheek te komen dan helpen wij u graag! Dit mag ook van tijdelijke aard zijn zoals b.v. bij ziekte, geen vervoer o.i.d. De tijdelijke aard moet wel langer dan 3 maand duren. Deze service is gratis en bedoeld voor iedereen die lid is van Bibliotheek Hof van Twente. Ook in Diepenheim, Delden en Markelo komt er graag een vrijwilliger naar u toe. U kunt samen met hem of haar kennismaken met deze service en aangeven welk genre boeken of andere materialen u het liefst wilt lezen of gebruiken.

Voor meer informatie en aanmelden verwijs ik u graag naar bibliotheekaanhuis@hofbibliotheek.nl of bel met 0547-27 34 93
Ik hoor graag van u!

Hartelijke groet, Doreen Kolthof - Coördinator Bibliotheek Aan Huis Goor, Diny Breukers - Coördinator Bibliotheek Aan Huis Markelo

Nieuws van de Activiteiten Commissie Hofkerk

Eerst even iets over onze nieuwe naam. We noemen ons nu:

Activiteiten Commissie Hofkerk.

Voorheen luidde dit: Activiteiten Commissie Ouderen. Eigenlijk wilden we in onze naam van dat woordje "Ouderen" af. Immers: onze doelgroep is niet alleen de ouderen uit onze kerkgemeenschap. Iedereen was en is van harte welkom bij onze activiteiten, ongeacht leeftijd.

Jammergenoeg is het bijna twee jaar helemaal stil geweest rondom onze gebruikelijke activiteiten, dit vanwege allerlei heersende coronamaatregelen.

Helaas zijn we nog lang niet van de corona af en kunnen er zo weer ingrijpende maatregelen afgekondigd worden. En toch hebben we weer iets heel moois in de planning: een kerstviering! We kondigen de viering toch maar aan. Of de viering door kan gaan? Dat zien we dan wel weer.

Kerstviering op 21 december 2021

In het afgelopen jaar hebben we vanwege de corona geen kerstviering georganiseerd. Graag nodigen wij u uit voor de kerstviering op dinsdag 21 december a.s. in de Hofkerk. Iedereen is van harte welkom om samen kerst te vieren in een kerkzaal die helemaal versierd en ingericht is om elkaar te ontmoeten, een praatje te maken onder het genot van een kopje koffie of thee, samen te zingen en te luisteren.

Medewerking wordt verleend door het "Goors Mannenkoor".

De viering begint om **14.30 uur** en eindigt rond **17.00 uur**. Voor een goede organisatie is het nodig te weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen. Daarom een dringend verzoek: geeft u zich vooraf op bij één van onderstaande dames!

mevr. H. Bieleman telefoon 274226

mevr. J. Buitenhuis telefoon 275210

mevr. J. Minnen telefoon 274093

Als u niet zelfstandig naar de kerk kunt komen dan is er een vrijwilliger die u graag komt halen. Laat ons dat wel even weten.

We ontmoeten u graag bij de kerstviering in onze mooie Hofkerk.
Activiteiten Commissie Hofkerk

Gelegenheidskoor Kerst.

Lieve mensen,

Omdat het (kerk)koor Vocanto is opgeheven en er vast mensen zijn die toch graag willen zingen, wilde ik voor de komende Kerst een **gelegenheidskoor** oprichten voor de **kerstdienst op 25 december om 10.00 uur én de middag ervoor, op 24 december in de Stoevelaar (eind van de middag)**. We gaan een aantal weken repeteren (bij voorkeur op donderdagavond) en voeren uit op de genoemde data. Ik denk zelf aan een paar Christmas Carols en/of meerstemmige kerstliederen, maar wie weet heeft iemand een ander of beter idee!?

Mocht u zin hebben om mee te komen zingen, meldt u dan aan met een mailtje naar Marion Leentvaar (voorheen Marion de Jong):
marionmuziek63@gmail.com

Wacht niet te lang! Voor we er erg in hebben is het weer Kerst!
Hartelijke groet,
Marion Leentvaar.

Muzikanten gezocht!!

Lieve mensen, Ons jeugdorkest **Unico** is helaas behoorlijk uitgedund. Jongeren zijn gaan studeren, zijn verhuisd of hebben andere bezigheden gekregen die niet meer gecombineerd kunnen worden met het spelen in Unico. Ook heeft de coronacrisis geen goed gedaan. De continuïteit is eruit. Op dit moment zijn er nog 2 muzikanten over. Hoe goed ze ook spelen, 2 mensen vormen geen orkest. Omdat zo'n groep muzikanten toch wel heel veel feestelijkheid toevoegt aan een dienst, wil ik er graag mee verder. Omdat jongeren niet te vinden zijn, wil ik u, als oudere jongere, vragen of u het leuk vindt om mee te komen spelen bij Unico. We spelen één keer per maand in een dienst, de partijen zijn redelijk simpel en we oefenen meestal een keer in de week vóór de dienst én voor de dienst zelf. Dus stof die klarinet of hobo eens af, poets uw trompet of hoorn die al jaren op zolder ligt, hars de strijkstok van uw viool of cello en doe gezellig mee. Ieder instrument is welkom. Ik maak er een passende partij voor. En mocht u het eng vinden om vol in het zicht te zitten, zoals de jongeren altijd gewend waren..... niet erg! We verstoppen ons gewoon bij het orgel!! Kun je ook rustig eens een foutje maken, haha!!

Mocht u hier net zoveel zin in hebben als ik, stuur dan een mailtje naar Marion Leentvaar (voorheen Marion de Jong): marionmuziek63@gmail.com. Ook als u vragen hebt, stel ze gerust. Met een hartelijke groet,
Marion Leentvaar, dirigent Unico.

“Klimaatop vol urgentie, nu actie!”

Zo kopte dagblad “Trouw” maandag 1 november jl.

De Klimaatop in Glasgow is begonnen. De Klimaat-pelgrims, die ook in de Hofkerk logeerden zijn op vrijdag 30 oktober in Glasgow aangekomen, in de stromende regen, zo bleek uit een filmpje op internet. Maar met een lach op hun gezicht! Zij zullen o.a. de petitie tegen klimaatverandering, die velen van u ondertekend hebben, aanbieden aan de wereldleiders.

Zal het indruk maken? Daar gaan we wel van uit!

Wat er ook voortkomt uit Glasgow, er moet nu actie ondernomen worden. Intussen kunnen we zelf verduurzamen, door o.a. onderstaande regels in acht te nemen. We kennen ze allemaal, maar handelen we er ook naar?

Wat kunnen we zelf doen? Nog maar eens een aantal regels op een rij:

1. Trek een warme trui aan en zet de verwarming een graad lager.
2. Gooi geen eten weg.
3. Doe zinloze verlichting uit.
4. Breng je waterverbruik terug.
5. Gebruik zo weinig mogelijk plastic.
6. Neem het openbaar vervoer of ga carpoolen.
7. Scheid je afval.
8. Plant een boom.
9. Repareer zo mogelijk een kapot apparaat.
10. Ga zorgvuldig om met andere levende wezens.

Alle kleine beetjes helpen en veel druppels koelen de gloeiende plaat af! Dus aan de slag met deze "10 geboden"!

Hebt u nog meer suggestie? Dan maken we er 11 of meer geboden van..... Ik hoor het graag!

Dora Brinkhorst, Groene kerk.

Lichtjesmiddagen

De Stichting BAB Hof van Twente hoopt de Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente dit jaar weer te kunnen organiseren, en dat de coronamaatregelen geen roet in het eten gooien.

Uiteraard moet men zich ook op de begraaf- en herdenkingsparken aan de dan geldende coronamaatregelen houden.

Wij willen iedereen graag in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op eigen gepaste wijze te gedenken tijdens deze lichtjesbijeenkomst, even stil te staan een moment van herinneren en herdenken met een lichtje.

Elke begraafplaats, herdenkingspark, wordt met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht.

Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn- en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen. De herdenkingsbijeenkomsten worden gehouden op:

zaterdag 11 december 2021 op de algemene begraafplaats/'t herdenkingspark Goor,
zondag 12 december 2021 op de algemene begraafplaats/'t herdenkingspark Delden,
zaterdag 18 december 2021 op de algemene begraafplaats/'t herdenkingspark Diepenheim,
zondag 19 december 2021 op de algemene begraafplaats/'t herdenkingspark Markelo.

De invulling van het programma is voor

elke begraafplaats/herdenkingspark hetzelfde:

Dit jaar is er geen verzameling en opening bij de aula, in verband met corona is er inloop en doorstroom. Van 16.15 uur tot 17.00 uur kunnen de deelnemers bij de ingang van de begraafplaatsen, herdenkingsparken een graflicht in ontvangst nemen en kunnen dan direct doorlopen om de aangeboden kaars op het graf of gedenkplek van hun dierbare plaatsen. Er is ook gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plek hebben op de begraafplaats, 't herdenkingspark. Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen. In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats, 't herdenkingspark. Jong en oud zijn op de Lichtjesmiddagen welkom. Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

De Lichtjesmiddagen 2021 worden mede mogelijk gemaakt, door ondersteuning van Begraafvereniging "De Laatste Eer" Markelo, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredeshof/Tijhuis Uitvaartverzorging, Uitvaartonderneming Vruwink, en door bijdragen van het Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo en van het Schoolfeestfonds Goor.

Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen. Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen. Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren:

in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage of gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of brandhout voor onze vuurschalen. Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats/'t herdenkingspark die alleen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg geven aan bezoekers.

Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met Jan Meutstege, tel. 0547-271433

De digitale adventsretraite 2021 van de jezuïeten

“Hoop bedriegt niet” is de titel van de adventsretraite 2021. De retraite gaat op zondag 28 november van start en loopt tot zaterdag 25 december. Het is de vijftiende digitale retraite van de jezuïeten. De retraite is geschreven door jezuïet Jan Stuyt.

Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven.

Jan Stuyt zegt over de retraite die hij schreef: “De decembermaand is voor veel mensen een drukke periode. Een echt feest is iets waar je naar uitkijkt: laat je niet overvallen door Kerstmis. De digitale retraite geeft je de kans om je voor te bereiden op dit feest. Een kwartier per dag is genoeg. Laat je vier weken inspireren door Bijbelse woorden: hoop, verwachting, licht, Vrededorst, dageraad. God komt bij mensen op bezoek als zij zich daarvoor open stellen.”

U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.ignatiaansbidden.org.

Geleide meditaties via ZOOM

Deelnemers van de retraite worden tijdens de advent iedere zaterdag uitgenodigd om deel te nemen aan de geleide zoom-meditaties van een half uur. Die worden verzorgd door de auteur van de digitale retraite, jezuïet Jan Stuyt. Afgelopen jaar is gebleken dat deze meditaties het gevoel verbonden te zijn met de 20.000 andere digitale retraitanten versterkt.

Inspiratie

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek op ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen.

ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

Herman Jansen

Oud-papier inzameling aan de van Kollaan



Let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het terrein is geopend van **13.00 tot 17.00 uur**. Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier inleveren. Wel wordt er van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te

ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



Radio Kerklokaal

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



Kopij inleveren

De kopij voor het kerkblad van 19 december (**voor 4 weken**) inleveren vóór 07 **december**. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".



Algemene informatie

PREDIKANT

ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl

KERKENRAAD

voorzitter

E voorzitter@hofkerkgoor.nl

Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221

mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347

E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T0547-274766

secretaris T. van Luttkhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,

T 0547-761598 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

Voorzitter:

secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,

T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink

T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

LEDENADMINISTRATIE en KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763

E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl

Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor

Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor

Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v. Collectebonnen Prot. Gem.
Goor