



KERK ONDERWEG

19 december 2021
24^e jaargang no. 04



Meditatie

Licht dat ons aanstoot in de morgen

Het is een bekend lied uit het liedboek, 601.

Hoe mooi kan de ochtend beginnen als de zon opkomt en voorzichtig zijn stralen over de wereld strooit. Dat is toch iets waar je blij, maar ook stil van kunt worden.

We zitten nu in de “donkere dagen voor Kerst” en ze zijn helaas niet erg licht.

Het is vaak mistig en bewolkt en dan lijkt het soms of het niet licht wil worden.

Ook buiten in de tuin ziet alles er triest en uitgebloeid uit.

En dan zitten we, net als vorig jaar, weer in een corona epidemie.

Hoewel de kerstklokken weer vrolijk zullen luiden mogen er waarschijnlijk maar een klein aantal mensen de kerk binnengaan.

Maar we moeten ons niet uit het veld laten slaan!

In lied 601 staat ook: *licht overdek mij, vuur mij aan.*

Hieruit lees ik: blij positief en ga niet bij de pakken neerzitten.

Verder staat: *Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij ik ben jouw kijkend kind.*

Dat klinkt erg troostend en hoopgevend. Het is fijn om een schouder te hebben waar je op kunt vertrouwen!

Maar hoe donker het ook lijkt: het zal altijd weer licht worden ook al zie je het misschien nog niet direct.

Op de eerste Advent hebben we de eerste kaars aangestoken: alvast een klein aarzelend begin van het grote licht dat komen gaat!

De komende weken komt er telkens een lichtje bij zodat er met Kerst vijf kaarsen staan te stralen die het donker gaan verdrijven!

In de laatste uitgave van de Open Deur staat een artikel over “Bloeien in het donker”.

Bloeien er bloemen in het donker en in de kou?

Er zijn kerstliederen zoals *“Er is een roos ontloken uit barre wintergrond, die bloem van Gods behagen, heeft, naar Jesaja sprak, de winterkou verdragen, als allerdorste tak”*

Het een krachtig beeld van Jezus en van zijn geboorte onder barre omstandigheden.

Jezus werd geboren in een tijd van onderdrukking en geweld.
Ik moet dan ook weer aan een oud liedje denken dat
we vroeger zongen in de Zondagsschool:

*Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,
Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn.
Jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn.*



Het is een liedje dat niet meer gezongen wordt, maar
als wij onze kaarsjes brandend houden zal de wereld er vast lichter
uitzien.

Ik wens u allen goede en gezegende Kerstdagen toe en voor het
nieuwe jaar veel heil en zegen.

Hannie van Rijsbergen-Engberts.



Kerkdiensten

Zondag 19 december 2021 Kinderkerst

Hofkerk 10.00 uur ds. W de Jong
Crèche: Judith en Nina Vrielink
Kindernevendienst: Ruud Wiggers, Annigje Beltman, Alja Klok,
Hanneke Bor, Jantina Jansen en Sandra Moes

Vrijdag 24 december 2021 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur Kerstviering ds. W. de Jong

Vrijdag 24 december 2021 Kerstavond

Hofkerk 19.00 of 21.00 uur ds. W. de Jong
Over de aanvangstijd is nog geen duidelijkheid. Bij ongewijzigde maatregelen is de kerstavonddienst alleen online te volgen. Informatie volgt tijdens de kerkdienst van 19 december, via de website en de nieuwsbrief

Zaterdag 25 december 2021 1^e Kerstdag

Hofkerk 10.00 uur ds. W. de Jong
Crèche: Marjet Donkers
Kindernevendienst: Alja Klok en Ruud Wiggers

Zondag 26 december 2021

Hofkerk 10.00 uur ds. O. Reitsma
Crèche: Alja Klok
Kindernevendienst: Jantina Jansen

Vrijdag 31 december 2021 Oudjaar

Hofkerk 19.30 uur ds. E. van Houwelingen

Over de aanvangstijd is nog geen duidelijkheid. Bij ongewijzigde maatregelen is de kerstavonddienst alleen online te volgen. Informatie volgt tijdens de kerkdienst van 19 december, via de website en de nieuwsbrief

Zondag 2 januari 2022

Hofkerk 10.00 uur

Crèche: Marjolein Nijenhuis

Kindernevendienst: Annigje Beltman

ds. W. de Jong

Zondag 9 januari 2022

Hofkerk 10.00 uur

Crèche : Kirsten Ongena

Kindernevendienst: Hanneke Bor

ds. Gerco Veening uit Borne

Vrijdag 14 januari 2022 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

ds. W. de Jong

Bloemen eredienst:

19 december: mw. J. Drost

26 december: mw. B. Hulshof

02 januari : mw. B. Hulshof

09 januari : mw. L. de Croes



Bij de diensten

Zondag 19 december 4^e advent Kinderkerst



Deze zondag vieren we al het kerstfeest voor de kinderen! Helaas zonder kinderkoor, maar wel met een ezeltje dat een hele bijzondere opdracht krijgt. Het verhaal wordt afgewisseld met mooie kerstliedjes om naar te luisteren en mee te zingen. Voor de kinderen is er weer een mooi boekje.

En we kijken naar het plakboek van Lucas, in beeld en spel!
Een dienst voor jong en oud!

Vrijdag 24 december 21.00 uur Kerstavond



Over de aanvangstijd is nog geen duidelijkheid. Bij ongewijzigde maatregelen is de kerstavonddienst alleen online te volgen. Informatie volgt tijdens de kerkdienst van 19 december, via de website en de nieuwsbrief.

Kerstfeest 2021, het jaar waarin naast de wereldwijde coronapandemie, de klimaatcrisis, maar ook de vluchtelingenproblematiek centraal stond. Toch trekken we deze avond met de herders naar de stal om daar verbaasd te staan bij het bijzondere verhaal dat over dit kind wordt verteld. Een verhaal van licht, van hoop voor iedereen.

We luisteren naar de aloude woorden uit Jesaja en Lucas over het licht dat is gaan schijnen en het kind in de voederbak. En we zingen of luisteren naar bekende kerstliederen. Naast Cees van der Sluijs op het orgel speelt Wim Schottink op trompet.

Zaterdag 25 december Kerstmorgendienst

Jesaja 52: 7 – 10

Lucas 2: 1 – 20

Johannes 1: 1 – 5



Maria bewaarde al deze woorden in haar hart, zo vertelt Lucas als de herders vertellen wat ze buiten midden in de nacht hebben meegemaakt: een engel die hen de geboorte van de Messias aankondigde. Maria heeft deze woorden bewaard en bleef er over nadenken. In

haar voetsporen zullen we dat in deze kerstmorgendienst ook doen:

Als het Licht van de Wereld ook in ons wordt geboren, hoe werkt dat door in ons leven?

En hoe ziet het plakboek van Lucas er nu uit?

Voor iedereen een klein geschenk om mee naar huis te nemen om het grote Geschenk van dit feest te bewaren.

Zondag 2 januari Epifanie

Jesaja 11: 1 -10 Mattheüs 2: 1 – 12 Psalm van de zondag 72



Vandaag is het Epifanie, het feest van de Verschijning van de Heer, God die in onze wereld is komen wonen, een nieuw Licht dat is gaan schijnen. Opvallend is dat juist mensen van buiten, uit een heel onverwachte hoek, hier oog voor hebben. Sterrenkundigen, wijzen,

magiërs uit het oosten komen om het pasgeboren kind eer te bewijzen. Zij volgen een ster en gaan op reis.

Het is de eerste dienst in het nieuwe jaar. Ook wij gaan als kerkgemeenschap weer samen op weg. Welk licht, welke ster volgen wij?

Coronamaatregelen

Als Hofkerk volgen we het advies vanuit de Landelijke Protestantse Kerk voor de coronamaatregelen bij kerkdiensten en kerkelijke activiteiten.

Dit advies bestaat onder meer uit het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsingen binnen het kerkgebouw en het hanteren van de 1,5 meter afstandsregel. Verder het advies om ingetogen te zingen.

De opstelling in de kerkzaal en vergaderruimten is hierop aangepast. Uiteraard gelden daarnaast de regels om handen te ontsmetten bij binnenkomst, geen handen te geven en bij klachten thuis te blijven. Helaas is koffie/thee drinken na de kerkdienst op dit moment niet mogelijk.

Daarnaast zijn er na 17 uur geen activiteiten en bijeenkomsten mogelijk in de Klokkenkamp, dat betekent o.a. dat de avondgebeden op dinsdagavond tijdelijk niet doorgaan.



Pastoraat

In Memoriam

Op 30 november overleed in de leeftijd van 100 jaar **Gerritdina Hendrika Keuper – Hazenkamp**, sinds 1989 weduwe van Gerrit Keuper.

Dineke Hazenkamp werd op 18 februari geboren in Wiene in een gezin met 3 broers. Haar ouders hadden een kleine kruidenierszaak en er moest hard gewerkt worden om rond te komen.



Na de lagere school gaat Dineke naar de huishoudschool, maar al snel kan ze in de huishouding komen werken bij de graaf op kasteel Weldam.

Daarnaast zorgt ze voor het gezin van haar oom, die TBC had. In 1941 trouwt ze met Gerrit Keuper en trekken ze in bij zijn ouders op het kleine boerderijtje

aan de Oude Postweg in het Zeldam. Ze krijgen zes kinderen, Henk, de tweeling Jan en Rieki, Johan, Herma en Arie. Een groot verdriet is er als de tweeling Jan en Rieki vlak achter elkaar overlijden als ze negen maanden oud zijn.

Het is een groot huishouden aan de Oude Postweg, naast haar eigen gezin zijn er ook de ouders en een oom van Gerrit. Ze zal ze tot aan het einde verzorgen. Ook haar eigen ouders zullen later bij hen intrekken. Zo staat het hele leven van Dineke in het teken van zorgen. Maar voor ieder die langs komt staat haar deur open. Veel tijd voor haar zelf heeft ze niet. Ze is met weinig tevreden en altijd opgewekt.

Een moeilijke periode komt er als in 1989 Gerrit plotseling overlijdt. Dineke verhuist naar een seniorenwoning aan de Wanyng en pakt het leven weer op en samen met een vriendin trekt ze er veel op uit, maken samen ook reisjes naar het buitenland. De laatste jaren woont ze in de Herfstzon, waar ze nog een goede tijd heeft gehad. Tijdens de afscheidsdienst lazen we het verhaal van de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. Mensen mogen in zich Gods liefde geboren laten worden. Vanuit die liefde heeft Dineke geleefd en in

die liefde mogen we haar nu ook geborgen weten. We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe.
ds. Wim de Jong

In Memoriam

Op 2 december overleed in de leeftijd van 76 jaar **Derk Maassen van den Brink**, weduwnaar van Dini Mast en levenspartner van Fennie Zomer. Dick Maassen van den Brink werd geboren op 19



maart 1945 in Hellendoorn in een gezin met vijf kinderen. Zijn ouders hadden een boerderij. Op 14 jarige leeftijd komt Dick van school om mee te werken op de boerderij. Maar al snel kan hij aan het werk bij een hoveniersbedrijf in Almelo.

In Almelo leert hij Dini Mast kennen en in 1968 trouwen ze. Ze krijgen drie kinderen Yvonne, Marion en Guido.

Dick komt op de vrachtauto, eerst nog in de buurt met groente en fruit, later als internationaal vrachtwagenchauffeur. Hij is steeds lange perioden onderweg.

Als hij 55 is wordt hij vanwege longproblemen afgekeurd en moet stoppen met rijden. Thuis pakt hij zijn hobby's op: koken, tuinieren en siervogels.

In deze jaren wordt het geloof voor Dick en Dini belangrijker en ze sluiten zich in Almelo aan bij het Leger des Heils. Een paar jaar wonen ze in Harlingen waar ze betrokken zijn bij de winkel van het Leger des Heils en verhuizen dan naar Goor.

Helaas wordt Dini ziek en in 2016 overlijdt ze. Dick pakt langzaam zijn leven weer op en komt regelmatig bij de inloop in de Hofkerk en gaat elke dinsdag daar ook eten. Hier leert hij Fennie Zomer kennen en een goede vriendschap ontstaat. Ze hebben samen van deze tijd intens genoten, het samen eten, samen televisie kijken, de uitstapjes. Helaas verergeren zijn longproblemen en op 2 december is Dick toch nog plotseling overleden.

In de dankdienst voor zijn leven lazen we het verhaal van het weinige brood en vis dat genoeg is voor velen. Dick was iemand die graag deelde, zijn leven deelde, met oog voor mensen die tussen wal en schip raakten. Zo zullen we hem herinneren. Nu mogen we hem geborgen weten in de liefde van God. We wensen Fennie, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

ds. Wim de Jong

Overleden

25 november Jan Ari Slaghekke, Gondalaan 63, 81 jaar

30 november Gerritdina Hendrika Keuper – Hazenkamp
Javastraat 2/205, 100 jaar

2 december Derk Maassen van den Brink, De Weverij 14, 76 jaar

3 december Hendrika Miridina Gerda Esselink - Lutke Willink,
Diepenheimseweg 12, 86 jaar

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen uit de diensten in de Herfstzon zijn als groet of teken van medeleven de afgelopen weken naar de volgende personen gebracht:

Ben Voerman, Diny Stegeman, Mw. Braun – Hoekert, Tine Reef, Reinder Jacobi, Driesje van Huffelen, Ria en Rinus Siepman, Joop en Ali Bulten, Wilma op den Dries, Anja en Wolter Pot

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag. U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl

Zieken:

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we sterkte en een spoedig herstel toe.



Kerkenraad

Uit de kerkenraad

De kleine kerkenraad heeft op dinsdag 9 november vergaderd. Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de orde geweest:

- De plannen voor het stiltecentrum / gedachtenishoek moet op de eerstvolgende gemeenteavond in 2022 worden gepresenteerd. Tijdens de Kleine Kerkenraadsvergadering op 9 december zal met de werkgroep worden besproken hoe we dit gaan doen.
- De begrotingen van de Kerk en Diaconie zijn gepresenteerd door Frits Schutte en John Sportel. Deze moeten door de Kerkenraad worden goedgekeurd op 25 november tijdens de Kerkenraadsvergadering.
- Er is door de Kleine Kerkenraad ingestemd met de aanschaf van een derde, losse, camera om opnames te maken tijdens kerkdiensten en andere bijeenkomsten/activiteiten.
- De Kerkenraadsvergadering van 25 november is voorbereid.
- Verder zijn de diverse activiteiten van de verschillende werkgroepen nagelopen.

Kerkenraad

Op 25 november was er een Kerkenraadsvergadering gepland. Maar in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is besloten om deze niet te laten plaatsvinden.

Wel is aan alle kerkenraadsleden per email gevraagd om hun reactie te geven m.b.t. de begrotingen 2022 van de Kerk en de Diaconie. Inmiddels hebben 27 kerkenraadsleden hun akkoord gegeven en zijn beide begrotingen vastgesteld.

Alinda Sportel, scriba



Diaconie

Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690

Oogst-Dankdagcollecte 2021

De Diaconie is verheugd dat deze collecte (tot nu toe)

€ 1639,50 heeft opgebracht.

Wij zijn heel blij met dit mooie resultaat. Alle gulle gevers hartelijk bedankt!!

Namens de Diaconie, Fred Gerritsen



Kerkrentmeesters

Aktie Kerkbalans

In de periode van **Zaterdag 15 januari t/m Zaterdag 29 januari 2022** is, onder het motto “**Geef Vandaag voor de Kerk van Morgen**” weer de landelijke **Aktie Kerkbalans** van ca. **2000 kerken in Nederland**.

Ook de Hofkerk in Goor wil, met inachtneming van de regels Corona samenleving, weer brieven gaan bezorgen EN ophalen bij onze kerkleden. Uw medewerking wordt natuurlijk ook dit jaar (weer) zeer op prijs gesteld.

Mocht u, om welke reden dan ook, in 2022 uw medewerking niet kunnen verlenen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten, zodat we zo mogelijk nog een ander de straat (straten) er bij kunnen geven. **Zonder tegenbericht , komen we op vrijdag 14 jan of zaterdag 15 jan 2022 de stapel enveloppen bij u thuis brengen.**

U hoeft ze dus niet in de Klokkenkamp op te halen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking.

met vriendelijke groet, namens de kerkrentmeesters

Piet Fernhout, e mail: piet.fernhout@solcon.nl

Tel. : 06.15834651

Eindejaarscollecte 2021

Als gemeente kunnen we ons soms zorgen maken over hoe het zal gaan met de kerk. Hoe kunnen we jongeren bereiken met de blijde boodschap van Gods liefde voor alle mensen? Zoeken mensen nog naar God en hebben ze kerk en geloof nog nodig?

Het jaarthema van de Protestantse Kerk “Van U is de toekomst” getuigt van een vertrouwen in een ander perspectief. In de Bijbel lezen we dat er een houding van vertrouwen en overgave mogelijk is, in de wetenschap dat de toekomst in Gods hand is. Dat zet ons leven in een ander licht. Het biedt troost en zet ons in beweging om te leven in het spoor van Gods Geest om zijn liefde te ontvangen en te delen, om ons te voeden met Gods Woord, biddend onze weg te gaan en op te komen voor onze naaste.

Onze gemeente is een plek waar mensen geloof en vertrouwen in God met elkaar delen en geïnspireerd worden om daaruit te leven. In zondagse erediensten, door samen uit de Bijbel te lezen, te bidden en te zingen, en op doordeweekse dagen door allerlei activiteiten zoals gespreksgroepen, ontmoetingen, pastorale en diaconale activiteiten en veel meer.

Al deze activiteiten kunnen we alleen organiseren dankzij uw gebed en financiële bijdrage. Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift. Aan deze Eindejaarscollecte wordt jongerenwerk als bestemming meegegeven. Dat heeft vorig jaar een extra impuls gekregen met de aanstelling van een jongerenwerker. Geef voor het werk in onze gemeente en maak uw bijdrage over via de acceptgirokaart of internetbankieren.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!

College van kerkrentmeesters

Financiële aangelegenheden kerkrentmeesters

Declaraties

Als u nog iets wilt declareren in 2021, zorgt u er dan voor dat het declaratieformuliertje vóór de Kerst in het laatje van kerkrentmeesters ligt? Dan kan het nog dit jaar worden afgewerkt, en worden kosten die dit jaar zijn gemaakt ook netjes dit jaar geboekt. Wel zo overzichtelijk voor u en voor ons!

Kerkbalans 2021

Ondanks (herhaalde) herinneringen is de stand aan toezeggingen + bijdragen zonder toezegging voor Kerkbalans 2021 uitgekomen op **€ 113.500** (stand eind november). De begroting was gebaseerd op € 114.500. We hebben die dus (net) niet gehaald, maar dan moeten alle toezeggingen aan het eind van het jaar wel zijn omgezet in betalingen, anders wordt het verschil groter. Het verschil moet het gevolg zijn van het ten gevolge van de corona omstandigheden in januari niet kunnen ophalen van toezeggingen, maar ook het niet reageren op herinneringen. Maar dat kan nog steeds!

Meerdere jaren tegelijk voldoen

Mocht u niet hebben gereageerd omdat u meerdere jaren tegelijk wilt voldoen (fiscaal interessant!), meld dat dan even aan de penningmeester, dan wordt dat netjes geadmistreerd en wordt u niet onnodig lastig gevallen met een herinnering.

Meerjarige overeenkomst

Nogmaals attendeer ik u op de mogelijkheid om uw kerkelijke bijdrage voor de belasting in mindering te brengen van uw (totale) inkomen zonder niet-aftekbare drempel. Dat kan alleen als u een meerjarige schriftelijke overeenkomst met de kerk aangaat. Voor nadere informatie zie de website van de belastingdienst, of neem contact op met de penningmeester.

Kerkbalans 2022

Januari nadert alweer, en dus de jaarlijkse actie Kerkbalans. In de eerste plaats doen wij een beroep op onze kerkleden om zoveel mogelijk via e-mail een toezegging te doen. Met de actie Kerkbalans 2020 (eind 2019) zijn we daarmee begonnen, en inmiddels hebben zich 100 kerkleden hiervoor aangemeld. Daarnaast hebben 30

kerkleden een meerjaren-overeenkomst, dus van hen kennen we de toezegging ook. Zij krijgen net als alle anderen alle informatie, maar de toezegging loopt via een e-mail reactie. Wij hopen en verwachten dat bij de komende actie het er (veel) meer zullen zijn. Het spaart u en ons tijd.

Ten tweede hoeven de vrijwilligers die de stukken bezorgen, deze niet af te halen, want ze worden net zoals vorige keer door de organisatie bezorgd.

Ten derde willen wij nog even afwachten hoe de corona situatie in januari er voor staat wat betreft het kunnen ophalen van toezeggingen. Wij hopen dat het ophalen dit jaar wel kan, want de ervaring vorig jaar is toch dat het een en ander is blijven liggen, althans niet tot een bijdrage heeft geleid.

Incasso januari 2022

Als u een incasso inning van uw kerkelijke bijdrage in januari 2022 wenst (niet te verwarren met een periodieke overschrijving waar u zelf voor zorgdraagt), moet u dat ondergetekende melden uiterlijk 14 januari, want dan wordt de batch aangemaakt die naar de SNS bank wordt gestuurd.

Frits Schutte, E penningmeester@hofkerkgoor.nl T 260 211



Giften Diaconie

Voor de diaconie een gift van € 100,00 ontvangen voor het verlenen van hulp in oktober.

We bedanken de gulle geveer!

Namens de Diaconie, Yke de Jong

“Collectes” Diaconie augustus t/m november

Ontvangen via de bank (IBAN NL66 SNSB 0908 763 743) de volgende bedragen: Totalen per maand, bestaande uit bedragen ontvangen via de kerkrentmeesters en rechtstreeks:

Augustus: € 408,00, September: € 389,75, Oktober: € 368,75
Rechtstreeks: € 90,00

Als dank voor de uitgedeelde fruittasjes ontvingen we in totaal voor 104 euro. Daarnaast nog een losse gift van € 20,00 (ontv. via Anke de Boer). Inzake de klimaatpelgrimage ontvingen we in totaal aan giften: € 270,00.

Alle gulle gevers: hartelijk bedankt!
Namens de Diaconie, John Sportel

Ontvangst giften

Met het bezorgen van de fruittasjes heeft de diaconie de volgende giften ontvangen, via: Dora Brinkhorst € 5,00, Anita Brinkers € 10,00 en € 0,90, Wout Klok € 10,00, Bertha Fernhout € 20,00, Janny Daling € 20,00, Ruud Schuite € 5,00, John Sportel € 3,10, Bert Kamp € 5,00, Yke de Jong € 10,00 en € 5,00 aan collectebonnen

Alle gevers hartelijk dank hiervoor.
Namens de diaconie, Janny Daling

Verantwoording november

Aan collectegelden is in november ontvangen **€ 710,85**, waarvan € 375,60 voor de kerk en € 335,25 voor de diaconie. Dat laatste bedrag wordt overgemaakt naar de diaconie. Voorts heeft de actie Dankdagcollecte van de diaconie in november al het bedrag van **€ 1.639,50** opgebracht. Dat bedrag zal tezamen met wat nog in december binnenkomt voor het einde van het jaar worden overgemaakt naar de diaconie.

Vervolgens collectebonnen bestemming kerk **€ 75,00**

Dankdagcollecte Elsenerbroek bestemming kerk **€ 6,36 + € 2,00** collectebonnen.

En ten slotte is een gift binnengekomen via Johanna Jolink van **€ 20** voor bloemen.

Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van ons kerkenwerk!

Frits Schutte, penningmeester



Nieuws van en voor de gemeente

Kerstkaarten

Zoals ieder jaar heb ik weer een aantal nieuwe Kerstkaarten gemaakt, die u tijdens de Adventsweken kunt kopen.

Ze liggen op het witte kastje in de “de Ontmoetingshal“

De meeste kaarten kosten 1 euro, of anders, zoals aangegeven op de prijssticker.

De opbrengst is zoals gebruikelijk, voor het “MALI”- project.

Marijke Voerman-Viejou

Nieuws van de Activiteiten Commissie Hofkerk

Kerstviering op 21 december 2021 gaat niet door.

We hadden gehoopt dat we volop bezig zouden zijn met de voorbereidingen van een mooie kerstviering. Echter, door de recente ontwikkelingen rond het coronavirus zijn we genoodzaakt ook dit jaar de kerstviering niet door te laten gaan. Hopelijk kunnen we elkaar volgend jaar wel weer ontmoeten in onze mooie Hofkerk.

We wensen iedereen fijne Kerstdagen toe.

Activiteiten Commissie Hofkerk

GEEN LICHTJESMIDDAGEN in 2021 op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de HOF van TWENTE



De jaarlijkse Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente, georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente, gaan ook dit jaar niet door.

Wij hebben in overleg met de Gemeente besloten dat de herdenkingsbijeenkomsten te houden in december op de algemene begraaf- en herdenkingsparken in Delden, Diepenheim, Goor en Markelo dit jaar niet door kunnen gaan vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Gezien de situatie omtrent 't Coronavirus, gaan we ook dit jaar voor veiligheid en gezondheid.

Stichting BAB, uitvaartondernemers en gemeente Hof van Twente plaatsen op alle vier algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken *op een centraal punt een standaard met Lichtje, plus de tekst "Een Lichtje voor allen die gemist worden"*. Deze Lichten branden vanaf zaterdag 18 december tot en met zondag 2^e Kerstdag 26 december '21.

Bezoekers kunnen op een zelf gekozen moment, op eigen gepaste wijze, even stilstaan bij hun overleden dierbaren die ze moeten missen, een moment van alleen of samen herinneren en herdenken. Uiteraard moet men zich ook op de begraaf- en herdenkingsparken aan de dan geldende coronamaatregelen houden.

Wij hopen dat we in december 2022 weer Lichtjesmiddagen kunnen organiseren en samen met alle vrijwilligers elke begraafplaats en herdenkingspark, met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol te verlichten en dat de plaatselijke midwinterhoorn- en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken kunnen laten horen en om iedereen weer welkom te heten.

Voor meer informatie,
Jan Meutstege, tel. 0547-271433
Link : <https://www.babhofvantwente.nl/?cat=1>

Oud-papier inzameling aan de van Kollaan



Let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het terrein is geopend van **13.00 tot 17.00 uur**. Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier inleveren. Wel wordt er van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te

ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



Radio Kerklokaal

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



Kopij inleveren

De kopij voor het kerkblad van 15 januari (**voor 4 weken**) inleveren vóór 04 **januari**. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".



Algemene informatie

PREDIKANT

ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl

KERKENRAAD

voorzitter

E voorzitter@hofkerkgoor.nl

Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221

mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347

E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T0547-274766

secretaris T. van Luttkhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,

T 0547-761598 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

Voorzitter:

secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,

T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink

T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

LEDENADMINISTRATIE en KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763

E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl

Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor

Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor

Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v. Collectebonnen Prot. Gem. Goor