



KERK ONDERWEG

15 januari 2022
24^e jaargang no.05



Meditatie

De kleine druppel water



“Welkom in de zee!, zei de diepzee tegen de kleine waterdruppel die net uit de rivierdelta was gekomen. Zij had een lange tocht gemaakt vanuit de bergbeek waar zij was neergeregend samen met veel andere druppels die sprekend op haar leken.

Maar hier in de grote zee waren niet dezelfde waterdruppels als in de bergbeek, maar ontelbare vele andere druppels. De waterdruppel voelde zich alleen,

gewond, zonder eigen plaats.

Dit beeld van de waterdruppel in de grote zee zou wellicht goed kunnen weergeven wat het is om als mens te leven in een globale wereld, de wereld van vandaag, waarin we met zoveel andere mensen leven, die uit hele andere culturen en tradities komen. In de grote zee missen we onze eigen identiteit, onze eigen vertrouwde plaats met vertrouwde mensen.”

Dit verhaal ontvingen we met een kerst- en nieuwjaarsgroet van Fra. Domenico uit Siena, Italië, waar we afgelopen zomer op onze pelgrimage te gast waren. Hij werkt daar met vluchtelingen, die met bootjes het Italiaanse eiland Lampedusa hebben bereikt. In het centrum in Siena krijgen ze een vakopleiding, worden ze geholpen met huisvesting, werk, etc.

Het verhaal gaat verder, want “er is herkenning: iedere waterdruppel blijkt eenzelfde soort weg te hebben afgelegd, van de bergbeek naar de grote zee. Vroeger leefden we allemaal in onze eigen bergbeek,

maar intussen zijn we allemaal in de grote zee van de grote wereld terecht gekomen. Een grote wereld die ons kan opslokken, die ons onszelf doet kwijtraken.

“Hier heb je een stevige rots nodig om je aan vast te klampen” zei de kleine waterdruppel, iets tussen mij en die grote uitgestrektheid van de zee: een gemeenschap. En ze kwam in een rotsachtig gebied en zag tussen de rotsen vele kleine waterdruppels zoals zij. Hier speelde het water met spetters, de kleine waterdruppels spotten van vreugde.

Soms dacht de waterdruppel terug aan de afdalingen van de bergstromen, de watervallen, de stroomversnellingen, de bijna stilstaande meertjes. Nu was alles veranderd, ze had niet meer dezelfde taal, dezelfde huidskleur, dezelfde godsdienst, dezelfde politieke partij, dezelfde nationaliteit als vroeger.

Maar de kleine waterdruppel kon niet terug, het was terecht gekomen in een nieuw huis, groter dan voorheen. Maar rondom de rots werden de druppels een gemeenschap, een plaats van vertrouwen, van viering, van luisteren en verwelkomen, van hulp en uitwisseling, een plaats van liefde en vreugde.”

Fra Domenico besluit zijn verhaal: “Men kan niet anders dan de moed loven van de kleine waterdruppel, die noch bezwijkt voor de nostalgie van de stromen van het verleden, noch voor de smeltende kracht van de diepzee die alles verslindt. Haar vertrouwen bracht haar in contact met vele andere druppels zoals zij die niet willen oplossen in de afgrond van de grote diepzee, haar aanvaarding hielp haar een gemeenschap van viering en vreugde te vormen.

Ook ik wil leven als de kleine waterdruppel, ik wil niet passief lijden onder de smeltkracht van de diepzee, ik wil hardnekkig leven op de rots van de vreugde, ik wil me voelen als een grote familie, een gemeenschap. Ik wil de ander tot elke prijs vertrouwen, de persoon die anders is dan ik, ondanks zijn of haar fouten, ik wil diep in mijn hart naar hem of haar luisteren om te zeggen dat ik van hem hou, ik wil hem of haar welkom heten waar ik woon, ik wil leven met aanwezigheid bij mij zelf, zonder onverschilligheid, ik wil mijn handen vuil maken, niet met kwaad, niet met goed, maar met het vuil van anderen die wachten op mijn aanwezigheid, mijn ‘er zijn’ en samen vormen we in Gods licht een prachtige regenboog.”

Een mooi verhaal vol betekenis dat ik graag wil doorgeven, juist omdat het is ontstaan vanuit de praktijk van het leven met kwetsbare mensen die met elkaar een gemeenschap vormen, een plek waar mensen elkaar kennen.

We gaan met elkaar in de Hofkerk een nieuw jaar in, waarin nog veel onzeker is door corona en de (on)mogelijkheden om aan de gemeenschap te werken soms erg worden bemoeilijkt. Maar we gaan op weg, in geloof en vertrouwen, met hoop en liefde, wetend dat we niet alleen gaan én dat we ondanks de afstand toch een gemeenschap zijn.

Vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar
ds. Wim de Jong



Kerkdiensten

Vrijdag 14 Januari 2022 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 16 januari 2022 Oecumenische Viering

PenP. kerk 10.00 uur

ds. W de Jong

Kindernevendienst: Sandra Moes

Zondag 23 januari 2022

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Crèche: Sandra en Lieke Moes

Kindernevendienst: Alja Klok

Dinsdag 25 januari 2022 Herfstzon

Herfstzon 16.00 uur

ds. W. de Jong

Vrijdag 28 januari 2022 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

ds. M. Dijkstra

Zondag 30 januari 2022 Vierjarigendienst

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Crèche: Anneke Schutte

Kindernevendienst: Ruud Wiggers

Zondag 6 februari 2022 Heilig Avondmaal

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Crèche : Hanneke Bor

Kindernevendienst: Jantina Jansen

Bloemen erediens:

16 januari : mw. L. de Croes
23 januari : mw. H. van Rijnsbergen
30 januari : mw. H. van Rijnsbergen
06 februari : mw. A. Post



Bij de diensten

Kerkdiensten

Tot nader bericht zijn alle kerkdiensten uitsluitend online te volgen via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>

Zondag 16 januari Oecumenische viering - gebed voor de eenheid



Het thema dit jaar van de week van het gebed voor de eenheid van christenen is: **Licht in het duister**. Centraal staat de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen.

De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 vers 2: Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.'

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De ster

van Bethlehem is een teken dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont.

Aan deze viering werken leden van de verschillende geloofsgemeenschappen uit Goor en omgeving mee. Voorgangers zijn pastor Annette Zoet, Simone Yallop en ds. Wim de Jong.

Deze oecumenische viering zal vooraf worden opgenomen en is vanaf zondag 16 januari 10.00 uur mee te beleven op <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>

Zondag 23 januari 3^e zondag na Epifanie

1 Samuël 3:1–10 Johannes 1:35–52 Psalm van de zondag 145



Twee verhalen over roepingen deze zondag. Uit het boek Samuël horen we het verhaal over de roeping van de jonge Samuël die geroepen wordt door de Eeuwige als hij in de tempel ligt te slapen. En uit het Evangelie naar Johannes horen we hoe de eerste leerlingen bij Jezus komen. Wat in alle verhalen opvalt is dat bij de roepingen een ander nodig is om de roeping te

verstaan, om te begrijpen van wie de roeping kwam. Het roept bij ons de vraag of er in onze tijd nog roepingen zijn. In het gebruik van het woord beroep blijkt dat roepingen breder zijn dan 'religieuze roepingen'.

Hebben we allemaal een roeping? En welke dan?

Zondag 30 januari Vierjarigendienst



Op deze zondag staan de kinderen centraal die in de afgelopen anderhalf jaar naar de basisschool zijn gegaan of binnenkort gaan. Vorig jaar kon deze viering helaas door de corona-maatregelen niet doorgaan. Ook dit jaar is het weer spannend. Mocht het niet doorgaan, dan zullen we dit jaar naar een geschikt alternatief

zoeken.

Zondag 6 februari 5^e zondag na Epifanie Maaltijd van de Heer

Klaagliederen 3:22-26, 31-32 Johannes 11:1-16

Psalm van de zondag 44



Deze zondag lezen we het bijzondere verhaal over Lazarus uit Bethsaida, de vriend van Jezus, die ziek is en na een paar dagen sterft. Een verhaal dat direct vragen oproept, omdat Jezus niet direct als hij hoort dat Lazarus ziek is naar hem toegaat. Pas als Lazarus is gestorven reist Jezus naar Bethsaida.

Waarom wacht Jezus

zolang? Het lijkt een echo van de dramatische vraag uit Psalm 44: Wordt wakker, Heer, waarom slaapt U? Een vraag die mensen van alle tijden en plaatsen hebben gesteld, wellicht uitgeschreeuwd? Waarom grijpt God niet in? Waarom gebeuren er zoveel vreselijke dingen op deze wereld?

Mijn God, mijn God waarom hebt Gij mij verlaten?

Of is God wel aanwezig, maar hoe dan?

We vieren deze zondag de Maaltijd van de Heer, breken het brood en laten de wijn rondgaan, tekenen van sterven en opstanding!



Pastoraat

Overleden

24 december Helga Elise Else Jansen - Pelties, Kerkstraat 35i, 82 jaar

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen uit de diensten in de Herfstzon zijn als groet of teken van medeleven de afgelopen weken naar de volgende personen gebracht: Alie en Evert Kappert, Wilna Wilbrink, Herman Terra, Familie Slaghekke en Fenny Zomer.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag. U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl

Zieken:

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we sterkte en een spoedig herstel toe.



Diaconie

Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690

Bestemming Avondmaalscollecte op zondag 6 februari 2022

De Avondmaalscollecte is bestemd voor de 'Werkgroep ziekenpastoraat UMCG'. 'Universitair Medisch Centrum Groningen'. De ziekenhuispredikanten in het UMCG hebben een zeer belangrijke taak in de zorg voor mensen die voor korte of langere tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Het gaat veelal om patiënten die ernstig ziek zijn en daardoor te maken hebben met levens- en geloofsvragen. Ze zijn vaak ver van huis, ver van familie en vrienden en op afstand van de vertrouwde omgeving. De afstand tussen eigen woonomgeving en het ziekenhuis is vaak de oorzaak dat de eigen predikant niet of te weinig kan komen.

De geestelijke zorg neemt toe doordat een groeiende groep patiënten geen kerkelijke achtergrond (meer) heeft, maar in het ziekenhuis geconfronteerd wordt met geloofs- en levensvragen. Ook deze groep vraagt de zorg van de ziekenhuispredikanten!

Uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie:

NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. "Diaconie Prot. Gemeente Goor" onder vermelding van "Ziekenpastoraat UMCG". De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen.

Teus van Luttkhuizen



Kerkrentmeesters

Aktie Kerkbalans

In de periode van **Zaterdag 15 januari t/m Zaterdag 29 januari 2022 is, onder het motto “Geef Vandaag voor de Kerk van Morgen” weer de landelijke Aktie Kerkbalans van ca. 2000 kerken in Nederland.**

Ook de Hofkerk in Goor wil, met inachtneming van de regels corona samenleving, weer brieven gaan bezorgen EN ophalen bij onze kerkleden. Uw medewerking wordt natuurlijk ook dit jaar (weer) zeer op prijs gesteld.

Mocht u, om welke reden dan ook, in 2022 uw medewerking niet kunnen verlenen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten, zodat we zo mogelijk nog een ander de straat (straten) er bij kunnen geven. **Zonder tegenbericht , komen we op vrijdag 14 jan of zaterdag 15 jan 2022 de stapel enveloppen bij u thuis brengen.**

U hoeft ze dus niet in de Klokkenkamp op te halen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking.
met vriendelijke groet, namens de kerkrentmeesters
Piet Fernhout, e mail: piet.fernhout@solcon.nl
Tel. : 06.15834651

Kerkbalans 2022

Vanwege de corona-omstandigheden hebben wij de actie Kerkbalans 2022 weer aangepast moeten organiseren.

In de eerste plaats hebben wij een beroep gedaan op onze kerkleden om zoveel mogelijk via e-mail een toezegging te doen. Inmiddels zijn 100 kerkleden hiertoe bereid. Wij hopen dat het er dit jaar (veel) meer zullen zijn, want dat scheelt echt werk.

Daarnaast hebben inmiddels 31 kerkleden een meerjarige overeenkomst (belastingtechnisch interessant!), dus van hen kennen we de toezegging ook.

De overigen zullen op de traditionele manier worden aangeschreven.

Iedereen die voor Kerkbalans in aanmerking komt krijgt in de tweede helft van januari de nieuwe Hofkerkgids, de folder en waar nodig een antwoordformulier + antwoordenvolop in de brievenbus. Ook dit jaar vragen wij de vrijwilligers niet om toezeggingen op te halen, op enkele uitzonderingen na. Natuurlijk staat het hen vrij om de toezegging wél bij u op te halen. Maar in principe wordt U gevraagd om er zelf voor te zorgen dat de toezegging uiterlijk 27 januari 7 uur 's avonds bij kerkrentmeesters binnen is. Dat kan op drie manieren, stellen wij ons voor:

1. zelf bezorgen in de brievenbus van de Klokkenkamp
2. in een gefrankeerde envelop, deze adresseren aan Diepenheimseweg 2, 7471LX Goor en in een postbrievenbus doen
3. meegeven aan iemand die het voor u wil meenemen naar de Klokkenkamp.

Voor de ouderen in verzorgingshuizen zullen we iets aparts organiseren.

Wij hopen dat hiermee voldoende rekening te hebben gehouden met gezondheidsrisico's. Alleen als wij ons houden aan het hiervoor gestelde kan begin februari de stand worden bekendgemaakt. En – belangrijker – kunnen de opgegeven incasso's voor de maand februari op tijd worden aangeleverd bij de SNS bank.

Namens het organisatie team Kerkbalans 2022
Frits Schutte



Giften

Met het bezorgen van de kerstplantjes heeft de diaconie de volgende giften ontvangen, via: Anita Brinkers € 5,00, Hennie Tadema € 10,00 Yvonne Kloosterman € 10,00, Johanna Jolink € 10,00 John Sportel € 5,00, Bertha Fernhout € 5,00 en € 10,00, Ruud Schuite € 5,00

Alle gevers hartelijk dank hiervoor. Namens de Diaconie, Janny Daling

Verantwoording december

Aan collectegelden is in december ontvangen € 195, waarvan € 110 voor de kerk en € 85 voor de diaconie, alsmede voor beide € 70 aan collectebonnen. Die laatste € 85 is natuurlijk overgemaakt naar de diaconie. Dat lijkt deze maand weinig, maar er moest een correctie plaatsvinden omdat enkelen door het jaar heen bij hun bijdragen 'collecten' hadden aangegeven waar 'Kerkbalans' werd bedoeld. Voorts heeft de actie Dankdagcollecte van de diaconie deze maand nog € 110 + € 20 collectebonnen opgebracht, waarmee het totaal op € 1.769,50 is gekomen. Ook dat restant is aan de diaconie overgemaakt.

De teller van onze Eindejaarscollecte stond eind december op € 1.660 + € 20 collectebonnen. Wat er komende maand nog nadruppelt, tellen we bij die collecte in 2022.

En ten slotte is een gift van € 50 ontvangen via Rita Wibbelink. Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van ons kerkenwerk!

Frits Schutte, penningmeester

Oogst -Dankdag collecte 2021

Namens de Diaconie wil ik u graag de laatste stand van de opbrengst (tot nu toe) doorgeven. Tot nu toe is er € 1769,50 op gehaald.

Waarmee weer kleinschalige projecten kunnen worden uitgevoerd.

Wij danken alle gulle gevers voor hun donatie.

Namens de Diaconie, Fred Gerritsen

Kaarten verkoop MALI

De afgelopen decembermaand zijn er ondanks de coronaperiode (*waardoor er minder mensen in de kerk konden komen*) toch veel kerstkaarten gekocht.

Maar ook het gehele jaar door was er steeds belangstelling. Hierdoor kon over het hele jaar 2021 een totaal bedrag van € 355,= gestort worden op de rekening van de Diaconie voor het (scholen) project MALI.

Alle kopers hartelijk dank.

De "kaartenmolen" is weer met nieuwe kaarten aangevuld.

Marijke Voerman - Viejou



Nieuws van en voor de gemeente

Groene Kerk.

De klimaat-pelgrimage van Polen naar Glasgow ligt al weer enkele maanden achter ons. De kosten van de overnachting en maaltijden voor de pelgrims in de Klokkenkamp, vielen binnen de begroting, opgesteld door de Werkgroep.

Het scheelde, dat de kerkmeesters de koffie, thee e.d. voor hun rekening namen. Heel mooi ook, dat we aan giften voor het evenement 270 euro ontvingen. Alle gevers hartelijk dank daarvoor! Qua kosten zaten we als kerk precies op het landelijke gemiddelde. Dat was ca 500 euro, zo vernamen we van de Landelijke coördinatie van de kerken, die meewerkten in Nederland.

Het overgebleven bedrag aan kosten was 517 euro min 270 euro is 247 euro.

Dit wordt gedeeld door de Diaconie van de Hofkerk en de Heilige Geest Parochie.

Omdat we met zoveel enthousiaste vrijwilligers werkten en giften ontvingen, vielen de uiteindelijke kosten dus mee. Nogmaals hartelijk dank, jullie medewerkers aan dit bijzondere, inspirerende project! Nu kijken we weer vooruit, wat we als werkgroep "Groene Kerk" kunnen betekenen in het nieuwe jaar 2022.

Namens de Werkgroep "Klimaat-pelgrimage", Dora Brinkhorst.

Oud-papier inzameling aan de van Kollaan



Let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het terrein is geopend van **13.00 tot 17.00 uur**.

Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier inleveren. Wel wordt er van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te

ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



Radio Kerklokaal

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



Kopij inleveren

De kopij voor het kerkblad van 12 februari (**voor 4 weken**) inleveren vóór 01 **februari**. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".
Annemieke Wolff
Han Drost, tel 0547-273813

Mededelingen voor de zondagsbrief (liturgie) kunt u wekelijks tot woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl



Algemene informatie

PREDIKANT

ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl

KERKENRAAD

voorzitter

E voorzitter@hofkerkgoor.nl

Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221

mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347

E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T0547-274766

secretaris T. van Luttkhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,

T 0547-761598 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

Voorzitter:

secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,

T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink

T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

LEDENADMINISTRATIE en KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763

E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl

Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor

Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor

Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v. Collectebonnen Prot. Gem. Goor