



KERK ONDERWEG

12 februari 2022
24^e jaargang no.06



Meditatie

Nietzsche's allegorie ¹ van de dolle mens

Zoals een aantal van u wel zal weten, heb ik in een grijs verleden aan de TU Delft gestudeerd. Wetenschap is dus voor mij geen onbekende. En geïnteresseerd in de combinatie wetenschap – filosofie – theologie was ik o.a. nieuwsgierig naar de drijfveer van filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) om 'God is dood' zo uit te dragen. Dus op naar zijn boek *De vrolijke wetenschap* (= *Die fröhliche Wissenschaft* (1882)). Nietzsche is niet de meest toegankelijke filosoof en *De vrolijke wetenschap* is zelfs geen echt filosofisch werk. Hij haalt tradities en gewoonten onderuit, het instituut kerk krijgt felle kritiek. Het werk is een niet goed te benoemen literatuurgenre, door een vrijdenker bedacht. De hoofdmoot bestaat uit 383 op zichzelf staande stukjes tekst, vaak maar een halve bladzijde lang, soms enkele pagina's. De stukjes hebben het karakter van een column, voor de liefhebber goed voor 383 dagen lezen voor het slapengaan....

In boek III § 108 staat: *Toen Boeddha ² dood was, vertoonde men nog eeuwenlang zijn enorme, huiveringwekkende schaduw in een grot.* [Een verwijzing naar een allegorie van Plato, waarin gevangenen in een grot de buitenwereld alleen ervaren via echo's van stemmen en schaduwen van mensen op de grotwand. Een 'bewijs' van twee werelden, een met waarneembare zintuigen en een abstracte, die volgens Plato en Nietzsche de echte is; FS]. En Nietzsche vervolgt: *God is dood, maar zullen er nog millennia lang grotten bestaan waarin men zijn schaduw vertoont.*

In boek III § 125 staat dan het verhaal van de dolle mens ³.

Hebben jullie niet gehoord van die dolle mens, die op klaarlichte dag een lantaarn aanstak, de markt opliep en onophoudelijk schreeuwde:

¹ vorm van beeldspraak waarbij concrete figuren en voorvallen de plaats innemen van de eigenlijk bedoelde maar moeilijke betekenis.

² Nietzsche had wat met het boeddhisme.

³ vertaling uit de Italiaanse versie *La gaya scienza* door Pé Hawinkels en herzien door Hans Driessen (Amsterdam, 2011).

'ik zoek God! Ik zoek God!' – Omdat er daar juist veel van die lieden bijeen stonden die niet aan God geloofden, verwekte dit groot gelach. Is hij soms verloren gegaan? zei de een. Is hij verdwaald als een kind? zei de ander. Of heeft hij zich verstoppt? Is hij bang voor ons? Is hij scheep gegaan? naar het buitenland vertrokken? – zo schreeuwden en lachten zij door elkaar. De dolle mens sprong midden tussen hen in en doorboorde hen met zijn blikken. 'Waar God heen is?' riep hij uit. 'Dat zal ik jullie vertellen! Wij hebben hem gedood – jullie en ik! Wij allen zijn moordenaars! (...)

Ten slotte gooide hij zijn lantaarn op de grond, zodat die in stukken sprong en uitdoofde. 'Ik kom te vroeg,' zei hij toen, 'het is mijn tijd nog niet. (...)

Men vertelt verder, dat de dolle mens diezelfde dag nog verscheidene kerken binnengedrongen is en daar zijn requiem aeternam deo (= geef God de eeuwige rust) aangeheven heeft. Naar buiten gebracht en ter verantwoording geroepen, zou hij telkens alleen maar herhaald hebben: 'Wat zijn deze kerken eigenlijk nog, als ze niet de graven en grafmonumenten van God zijn?'

Tot zover enkele stukjes om een indruk te krijgen. Nu is Nietzsche een moeilijk te doorgronden en begrijpen filosoof, en zijn leven was al even moeizaam. Hij had eerst vaak migraineaanvallen, werd vervolgens blind, en stortte in Turijn ⁴ geestelijk volkomen in. Alhoewel hij zeker leerzame gedachten heeft verspreid, slaat hij met het onderwerp 'God is dood' naar mijn mening de plank goed mis. Allemaal verzinsels, geen theorie, geen bewijs! Gelukkig niet. Niet voor niets 'de dolle mens (= gek)' genoemd.

En de god-is-dood-'theologie' van de jaren zestig en het opzienbarende boek *Geloven in een God die niet bestaat* van Klaas Hendrikse, die een PKN-synode en ook de oecumenische Raad van Kerken Goor destijds danig bezig hield, zijn even weinig serieus als de dolle mens van Nietzsche. Maar stemmen wel tot nadenken. Zo zijn er mensen die vinden dat God niet de mens, maar dat de mens God schiep. Ook daar valt wel wat op af te dingen. Daarover wellicht een volgende keer meer.

Frits Schutte

⁴ omdat Nietzsche daar verbleef is het boek in eerste instantie in het Italiaans geschreven (*La gaya scienza*) en van daaruit vertaald.



Kerkdiensten

Zondag 13 februari 2022

Hofkerk 10.00 uur
Crèche: Marjolein Nijenhuis
Kindernevendienst: Annigje Beltman

ds. R. Dekker Markelo

Zondag 20 februari 2022

Hofkerk 10.00 uur
Crèche: Alja Klok
Kindernevendienst: Sandra Moes

ds. W. de Jong

Dinsdag 22 februari 2022 Herfstzon

Herfstzon 16.00 uur

ds. W. de Jong

Vrijdag 25 februari 2022 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

ds. R. Dekker Markelo

Zondag 27 februari 2022

Hofkerk 10.00 uur
Crèche: Judith en Nina Vrielink
Kindernevendienst: Hanneke Bor
Hofkerk 16.00 uur Peuter/kleuterviering

ds. G.J. Lambers Heerspink Delden

H. Caron

Zondag 6 maart 2022 1^e Zondag 40-dagentijd

Hofkerk 10.00 uur
Crèche: Iris Blijderveen
Kindernevendienst: Alja Klok en Ruud Wiggers

ds. W. de Jong

Woensdag 9 maart Biddag voor gewas en arbeid

Kerspel-Goor 19.30 uur

ds. W. de Jong

Vrijdag 11 maart 2022 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

ds. W. de Jong

Bloemen eredienst:

13 februari : mw. A. Post
20 februari : mw. A. Schutte
27 februari : mw. A. Schutte
06 maart : mw. R. Schuite

Rooster koffieschenken zondagochtend

13 februari: Henny Tadema, Fije en Ernst Ossewaarde
20 februari: Anke de Boer, Rita en Rijk Wibbelink
27 februari: Hetty Bieleman, Riki en Henk Maris
06 maart : Marion Leentvaar, Annemieke Wolff en John Sportel



Zondag 20 februari 7^e zondag na Epifanie

Jesaja 12

Johannes 11:28–44

Psalm van de zondag 37



Vandaag lezen we het slot van het verhaal van de opwekking van Lazarus. Tijdens de afwezigheid van Jezus is zijn goede vriend Lazarus gestorven. Waarom was je er niet? Je had het kunnen voorkomen? Dit zijn de vragen van de zus van Lazarus, Maria, aan Jezus. Het verhaal roept vragen

op die ook wij wellicht herkennen. Het gevoel dat Jezus, dat God afwezig is in ons leven, in onze wereld. Waarom als er een God bestaat heeft Hij dit laten gebeuren? Waarom vragen waarop we geen antwoord krijgen. Maar de dood krijgt niet het laatste woord.

Zondag 6 maart 1^e zondag veertigdagentijd

1 Samuël 9:26-10:1,6-7 Johannes 11:55-12:11 Psalm van de zondag 81



Op deze eerste zondag in de veertigdagentijd komen we in de lezingen Jezus tegen tijdens het Pesachfeest, het Paasfeest, het feest waarop de Joden de bevrijding uit Egypte vieren. Een bevrijding door het diepe water van de Rietzee heen. Ook Jezus moet deze weg naar de opstanding en het leven gaan. Maria, de zus van Lazarus, zalft de voeten van Jezus alsof zij al weet wat er gaat gebeuren. De leerlingen vinden dat het geld voor de kostbare olie beter aan de armen gegeven had kunnen worden, maar Jezus antwoordt:

is: de armen hebben jullie altijd bij jullie, mij niet.

Dat is ook de brug naar het werk van barmhartigheid van deze week: de hongerigen, de armen eten geven.

Voor de kinderen is er een uitnodiging met daarop een voorwerp dat de kinderen deze week nodig hebben om zich voor te bereiden op het feest.

Woensdag 9 maart 19.30 uur Biddag voor gewas en arbeid

Buurthuis Kerspel Goor

2 Kronieken 1:7–13

Lucas 11:1–13

Psalm 111



Klopt en er zal worden opengedaan, vraag en er zal je gegeven worden. Woorden van Jezus als hij zijn leerlingen het Onze Vader heeft geleerd.

Maar is dat zo eenvoudig, dat we alles krijgen wat we willen? indringende vragen op deze biddag voor het gewas en arbeid, dat we zoals elk jaar in het buurtgebouw 't Karspel in Kerspel Goor vieren.

Avondgebeden in de veertigdagentijd

Vanaf dinsdag 8 maart is er elke dinsdagavond een avondgebed van 19.30 – 20.00 uur. Tijdens deze avondgebeden gaan we aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid op weg naar Pasen. Ook is er aandacht voor de liturgische bloemschikking.



8 maart de hongerigen eten geven
15 maart de zieken bezoeken
22 maart de naakten kleden
29 maart de vreemdeling herbergen
5 april de dorstigen drinken geven
12 april de doden bezoeken

Er is gelegenheid om in de dienst
een kaarsje aan te steken.
Iedereen van harte welkom

ds. Wim de Jong



Pastoraat

Overleden

9 januari Gerrit Wansing, van Coeverdenstraat 28 (Hofhuus Heeckeren), 82 jaar

14 januari Herman Carel Bernard Racer Palthe, van Coeverdenstraat 28 (Hofhuus Heeckeren), 88 jaar

18 januari Rika (Rikie) Otte, Anjerstraat 5, 53 jaar

19 januari Engelbert Antony Spoor, De Weverij 48, 93 jaar

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen uit de diensten in de Herfstzon zijn als groet of teken van medeleven de afgelopen weken naar de volgende personen gebracht: Rie en Roel Hoekman, Jeanette Spoelder, familie Keuper, Gerrit Jan Esselink, Nel Bosma, familie van Regteren, Jelle Muskee, mw. Eeftink, Joop Jansen, Jenny en Gerrit Roelofsen.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag. U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl

Zieken:

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we sterkte en een spoedig herstel toe.



Diaconie

Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690

Ontvangen giften van Vocanto

Zoals waarschijnlijk bekend is bij u, is in 2021 het koor Vocanto opgeheven. Om ook de rekening van dit koor te kunnen opheffen moest de rekening eerst leeggemaakt worden. Voor dat doel zijn er bedragen overgemaakt naar verschillende werkgroepen waaronder de diaconie en 'Werkgroep Eredienst & Kerkmuziek'. Beide werkgroepen hebben van Vocanto elk een gift van €2.100,00 ontvangen en het gezamenlijke bedrag van €4.200,00 is gestort op de rekening van de diaconie.

Voor deze giften zeggen wij het bestuur van Vocanto uiteraard hartelijk dank! Omdat echter de 'Werkgroep Eredienst & Kerkmuziek' onder de verantwoording van de kerkrentmeesters valt, zal het bedrag dat toegekend is aan de 'Werkgroep Eredienst & Kerkmuziek' door de diaconie overgemaakt worden naar de kerkrentmeesters. De diaconie is van plan de ontvangen gift te gebruiken om de installatie van een derde camera in de Hofkerk mede te helpen bekostigen.

Teus van Luttkhuizen



Gemeenteavond / kerkenraadsvergadering donderdag 17 februari

Op donderdag 17 februari om 20.00 uur zal in de Klokkenkamp de eerstvolgende gemeenteavond worden gehouden. Dit is in combinatie met een kerkenraadsvergadering, dus de kerkenraadsleden worden hierbij ook uitgenodigd.

We zullen dan de plannen voor het stiltecentrum / gedachtenishoek met elkaar bespreken.

We nodigen iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

Alinda Sportel, scriba



Kerkrentmeesters

Schenking

Kerkrentmeesters hebben uit de nalatenschap van Vocanto een schenking ontvangen ten bedrage van € 2.100,00 met de bestemming orgelfonds. Wij zijn daar heel dankbaar voor, temeer omdat er over niet al te lange tijd weer een wat grotere onderhoudsrenovatie van het Vierdagorgel moet plaatsvinden. Daarvoor hebben we met deze gift en de opbrengst van het verjaardagsfonds enkele jaren geleden dan alweer € 9.000 in een bestemmingsreserve staan. Nogmaals hartelijk dank, mede namens de organisten!
Kerkrentmeesters

Eindresultaat actie Kerkbalans 2021

Van de een jaar geleden 715 bezorgde brieven zijn er uiteindelijk 557 reacties geregistreerd. Dat is dus toch nog minder dan 80%, een gevolg van het door corona niet kunnen ophalen van toezeggingen. Uit de bijdragenadministratie valt het volgende te leren. In totaal is voor € 114.705 toegezegd, maar € 110.973 van deze toezeggingen is daadwerkelijk ontvangen. Voor een deel is de reden het ons ontvallen dan wel verhuizen van kerkelijke meelevende leden, maar voor een ander deel is het ook slordigheid. Tel daarbij op € 1.215 aan bijdragen zonder eerdere toezegging, dan komen we op een totaal van **€ 112.188** op een begroting van € 115.600, dan missen we dus 3%. Hopelijk dit jaar beter.

Frits Schutte, penningmeester

Tussenresultaat actie Kerkbalans 2022

Ook dit jaar is Ed de Jong weer zeer behulpzaam geweest bij het aanmaken van de selectie van aan te schrijven gemeenteleden = pastorale eenheden. Dat waren er dit jaar 730. Een trouw groepje heeft zich een aantal uren beziggehouden met het vullen van alle enveloppen met het juiste materiaal. En Piet en Bertha Fernhout

hebben zich dit jaar weer bezig gehouden met het bezorgen van het te verspreiden materiaal bij zo'n 60 vrijwilligers, die het verder rondbrachten bij de geadresseerden. Alle betrokkenen dank hiervoor! Vanwege corona is het aan de bezorgers overgelaten of zij de antwoordenvelopen ophalen. Zo niet, dan is aan betrokkenen verzocht zelf voor het terugbrengen van de toezegging zorg te dragen.

Dit jaar is het aantal kerkleden dat een meerjarige overeenkomst is aangegaan gestegen tot 30 (fiscaal aantrekkelijk!). En van de digitale reactiemogelijkheid hebben nu 97 leden gebruik gemaakt, evenveel als vorig jaar. Ook aan te bevelen, want scheelt u en ons tijd en papier.

Eind januari waren **409** antwoorden ontvangen. Dat is dus ruim de helft (om precies te zijn 56%), een gevolg van het in de meeste gevallen niet ophalen van toezeggingen. Het totaal toegezegde bedrag bedraagt nu bijna **€ 93.000**. Dat is dus gemiddeld € 227 per adres, Het begrote bedrag is € 111.000, en het verschil van € 18.000 zou dus door de overige 321 kerkleden moeten worden opgebracht. Dat moet toch kunnen? U kunt ons helpen door de antwoordenvelop die nog klaar ligt te (laten) bezorgen in de Klokkenkamp; dat scheelt straks herinneringen aanmaken.

Maar bovenal: alle gemeenteleden die al een bijdrage hebben toegezegd, worden hartelijk bedankt. Met uw hulp zal het kerkenwerk voor 2022 weer een mooie invulling kunnen krijgen.

Dan het invullen van de toezeggingen. Bij zo'n 100 antwoorden moest iets worden aangevuld. Of het bedrag was niet ingevuld, of de maand(en), of de keuze 'automatische incasso' dan wel 'maak het zelf over' ontbrak. Dat kostte natuurlijk wat extra werk.

Ten slotte de verdeling van de toezeggingen. 118 Kerkleden (29% van de 409 reacties tot nu toe) hebben € 60 of minder toegezegd (= maximaal € 5 per maand), 89 leden (22%) hebben van € 65 t/m € 120 toegezegd (= maximaal € 10 per maand), 115 leden (28%) hebben van € 125 t/m € 300 toegezegd (= maximaal € 25 per maand); 45 leden (11%) van € 330 t/m € 600 (= maximaal € 50 per maand); 22 leden (5%) van € 660 t/m € 1.200 (= maximaal € 100 per maand), en 10 leden (2,5%) dragen meer dan € 1.200 per jaar (= meer dan € 100 per maand) bij. Van 321 leden verwachten we dus nog een reactie.

Van de binnengekomen reacties is de verdeling van het totaal van € 93.000 weergegeven in de volgende figuur, te lezen 'met de klok mee vanaf 12 uur'.



Frits Schutte, *penningmeester*

T 260211 E penningmeester@hofkerkgoor.nl



Verantwoording januari

Aan collectegelden is in januari ontvangen € 600, waarvan € 312,50 voor de kerk en € 287,50 voor de diaconie, alsmede voor beide € 7 aan collectebonnen.

Ontvangen giften: € 15 en € 10 via Wim de Jong, € 20 via Rita Wibbelink en € 10 via Rinny Schuite. Een gift van € 20 via Carolien Smit is op 8 november wel door mij overgemaakt naar de giftenrekening van de kerk, maar tot mijn spijt niet opgenomen in de verantwoording. Waarvoor verontschuldiging.

Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van ons kerkenwerk!

Frits Schutte, penningmeester



Nieuws van en voor de gemeente

Weet, wat je eet.

“Wat eten we vandaag?” Deze vraag wordt in veel huizen misschien wel dagelijks gesteld. Maar goed eten, wat gaat daaraan vooraf? Goed en gevarieerd eten bevordert de gezondheid. Daar is iedereen het wel over eens. Maar goed eten heeft ook alles te maken met wat er aan vooraf gaat. Vooral het inkopen van de voeding.

Is er rekening gehouden met het milieu? Met duurzaamheid? Wat te denken van appels uit Nieuw Zeeland en boontjes uit Afrika?

Is dat niet “te ver gezocht?” Letterlijk en figuurlijk!

Ook wordt er elk jaar nog steeds meer dan 35 kg. voedsel per persoon per jaar weggegooid, in de groenbak..... Kan dat niet anders? De “doggy-bag” in restaurants is een verbetering, nu ook in Nederland. Gewoon om vragen!

Ook moeten we thuis beter porties afstemmen... dat begint bij onze boodschappen in de supermarkt.

Kijken we ook naar biologische producten? Deze zijn wat duurder, maar ook vaak lekkerder én gezonder. Dan is er het Fair-trade - keurmerk, producten waarvan we weten, dat de producent er een eerlijke prijs voor krijgt. Dat is belangrijk en rechtvaardig!

Over onze voeding zijn vele boeken vol geschreven, maar er is nog veel te verbeteren!

Het devies is: Bewust consumeren: Weet wat je eet!

Dora Brinkhorst. (Groene kerk).

Een slinger van verhalen – ook jouw verhaal

In de veertigdagentijd voor Pasen maken we in de kerk een slinger van verhalen: de Bijbelse verhalen die ons meevoeren en voorbereiden op het Paasfeest én verhalen van mensen van nu, van jong en oud. De verhalen op weg naar Pasen zijn niet allemaal feestverhalen. Ze gaan door alle facetten van het leven heen. Maar het wordt pas echt feest als alle verhalen klinken, van vreugde én van pijn, als alles er mag zijn.

De Bijbelse verhalen zijn verhalen van God en mensen en die verhalen gaan door. We herkennen ze in ons eigen leven.

Daarom doen we een oproep aan allen om aan de feestslinger van verhalen een eigen verhaal te hangen. Dat mag en kan van alles zijn: een vrolijk verhaal, een droevig verhaal, een hoopvol verhaal. Met foto's, plaatjes of tekeningen wordt het verhaal nog beeldender. En gebruik zo mogelijk gekleurd papier. Neem het verhaal in de veertigdagentijd mee naar de kerk en we hangen het aan de slinger. Leiding Kindernevendienst

Open Deur februari 2022 Stilteplekken



Op sommige plekken kom je makkelijker tot rust. Ze brengen bijna vanzelf stilte met zich mee en helpen je om tot jezelf te komen. En misschien ook om God te ontmoeten. Wat maakt een plek tot een stilteplek?

Met onder andere:

- Hier wordt stilte opgeroepen – een échte stilteruimte
 - Mijn stilteplek – vier persoonlijke verhalen
 - Onder de onrust: weldadige en ontregelende stilte
- Hoe de Quakers gebruik maken van stilte bij besluiten
 - Stilte in het klooster
 - Hoog in de bergen, diep in de woestijn - waar Jezus stilte zoekt

Oud-papier inzameling aan de van Kollaan



Let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het terrein is geopend van **13.00 tot 17.00 uur**. Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier inleveren. Wel wordt er van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te

ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



Radio Kerklokaal

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



Kopij inleveren

De kopij voor het kerkblad van 12 maart (**voor 4 weken**) inleveren vóór 01 **maart**. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".
Annemieke Wolff
Han Drost, tel 0547-273813

Mededelingen voor de zondagsbrief (liturgie) kunt u wekelijks tot woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl



Algemene informatie

PREDIKANT

ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl

KERKENRAAD

Voorzitter: vacant (ds. W. de Jong a.i.)

E voorzitter@hofkerkgoor.nl

Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221

mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347

E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T0547-274766

secretaris T. van Luttkhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,

T 0547-761598 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor

T 0547-261937 E r.wibbelink@gmail.com

secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,

T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink

T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

LEDENADMINISTRATIE en KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763

E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl

Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor

Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor

Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v. Collectebonnen **PG** Goor