



HOFKERK
GOOR

KERK ONDERWEG

10 april 2022
24^e jaargang no.08



Meditatie

De meeste mensen deugen

Stel je voor: een vliegtuig maakt een noodlanding, breekt in stukken, de cabine vult zich met rook. Alle inzittenden weten: we moeten hier weg. Wat gebeurt er?

Op Planeet A vragen de inzittenden elkaar of ze in orde zijn.

Personen die hulp nodig hebben, krijgen voorrang. Mensen zijn bereid hun leven te geven, zelfs voor vreemden.

Op Planeet B is het ieder voor zich. Totale paniek breekt uit. Er wordt geschopt en geduwd. Kinderen, ouderen en mensen met een handicap worden onder de voet gelopen.

Vraag: op welke planeet leven we?

De Groningse hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes stelt deze vraag al jaren aan zijn studenten. “Ik schat dat 97 procent denkt dat we op Planeet B leven”, vertelt Postmes. “Het maakt niet uit aan wie je het vraagt. Linkse en rechtse, arme en rijke, ongeschoolde en belezen mensen – zelfs rampenbestrijders.”

Het bovenstaande is een citaat uit een boek met de titel “De meeste mensen deugen” dat in 2019 verscheen en is geschreven door Rutger Bregman. Het boek baarde veel opzien, omdat het een totaal ander mensbeeld presenteert dan waarmee wij calvinisten zijn groot geworden. Zijn wij niet opgevoed met vraag 8 uit de Heidelberger Catechismus: Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Worden wij daarin ook niet steeds bevestigd als we het journaal aanzetten? En in hoeveel andere programma's op TV is geweld een doodnormaal verschijnsel?

Toch blijkt uit alle wetenschappelijk onderzoek dat hoe slechter de omstandigheden, hoe socialer en altruïstischer de mensen zijn. Om terug te komen op het begin van deze tekst: De waarheid is dat wij op planeet A leven. Met tal van (wetenschappelijk onderbouwde) voorbeelden laat Bregman zien dat wanneer de nood hoog is, de mensen elkaar helpen. Toen de torens van het World Trade Center instortten liepen mensen rustig de trappen af en lieten zij anderen voorgaan, op de Titanic brak geen paniek uit toen het schip op een ijsberg liep en toen de orkaan Katrina over New Orleans raasde

schoten mensen elkaar massaal te hulp. En we zien het nu weer. De komst van vluchtelingen uit Oekraïne doet bij ons een storm van gastvrijheid en vrijgevigheid opsteken, terwijl toch ook wij hier in Nederland worden getroffen door de gevolgen van de oorlog.

In Twente kun je “noaberschap” zien als een praktische vertaling van samenleven gebaseerd op wederzijdse hulp. Het zijn de *noabers* die lief en leed met je delen en je helpen als het moeilijk wordt. De eerste christenen namen voor hun manier van samenleven Jezus als voorbeeld. De discipelen kregen van hem de opdracht om elkaar lief te hebben zoals Jezus hen liefhad. Of zoals Jezus het zei: “Het tweede [gebod] is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.”

Laat de theologen daarom hun hoofd maar breken over vraag 8 van de catechismus. Ik wil blijven geloven dat het goede, het kwade overwint en het leven, de dood. Dat is wat mij betreft ook de essentie van Pasen.

Riekele Bijleveld



Kerkdiensten

Vrijdag 08 april 2022 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

mw. H. Caron

Zondag 10 april 2022 Palmpasen/ 18-jarigendienst

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Crèche: Marjet Donkers

Kindernevendienst: Annigje Beltman, Hanneke Bor,
Jantina Jansen, Sandra Moes,
Alja Klok en Ruud Wiggers

Maandag 11 april 2022 Avondgebed

Hofkerk 19.30 uur

ds. W. de Jong

Dinsdag 12 april 2022 Avondgebed

Hofkerk 19.30 uur

ds. W. de Jong

Woensdag 13 april 2022 Avondgebed

Hofkerk 19.30 uur

ds. W. de Jong

Donderdag 14 april 2022 Witte Donderdag

Hofkerk 19.30 uur Heilig Avondmaal

ds. W. de Jong

Vrijdag 15 april 2022 Goede Vrijdag

Hofkerk 19.30 uur

ds. W. de Jong

Vrijdag 15 april 2022 Stoevelaar Goede Vrijdag

Stoevelaar 16.00 uur Heilig Avondmaal

ds. W. de Jong

Zaterdag 16 april 2022 Stille Zaterdag

Hofkerk 22.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 17 april Pasen

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Crèche: Marjolein Nijenhuis

Kindernevendienst: Annigje Beltman
en Sandra Moes

Zondag 24 april 2022

Hofkerk 10.00 uur

ds. M. Fernhout

Crèche: Anneke Schutte

Kindernevendienst: Alja Klok

Hofkerk 16.00 uur Peuter/kleuterviering

mw. H. Caron

Dinsdag 29 maart 2022 Herfstzon

Herfstzon 16.00 uur

mw. D. Brinkhorst

Zondag 01 mei 2022

Hofkerk 10.00 uur

ds. H. van Dijk

Crèche: Hanneke Bor

Kindernevendienst: Ruud Wiggers

Vrijdag 06 mei 2022 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

ds. W. de Jong

Bloemen erediens:

10 april: mw. C. Smit

17 april: mw. D. Caron

24 april: mw. D. Caron

01 mei : mw. J. Reef

Rooster koffieschenken zondagochtend

10 april: mw. R. Schuite, mw. J. Bakker en mw. M. Stam

17 april: mw. M. Voerman en dhr. Voerman, mw. B. Fernhout

24 april: mw. en dhr. Y. de Jong, dhr. L. Lettink

01 mei : mw. J. Minnen en dhr. R. Minnen, mw. A. Wolff



Bij de diensten

Op weg naar Pasen

In de Veertigdagentijd lezen we verhalen uit het evangelie van Johannes. Het is bijna feest in Jeruzalem: Pesach, het feest van de eerste oogst en van de bevrijding uit Egypte. Uit de wijde omtrek komen mensen naar Jeruzalem om het feest te vieren. Maar wat voor feest wordt het voor Jezus en zijn leerlingen? Kunnen zij eigenlijk wel feest vieren? In de verhalen horen we hoe het donker wordt in de stad, en hoe God op Paasmorgen een nieuw begin maakt. Het graf is leeg, Jezus is opgestaan uit de dood! Dat vieren we steeds opnieuw als het Pasen is.



Het thema van deze Veertigdagentijd is: Ben je klaar voor het feest? Met de kinderen gaan we op weg naar het feest van Pasen. Maar het is niet alleen een vrolijke optocht: we komen ook verhalen tegen die op het eerste gezicht helemaal niet zo vrolijk zijn. Bijvoorbeeld als Jezus vertelt over zijn lijden en sterven, of als we horen over de lijdende Helper van God. Toch brengen ook die verhalen ons verder op de weg naar het feest. Er hangen in de kerk twee slingers /vlaggenlijnen, waaraan elke week een

nieuwe vlag wordt toegevoegd. Op de vlaggen staan de illustraties van de Bijbelverhalen in deze periode op weg naar Pasen.

Maar ook hangen er verhalen van ons eigen leven. Er zijn al heel wat eigen verhalen opgehangen. Vrolijke, bijzondere maar ook verdrietige verhalen. En van alle kinderen van de vier/vijfjarigendienst hangt een mooie foto met goede woorden van de ouders. Iedereen is van harte uitgenodigd om nog een eigen verhaal toe te voegen. Een foto met een korte tekst is genoeg! Alle verhalen doen er toe en vormen onze weg naar Pasen.

Vanuit Kerk in Actie is het thema: **Alles komt goed?!** Leidraad daarbij zijn de zeven werken van barmhartigheid. Elke week staat één van deze werken centraal met ook aandacht voor een project in de wereldwijde kerk dat daarbij past. Maar ook gebeden en teksten uit de wereldkerk zullen klinken.

Zondag 10 april 6^e zondag veertigdagentijd

Palmpasen – Zegendienst Jong volwassenen

Genesis 9:8–17 Johannes 12:20–36 Psalm van de zondag 27



Vandaag vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem, de intocht van de nieuwe koning in onze wereld, in ons eigen leven. Maar geen koning of heerser zoals we gewend zijn, geen macht die over ons heerst en klein maakt, maar een koning die op een ezel, een lastdier zijn intrede doet. Dienend, dragend, ons bevrijdend van alles wat ons tot slaaf maakt, alles wat ons klein maakt. Deze dienst is mede voorbereid door Hylke Bouma en Taron Kasparyan, die in deze dienst de zegen voor hun nieuwe levensfase van volwassenheid ontvangen.

Een leven onder de regenboog van Gods liefde.

De kinderen maken een mooie optocht met de Palmpasen stokken in de kerk. Het werk van barmhartigheid deze week is de **doden begraven**. Vanuit Kerk in Actie aandacht voor jeugdwerk in de kerken in Nederland, met in het bijzonder de Paaschallenge. Hierin volgen jongeren in de week voor Pasen de kruisweg van Jezus.

Maandag 11 april Avondgebed 19.30 uur



Statie 4: Olijfberg
Lucas 22: 39 – 46
Psalmgebed 42

Dinsdag 12 april Avondgebed 19.30 uur



Statie 5: Gevangenneming



Statie 6: Voor de Joodse raad,
Pilatus en Herodus

Lucas 22: 47 – 53, 63 – 23: 25
Psalmgebed 43

Woensdag 13 april Avondgebed 19.30 uur



Statie 7: Simon van Cyrene
Lucas 23: 26
Psalmgebed 71

Donderdag 14 april Witte Donderdag Maaltijd van de Heer

Vandaag gedenken we dat Jezus met zijn leerlingen op de dag voor zijn sterven de Pesach maaltijd hield: matses en wijn, tekenen van bevrijding en een nieuw begin. Met een bijzondere rol voor de kinderen, die de afgelopen weken kindercatechese volgden en zich al weken op het Pesach hebben voorbereid.



Statie 2: Pesachmaaltijd
Exodus 12
Lucas 22: 7 – 20

Vrijdag 15 april 19.30 uur Goede Vrijdag



Exodus 13
Lucas 22 en 23
Psalmgebed 22

We volgen de Kruisweg vanaf de gevangenneming van Jezus op de Olijfberg tot aan zijn sterven aan het kruis op Golgotha.

Zaterdag 16 april 22.00 uur Paasnachtdienst



Statie 13: Het lege graf
Lucas 24: 1 – 12

Deze nacht is een nacht van waken en we luisteren naar de oude verhalen van Schepping, Uittocht en Doortocht en aarzelend mogen we weten dat het nieuwe licht gaat schijnen in onze duisternis. Het graf is leeg.

Zondag 17 april 10.00 uur Paasmorgen

Jesaja 55: 1 – 12 Johannes 20: 1 – 18



Deze morgen vieren we voluit dat het licht van de opstanding is doorgebroken: De Heer is waarlijk opgestaan! We volgen Maria en de leerlingen naar het graf, dat leeg blijkt te zijn en we blijven met Maria achter in verdriet. Maar in haar verdriet is het Jezus die haar aanspreekt, haar bij de naam noemt. Het leven wordt een bloeiende tuin rondom het graf. Het graf, de dood, is niet weg maar heeft niet het laatste woord. Nu kan het leven echt een feest worden. En dat feest, dat vieren we!

De bijdrage van het Paaskoor onder leiding van Marion Leentvaar maakt de dienst extra feestelijk.

Avondgebeden

Ook na Pasen is er elke dinsdagavond een avondgebed van 19.30 – 20.00 uur. Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen gelegenheid een kaars aan te steken. Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.

Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier vaste thema's, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn afgestemd:

19 april Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping

26 april Levensreis

3 mei Heling

10 mei Vertrouwen

Iedereen van harte welkom.

ds. W. de Jong



Pastoraat

In Memoriam

Op 2 maart overleed in de leeftijd van 91 jaar **Hermannus Johannes Hammer**, echtgenoot van Elfriede Hammer – Pollmann.

Herman Hammer werd geboren op 14 april 1930 in de Voorstraat in Goor. Hij groeide samen met zijn jongere broer Jan op in een warm gezin, dat wel getekend was door het op jonge leeftijd overlijden van zijn twee oudere broers.



In de achtste klas van de lagere school wordt Herman gevraagd om het kantoor van het ziekenfonds OGZO in Goor te komen werken. Het is het begin van een 47 jaar lange loopbaan bij OGZO, later Menzis, waar Herman met veel plezier heeft gewerkt en alle afdelingen heeft doorlopen tot uiteindelijk de functie van hoofd van de verzekerings-administratie.

In 1960 trouwt Herman met Elfriede Pollman uit Elisabethfehn in Niedersaksen. Ze krijgen twee kinderen Irmgard en Eelco. Naast het werk zet Herman zich ook in voor het verenigingsleven, zo is hij 40 jaar penningmeester geweest van zangvereniging Onze Stem, zat in de activiteitencommissie van het koor, maar ook in het bestuur van het kinderkoor de Rakkertjes. Hiervoor is Herman ook nog geridderd. Verder was Herman actief vrijwilliger van het klompenmuseum. En geen Schoolfeest werd overgeslagen.

Na zijn pensioen heeft Herman samen met Elfriede nog mooie actieve jaren, met veel fietstochten, uitjes, kaarten en de kegelclub. Ook genoten ze samen van de kleinkinderen.

Maar ook toen Herman de laatste jaren een kwetsbare gezondheid kreeg genoot hij van de mensen om zich heen. Er was een hechte band met de burens in het appartementengebouw aan de Hiltjesdamhof.

In de afscheidsdienst lezen we een gedeelte uit de Bergrede, waarin Jezus zijn leerlingen zegt: Waar je schat is zal ook je hart zijn. De schat van Herman was Elfriede, zijn kinderen, kleinkinderen,

vrienden en buren: het leven samen met anderen leven. Leven in liefde, die hij gaf en zeker de laatste jaren van kwetsbaarheid ook mocht ontvangen. Nu mogen we hem geborgen weten in de bron van liefde, die sterker is dan de dood. We wensen Elfriede, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

ds. Wim de Jong

Overleden

2 maart Hermannus Johannes Hammer, Hiltjensdamhof 14-17,
91 jaar

7 maart Gerda Marie Cornelia Klijnstra- Biemond,
van Coeverdenstraat 28 (Hofhuus Heeckeren), 99 jaar

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of teken van medeleven de afgelopen weken naar de volgende personen gebracht: Marla van der Wel, Jan en Anneke Jacobi, Loltje de Croes, Tine Soonius, Alie Kappert, Jaap Busscher, Wil Mullekes, Alie Mulder en Peter Schmit, Hannie Kooijman, Fenny Zomer, Annie Kalenkamp, mw. Koops.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag. U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl

Zieken:

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we sterkte en een spoedig herstel toe.

Kruisweg in de Hofkerk

In 2019 maakten veertien kunstenaars een kruisweg met veertien staties. Iedere kunstenaar, waarvan een aantal lid van onze gemeente, gaf een eigen beeld aan het verhaal van lijden en opstanding van Jezus, soms realistisch en dan weer abstract, de één met een schilderij, de ander met een keramiek of andere opstellingen. Korte meditatieve teksten verbinden de verschillende werken. De bezoeker wordt uitgenodigd om tijdens een rondgaan door de Hofkerk bij de beelden zijn of haar eigen betekenis te geven aan dit bijzondere Bijbelverhaal.



Van 18 maart - 16 april is deze kruisweg weer opgesteld in de Hofkerk en te bezoeken op donderdag van 10.00 – 12.00 uur donderdag t/m zaterdag

van 13.30 – 16.30 uur en zondag van 11.30 – 16.30 uur

De entree is vrij. Er is een catalogus beschikbaar voor € 2

Bibliodrama



Eind maart starten we weer met de avonden bibliodrama. Bibliodrama is een methode om een Bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het Bijbelverhaal jou persoonlijk doet. Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een

rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scènes uit. Bibliodrama is Bijbellezen met je hele lijf!

De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal

Woensdag 20 april 19.30 uur

Woensdag 11 mei 19.30 uur

Woensdag 15 juni 19.30 uur

Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647,
wim.dejong@hetnet.nl

Pelgrimsroute Hemmelreis

In de afgelopen maanden is er door een werkgroep een pelgrimsroute ontwikkeld, die de Hofkerk in Goor en de Martinuskerk in Markelo verbindt en langs de plek van het oude bedevaartsoord op de Hemmel voert. Op de naast gelegen heuvel de Hulpe is een aantal jaren geleden een Mariakapel gebouwd. De route doet ook een aantal plekken aan waarin duurzaamheid centraal staat, zoals de



Reggetuinen (Stadslandbouw), natuurontwikkeling de Hemmel en de Reggesprong. De route is in verschillende variaties en afstanden te lopen. In de routebeschrijving worden de verschillende plekken beschreven maar geeft ook op verschillende plekken vragen voor persoonlijke bezinning en meditatie. Desgewenst kan men hierover met een medewandelaar in gesprek. De bedoeling is om ook regelmatig gezamenlijke wandelingen te organiseren, waarin ontmoeting, bezinning en gesprek centraal staan.

Het plan is om de Hemmelreis ‘officieel’ te openen op Hemelvaartsdag na de kerkdienst in samenwerking met de Protestantse Gemeente Markelo. In het volgende kerkblad hierover meer!

Vakantie ds. Wim de Jong

Van 24 april – 4 mei ben ik afwezig en hoop in deze periode op bezoek te gaan bij collega en vriend János Márton in Bonchida, Roemenië.

Vervanging is in deze periode geregeld via de pastorale ouderlingen

Hetty Bieleman 0547-274226

Riekele Bijleveld 0547-262469

Rinny Schuite 0547-271657



Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690

Bestemming Avondmaalscollecte op 14 april 2022 (Witte donderdag)

De collecte is bestemd voor Kerk in Actie met de campagne

“Alles komt goed?!”

Geef kwetsbare jongeren in een achterstandswijk in Beiroet (Libanon) nieuwe kansen!

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontnaemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst.

Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, psychosociale hulp en vak trainingen voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast

kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey.

Uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie:

NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. "Diaconie Prot. Gemeente Goor" onder vermelding van "Alles komt goed".

De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen.

Wie helpt de Diaconie op 21 mei a.s.?

Op zaterdag 21 mei a.s. vindt weer de interculturele dag "Kleurrijk in de Hof" plaats op het plein vóór het Gemeentehuis, van 11.00 uur tot 15.00 uur. Na 2 jaar mogen we elkaar weer ontmoeten, verhalen horen en nieuwe culturen leren kennen. Als Diaconie van de Hofkerk en Markelo, samen met Caritas van de R.K. kerkgemeenschap willen we weer pannenkoeken, poffertjes en kniepertjes bakken volgens Twents recept.

Daarvoor hebben we mensen nodig! Wilt u ons meehelpen, met bakken?

Dat zou heel fijn zijn! U hoeft natuurlijk niet van 11.00 uur tot 15.00 uur te helpen, want we lossen elkaar af.

U kunt zich opgeven via de mail: dorabrinkhorst@gmail.com of telefonisch 0547 – 273823. Samen maken we er een mooie dag van! Namens de Diaconie, Dora Brinkhorst.



17 april Pasen

In het jeugd en jongerenwerk zijn we als kerk betrokken op de leefwereld van jongeren. Met eigentijdse vormen maken we hen vertrouwd met Bijbelverhalen en de wereld van geloven. Daarbij dagen we hen uit om hierin steeds meer hun eigen weg te ontdekken: Wat is voor *mij* hierin belangrijk? Wat betekent geloven voor *mijn* leven?

Pasen is het feest van het nieuwe begin. Elke keer weer voor ieder mens. Met dat vertrouwen mogen ook jongeren het leven in. Daarom heeft ook dit jaar de Paasrondgang tot doel om het jeugd- en

jongerenwerk in onze gemeente verder te stimuleren. Denk aan de verschillende groepsactiviteiten, zoals de jeugddiensten gekoppeld aan 'sleutelmomenten in je leven' (4-jarigendienst, brugklasdienst, zegendienst jongvolwassenen 18 – 20 jaar), peuter/kleutervieringen, kindernevendienst, de kindercatechese, de catechesegroep Hofkerk Ontmoetings Plek (HOP), maar ook het open jeugdwerk in de Bunker van 12 – 16 jaar, en de godsdienstlessen in groep 7 en 8 van de openbare basisscholen in Goor. En niet te vergeten Ars Vivendi, de gespreksgroep over actuele thema's op het gebied van geloof en leven in de Ontmoetingsruimte op het erf van onze predikant, ook voor jongvolwassenen. Meer over dit alles vindt u in de Hofkerkgids 2022. Veel is na corona gelukkig weer uitvoerbaar.

Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het jeugd- en jongerenwerk in onze kerk. U kunt gebruik maken van bijgevoegde acceptgiro, of uw bijdrage zelf overmaken naar de bekende bankrekening **NL44 SNSB 0927 950 545** t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. Paascollecte. Dat laatste geldt zeker voor diegenen die Kerk Onderweg digitaal ontvangen.

Van harte aanbevolen!

College van kerkrentmeesters

Kerksbalans 2022

Er is nu **€ 104.500** toegezegd, op een begroting van € 110.000.

Hartelijk dank hiervoor.

Toch hebben xxx gemeenteleden nog niets van zich laten horen, terwijl zij wel worden meegeteld in de landelijke aanslag kerkrentmeesterlijk quotum (€ 6.365) en solidariteitskas (€ 2.645). En iets vergelijkbaars geldt ook voor het diaconale quotum!

Dat betekent dat de kerkleden die tot nu toe wél hebben gereageerd uiteindelijk hiervoor 'opdraaien' en dat geld dus niet kan worden besteed aan ons eigen kerkenwerk. Daarom nogmaals een dringend beroep op iedereen die dit jaar nog niet heeft toegezegd of bijgedragen. Het lidmaatschap van de kerk houdt ook in dat u bijdraagt aan het instandhouden van onze kerk. Van harte aanbevolen dus.

Frits Schutte, penningmeester

N.B. Uiteraard wordt rekening gehouden met de financiële omstandigheden van een aantal onzer. Daarvan is de diaconie op de hoogte.

Een overzicht van de opbrengst van de actie Kerkbalans van de afgelopen jaren uit de jaarrekeningen:

2015 € 129.200

2016 € 130.600

2017 € 125.900

2018 € 122.300

2019 € 115.100

2020 € 118.300

2021 € 112.700 (uit de bijdragenadministratie)



Verantwoording maart

Aan collectegelden is per 28 maart ontvangen € 710 waarvan € 355 voor de kerk en € 355 voor de diaconie. Dat laatste bedrag wordt natuurlijk overgemaakt naar de diaconie.

Er zijn deze maand geen contante giften ontvangen.

Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van ons kerkenwerk!

Frits Schutte, penningmeester



Paasviering dinsdag 12 april in De Klokkenkamp

De Activiteiten Commissie Hofkerk wil u attenderen op de paasviering die gehouden zal worden op dinsdagmiddag 12 april a.s. in De Klokkenkamp. De paasviering heeft een open karakter en geldt voor alle gemeenteleden. De middag begint om 14.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. We volgen een liturgie. De viering wordt afgesloten

met een (paas)broodmaaltijd. In de paaskleurige potjes op de tafels kunt U een vrijblijvende bijdrage deponeren. Voor een goede organisatie is het nodig te weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen. Daarom een dringend verzoek: geeft U zich vooraf op bij één van de onderstaande dames.

mw. H. Bieleman tel. 274226

mw. J. Buitenhuis tel. 275210

mw. J. Minnen tel. 274093

Als U niet zelfstandig naar De Klokkenkamp kunt komen dan zijn er medewerkers die U graag komen halen en weer terugbrengen. Laat het ons wel even weten. We rekenen op een grote opkomst en op een fijne middag met elkaar.

Met vriendelijke groeten van de Activiteiten Commissie Hofkerk

Nieuwsbrief Maliproject maart 2022

Nog éénmaal schrijven wij U allen over datgene wat ons ter harte gaat in een gemeenschap in het verre Mali, in Manantali, in de regio Bamafelé.

Sinds 2007 hebben wij via U allen geld kunnen inzamelen voor zaken, die in ons land zo heel gewoon zijn: voldoende schoollokalen, toiletgebouwen bij de scholen, schoon drinkwater en ruimten om met elkaar kerk te kunnen zijn. En we hebben nooit tevergeefs een beroep op U allen gedaan.

Sinds de laatste hulpvraag t.b.v. de nieuwbouw van de RK kerk in Manantali, staat er op de rekening van het Maliproject nog een bedrag van ruim € 4.500,00.

Via “onze man in Mali” Casper Jansen, www.coolcampmali.com, komt nu een dringende vraag tot ons: kunnen we helpen bij de bouw van een ziekenzaal bij het hospitaaltje van Manantali? Het hospitaal is voor ongeveer 10.000 mensen (laatste telling 10.140 mensen) in de regio, heeft thans 6 bedden, waarvan één buiten i.v.m. huidig plaatsgebrek. De bedden binnen staan in bedompte achteraf hokjes van 2 x 2 m².

Het hospitaal is opgezet door de overheid (Cescom), die ook de salarissen betaalt. Er zijn aan dit ziekenhuis verbonden: 1 arts, dokter Kamera, 2 schoonmakers, 2 zusters en een guardien(opzichter). Op het ogenblik is er geen geld te verwachten van de overheid voor deze uitbreiding/verbetering, vanwege de politieke situatie waarin Mali verkeert. Het is de bedoeling dat de huidige ziekenruimte vervangen wordt door een nieuwe ziekenzaal voor 12 bedden. En deze huidige ruimte zal dan ingericht worden als laboratorium voor bloed- en urine

onderzoek: malaria, tyfus, toxoplasmose, syfilis, bilharzia en stofwisselingsziekten. De apparatuur voor dit laboratorium kan dokter Kamera zelf regelen. De kostenbegroting van deze uitbreiding van het ziekenhuis bedraagt: € 13.770,00. Hiervan hebben we dus al ruim 4.500,00. Voor deze zo belangrijke voorziening vragen wij Uw hulp.



Op de foto dokter Kamera, die vanuit dit hospitaaltje ook zorgde voor de coronarentingen voor de regio Bamafele.

Links achter is te zien waar de ziekenzaal zal worden gebouwd.

Casper heeft bewondering voor de gedrevenheid waarmee deze dokter zijn werk doet. Wij stellen ons voor dat wij 2 maanden de tijd nemen voor deze fondswerving en daarna hopen wij het werk van het Maliproject af te sluiten met een bedrag, waarmee deze noodzakelijke voorziening tot stand kan komen.

De bankrekening waarop bijdragen gestort kunnen worden is:

Diaconie Hofkerk Goor NL66SNSB0908763743 t.n.v. **Maliproject 2022**. Heel veel dank. We houden u op de hoogte.

Addie en Cees van der Sluijs-Goud

Bedankjes

Hartelijk dank voor de warmte en medeleven die ik van u ontving na het overlijden van Reinder Jacobi.

Ook dank voor de bloemen vanuit de kerk.

Met vriendelijke groet, Marla van der Wel

Hartelijk dank aan iedereen die op 25 maart jl. onze 50^e trouwdag tot een groot feest hebben helpen maken. We noemen bijvoorbeeld: Dominee Wim de Jong als voorganger in de dankdienst en Cees van der Sluijs voor het begeleiden van de zang (en daarbij zeker niet vergeten het trompetspel van kleinzoon Jozua).

De tientallen prachtige kaarten van overal uit Europa.

Natuurlijk ook de kinderen en kleinkinderen die van alles organiseerden. En als we nu enkele noemen, zullen we zeker anderen vergeten! Maar: Klokkenkamp-team, het was fantastisch.

Zoveel gasten: familie, vrienden en bekenden die van heinde en verre de files hadden getrotseerd. Deze dag zullen we ons nog lang

herinneren. En heel speciaal willen wij u danken namens “Save the Children” voor de prachtige opbrengst van de collecte € 1165.00 euro. Wij zijn met veel plezier onze belofte nagekomen om dit bedrag te verdubbelen. Dank u wel!
Piet en Bertha Fernhout.

Wereldwijd gebed voor de aarde.

(uit de “Laudato Si” - Week 2020, van Paus Franciscus).

Barmhartige God,
Schepper van hemel en aarde en alles wat in hen bestaat,
U schiep ons naar Uw beeld en vertrouwde ons de zorg toe
voor heel uw schepping, ons gemeenschappelijke huis.
U zegende ons met de zon, het water en het weelderige land,
opdat er overvloedig leven zou zijn voor alles wat bestaat.
Open ons verstand en raak ons hart,
zodat we het geschenk van uw schepping behoeden.
Wees onze hulp.
Maak ons bewust, dat ons gemeenschappelijke huis niet alleen
van ons is, maar van alle toekomstige generaties
en dat het onze verantwoordelijkheid is, om het te bewaren.
Geef, dat we er mee zorg voor dragen, dat elk mens beschikt over
voldoende voedsel en levensnoodzakelijke middelen.
Maak ons moedig in ons streven naar algemeen welzijn,
zodat we de veranderingen omarmen, die nodig zijn.
Meer dan ooit kunnen we voelen,
dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, wanneer we
met concrete inspanningen een antwoord bieden op
“de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen”.
We vragen het U door Christus onze Heer, Amen.

(Groene Kerk, Dora Brinkhorst).

Het PAASNUMMER van Open Deur in 2022

Met Pasen werd er vroeger uitbundig gelachen in de kerk. Jezus had immers het kwaad buiten spel gezet door op te staan uit de dood. De traditie van deze 'paaslach', met grappen vanaf de kansel, bestaat niet meer. Maar Pasen geeft zeker reden tot lachen. Sterker nog: geloven kan niet zonder humor.



In deze *Open Deur* zoeken we naar het bijzondere van dat paas-lachen: lachen dat het donker uitlacht; lachen omdat alles anders loopt dan je verwacht; lachen door je tranen heen. Met onder andere:

- De paaslach: een lach vol levenskracht
- Op het verkeerde been gezet – Christus clown
- 'Dit is een dag van feest en licht' – lachen in het verpleeghuis
- Vrij en vrolijk - geloof heeft humor nodig
- De toekomst lacht – Bijbelse opstandingsverhalen
- Liederen, gedichten, een extra kort verhaal voor alle leeftijden en prachtige foto's

Ga voor meer informatie en bestellen naar www.open-deur.nl/pasen2022.

Oud-papier inzameling aan de van Kollaan



Let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het terrein is geopend van **13.00 tot 17.00 uur**.

Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier inleveren. Wel wordt er van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te

ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



Radio Kerklokaal

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



Kopij inleveren

De kopij voor het kerkblad van 07 mei (**voor 4 weken**) inleveren vóór 26 **april**. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".
Annemieke Wolff
Han Drost, tel 0547-273813

Mededelingen voor de zondagsbrief (liturgie) kunt u wekelijks tot woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl



Algemene informatie

PREDIKANT

ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl

KERKENRAAD

Voorzitter: vacant (ds. W. de Jong a.i.)

E voorzitter@hofkerkgoor.nl

Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221

mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347

E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T0547-274766

secretaris T. van Luttkhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,

T 0547-761598 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor

T 0547-261937 E r.wibbelink@gmail.com

secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,

T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink

T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

LEDENADMINISTRATIE en KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763

E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl

Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor

Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor

Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v. Collectebonnen **PG** Goor