



KERK ONDERWEG

04 juni 2022
24^e jaargang no.10



Meditatie

Bid om vrede

Wij bidden U
voor onze kinderen en nakomelingen,
voor allen die ná ons geboren worden:
dat wij hen geen stenen geven voor brood,
dat wij hen geen oorlogen nalaten,
maar vrijheid, geluk en vrede.

Deze voorbede komt uit de bundel *Bid om vrede*. Huub Oosterhuis schreef dit in 1966, maar is actueler dan ooit. Het lukt ons nog steeds niet om te voorkomen, dat wij een stenen aarde achterlaten waar haast geen plaats meer is om graan voor brood te verbouwen. En de Russische inval in de Oekraïne, die langdurig zal leiden tot een situatie van onvrede in wereld.

Afgelopen winter bespraken wij in onze leesclub het boek van de theoloog en filosoof Hans Achterhuis: *Geloof in geweld*. Hij beschrijft daarin het geweld dat voortkwam uit de grote religies: jodendom, christendom, islam, boeddhisme en de semireligie het communisme. Hij stelt zich de vraag waar dat geweld vandaan komt, terwijl al deze religies in principe uitgaan van liefde voor de medemens. Kijk maar naar de Bergrede in de bijbel. Toen ik het boek van Achterhuis uit had dacht ik: dat komt niet meer voor. De religies zijn beschaafd geworden.

We hebben geen kruistochten meer, kettters worden niet meer verbrand, Noord-Ierland is al jaren geleden.

Ja, we hebben nog wel het moslimextremisme, maar dat gaat wel over, zo dacht ik. Per slot van rekening hebben wij goede ervaringen met moslims, zoals de contacten die onze kerk heeft met de moslimgemeenschap in Goor en de positieve herinneringen die ik heb aan de moslimvluchtelingen uit Syrië, die ik een aantal jaren geleden Nederlandse taalles gaf. Maar nu toch de oorlog in de Oekraïne. Hoewel dat misschien niet een aan een religie gerelateerde oorlog is. Ik had mij vergist en had waarschijnlijk de laatste bladzijden uit het boek van Hans Achterhuis niet goed gelezen. Daarin beschrijft hij tot zijn verbijstering

dat de God van het geweld weer springlevend is: Trump met zijn grote aanhang van evangelische christenen, Erdogan die zich opwerpt als de beschermheer van alle moslims en Poetin die in zijn agressieve politiek, zelfs voor zijn inval in de Oekraïne, de enthousiaste steun krijgt van de Russisch-orthodoxe kerk.

Enkele jaren geleden publiceerde de Vrije Universiteit een onderzoek waaruit bleek dat er veel boosheid zit in vele lagen van de Nederlandse samenleving en dat er een roep is om sterk leiderschap. Er is zeker reden voor deze boosheid. Denk aan de toeslagenaffaire en de torenhoog oplopende huizenprijzen, waardoor vele vooral jonge mensen niet meer aan een fatsoenlijk huis kunnen komen.

Ik haal dit onderzoek over de boosheid aan, omdat het mij opvalt dat in de Westerse reactie op de Russische inval niet gesproken wordt over de grote boosheid die in de Russische samenleving zit. Het Westen reageert met een gigantische uitbreiding van het NAVO wapenarsenaal en een verwijzing naar de propaganda en repressie van Poetin. Dat er boosheid zit in de Russische samenleving wordt indrukwekkend beschreven in het boek van de Russische Nobelprijswinnares Svetlana Alexijevitsj, *Het einde van de rode mens*. Daarin beschrijft zij hoe mensen lijden onder de grote kloof tussen extreme rijkdom en gigantische armoede, die ontstaan is door de val van het communisme, verder o.a. over de minachting die oud-Afghanistanstrijders ten deel viel en het verlies aan zelfrespect nu Rusland geen grote wereldmacht meer is. Poetin is de sterke leider waarom iedereen heeft gevraagd.

Ik vraag mij af of er nog hoop is. Hans Achterhuis geeft het voorzichtige antwoord in van wat hij 'nataliteit' noemt. Het opnieuw geboren worden van nieuwe mensen, die in hun handelen een nieuw begin kunnen maken. Er is hoop, zoals in de evangeliën de 'blijde boodschap' wordt verkondigd: 'een kind is ons geboren'. Maar dat betekent niet dat we daarop moeten wachten. Treffend in de voorbede van Huub Oosterhuis is het gebruik van: 'dat wij'. Wij moeten het zelf doen.

Koos Krabbendam



Kerkdiensten

Vrijdag 03 juni 2022 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 05 juni 2022 Pinksteren

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Crèche: Sandra en Lieke Moes

Kindernevendienst: Alja Klok

Zondag 12 juni

Hofkerk 10.00 uur

ds. O. Reitsma Enschede

Crèche: Judith en Nina Vrieling

Kindernevendienst: Ruud Wiggers

Vrijdag 17 juni 2022 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

H.J. Visser

Zondag 19 juni 2022

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Crèche: Hanneke Bor

Kindernevendienst: Jantina Jansen

Zondag 26 juni 2022

Hofkerk 10.00 uur

ds. E. van Houwelingen Hengelo

Crèche: Marjet Donkers

Kindernevendienst: Annigje Beltman

Dinsdag 28 juni 2022 Herfstzon

Herfstzon 16.00 uur

ds. W. de Jong

Vrijdag 01 Juli 2022 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 03 juli 2022

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Crèche: Anneke Schutte

Kindernevendienst: Hanneke Bor

Bloemen erediens:

05 juni: mw. R. Maris

12 juni: mw. J. Drost

19 juni: mw. J. Drost

26 juni: mw. B. Hulshof

03 juli : mw. B. Hulshof

Rooster koffieschenken zondagochtend:

05 juni: Riki en Henk Maris, Hetty Bieleman

12 juni: Marion Leentvaar, Annemieke Wolff, John Sportel

19 juni: Marjolein Nijenhuis, Karin Elfrink, Fred Gerritsen

26 juni: Marijke en Ben Voerman, Wietske Bijker

03 juli : Dora en Hans Brinkhorst, Loltje de Croes



Bij de diensten

Zondag 5 juni Pinksteren

Ruth 2

Handelingen 2:1-11

Psalm van de zondag 104



In deze feestelijke dienst vieren we dat de Geest werd uitgestort over de leerlingen van Jezus. Aangeraakt door Gods Geest begonnen zij op het Pinksterfeest in Jeruzalem de goede boodschap (Evangelie) van Jezus Christus aan mensen te vertellen. En het wonder was dat ieder dat hoorde in zijn of haar eigen taal. Op elke plaats in elke tijd mag deze goede boodschap van hoop en liefde concreet worden in het leven van mensen.

Het Pinksterfeest dat van oudsher een oogstfeest was, is ook nauw verbonden met het moment dat God in de woestijn aan het volk Israël zijn Torah (wet, 10 geboden) gaf. Deze woorden moeten op elk moment levend worden gemaakt. En dat gebeurt heel specifiek in het

boek Ruth, dat zich afspeelt tijdens de oogst (!). Aan Ruth, een buitenlandse weduwe, wordt rechtgedaan door Boaz, die haar korenaren laat verzamelen achter de maaiers en binders. Deze daad van rechtvaardigheid zal leiden tot een nieuw begin: Ruth zal de grootmoeder worden van David, de messiaanse koning.

Zondag 19 juni 1^e zondag van de zomer

Ruth 4

Lucas 8:26-39

Psalm van de zondag 89



We vervolgen deze zondag het boek Ruth en lezen het laatste hoofdstuk, waar Boaz zijn eigen belang ondergeschikt maakt aan het recht doen aan de buitenlandse weduwe Ruth. Een verhaal van recht doen, maar ook liefde, toekomst, hoop. In deze dienst zal ook ds. András Péntek-Gyimesi uit Roemenië mede

voorgaan. Ds. András Péntek-Gyimesi verblijft dit weekend bij mij en samen zullen we deelnemen aan de studieconferentie voor Roemeense en Nederlandse predikanten van 20–22 juni in Nieuw-Amsterdam (zie elders in dit kerkblad)

Zondag 3 juli 3^e zondag van de zomer

Jesaja 66:10-14

Lucas 10:1-20

Psalm van de zondag 66



In de lezing van deze zondag horen we hoe Jezus zijn leerlingen uitzend de wereld in om in woord en daad het goede nieuws van Gods koninkrijk te verkondigen: Ga op weg!

Maar weet dat je heel kwetsbaar bent,

omdat niet iedereen op deze boodschap zit te wachten.
De leerlingen komen na een tijdje bij Jezus terug en delen met hem hun vreugde over wat ze onderweg hebben meegemaakt.

Hoe is dat voor ons als kerk in Goor, hoe kunnen wij antwoord geven op deze opdracht, maar ook: hoe gaan we om met de kwetsbaarheid die deze opdracht met zich mee brengt? En kunnen wij ook onze vreugde delen over de momenten dat we werkelijk de momenten van hoop ervaren in deze opdracht?

Avondgebeden

Elke dinsdagavond is er in de maand juni een avondgebed van 19.30 – 20.00 uur. In de maanden juli en augustus is er geen avondgebed. Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen gelegenheid een kaars aan te steken. Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé. Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier vaste thema's, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn afgestemd:

7 juni Vertrouwen

14 juni Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping

21 juni Levensreis

28 juni Heling

Iedereen van harte welkom.

ds. W. de Jong



Pastoraat

In memoriam Aaltje Hendrika Geertruida Kappert – Velderman

Op 2 mei overleed in de leeftijd van 81 jaar Aaltje Hendrika Geertruida (Alie) Kappert – Velderman, nog maar drie maanden na het overlijden van haar man Evert Kappert.



Alie Velderman werd geboren op 20 juli 1940 in een gezin met vijf kinderen op een klein boerderijtje in het Weldam. Na de huishoudschool ging ze werken bij Jannink aan de Waterstraat en later bij de Stoomblekerij. In 1965 trouwt ze met Evert Kappert uit Lochem en ze krijgen twee zonen, Richard en Marcel. Jarenlang woonde het gezin in de Vinkstraat.

Alie is een zorgzame, maar ook creatieve moeder en naast haar werk is ze erg actief in het vrijwilligerswerk, het Rode Kruis, het Astma Fonds en meer dan dertig jaar is ze actief in de diaconie van de kerk: Kerstpakketten, vakanties Rooseveltthuis, de kerst- en paasattentie, de oogstbakjes, de fancy fair, de avondmaalskleden, de kledingbank en gastvrouw bij de maaltijdgroepen. Maar ook was ze medewerkster pastoraat en bezocht ze veel mensen.

Ze verhuisden naar een seniorenwoning aan de Willem Klooshof en samen met Evert ging ze veel fietsen. Ze hadden het goed samen. In de laatste jaren stond de verzorging voor Evert centraal, ondanks haar eigen verminderde mobiliteit.

En ze genoot enorm van haar kleinkinderen. Ze kon met hen de liefde voor textielbewerking delen en het samen eten en daarbij vooral wat samen eten voor ons kan betekenen: liefde geven, verbinding, zorgzaamheid delen, verzorgende gastvrijheid.

En dat is ook de rode draad door het leven van Alie. Tijdens de afscheidsdienst lazen we het verhaal van de vijf broden en de twee vissen waarin Jezus zijn leerlingen zegt: Geven jullie hen te eten. Alie heeft het antwoord op deze vraag in haar leven geleefd, delend met haar gezin, met mensen die een stukje ondersteuning nodig hadden

en met de mensen met wie ze in dit werk jarenlang samenwerkte.
Dat gaf inhoud en vreugde aan haar leven.

Nu mogen we Alie geborgen weten in de liefde van God. We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

ds. Wim de Jong

Overleden

2 mei Aaltje Hendrika Geertruida Kappert – Velderman, Willem Klooshof 1, 81 jaar

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of teken van medeleven de afgelopen weken naar de volgende personen gebracht: Annie Langwerden, Leopold Witich, mw. Groot Roessink, mw. Wolbers, Chris Koens, Hannie Sturris, Ine Bonzet, Rudie Altena en Janny Maas Suierveld,

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag. U mag suggesties doorgeven aan ds. Wim de Jong, 0547-388647, wim.dejong@hetnet.nl

Zieken:

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we sterkte en een spoedig herstel toe.

ds. W. de Jong

Pelgrimsroute Hemmelreis



PELGRIMSRUTE HEMMELREIS

Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei is de Pelgrimsroute Hemmelreis officieel geopend. De routebeschrijving van deze route die in verschillende afstanden kan worden gelopen is te downloaden via de website van de Hofkerk:

<http://www.hofkerkgoor.nl/pelgrimsroute-tussen-goor-en-markelo>.

Daarnaast is er een boekje te koop voor € 3. In de kerk verkrijgbaar, maar ook bij de VVV Informatiepunten in Goor en Markelo.

De pelgrimsroute, die de Hofkerk in Goor en de Martinuskerk in Markelo verbindt voert langs de plek van het oude bedevaartsoord op de Hemmel. Op de naast gelegen heuvel de Hulpe is een aantal jaren geleden een Mariakapel gebouwd. De route doet ook een aantal plekken aan waarin duurzaamheid centraal staat, zoals de Reggetuinen (Stadslandbouw), natuurontwikkeling de Hemmel en de Reggesprong. De route is in verschillende variaties en afstanden te lopen. In de routebeschrijving worden de verschillende plekken beschreven en biedt op verschillende plekken vragen voor persoonlijke bezinning en meditatie. Desgewenst kan men hierover met een medewandelaar in gesprek.

Studieconferentie Spirit online

Van 20 – 22 juni neem ik deel aan een gezamenlijke studieconferentie met Roemeense en Nederlandse collega's. Het thema van deze conferentie is Spirit Online, hoe zijn we als kerk aanwezig op internet. In de afgelopen jaren, waarin we door corona geen fysieke kerkdiensten konden houden werd internet opeens heel belangrijk. Kerkdiensten, (jongeren)activiteiten, pastoraat en vergaderingen vonden opeens plaats via internet.

Maar dat vroeg wel om nieuwe vormen. Maar naast de tijdelijke activiteiten van kerken op internet vanwege corona is ook de vraag aan de orde welke plek de kerk structureel heeft op het wereldwijde web.

Tijdens de conferentie gaan we kijken naar goede voorbeelden uit de coronatijd in de kerken in Nederland en Transsylvanië (West – Roemenië), maar ook naar structurele vormen van kerk-zijn op internet. En we verdiepen ons in de theologische vragen rondom liturgie en gemeenteopbouw. Docenten van de Universiteit van Boedapest en de Protestantse Theologische Universiteit in Nederland werken aan deze conferentie mee.

Deze conferentie maakt onderdeel uit van het bezoek van zestien Roemeense predikanten naar Nederland van 16 – 23 juni. In het weekend van 17 – 19 juni verblijven ze bij Nederlandse collega's in de plaatselijke gemeenten waar ze op zondag mee voorgaan in de kerkdiensten.

Bij ons zal ds. András Péntek-Gyimesi verblijven. Hij is predikant in Magyarkapus (Cápusu Mare) een plaats vlakbij Cluj. Ik ken András al vele jaren en het is een goede vriend van Janos Márton uit Bonchida, waar ik al jaren contact mee heb. János Márton kan er vanwege de bruiloft van zijn dochter dit jaar niet bij zijn.



De **kleine kerkenraad** heeft op maandag 9 mei vergaderd.

Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de orde geweest:

-De Jaarrekening 2021 van de Diaconie is toegelicht door John Sportel. Er wordt afgesproken om deze in de Kerkenraadsvergadering van 18 mei aan de kerkenraadleden voor te leggen.

-Hoe zijn we samen kerk?

De werkgroep vacaturebank heeft tijdens de vergadering verslag uitgebracht van hun werkzaamheden: alle werkgroepen zijn geïnventariseerd, welke groepen zijn er en welke talenten zijn

beschikbaar. Hieruit bleek dat er al heel veel vrijwilligers werkzaam zijn: meer dan 100. Ook is bij de werkgroepen nagevraagd wat de vacatures zijn op korte termijn.

De werkgroep vacaturebank zal tijdens de Kerkenraadsvergadering van 18 mei verslag doen en er zal met de kerkenraadsleden worden gepraat over hoe we kerk willen zijn.

Verder zijn de diverse activiteiten van de verschillende werkgroepen en de predikant nagelopen.

Kerkenraad

Op 18 mei was er een Kerkenraadsvergadering. Hierbij waren 32 Kerkenraadsleden aanwezig.

Het thema tijdens deze vergadering was: Hoe zijn we (Hof)kerk? De werkgroep vacaturebank heeft verslag uitgebracht van haar werkzaamheden.

-Inventarisatie van taken.

Geconcludeerd werd dat er al heel veel vrijwilligerswerk wordt gedaan. Een vrijwilligerstaak doen is voor mensen veelal een invulling van het geloof/kerk zijn.

Vitale functies zijn moeilijk in te vullen, vergrijzing onder vrijwilligers neemt toe. Vele vergaderingen zijn soms een hoge drempel bij het invullen van een vacature.

Betrokkenheid van jongeren bij de kerk is anders/minder.

-Inventarisatie van talenten.

Op welke manier willen we kerk zijn? Hier moet over worden nagedacht en met gemeenteleden zou contact moeten worden gelegd en gevraagd wat ze belangrijk vinden.

Bijvoorbeeld door wijkbijeenkomsten te organiseren, welkomstbijeenkomsten voor nieuw-ingekomenen.

Door middel van een aantal vragen over het thema “Hoe zijn we (Hof)kerk?” zijn we met elkaar in gesprek gegaan.

Hoe willen we kerk zijn: betrokken zijn met God, elkaar en de samenleving. We moeten met elkaar in gesprek blijven. Dit kan d.m.v. ontmoetingsavonden in de wijk, dit zal vanaf dit najaar weer gebeuren. En ook door met elkaar te praten over de preek na de dienst.

Er moet een balans zijn tussen de vrijwilligers en het plezier wat men hieraan beleeft. Waarderen wat we al hebben. De huidige vrijwilligers moeten niet nog meer taken erbij krijgen.

De Kleine Kerkenraad zal n.a.v. deze avond hierover verder praten. De jaarrekening 2021 Kerkrentmeesters en Diaconie zijn besproken. Deze zijn beide onder voorbehoud vastgesteld. Stiltecentrum: hierover werd gemeld dat de werkgroep nog bezig is met de uitkomst van de bespreking tijdens de vorige Kerkenraadsvergadering en dat er een verslag naar de Kerkenraad gestuurd zal worden.

Mededeling

Op zondag 22 mei heeft de Protestantse Gemeente Deventer (Lebuïnusgemeente) het besluit genomen een beroep uit te brengen op onze predikant ds. Wim de Jong. In een extra gemeenteberaad, afgelopen middag, is ds. Wim de Jong aan de gemeenteleden van Lebuïnusgemeente voorgesteld. Het betreft één van de twee predikantsplaatsen in deze gemeente, waarbij de nieuw te beroepen predikant een specifieke missionaire-diaconale opdracht krijgt. Nu het besluit is genomen volgt er een kerkordelijk bepaalde periode van vijf dagen waarin nog bezwaar kan worden gemaakt, waarna begin juni het feitelijke beroep zal volgen.

Als Kleine Kerkenraad willen wij Wim de Jong hiermee van harte feliciteren. We hopen dat hij zich snel thuis zal voelen in zijn nieuwe gemeente. Ook feliciteren wij de Lebuïnusgemeente in Deventer met dit besluit. We wensen hen een even fijne samenwerking toe, zoals wij dat de afgelopen jaren ook met Wim hebben gehad.

Tegelijkertijd realiseren wij ons dat Wim de Jong onze gemeente na vele jaren gaat verlaten. Eerlijk gezegd moeten we als Kleine Kerkenraad, net als u vermoedelijk, aan dit gegeven nog wel erg wennen. De verwachting is dat begin september afscheid van Wim zal worden genomen. De komende maanden willen we Wim de ruimte geven om lopende zaken geleidelijk aan af te bouwen en zich voor te bereiden op zijn nieuwe predikantschap in Deventer.

Namens de Kerkenraad, Alinda Sportel, scriba



Diaconie

Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690

Giften diaconie mei 2022

De diaconie geeft in mei en in oktober altijd aan 6 goede doelen een gift van € 300,00. Wij proberen de giften te verdelen in 3 delen, Nederland, Europa en wereldwijd.

In mei gaan de giften naar:

AMREF Flying doctors - Gezondheidszorg in Afrika.

Stichting vrienden van Mikondo – ondersteuning voor school La Tulipe in Mikondo in Congo.

Mensenkinderen – Het aanplanten van Olifantsgras in Moldavië , dit is een goed alternatief voor brandhout.

Bootvluchteling – Medische hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek

Bartimeüsfonds

Namens de diaconie, Bertha, Fred en Janny

Diaconie jaarrekening 2021

Baten Verhuur woningen	36.581
Bijdragen levend geld	7.431
Totaal	44.012

Lasten Woningen	25.065
Bijdragen andere organen	2.269
Lasten diensten, beh.& adm.	8.338
Diaconale uitgaven	14.696
Totaal	50.368

Het resultaat voor het jaar 2021 van de diaconie van de Hofkerk in Goor is uitgekomen op een negatief resultaat van € 6.355. Het budget voor het jaar 2021 was een negatief resultaat van € 7.500.

In afwachting van het beleid en toekomstbeeld inzake de 8 huizen van de diaconie zijn alle onderhoudskosten in het resultaat opgenomen en tevens is de begrote dotatie naar het onderhoudsfonds van € 3.000 ook opgenomen.

De onderhoudskosten lagen hoger dan gemiddeld, met name door noodzakelijk onderhoud aan één van de huizen.

Het onderhoudsfonds heeft daarmee ultimo 2021 een stand van € 57.000. Sinds 2020 staan de woningen gewaardeerd tegen de OZB waarde en ultimo 2021 is dit in totaal maar liefst € 1.153.000.

De huuropbrengsten lagen zelfs boven het budget door niet verwachte bedragen van achterstallige huren van vorige jaren.

Al met al is de diaconie tevreden en dankbaar dat ze in het tweede corona jaar de nodige ondersteuning heeft kunnen geven aan plaatselijke initiatieven. Dit natuurlijk ook met behulp van de giften van vele gemeenteleden.

De diakenen hebben in hun vergadering van 9 maart 2022 de ontwerp jaarrekening over 2021 vastgesteld. Vervolgens is deze besproken in de kleine kerkenraad van 9 mei en is hij ter vaststelling aangeboden aan de grote kerkenraad op 18 mei 2022.

Op 23 mei is de handtekening gezet door de controlecommissie.

Tot en met Pinksteren ligt het uitgebreide jaarverslag nog ter inzage in het kantoor van de klokkenkamp.

John Sportel 06-52570658

Kleurrijk in de Hof.

Mede door het mooie (droge!) weer was "Kleurrijk in de Hof" weer een succes, op zaterdag 21 mei jl. De interculturele dag kon twee jaar niet doorgaan, wegens corona, maar dit jaar kwamen er weer vele bezoekers naar het plein voor het Gemeentehuis.

Allerlei kraampjes en activiteiten van verschillende culturele organisaties trokken de aandacht. De Diaconieën van de Hofkerk, de PKN te Markelo én Caritas van de R.K. kerk hadden een kraam, waar pannenkoeken, poffertjes en Twentse kniepertjes werden gebakken. Deze vonden grif aftrek!

Er kwamen zeker 250 mensen/kinderen bij onze kraam, om een hapje te proeven. De vrijwilligers waren er druk mee! Hartelijk dank voor jullie inzet!

Mede hierdoor werden de kerken van Goor en Markelo weer op de kaart gezet.

De Diaconie.



Kerkbalans 2022

Er is nu door 517 gemeenteleden **€ 106.500** toegezegd, op een begroting van € 110.000. Hartelijk dank hiervoor. Toch hebben 727 kerkleden eind januari een verzoek ontvangen. Dus ruim 200 leden hebben nog niets van zich laten horen, terwijl zij wel worden meegeteld in de landelijke aanslag kerkrentmeesterlijk quotum (€ 6.365) en solidariteitskas (€ 2.645). En iets vergelijkbaars geldt ook voor het diaconale quotum!

Dat betekent dat de kerkleden die tot nu toe wél hebben gereageerd uiteindelijk hiervoor 'opdraaien' en dat geld dus niet kan worden besteed aan ons eigen kerkenwerk. Daarom nogmaals een dringend beroep op iedereen die dit jaar nog niet heeft toegezegd of bijgedragen. Het lidmaatschap van de kerk houdt ook in dat u bijdraagt aan het in stand houden van onze kerk.

Van harte aanbevolen dus.

Frits Schutte, penningmeester

N.B. Uiteraard wordt rekening gehouden met de financiële omstandigheden van een aantal onzer. Daarvan is de diaconie op de hoogte.



Verantwoording

Verantwoording mei

Aan collectegelden is per 23 mei ontvangen **€ 475,00** waarvan de helft voor de kerk en de helft voor de diaconie. Voorts is de stand van de paascollecte **€ 1.305,00** terwijl de teller van de actie solidariteitskas, deze maand gestart, inmiddels op **€ 455,00** staat. Deze maand vallen er geen verdere giften te melden. Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van ons kerkenwerk!

Frits Schutte, penningmeester



Nieuws van en voor de gemeente

Hartelijk Dank

We verhuisden op 28 december jl. naar een appartement in woonzorgcentrum “De Wieken”, Molenstraat 1, appartement 201, 7491BD in Delden

Sindsdien ontvingen we vele leuke kaarten en bezoeken van leden van de kerk. Daarvoor heel hartelijke dank; we voelen een echte band met de kerk van Goor.

Natuurlijk is iedereen welkom; graag even een afspraak.

An en Joop van der Aart, tel. 074-3490996

Kostbaar drinkwater uit de kraan.....

Gelukkig heeft het de laatste tijd weer geregend, na een zeer droge periode in april en mei. Voor de natuur en de boeren een verademing! En ook onze tuinen snakten naar water. In Brabant en de Achterhoek was er al een verbod voor boeren, om hun land te sproeien met oppervlaktewater. Waterleidingbedrijf “Vitens”, dat zorgt voor het water in onze kraan, waarschuwde voor een tekort aan

drinkwater. Zeker in de toekomst, waarin steeds meer huizen worden gebouwd en er vaker langdurige droogte worden verwacht vanwege klimaatverandering, ook in Nederland.

Wereldwijd: het aantal plekken met droogte en de duur ervan zijn met ca 30 procent toegenomen sinds het jaar 2000, vergeleken met de twee decennia ervoor.

Met name Afrika en Azië worden getroffen door ernstige droogte, met alle gevolgen van dien: ontheemding, hongersnoden en conflicten.....

De Nederlandse overheid probeert het gebruik van water terug te dringen door voorlichting. Gemiddeld wordt er **ruim 100 liter drinkwater per persoon per dag gebruikt**, waarvan ca 50 liter voor douchen en ca 35 liter voor toiletspoeling. Die getallen moeten drastisch omlaag!

Denk zelf na, hoe je drinkwater kunt besparen, b.v. door korter te douchen en niet elke dag. Met 5 minuten ben je ook schoon!

We willen allemaal graag zuiver drinkwater uit de kraan behouden!
Dora Brinkhorst. (Groene kerk).

Open Deur juni 2022 Ben ik de enige?



Het kan zo fijn zijn om de enige te zijn. De enige die zo hard kan rennen. De enige ware voor je geliefde.

Maar wat kan het ook eng zijn. Om je mening te geven als alle anderen er anders over denken dan jij. Om te voelen dat je anders bent, dat je er niet bij hoort.

Misschien valt het te combineren: bijzonder zijn én weten wat je deelt met anderen. Misschien ben je altijd meer dan één alleen?

Met onder andere:

- Bang voor vrijheid - mensen willen vrij zijn én geborgen
- 'Ik zal voor je bidden' - Hicham was eenzaam, maar vond zijn kracht
- God en de goden – er zijn meer goden in de Bijbel
- Drie-enig God in beweging

Open Deur

opendeur@kokboekencentrum.nl (abonnementenadministratie)

redactieopendeur@kokboekencentrum.nl (redactie)

www.open-deur.nl

Oud-papier inzameling aan de van Kollaan



Let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het terrein is geopend van **13.00 tot 17.00 uur**. Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier inleveren. Wel wordt er van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te

ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



Radio Kerklokaal

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



Kopij inleveren

De kopij voor het kerkblad van 09 juli (**voor 7 weken**) inleveren vóór 29 **juni**. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".
Annemieke Wolff
Han Drost, tel 0547-273813
Mededelingen voor de zondagsbrief (liturgie) kunt u wekelijks tot woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl



Algemene informatie

PREDIKANT

ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl

KERKENRAAD

Voorzitter: vacant (ds. W. de Jong a.i.)

E voorzitter@hofkerkgoor.nl

Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221

mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347

E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T0547-274766

secretaris T. van Luttkhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,

T 0547-761598 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor

T 0547-261937 E r.wibbelink@gmail.com

secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,

T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink

T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

LEDENADMINISTRATIE en KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763

E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl

Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor

Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor

Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v. Collectebonnen **PG** Goor