



KERK ONDERWEG

27 augustus 2022
24^e jaargang no.12



Meditatie

Elk mens telt!

Lied 647:1

1 Voor men-sen die naam-loos,
kwets-baar en weer-loos
door het le-ven gaan,
ont-waakt hier nieuw le-ven,
wordt kracht ge - ge-ven:
wij krij-gen een naam.

2 Voor mensen die roepend, tastend en zoekend door het leven gaan, verschijnt hier een teken, brood om te breken: wij kunnen bestaan

4 Voor mensen die hopen, wankel gelovend door het leven gaan, herstelt God uit duister

3 Voor mensen die vragend, wachtend en wakend door het leven gaan, weerklinken hier woorden, God wil ons horen: wij worden verstaan.

Lied 647
Tekst: Henk Jongerius
Melodie: Jan Raas

Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Toelichting bij het lied
door Dr. Aone Reitsma

Naamloze mensen

In de Bijbelse traditie is het hebben van een naam een teken van bestaan. Je naam duidt aan wie je bent, je identiteit. Mensen zijn pas vergeten als hun namen niet meer worden genoemd. Als niemand ze meer herinnert. Dat zijn niet alleen de mensen die lang geleden gestorven zijn. Nee, de 'naamlozen' in dit lied zijn de mensen die over het hoofd gezien worden. Die in de concentratiekampen van Noord-Korea zitten of in de gevangenissen in Syrië. Maar ook de mensen in onze eigen samenleving die naamloos in onze straten wonen. Heeft de toeslagenaffaire niet opnieuw laten zien dat die in groten getale in ons midden zijn? Zoals ook de eenzamen, de mensen zonder familie, de vluchtelingen?

Bijzondere melodie

Als we voorzichtig naar de melodie kijken, valt er iets heel bijzonders op. Regel 1 en 2 zijn precies gelijk. Regel 4 en 5 ook. Maar regel 4 en 5 zetten niet alleen op een hogere toon in, zij zijn precies de gespiegelde versie van regel 1 en 2, en dan in een hoopvoller muzikale interval. De dingen worden hier letterlijk omgekeerd en nieuw gevormd.

Nieuw leven

Die eigenschap van de melodie reflecteert wat er in de tekst gebeurt. Want in ieder couplet draait de inhoud van de tekst precies op de helft als het ware om. Het hopeloze van de aanroep in de eerste drie regels (couplet 1: naamloos, kwetsbaar, weerloos; couplet 2: roepend, tastend, zoekend; couplet 3: vragend, wachtend, wakend; couplet 4: hopen) wordt steeds met het tegendeel beantwoord in de volgende regels: nieuw leven, kracht, God hoort, wij worden verstaan!

Voorbeden

Feitelijk bestaat ieder couplet uit één zin die volgens een vaste structuur is weergegeven. In de vorm van het lied herkennen we heel goed de voorbede. Ieder couplet begint letterlijk met 'Voor ...'. Zo wordt er voor de naamlozen en hopelozen een nieuwe werkelijkheid uitgeroepen: God zal hen zien en een nieuwe naam geven. Maar er valt nog iets op. Ook het onderwerp verandert: 'de mensen' worden ineens 'wij'. Het gaat niet over anderen, maar over ons. 'Wij' krijgen

een naam. God zal herstellen, hoe dan ook.

Hier

Opvallend is het woordje 'hier', dat regelmatig terugkomt. Het wijst op de plek waar de gemeente van Christus samen is. Of dat nu op zondagmorgen is, tijdens een leerhuis, vergadering of buurtmaaltijd. Waar de gemeente samen is, horen herstellende woorden te klinken, wordt een nieuwe werkelijkheid geschapen, brood gebroken.

Tot zover de uitleg van dr. Oane Reitsma.

Een tijdje geleden had ik het concept voor mijn overdenking klaar met als titel: "Elk mens telt", ook met een verwijzing naar dit prachtige lied 647. Daarna zag ik het lied weergegeven in de online versie van "Petrus", maar aangevuld met een toelichting van dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede. En die was zoveel krachtiger dan die gedachten van mij. Daarom heb ik het online artikel uit "Petrus" hier onverkort weergegeven ter persoonlijke overdenking en bemoediging. Dat iedereen wordt gezien mag als een fundament van vertrouwen onder ons leven liggen.

Lucas Schoemakers



Kerkdiensten

Vrijdag 26 augustus 2022 Stoevelaar. Afscheid ds. de Jong

Stoevelaar 16.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 28 augustus 2022 Doopdienst

Hofkerk 10.00 uur

ds. W. de Jong

Crèche: Judith Vrielink

Kindernevendienst: Ruud Wiggers

Dinsdag 30 augustus 2022 Herfstzon

Herfstzon 16.00 uur

ds. W. de Jong

Zondag 04 september 2022

Hofkerk 10.00 uur

mw. H. Caron

Crèche: Sandra Moes

Kindernevendienst: Jantina Jansen

Vrijdag 09 september 2022 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

mw. H. Caron

Zondag 11 september 2022 Afscheidsdienst ds. W. de Jong

Hofkerk 14.30 uur

ds. W. de Jong

Crèche: Hanneke Bor

Kindernevendienst: Alja Klok

Zondag 18 september 2022 Oecumenische viering

Hofkerk 10.00 uur

ds. M. Dijkstra

Crèche: Kirsten Ongena

Kindernevendienst: Annigje Beltman

Vrijdag 23 september 2022 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

ds. R. Vedderts-Dekker

Bloemen eredienst:

28 augustus : mw. A. Schutte

04 september: mw. R. Schuite

11 september: mw. R. Schuite

18 september: mw. A. Wolff

Rooster koffieschenken zondagochtend:

28 augustus : Henny Tadema, Marion Leentvaar en Annemieke Wolff

04 september: Anke de Boer, Rita Wibbelink en Rijk Wibbelink

11 september: Hetty Bieleman, Riki Maris en Henk Maris

18 september: Fija Ossewaarde en Ernst Ossewaarde en John Sportel



Zondag 28 augustus Doopdienst

Deuteronomium 24: 17 – 24 Lucas 14: 1, 7 - 14 Psalm van de zondag 113



Op deze zondag dopen we Norah Hakkers, dochter van Bertram en Mandy en zusje van Steyn. Met de doop vieren we het nieuwe leven en nemen we Norah ook op in de gemeenschap van mensen rondom de verhalen van geloof, hoop en liefde. Op het moment van schrijven moeten de doopgesprekken nog plaatsvinden, dus wat precies het thema van de dienst wordt is nog niet bekend. De lezingen die deze zondag op

het rooster staan zijn wel spannend. Jezus die zijn leerlingen voorhoudt niet de beste plekken aan tafel in te nemen, bij feestmaaltijden juist de mensen uitnodigen die niet de mogelijkheid hebben jou terug te vragen en in Deuteronomium horen we het gebod bij de oogst niet alles binnen te halen maar genoeg achter te laten voor de armen en de vreemdelingen.

Een tegenovergestelde boodschap die de maatschappij jongeren van nu meegeeft: zorg dat je vooraan staat, dat je de juiste contacten hebt, dat je zelf niets te kort komt.

Wat geven we onze kinderen mee het leven in en welk voorbeeld geven we zelf daarin? Dopen is ingelijfd worden op de weg van Jezus. Een uitdagende weg.....

Zondag 11 september Afscheidsdienst

Jesaja 25: 6 – 9 Lucas 10: 25 – 37



De laatste dienst als gemeentepredikant van de Hofkerk in Goor staat in het teken van het nieuwe jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland: Aan tafel!

Samen aan tafel is een rode draad geweest in de afgelopen jaren. De tafel waar gedeeld wordt: brood, wijn, lief en leed, hoop, geloof, liefde. De tafel waar mensen in relatie staan met elkaar, met God, de tafel waar de Heer zelf gastheer is en die ons uitnodigt. De tafel, centraal in de

eredienst, maar even goed in de ontmoetingen door de week, in de samenleving.

De tafel als teken van Gods liefde, die wij op onze beurt handen en voeten mogen geven in de liefde voor elkaar en die op ons pad worden geplaatst. De plek ook waar we in dankbaarheid en vertrouwen op de toekomst afscheid kunnen nemen van elkaar

ds. W. de Jong



Pastoraat

In Memoriam

Ongeveer een week na haar 75^{ste} verjaardag was **Annie Kalenkamp-Hamersma** 's nachts in haar woning naast Huize Scherpenzeel gevallen en de volgende ochtend door een verzorgster gevonden. Na een korte periode in het ziekenhuis werd ze opgenomen in het verpleeghuis Elisabeth in Delden, waar ze op 22 juli 2022 overleed.



Annie was sinds 2015 weduwe van Gerrit Kalenkamp uit Enter met wie ze in 1968 was getrouwd. Ze hadden geen kinderen, maar hun huis stelden ze wel open voor kinderen uit de buurt en eigen familie. Annie was een opgewekte, hartelijke en behulpzame vrouw, die zei wat ze dacht en was zoals ze zei. Als vrijwilligster was ze o.a. betrokken bij het Rode Kruis en de

Stoevelaar. Voor menig organisatie liep zij als collectante langs de deuren. Op de dinsdagavond kon je haar als vaste gast aantreffen bij de maaltijden in de Klokkenkamp.

Velen zullen Annie en Gerrit nog kennen van danslessen die zij vroeger in Enter gaven aan aanstaande bruidsparen. De laatste jaren van zijn leven had Gerrit alzheimer. Annie werd in 2017 getroffen door een hartstilstand, maar herstelde, al was haar hart wel verzwakt. Haar optimisme en aanpassingsvermogen maakten, dat ze niet bleef treuren om wat niet meer mogelijk was, maar oppakte wat nog kon. Met liefde en genegenheid voor haar gaven enkele tantezeggers mee vorm aan de uitvaart in de Hofkerk. Aanwezige familie uit het Friese noorden, waar ze zelf was geboren, haalden bij Café en zalencentrum de Kröl in Enter mooie herinneringen aan van logeerpartijen bij huize Kalenkamp. We verliezen in haar een mooi mens. Moge zij in het Licht wandelen met Jezus, met Wie ze hier in vertrouwen al op weg was.

Ds. Marten Dijkstra

Overleden

22 juli Antje Rienskjen Kalenkamp – Hamersma, Markeloseweg 2/03, 75 jaar

7 augustus Gerrit Hendrik Bröcker, Assing 12, 66 jaar

9 augustus Hendrikjen Klazina Hoevink – Hondeveld, Wheehof 1B kamer 053, 85 jaar

10 augustus Janny Hermine Wolbers – Wijnen, Kwartelstraat 31, 77 jaar

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of teken van medeleven de afgelopen weken naar de volgende personen gebracht: Anke van Leeuwen, Familie Floors, Bertha Wubs, Kees en Hannie de Joode, Henk Blaakmeer, Jan Krooshof, mw. Brinkers, Adri Hagenbeek, Ida Wolberink, Riet Hammer, Gerdien Proost, Henk Matel en Bert Slot.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een telefonische blijk van medeleven kan gebruiken, horen we dat graag. U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, rinnyschuite@outlook.com

Zieken:

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we sterkte en een spoedig herstel toe.

ds. W. de Jong

Afscheid na 11 jaar Hofkerk Goor

Schrijvend aan de stukjes voor dit kerkblad bedenk ik mij dat dit voor mij het laatste kerkblad is waar ik een bijdrage aan lever.

Na 11 jaar verbonden te zijn aan de Hofkerk neem ik op 11 september afscheid om in Deventer mijn predikantswerk verder voort te zetten.

Het is een spannende stap. Je bent zo vergroeid geraakt met de mensen in Goor en omstreken, zowel binnen als buiten de kerk, dat het moeilijk voor te stellen is om dit allemaal los te laten en ergens anders weer blanco opnieuw te beginnen.

Maar dat is niet voor het eerst. Al eerder maakte ik 'stappen in het onbekende', naar Noord-Brabant en Limburg, naar Halle en 11 jaar geleden naar Goor. En ook tijdens de vele 'pelgrimstochten' wist je 's ochtends nooit waar je 's avonds zou eten en slapen. Afgelopen weken waren we in Roemenië waar we o.a. een gedeelte van de Maria-pelgrimsweg (Mária Út) hebben gelopen. Via vriend en collega János Márton hadden we wel om info over de route en overnachtingsadressen gevraagd maar veel was nog niet duidelijk toen we in Carei uit de trein stapten. Maar iedere dag bleek er een plek te zijn om te slapen, eten, vaak ook bij collega's van de Hervormde Kerk in Transsylvanië. Er waren ook mensen die een (gedeelte van een) etappe met ons meeliepen en iedere keer leverde het bijzondere ontmoetingen op, ook met mensen in de dorpjes onderweg, die ons thuis uitnodigden, water gaven, een praatje maakten.



Het was letterlijk een pelgrimstocht, waarin we iedere keer raakten aan waar het in het leven ten diepste om gaat: ontmoeting, relatie, kwetsbaarheid, delen van brood, liefde en alles wat dit in zich draagt. En natuurlijk horen daar ook de moeilijke momenten bij, de hitte, paden die doodlopen of zo lang niet gebruikt

zijn dat ze volledig door bramen en struiken zijn overwoekerd, wilde loslopende honden, die maakten dat we soms een stuk om liepen. Ook daarin is de pelgrimsweg een metafoor voor het 'gewone' leven. En zo kan ik ook terugkijken op de afgelopen elf jaar in Goor, als een pelgrimstocht. Want zo zijn we gezamenlijk op pad gegaan. Er was een richting, een verlangen om kerk te zijn, een gemeenschap van mensen die leefde van de ontmoeting met God, met elkaar, maar ook een gemeenschap die midden in de samenleving stond. We zijn

samen op weg gegaan, op verschillende manieren, in de kerkdiensten, in de ontmoetingen in groepen door de week, in de samenleving. En zo mooie momenten gedeeld: de inloop, de maaltijden, de Open dagen, de Roemenië-jongerenreizen, de verbouwing van de Klokkenkamp, de musical Jona, de 7+1 avonden, oecumenische diensten, bijbelgespreksgroep, avonden met jongeren en jongvolwassenen (sleutelmomenten, HOP, Ars Vivendi), Kruisweg, Dag van de Dialoog, Kleurrijk in de Hof, de inloopochtenden met statushouders, de Hemmelreis, Groene Kerk. Natuurlijk was er veel meer dan hier op te noemen is en het bijzondere zat hem ook niet in het succes of het aantal deelnemers, maar vooral in het samen voorbereiden, het samen onderweg zijn en merken dat veel valt of staat met de energie die je er in wilt en kunt steken, maar minstens zo veel 'op je pad komt', 'je gegeven wordt'. Gaandeweg leerden we ook zo daarop te vertrouwen, hoewel (en dan spreek ik voor mijzelf) dat vertrouwen elke keer weer opnieuw geleerd moet worden. Maar niet voor niets noemden we jarenlang het beleidsproces: een pelgrimage van vrede en vertrouwen. Iets dat elke keer opnieuw geleerd en geoefend moet worden. Zeker ook tijdens de moeilijke momenten van de reis, zoals de corona-periode, waarin we als gemeenschap elkaar niet konden ontmoeten, geen veilige plek konden zijn voor mensen die het juist zo hard nodig hadden.

Een pelgrimage ook van vrede. In de afgelopen elf jaar is de wereld niet vreedzamer geworden. Tegenstellingen, ook in onze eigen samenleving, lijken steeds groter te worden. De neiging is dan groot om je terug te trekken op eigen erf, veilig met gelijkgestemden, ook als kerk. Hoe kan je dan toch antwoorden op je opdracht als kerk om de hoop die in ons is te delen in de wereld? Een wereld waarin de gevestigde religie, de kerk, God een steeds kleinere plek lijkt in te nemen. Machteloosheid is dan een gevoel wat ons snel kan bekruipt. Maar wat we als kerk blijkbaar elke keer weer moeten leren dat het niet om grote daden gaat, om grote aantallen. We zijn toch immers leerlingen van Jezus. Zijn weg (!) was er één van ontmoeting met vreemden, compassie, kwetsbaarheid. Deze weg hebben we samen vorm mogen geven in de ontmoetingen en activiteiten in de Goorse samenleving, bruggen mogen bouwen tussen mensen uit verschillende culturen, overtuigingen. En elke keer kwamen hierin de thema's vrede en vertrouwen elkaar tegen en

vormden ze zo ook weer de brandstof voor ons kerk zijn, in de kerkdiensten en andere activiteiten.

In de afgelopen weken tijdens de reis door Roemenië las ik het boek: "Ik wil dat jij bent. Over de God van liefde" van de Tsjechische theoloog Tomáš Halík. Kijkend naar de ontkerkelijking in Europa (en vooral in Tsjechië en ik denk dat de Nederlandse situatie niet heel erg verschilt) schetst hij het beeld van een verborgen God. Wie of wat God is weten we eigenlijk niet zo goed meer en misschien is dat maar goed ook, omdat onze beelden van God Hem wel erg naar onze ideeën, verlangens en belangen hebben geschapen. Wie God is, is voor ons een blijvende zoektocht, waarbij het sleutelwoord liefde is. Liefde zoals de weg van Jezus liet zien die ons zelf vroeg onze vijanden lief te hebben.

Het dienen van de Verborgene God kan volgens Halík niet anders dan in het dienen van de naaste, die is zoals ik zelf. Die twee wegen van dienen zijn één weg. En Jezus liet op die weg zien dat dit verder gaat dan alleen de mensen die je kent, die bij je horen, die je niet vreemd zijn. Juist in de ontmoeting, het dienen van mensen die je vreemd zijn, werkelijk anders zijn, wordt de Ander met een hoofdletter zichtbaar. Liefde dus als vindplaats van de verborgen God. Dat vraagt geduld, vertrouwen, moed, maar vanuit de basis, het geloof dat God ons voor alles liefheeft.

Halík ziet de toekomst van de kerk daar liggen, vindplaats in de samenleving te zijn van geloof, hoop en liefde. En daarmee ook een vindplaats van de verborgen God. En daarin ook de vreugde samen ervaren.

Als er iets is van de afgelopen jaren dat ik meeneem is dat de vreugde, het plezier van wat we met elkaar hebben beleefd, ervaren. Vreugde in grote dankbaarheid. Dankbaarheid voor alle contacten met zoveel mensen, met wie ik een stukje op mocht lopen, juist ook in de moeilijkste en kwetsbaarste momenten van het leven. Dankbaarheid voor al het vertrouwen dat ik daarin mocht ervaren. Dankbaarheid voor alle steun en aandacht in de moeilijke momenten van pijn en onmacht in mijn eigen persoonlijke leven. Want niemand komt 'zonder butsen en builen aan de overkant'. Maar daarin ook diepe dankbaarheid voor nieuw gevonden geluk.

Ik ben me ervan bewust dat er grote uitdagingen liggen voor de toekomst van de kerk in het algemeen en voor de Hofkerk in het

bijzonder. De Hofkerkgemeenschap is in de afgelopen jaren niet sterker, maar kwetsbaarder geworden. En hoe de toekomst er uit zal zien? We weten het niet. Het zal anders worden. Maar durf die ‘vijandige’ toekomst lief te hebben, schrijft Halik.

In diep vertrouwen dat het een weg zal vinden neem ik afscheid, nogmaals in grote dankbaarheid voor wat ik heb mogen leren in deze elf jaar, wat ik hebben mogen ervaren met ieder van jullie.

Het zal mij niet lukken om van iedereen persoonlijk afscheid te nemen, maar langs deze weg dan een heel hartelijke groet.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
Tot wij weer elkaar ontmoeten
In Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Vrede en alle goeds
Ds. Wim de Jong



Diaconie

Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690

Maliproject augustus 2022

Voortgang bouw Ziekenzaal/laboratorium Ziekenhuis Manantali
Wat een geweldige opbrengst heeft onze oproep bij de avondmaalscollecte opgeleverd. Wij zijn U daar allen heel dankbaar voor. De aannemer van de bouw, Bama – ons zeer wel bekend van alle andere bouwactiviteiten – is begonnen met het ter plekke stenen

maken. Dit wordt enigszins bemoeilijkt, omdat het nu nog steeds regenperiode is, waardoor de stenen minder hard drogen. Zodra meer bekend is, zullen we dat in onze volgende voortgangsrapportage melden.



Bijdragen zijn nog altijd zeer welkom op: NL 66SNSB0908763743, Diaconie Hofkerk Goor o.v.v. Maliproject

Maliproject: Cees en Addie van der Sluijs-Goud, tel. 0547-333448

Voedselbank

Bij de Voedselbank in Goor worden wekelijks op dit moment 26 pakketten uit gegeven, op onze vraag waar de mensen behoefte aan hebben kwamen de volgende producten naar voren: gekleurde hagelslag en limonade siroop. Als diaconie hebben we deze producten op 5 augustus afgeleverd bij de Voedselbank, zodat ze toegevoegd kunnen worden aan de pakketten.

Tevens moet nog vermeld worden dat we een heel hoge korting gekregen hebben van de supermarkt .

Namens de Diaconie bedankt, Yke de Jong



Uitnodiging afscheid Wim de Jong tijdens een informele gemeenteavond op vrijdag 9 september vanaf 20.00 uur in “de Klokkenkamp”

Nog even en dan gaat onze predikant Wim de Jong ons echt verlaten om zijn intrede te doen in de Protestantse gemeente Deventer (Lebuïnusgemeente). De afscheidsdienst en een officiële receptie staan gepland voor zondag 11 september.

Op vrijdagavond 9 september wordt een gezellige avond georganiseerd in de Klokkenkamp. De Kleine Kerkenraad nodigt iedereen uit om er samen met Wim de Jong een leuke avond van te

maken. Er is dan alle tijd voor een praatje, herinneringen op te halen en Wim op informele wijze uit te zwaaien.

U bent op deze avond van harte welkom.

Afscheidscadeau.

Natuurlijk hoort er bij een afscheid een cadeau. Het is echter de nadrukkelijke wens van Wim om dat te doen in de vorm van een bijdrage aan Vredesorganisatie PAX (<https://paxvoorvrede.nl>).

Wilt u bijdragen aan dit afscheidscadeau voor Wim, en dus voor Vredesorganisatie PAX, dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekening NL44SNSB0927950545 van de Protestantse Gemeente Goor onder vermelding van: Afscheid Wim de Jong. Wij zorgen dan dat het totaalbedrag wordt overgemaakt aan Vredesorganisatie PAX. We hopen op een grote opkomst. Graag tot 9 september!

De Kleine Kerkenraad.

De kleine kerkenraad heeft op maandag 4 juli vergaderd.

Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de orde geweest:

-Hoe zijn we samen (Hof)kerk?

De 'werkgroep Hofkerk op weg' heeft tijdens de vergadering verslag uitgebracht van hun werkzaamheden. Er zijn 6 vragen naar alle werkgroepen gestuurd met het verzoek om de vragen onderling te bespreken en de uitkomst terug te mailen naar de werkgroep. De antwoorden op deze vragen zullen gekoppeld worden aan het proces om een nieuwe predikant te vinden. De werkgroep zal worden uitgebreid met 1 of 2 leden, zodat één en ander goed gecoördineerd kan worden.

-Er is gesproken over hoe de diverse taken van de dominee moeten worden verdeeld in de periode dat er geen predikant is.

-De afscheidsdienst van Wim zal plaatsvinden op zondag 11 september.

Verder zijn de diverse activiteiten van de verschillende werkgroepen en de predikant nagelopen.

Alinda Sportel, scriba



Kerkrentmeesters

Collectebonnen

Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van collectebonnen. (Fiscaal aftrekbaar) U kunt deze collectebonnen bestellen per vel van 20 stuks in coupures van

€. 0,50 en €. 1,00 via bankrekening **NL71 SNSB 090.88.76.076**

t. n. v : “ **Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor**”.

Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding : “ 20 x €. 0,50 “ of “20 x €. 1,00 “ of een veelvoud daarvan.

Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd.

Administratie : Ben Voerman tel. 272763

ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

Bijdrage voor ons kerkblad KERK ONDERWEG

Zoals elk jaar vragen wij na de zomer een bijdrage voor ons kerkblad.

Heel wat uurtjes worden elke maand besteed aan de totstandkoming van ons kerkblad. Dit gaat niet vanzelf:

- kopij moet tijdig worden verzorgd en ingeleverd;
- de redactie verzamelt dit allemaal en maakt er een mooi samenhangend geheel van;
- de drukker krijgt tijdig het bestand om er een strak boekje van te maken;
- vrijwilligers komen in de weer om stapeltjes gereed te maken voor de bezorgers en uiteindelijk zorgen zij dat het kerkblad tijdig bij u in de brievenbus komt;
- het wordt op de website van de kerk geplaatst;
- en al dit werk wordt dertien keer per jaar door vrijwilligers uitgevoerd!

Natuurlijk zijn aan al dit werk kosten verbonden, met name het drukken. Wij zouden het op prijs stellen als u hiervoor ten minste **€ 10** bijdraagt. Per kerkblad is dat maar 83 eurocenten!.

U kunt daartoe de acceptgiro gebruiken die voor de meeste adressen is bijgevoegd. U kunt uw bijdrage natuurlijk ook direct overmaken naar de bekende bankrekening **NL44 SNSB 0927 9505 45** t.n.v. Protestantse gemeente Goor. Wilt u dan zo vriendelijk zijn daarbij “Kerkblad 2022” te vermelden?

Hartelijk dank voor uw medewerking! College van Kerkrentmeesters

N.B. Als u het kerkblad digitaal ontvangt, draagt u al bij aan het terugbrengen van de kosten.

Kerkbalans 2023 e.v.

Kerkbalans is aan het begin van elk jaar de grootste inzamelingsactie van de kerk. Zij dient als belangrijkste dekking voor traktement van de predikant, andere vergoedingen, de energierekening, onderhoud van kerk en Klokkenkamp. Kortom, het reilen en zeilen van de kerk. Aanvullend zijn er inkomsten uit verhuur en buffetomzet, en een aantal subsidies, maar meer dan de helft van de inkomsten moet toch komen uit de actie Kerkbalans. Ter herinnering: in 2022 begroot op € 111.000.

De organisatie van deze actie is best ingewikkeld:

1. er moeten brieven worden opgesteld voor de verschillende doelgroepen
2. een deel van de kerkleden wordt digitaal benaderd
3. een deel van de kerkleden heeft een meerjarige overeenkomst, zodat hun bijdrage al bekend is
4. er moet een selectie van de aan te schrijven gemeenteleden = pastorale eenheden worden gemaakt. Daarbij mogen geen fouten worden gemaakt, want de selectie van een jaar eerder bevat overledenen en vertrokken gemeenteleden, en juist niet de nieuwgekomenen.
5. de brieven moeten worden geprint
6. er moet een looplijst worden gemaakt voor de vrijwilligers
7. een trouw groepje houdt zich een aantal uren bezig met het vullen van alle enveloppen met het juiste materiaal.
8. het te verspreiden materiaal moet worden bezorgd bij de vrijwilligers die een rondgang maken.
9. en als corona het toelaat moeten de toezeggingen ook weer worden opgehaald.

Dit alles vindt plaats in de loop van december en januari. En daarna moet alles worden geadmistreerd in een systeem waaruit ook incasso's kunnen worden aangemaakt.

Reden van deze oproep is dat ondergetekende sinds 2010 de aanbiedingsbrieven en de koppeling van de aangeleverde database aan deze brieven verzorgt. Dit jaar was dat dus de 13^{de} keer. Ik denk dat het goed is dat deze activiteit nu door iemand wordt overgenomen, bij voorkeur een jonger kerklid. Bovendien zullen er veranderingen komen, want we willen meer gebruik gaan maken van de landelijke ledenadministratie, de mogelijkheid van digitaal schenken dient zich aan, en de acceptgiro's zijn vanaf volgend jaar vermoedelijk verleden tijd.

De werkzaamheden voor dit onderdeel bestaan met name uit de activiteiten genoemd onder 1, 4, 5 en 6, en moeten in december en januari plaats vinden.

Voor de goede orde: het organiseren van het rondbrengen van de brieven + Hofkerkgids en het ophalen van de toezeggingen valt niet onder deze deeltaak. Evenmin het invoeren van de toezeggingen in onze database. Dat is de taak van de penningmeester.

Hopelijk vinden we iemand die dit wil overnemen. Zo nee, dan zijn we gedwongen dit uit te besteden aan 'Utrecht'. Dat wordt dan een onpersoonlijke actie, want alleen een brief, en bovendien hangt daar natuurlijk een prijskaartje aan.

Ik hoop op positieve reacties.

Frits Schutte



Verantwoording juli/augustus

Sinds de verantwoording in het vorige kerkblad is aan collectegelden ontvangen **€ 553**, waarvan € 390.50 voor de kerk en € 162,50 voor de diaconie. Dat laatste bedrag is lager dan voorheen omdat de diaconie inmiddels ook in de kerkdienst inzamelt.

Verder is via Anke de Boer **€ 20** en via Gerdien Geurts **€ 10** ontvangen. Deze bedragen zijn overgemaakt naar de 545-rekening.

Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van ons kerkenwerk!

Frits Schutte, penningmeester

Collectes Juli/Augustus 2022

03-07 € 75,00 voor de Diaconie

17-07 € 84,95 voor de Diaconie

24-07 € 61,47 voor de Diaconie

31-07 € 80,91 voor de Diaconie

07-08 € 157,75 voor Stichting Hartendekens (wordt verdubbeld door de Diaconie)

14-08 € 59,15 voor de Diaconie

Alle gevers hartelijk bedankt voor de ondersteuning van het diaconaal werk landelijk en wereld wijd.



Bedankt

Tijdens het ziekbed van mijn man Jorden Hagenbeek en zijn overlijden is uw medeleven een grote troost voor mij geweest en in het bijzonder de pastorale begeleiding.

Mede namens mijn kinderen, heel hartelijk dank daarvoor.

Adri Hagenbeek-van Zessen.

Na veertien jaar in uw midden te hebben gewoond, zal ik mij op D.V. 20 september a.s. vestigen in Oostkapelle.

Mijn adres wordt: Egelantier 15, 4356 TS Oostkapelle.

Dank aan allen, die het pad van Jorden en mij gekruist hebben, voor de gastvrijheid, de vriendschap en het vertrouwen.

Gods zegen gewenst, Adri Hagenbeek-van Zessen

Open Kerken Dag 24 september 2022

“Een nieuwe start”

Zaterdag 24 september en zondag 25 september staan in het teken van een nieuw kerkelijk jaar.

Net als vorig jaar willen we op zaterdag weer een gezellige dag houden op het Kerkplein. Natuurlijk mag dan een mini-boeken en rommelmarkt niet ontbreken. Daarnaast is de kerk open en kunt u op bepaalde tijden luisteren naar orgelmuziek. Ook het beklimmen van de kerktoren behoort weer tot de mogelijkheden. Op het plein zullen ook andere organisaties uit onze gemeente aanwezig zijn om iets te laten zien van hun activiteiten in de Goorse gemeenschap.

Meer informatie volgt in het volgende Kerkblad.

Wel willen we u nu vast vragen, boeken, platen, cd's klaar te leggen. Ook ander kleingood, zoals bijvoorbeeld serviesgoed en speelgoed is zeker welkom. We benadrukken wel dat het om kleingood moet gaan.

De spullen voor de mini rommelmarkt kunnen bij de kerk worden afgegeven van dinsdag 20 september tot en met vrijdag 23 september tussen 16.00 en 18.00 uur. Lukt dit niet, dan kunt u voor een ander tijdstip contact opnemen met Jan Daling 0547-274690 of Hans Tadema 0547-276368.

Werkgroep Kerk en Samenleving

Hans Tadema

Hoe diep gaat ons groene gevoel?

Er zijn op dit moment ca 200 Groene Kerken in Nederland, waaronder de "Hofkerk", en dat aantal groeit. Maar het kunnen er veel meer worden. Duurzaamheid is nog teveel een "hobby" van een aantal mensen, maar het moet in de haarvaten van de kerk komen! (volgens Ds. Jaques Schenderling, predikant te Ingen).

Paus Franciscus schreef de encycliek "Laudato Si", genoemd naar het Loflied op de Schepping van de middeleeuwse heilige Franciscus. De Paus schrijft:

"Deze wereld en ons leven zijn een schepping van God, ons geschonken en toevertrouwd om er zorgvuldig mee om te gaan. Wij staan in verwondering en dankbaarheid tegenover de natuur en het leven. Het gebruik van de schepping voor eigen genot en gewin is daarmee in strijd. De mens is daarin doorgeslagen! Het vraagt ons, om zó om te gaan met de aarde en natuurlijke hulpbronnen, dat ook de generaties na ons in hun behoeften kunnen voorzien"

In Genesis 2 vers 15 krijgen mensen de opdracht, de schepping te bewerken en te bewaren. Calvijn zei in zijn tijd al (16^{de} eeuw) in zijn commentaar op deze passage: "Ga zó met de aarde om, dat je haar op z'n minst even goed, en liever beter! aan een volgend geslacht nalaat, dan jij haar ontvangen hebt!"

De protestantse traditie raakte sterk gericht op de relatie tussen God en mens. Het zorgde ervoor, dat natuur vooral in dienst van de mens kwam te staan.

Rentmeesterschap werd: "Wij zijn de baas over de schepping, het moet wel wat opleveren.....!" Inmiddels zien wij in, dat wij deel uitmaken ván de schepping, dat natuur óók doel in zichzelf is.

De stikstofcrisis maakt dat wel duidelijk en hoe dit nog moet worden opgelost..... wie het weet, mag het zeggen!

Dora Brinkhorst, Groene Kerk.

(Bron: Blad "Woord en Weg", najaar 2021, van de Protestantse Kerk).

Nieuws van de Activiteiten Commissie Hofkerk

Op het programma van de commissie staat eigenlijk een high tea te organiseren in oktober a.s.. Maar aan het vertrek van onze dominee Wim de Jong in september a.s. willen wij natuurlijk ook aandacht schenken. Daarom organiseren we vervroegd een bijzondere bijeenkomst met het karakter van een high tea. Voor Wim is het ondoenlijk alle ouderen nog te bezoeken. Dan is deze bijeenkomst een mooie gelegenheid hem nog persoonlijk de hand te schudden. De high tea van oktober a.s. komt te vervallen.

Uitnodiging bijzondere bijeenkomst 6 september

De Activiteiten Commissie Hofkerk (AC Hofkerk) attendeert U graag op een bijzondere bijeenkomst die gehouden zal worden op dinsdagmiddag 6 september a.s. in De Klokkenkamp. De bijeenkomst heeft een open karakter en geldt voor alle gemeenteleden. Ook gasten zijn van harte welkom. De middag begint om 14.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. Natuurlijk zal er aandacht geschonken worden aan het vertrek van Wim de Jong. Hoe en wat precies? Kom en laat u verrassen! En u krijgt ook nog te eten en te drinken. In de fleurige potjes op de tafels kunt u een vrijblijvende bijdrage deponeren. Voor een goede organisatie is het nodig te weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen. Daarom een dringend verzoek: geeft U zich uiterlijk 31 augustus a.s. op bij één van de onderstaande dames.

mevr. H. Bieleman tel. 274226 mevr. J. Minnen tel. 274093

Als U niet zelfstandig naar De Klokkenkamp kunt komen dan zijn er medewerkers die U graag komen halen en weer terugbrengen. We

hopen op een grote opkomst en verwachten een fijne middag met elkaar te hebben.

Met vriendelijke groeten van de Activiteiten Commissie Hofkerk

Open Deur september 2022

Aan tafel!



Je hoort er gemakkelijk een uitroep teken achteraan: de oproep dat het eten klaar is, de tafel gedekt. Een uitnodiging ook: kom, schuif aan! Een tafel waar iedereen welkom is. Echt welkom, met zijn/haar/hun hele hebben en houwen, makken en kwetsuren. Als dat eens waar was. Op veel plekken wordt dat waar, soms even, soms vaker. Dit nummer van Open Deur sluit aan bij het jaarthema 2022-2023 van de Protestantse Kerk, 'Aan tafel. Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding.'

Met onder andere:

- 'Iedere avond een afspraakje' 4 x eten, 4 x andere tafelgenoten
- Verraad! Het laatste avondmaal
- Tafelgesprekken: hoe stimuleer je een echte ontmoeting
- Aanschuiven aan de buurttafel: 'Iedereen wil het gezellig houden'
- Met God aan tafel: de maaltijd op de berg
- Samen aan de altaartafel

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en buiten de kerk.

Voor deelname aan een collectief abonnement of wijziging van uw abonnement, kunt u contact opnemen met: mevr. Erna Aalbers, E-mail tandamata@kpnmail.nl

Oud-papier inzameling aan de van Kollaan



Let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het terrein is geopend van **13.00 tot 17.00 uur**. Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier inleveren. Wel wordt er van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te

ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



Radio Kerklokaal

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



Kopij inleveren

De kopij voor het kerkblad van 24 september (**voor 4 weken**) inleveren vóór **13 september**. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".
Annemieke Wolff
Han Drost, tel 0547-273813
Mededelingen voor de zondagsbrief (liturgie) kunt u wekelijks tot woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl



Algemene informatie

PREDIKANT

ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP Markelo,
T 0547-388647 E wim.dejong@hetnet.nl

KERKENRAAD

Voorzitter: vacant

E voorzitter@hofkerkgoor.nl

Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221

mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347

E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T0547-274766

secretaris T. van Luttkhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,

T 0547-761598 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor

T 0547-261937 E r.wibbelink@gmail.com

secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,

T 0547-260859 E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink

T 0547-272337 E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

LEDENADMINISTRATIE en KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763

E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl E: website@hofkerkgoor.nl

Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor

Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor

Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v. Collectebonnen **PG** Goor