



KERK ONDERWEG

24 september 2022
25^e jaargang no.01



Meditatie

Het seizoen wordt weer opgestart. Maar voor de Hofkerk gemeente gebeurt dat ongetwijfeld met gemengde gevoelens. Feestelijk en dankbaar zwaaien we ds. Wim de Jong uit die bevestigd zal gaan worden als nieuwe predikant van de protestantse gemeente in Deventer (Lebuïnuskerk).

Wat hebben we als Hofkerk gemeente een warme, betrokken en inspirerende predikant en collega aan hem gehad. En wat zit er ook een gunfactor van ons als gemeenteleden bij de stap die hij hier nu maakt. Maar we kunnen ook niet ontkennen dat we deze bedreven predikant nu al enorm missen. Terwijl we ds. Wim laten finishen en wij hem daarin natuurlijk staan aan te moedigen en toe te juichen staan wij als gemeente tegelijkertijd schoorvoetend bij de start van een nieuw seizoen.

Na een zinderende zomer, die nog steeds wat nagloeit ontdek ik als jeugdwerker (die zo hier en daar het één en ander ziet gebeuren



binnen de kerkelijke organisatie) dat er toch gezocht wordt naar mogelijkheden om veel van de reeds bestaande activiteiten en diensten door te kunnen laten gaan. Er zit ook zoveel meer aan bezieling merk je dan maar weer!

Ontmoetingen met de ander en die Ander zijn ons zo dierbaar.

Dat vraagt een stukje creativiteit maar ook met elkaar zoeken maar mogelijkheden in wat en

hoe het één en ander wel door kan gaan. En ook een zekere ontspanning in te bouwen wanneer één en ander dan niet lukt. 'Aan tafel' is het jaarthema van de startzondag die Protestants Nederland op hun website aanreikt.

Mooi thema ook voor de Hofkerk Goor aankomend seizoen. Want er zal veel aan tafel geschoven worden. Ook op organisatorisch gebied gesprekken over hoe nu verder.

‘In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten scheidt verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien’.

Dit zijn de eerste regels die ik op de PKN website lees. Aan tafel om te eten en/of aan tafel in gesprek over dat wat raakt en hoe we beleven en op zoek zijn. Zo verschillend als we zijn.

Ik wens ons dat toe. Dat we deze woorden mee mogen nemen op al die momenten dat we met elkaar aan tafel en zo in gesprek mogen komen (etend of niet) . Want ze geven genoeg voeding bij alles waar we nog op komen of nu al op aan het kauwen zijn als gemeente.

Dat we ruimhartig uitnodigen en al net zo ruimhartig luisteren naar elkaar en van daaruit op zoek gaan naar verbinding. Waardoor we gevoed raken en met andere oren en ogen leren zien. ‘Kijken met andere ogen’ is tevens de filosofie van socioloog Jan Hendriks in zijn boek ‘Goede Wijn’ (2013). Een sleutelwoord voor hem daarin is *genieten*. In zijn boeken bepleit hij om ieder gesprek over de toekomst van de kerk te beginnen met het delen van onze goede kerkervaringen, onze ‘yes-momenten’, momenten waarop we dachten: ‘wat fijn dat de kerk er is en dat ik dit mag meemaken, dat ik er deel van mag zijn.’ Waarderende Gemeenteopbouw, zo noemde Jan Hendriks die benadering. En die begint met het onder woorden brengen en aan elkaar toevertrouwen van positieve ervaringsverhalen met de kerk. ‘Want’ zegt Jan ‘Vertrouwen, is de grondtoon van Waarderende Gemeenteopbouw’. Vertrouwen ziet het goede dat er gebeurt, maar vertrouwen geeft ook de kracht om los te laten en te ontspannen. Wij hoeven de kerk niet in ons eentje te redden. Laten we vooral in liefde delen met elkaar wat we nu aan positieve ervaringen hebben.

‘Waar liefde de tafel dekt, smaakt het eten het best!’

Warme groet; Hanneke Caron (Jeugdwerker)



Kerkdiensten

Vrijdag 23 september 2022 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

ds. R. Vedderts-Dekker

Zondag 25 september 2022 Startzondag

Hofkerk 10.00 uur

ds. D. Juijn

Crèche: Iris Blijderveen

Kindernevendienst: Annigje Beltman

Hofkerk 16.00 uur Peuter/kleuterdienst

mw. H. Caron

Dinsdag 27 september 2022 Herfstzon

Herfstzon 16.00 uur

ds. R. Vedderts-Dekker

Zondag 02 oktober 2022 Heilig Avondmaal /Israëlzondag

Hofkerk 10.00 uur

ds. Schepers van der Poll

Crèche: Marjet en Linde Donkers

Kindernevendienst: Alja Klok

Vrijdag 07 oktober 2022 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

ds. R. Vedderts-Dekker

Zondag 09 oktober 2022 12-jarigendienst

Hofkerk 10.00 uur

mw. H. Caron

Crèche: Alja Klok

Kindernevendienst: Sandra Moes

m.m.v. Mozaïek

Zondag 16 oktober 2022

Hofkerk 10.00 uur

ds. E van Houwelingen

Crèche: Lisette Drenthen

Kindernevendienst: Ruud Wiggers

Bloemen erediens:

25 september: mw. A. Wolff

02 oktober : mw. C. Smit

09 oktober : mw. C. Smit

16 oktober : mw. D. Caron

Rooster koffieschenken zondagochtend:

25 september: Wilma en Jan Drenthen en Wietske Bijker

02 oktober : Hannie van Rijsbergen, Marjolein Nijenhuis en
Karin Elfrink

09 oktober : Loltje de Croes, Dora en Hans Brinkhorst

16 oktober : Rie Hoekman, Gerie Vietje en Betsy Hulshof



Dankwoord

*Als op het einde van de weg
een nieuwe weg zich ontrolt;
als we adem, woord en brood
hebben gedeeld, geproefd;
geef, dat wij elkaar los kunnen laten
in vertrouwen op uw zegen,
dat wij weer lachen als wij elkaar weer zien.*

Dit lied van Andries Govaart (lied 820) zongen we tijdens de afscheidsdienst op zondag 11 september in de Hofkerk, waarin ik afscheid nam na 11 bijzondere jaren als predikant van de Protestantse Gemeente Goor. Deze dienst was het slotstuk van een aantal weken afscheid nemen op verschillende plekken in Goor: afscheidsdiensten in de Stoevelaar en de Herfstzon, de sfeervolle High-tea waar vooral oudere gemeenteleden en deelnemers van de maaltijdgroepen waren en de ongedwongen gemeenteavond op vrijdagavond. Mooie ontroerende en betekenisvolle momenten, afgesloten met de warme afscheidsdienst waar ook veel mensen

aanwezig waren uit de Goorse samenleving, waar we als Hofkerk mee verbonden zijn.

Maar daarnaast ook veel persoonlijke afscheidsgesprekken waarin we terugkeken op de weg die samen een stukje op mochten lopen. Tegelijkertijd ook het gevoel dat je zoveel mensen niet meer persoonlijk hebt kunnen spreken.

Er is veel gezegd in de afgelopen weken, er zijn goede woorden gesproken, mooie verhalen verteld en we hebben ook gevierd wat we met elkaar hebben beleefd. En zoals ik al in het vorige kerkblad schreef: wat er vooral is, is het gevoel van dankbaarheid.

Ik wil iedereen bedanken voor het mooie afscheid, de lieve woorden en mooie kaarten die ik mocht ontvangen. Ik draag ze met me mee naar Deventer. Daarnaast ben ik ook erg onder de indruk van het bedrag dat is ingezameld voor het vredeswerk van Pax. En die vrede die daarmee gezocht en bewerkt wordt wens ik de Hofkerk gemeenschap als geheel en ieder persoonlijk van harte toe.

dat wij weer lachen als wij elkaar weer zien.

Vrede en alle goeds

Ook namens Debby, ds. Wim de Jong

Hoge Huis viering

9 oktober staat er een 12-jarigen dienst ingepland. Om 10.00 uur. Dit jaar is er voor gekozen om deze iets anders van opzet te laten zijn.



Een aantal jongeren van de Bunker (open jeugdwerk) zijn i.s.m. gospelkoor Mozaïek en Chanoeka bezig om deze dienst vorm te gaan geven. Het wordt een Open Hoge Huis viering waarvoor we allen genodigd zijn. Een viering van ontmoeting en samen. Met als thema: hart tot hart!

Het huis van God heeft vele kamers. Dit Hoge huis ook. Een huis wat nog in opbouw is. Omdat deze jongeren nog volop in ontwikkeling zijn. En eigenlijk ontwikkelen we ons allemaal gedurende ons leven. Dus een huis voor iedereen. Een huis waarin we mogen ontdekken hoe je zelf in elkaar zit. Ontdekken wat daarin voor jou belangrijk is. Wie er in je leven belangrijk zijn en waar je aan wilt bouwen. Jouw huis, met een raam wat perspectief kan bieden. Uitzicht! Weet je welkom!



Pastoraat

In Memoriam

Op 19 augustus overleed in de leeftijd van 93 jaar **Henny Doornbos – Heesen**, sinds 2017 weduwe van Piet Doornbos. Henny Heesen werd geboren op 26 juni 1929 in Winterswijk. Al vroeg kwam ze Piet Doornbos tegen die tijdens zijn HBS-studie bij haar oma in de kost was. Op 8 maart 1958 trouwden ze. Helaas konden ze geen kinderen



krijgen. Ze gingen in Epe wonen waar Piet onderwijzer was en toen Piet een aanstelling in Goor kreeg verhuisden ze daarheen.

Henny ging werken bij een notariskantoor waar ze lange tijd heeft gewerkt en het erg naar haar zin had. En verder was ze altijd druk in de tuin, waar ze tot op hoge leeftijd haar eigen groenten verbouwde. Maar ook was ze vrijwilliger bij de bibliotheek en in de Nabuur zorg en samen met

Piet was ze jarenlang actief bij de Scouting. In die tijd kreeg ze ook nog een Koninklijke onderscheiding toen ze werd uitgeroepen als Vrijwilliger van het Jaar.

En verder genoot ze van de vele contacten met familie en in de buurt. Na het overlijden van Piet werd ook de gezondheid van Henny steeds kwetsbaarder en ze verhuisde naar de Stoevelaar waar ze de laatste jaren van haar leven heeft gewoond. Maar ze bleef de opgewekte en geïnteresseerde vrouw die ze was en was tot het eind een trouw bezoeker van de Stoevelaarsdiensten.

Tijdens de dankdienst voor haar leven lazen we het bekende hoofdstuk uit Prediker 3: Voor alles is een tijd. Voor opbouwen en afbreken, voor leven en het leven loslaten. Henny heeft haar leven met alle verschillende 'tijden' geleefd in het geloof dat God zin en betekenis aan haar leven gaf. Nu mogen we haar geborgen weten in Gods liefde. We wensen haar familie veel sterkte toe.

ds. Wim de Jong

In Memoriam

Op 3 september overleed in de leeftijd van 91 jaar **Jan Hendrik Holsbrink**, sinds 2020 weduwnaar van Henny Holsbrink–Huiskes. Henk Holsbrink werd geboren op 30 september 1930 op een boerderij aan de Schapendijk in Almelo. Als jongere was hij actief bestuurslid van de Plattelandsjongeren en zo kwam hij op een landdag in Diepenheim Henny Huiskes tegen.



Ze trouwen op 16 september 1960 en verhuizen naar de boerderij van haar ouders aan de Haaksbergerweg in Kerspel Goor. Ze krijgen twee dochters: Linda en Hilda. Naast zijn werk op de boerderij, dat hij samen met Henny met liefde deed, was hij ook actief in verschillende landbouwbesturen, de kerkvoogdij van de Hervormde Kerk, de gemeenteraad van Markelo en was hij medeoprichter van de bedrijfsverzorging, waar hij zelf ook graag gebruik van maakte als ze een paar dagen op vakantie gingen. Maar hij genoot ook van de kinderen en later de kleinkinderen die op de boerderij werden geboren.

In 1995 namen Linda en Henri de boerderij over en kwam er meer tijd voor de tuin, waar hij veel plezier in had, maar ook voor reisjes en andere ontspanning. En hij hield zijn betrokkenheid en interesse in wat er in de wereld gebeurde. En hij was in die jaren penningmeester in het ouderenbestuur van de buurtvereniging.

Na de verkoop van de boerderij verhuisden Henk en Henny naar een huisje bij de Stoevelaar. Helaas overleed Henny na een jaar en Henk had het daar heel moeilijk mee. Zelf verhuisde hij vorig jaar naar een kamer in de Stoevelaar zelf.

Tijdens de afscheidsdienst lazen we het lied uit Jesaja 35 dat de woestijn zal gaan bloeien als een roos. Het leven kunnen we voor elkaar mooi maken als we leven vanuit de liefde. In die liefde van God mogen we Henk nu geborgen weten. We wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

ds. Wim de Jong

Overleden

19 aug. Henny Doornbos-Heesen Stoevelaar. 93 jaar

01 sept. Jelle Muskee Stoevelaar. 85 jaar

03 sept. Jan Hendrik Holsbrink Stoevelaar. 91 jaar

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of teken van medeleven de afgelopen weken naar de volgende personen gebracht: mw. Lubbers, Gerrit Jan van der Veen, Fija van Ossewaarde, mw. Overbeek, Gerrie Bröcker, Herman Manduapessy. Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een blijk van medeleven kan gebruiken dan horen wij dat graag.

U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, rinnyschuite@outlook.com

Zieken

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden, die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we een spoedig herstel toe.

Wergroep Pastoraat.



Diaconie

Kerkradio

Mocht u om gezondheids- of andere redenen verhinderd zijn de kerkdiensten in de Hofkerk bij te wonen, dan vestigen wij graag uw aandacht op de kerkradio. Met een eenvoudige ontvanger, die bij u thuis geïnstalleerd kan worden, kunt u dan thuis naar alle diensten luisteren. Voor meer informatie, ook over eventuele kosten, kunt u contact opnemen met:

Dhr. R. Hoekman, Herikerbergweg 2, Markelo, tel: 273478

Dhr. J. Daling, Da Costastraat 14, Goor tel: 274690



Kerkenraad

Bevestiging nieuwe ambtsdragers

In de kerkdienst van 25 september worden deze nieuwe vrijwilligers als ambtsdrager bevestigd:

Herman Jansen - Pastoraat

Wietske Bijker – voorzitter Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek

Gerrit Jan van der Veen – Kerk en Samenleving

Aukje Wiersma – Kerk en Samenleving

Mochten er wettige bezwaren zijn tegen hun benoeming, dan kunnen deze tot 20 september bij de scribe van de kerkenraad worden

ingediend: Alinda Sportel, tel. 0547-261221, email

kerkenraad@hofkerkgoor.nl

In de dienst op 25 september zal ook afscheid worden genomen van hen die als ambtsdrager aftreden, omdat ze zijn gestopt met hun vrijwilligerstaak.

Alinda Sportel

Gemeenteavond / kerkenraadsvergadering donderdag 6 oktober

Op donderdag 6 oktober om 20.00 uur zal in de Klokkenkamp de eerstvolgende gemeenteavond worden gehouden. Dit is in combinatie met een kerkenraadsvergadering, dus de kerkenraadsleden worden hierbij ook uitgenodigd.

We zullen het dan hebben over het proces richting een beleidsplan en verdere acties m.b.t. het aantrekken van een nieuwe predikant.

We nodigen iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

Alinda Sportel

De **kleine kerkenraad** heeft op dinsdag 30 augustus vergaderd.

Naast de gebruikelijke agendapunten zijn de volgende punten aan de orde geweest:

-Overdracht / afronding van de werkzaamheden van Wim. Er moet voor het pastoraat nog iemand worden gezocht die een deel van het crisispastoraat overneemt.

-Jeugdwerk: er zijn mensen voor gevonden en taken verdeeld.

-Afscheidsdienst Wim op 11 september is besproken. Alles is nu hiervoor geregeld.

-Proces beleidsontwikkeling, beroepen predikant. Tijdens een gezamenlijke gemeenteavond / kerkenraad op 6 oktober zal de gemeente en de kerkenraad verder hierover worden geïnformeerd.

-Hans Tadema zal voor de periode van 1 jaar het voorzitterschap van de kerkenraad op zich nemen.

-De wisseling van ambtsdragers (dienst op 25 september) is besproken.

-Verder zijn de diverse activiteiten van de verschillende werkgroepen nagelopen.

Alinda Sportel

Open Huis Hofkerk zaterdag 24 september 2022

“Een nieuwe start”

Zaterdag 24 september en zondag 25 september staan in het teken van een nieuw kerkelijk jaar.

Net als vorig jaar willen we op zaterdag weer een gezellige dag organiseren op het Kerkplein. Natuurlijk mag dan een mini boeken en rommelmarkt niet ontbreken. Daarnaast is de kerk open en kunt u om 11.30 uur luisteren naar een mini-concert op het orgel door Henk Langenkamp. Ook het beklimmen van de kerktoren behoort weer tot de mogelijkheden. Op het plein zullen ook andere organisaties uit onze gemeente aanwezig zijn om iets te laten zien van hun activiteiten in de Goorse gemeenschap, zoals onder andere De Voedselbank Midden Twente, De Reggetuin (Stadslandbouw), het Repaircafé en Kleding en Speelgoed Huys van Stichting Pax Kinderhulp in Goor.

Natuurlijk is er koffie en appeltaart gebakken door medewerkers van Dagbesteding De Roos.

De spullen voor de mini rommelmarkt, zoals boeken, platen, cd's, speelgoed, serviesgoed en ander kleingoed, kunnen bij de kerk worden afgegeven van dinsdag 20 september tot en met vrijdag 23 september tussen 16.00 en 18.00 uur.

Lukt dit niet, dan kunt u voor een ander tijdstip contact opnemen met Jan Daling 0547-274690 of Hans Tadema 0547-276368.

Werkgroep Kerk en Samenleving
Hans Tadema



Kerkrentmeesters

Collectebonnen

Voor alle collectes in onze kerk, kunt u gebruik maken van collectebonnen. (Fiscaal aftrekbaar) U kunt deze collectebonnen bestellen per vel van 20 stuks in coupures van

€. 0,50 en €. 1,00 via bankrekening **NL71SNSB 090.88.76.076**

t. n. v : “ **Collectebonnen Protestantse Gemeente Goor**”.

Vermeld dan s.v.p. het gewenste aantal bonnen door vermelding : “ 20 x €. 0,50 “ of “20 x €. 1,00 “ of een veelvoud daarvan.

Na ontvangst van de betaling worden de bonnen bij u thuis bezorgd.

Administratie : Ben Voerman tel. 272763

ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

Uitbreiding team Kerkbalans

Wij zoeken voor ons team een enthousiaste medewerker (m/v) om de aanbiedingsbrief voor de aan te schrijven deelnemers aan de actie Kerkbalans te maken en deze af te drukken. Dit is de afgelopen 13 jaar gedaan door ons teamlid Frits Schutte.

De werkzaamheden vinden plaats in december en januari en bestaan uit de volgende onderdelen:

- het maken van een aanbiedingsbrief en toezeggingsbrief voor gemeenteleden, desgewenst gesplitst in verschillende categorieën.
- het maken van looplijsten met de adresgegevens van de aan te schrijven gemeenteleden.

(Zowel de brieven als de looplijsten kunnen worden samengesteld met het LRP-computer programma van de Protestantse Kerk.

LRP = Leden Registratie Protestantse Kerk}

- het printen van de brieven via deze verzendlijst.
- het met kerkrentmeesters vullen van enveloppen en sorteren op looplijst. Hopelijk vinden we iemand die dit op zich wil nemen. Zo nee, dan zijn we gedwongen dit uit te besteden aan 'Utrecht'. Dat is onpersoonlijk, want alleen een brief, en bovendien hangt daar natuurlijk een prijskaartje aan.

Voor nadere informatie: Frits Schutte, 260211 of penningmeester@hofkerkgoor.nl

Voor de goede orde: het maken van de correcte naam/adresgegevens, het maken van de Hofkerkgids 2023, het organiseren van het rondbrengen van de brieven + Hofkerkgids en het ophalen van de toezeggingen vallen niet onder deze deeltaak. Evenmin het invoeren van de toezeggingen in het LRP-programma. Daarin is door andere leden van het team voorzien.
Team Kerkbalans

Penningmeester

Met ingang van de jaarrekening 2017 ben ik penningmeester van onze kerk. Eerst werd de boekhouding nog extern gedaan, maar toen bleek dat er zo veel gecorrigeerd moest worden, vond ik dat we dat net zo goed – en beter en goedkoper – zelf konden doen. Zeker nadat ik was overgegaan op een eenvoudig boekhoudsysteem e-Boekhouden. Ik heb destijds aangegeven dat ik mij voor één periode van subsidiëring door het nationale restauratiefonds van ons rijksmonument kerk en toren zou binden. Die periode is zes jaar, en eindigt eind van dit jaar. Per 2023 begint dus een nieuwe periode van zes jaar, en ik zoek een opvolger per 1 januari a.s. Ik zal de jaarrekening 2022 nog opstellen, in de besluitvorming toelichten en ter goedkeuring naar de classis opsturen. Als gevolg van de verplichte functiescheiding worden de bankoverschrijvingen door de administrateur uitgevoerd. Indien mijn opvolger niet de boekhouding wil doen, zal die moeten worden uitbesteed. En daar hangt natuurlijk het prijskaartje aan dat we de afgelopen jaren hebben kunnen vermijden.

Uw reactie graag naar Frits Schutte,
penningmeester@hofkerkgoor.nl 260211.

Frits Schutte



Verantwoording

Verantwoording tot 12 september

Sinds de verantwoording in het vorige kerkblad is aan collectegelden ontvangen **€ 556,00** waarvan € 355,50 voor de kerk en € 200,50 voor de diaconie. Dat laatste bedrag is lager dan voorheen omdat de diaconie inmiddels ook in de kerkdienst inzamelt, en wellicht kerkleden hun bijdrage rechtstreeks naar de diaconie overmaken. De actie voor een bijdrage voor het kerkblad heeft tot nu toe € 2.021 opgebracht. Hulde!

Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van ons kerkenwerk!

Frits Schutte, penningmeester

Collectes Augustus/September 2022

21-08	€ 91,77 voor de Diaconie
28-08	€ 83,11 voor de Diaconie
04-09	€ 72,40 voor de Diaconie
11-09	€ 310,17 voor het afscheidscadeau

Vredesorganisatie PAX afscheid Wim

Tevens van een gemeentelid € 55,00 aan collecte bonnen ontvangen ,hiervan is €27,50 overgemaakt naar de Kerkrentmeesters
Alle gevers hartelijk bedankt voor de ondersteuning van het diaconaal werk landelijk en wereld wijd.

Yke de Jong

Afscheid Wim de Jong en Vredesorganisatie PAX

Bij een afscheid hoort een cadeau, maar het was de wens van Wim om dat te doen in de vorm van een bijdrage aan Vredesorganisatie PAX. Daar is goed gehoor aan gegeven, want op het moment waarop de kopij voor het kerkblad moest worden ingeleverd, was er bedrag binnen van € 2542,17 inclusief de collecteopbrengst.

Hans Tadema



Nieuws van en voor de gemeente

Bedankt

Langs deze weg willen wij iedereen van harte bedanken voor de bloemen en kaarten die wij ontvangen hebben voor ons 60-jarig huwelijk. Het was een complete verrassing, maar ook heel fijn. Hartelijk dank allemaal.

Rinus en Dini Caron.

Maliproject, voortgangsrapportage sept/okt. 2022

Inmiddels is de bouw van de ziekenzaal van het ziekenhuis in Manantali zóver gevorderd, dat we kunnen zien, dat het gebouwtje opgetrokken wordt in de stijl van de andere gebouwen.

Na het wat moeilijke begin – het drogen van de stenen werd bemoeilijkt door de hevige regenval – vordert de bouw gestaag.



Casper meldt ons dat het haast zover is, dat het dak er op kan. Dokter Kamera ziet er naar uit dat de ziekenzaal in gebruik genomen kan worden.

Giften zijn nog steeds van harte welkom op het bankrekeningnummer van de Diaconie van de Hofkerk NL66SNSB 090 87 63 743, onder vermelding van MALIPROJECT
Cees en Addie van der Sluijs-Goud, tel. 0547-333448

ONLINE ALPHACURSUS

Ben je op zoek naar de zin van je leven? Vraag je je soms af of er meer is tussen hemel en aarde? Vind je het leuk om (online) nieuwe mensen te ontmoeten? En houd je van een goed gesprek? Of wil je je gewoon eens verdiepen in het christelijk geloof? Of wil je meer diepgang in je geloof? Dan is een Alpha cursus iets voor jou!

Op een ontspannen manier ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt, dat is Alpha. Op de (online) Alpha cursus ontmoet je heel verschillende mensen. Iedereen heeft zo zijn eigen vragen en ideeën. Daar is alle ruimte voor. Tijdens de bijeenkomsten wordt op een leuke en eigentijdse manier de basis van het christelijk geloof besproken.

De Alpha cursus bestaat uit een aantal avonden en een "weekend" (vrijdagavond tot en met zaterdagmiddag)
Geef je op bij Christelle. Chriad2@gmail.com
Heb je vragen? 0640488168

Vorig jaar heb ik zo'n cursus gevolgd online en dat was erg leuk en leerzaam.
Marjolein Nijenhuis

Oud-papier inzameling aan de van Kollaan



Let op: De openingstijden zijn gewijzigd! Het terrein is geopend van **13.00 tot 17.00 uur**. Gedurende deze uren kunt u uw oud-papier hier inleveren. Wel wordt er van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te

ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



Radio Kerklokaal

De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 08.00 – 09.00 uur. Etherfrequentie: 107,6 FM / kabel 104,10 FM. Redactieadres: Rita Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547- 261937
Emailadres: ritawibbelink@gmail.com



Kopij inleveren

De kopij voor het kerkblad van 22 oktober (**voor 4 weken**) inleveren vóór **11 oktober**. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".
Annemieke Wolff
Han Drost, tel 0547-273813
Mededelingen voor de zondagsbrief (liturgie) kunt u wekelijks tot woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl



Algemene informatie

PREDIKANT

Vacant

KERKENRAAD

Voorzitter: Hans Tadema, van Eedenstraat 41 T. 0547-276368

E voorzitter@hofkerkgoor.nl

Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, T 0547-261221

mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, T 06-24938347

E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

Voorz. Dhr. Y.de Jong, Scherpenzeelsew. 92, 7471 GS Goor, T 0547-274766

secretaris T. van Luttkhuizen, Oude Haaksbergerweg 96, 7471 LN Goor,

T 0547-761598 **E** diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor

T 0547-261937 **E** r.wibbelink@gmail.com

secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,

T 0547-260859 **E** kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink

T 0547-272337 **E** deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

LEDENADMINISTRATIE en KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, T 0547-272763

E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl **E:** website@hofkerkgoor.nl

Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor

Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor

Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v. Collectebonnen **PG** Goor