



Zondag 30 april 2023

4<sup>e</sup> zondag van Pasen: Zondag Jubilate

---

Orgelspel

Begroeting (Ouderling)

**Intochtslied 848** *Al wat een mens te kennen zoekt*

**Bemoediging**

v. Onze hulp:

**g. De naam van de Heer  
die hemel en aarde gemaakt heeft**

**Drempelgebed**

v. Heer onze God, van U is het koninkrijk

**g. Zoals in de hemel zo ook op aarde**

v. Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus

**g. En laat ons mogen leven in uw licht. Amen**

**Psalm: 66: 1, 2** *Breek, aarde, uit in jubelzangen*

**Kyriegebed**

v. Groot is de wereld en het geheim van al wat bestaat.

**g. Heel de schepping is vol van uw heerlijkheid.**

v. Zon, maan en sterren zingen er van.

**g. en ook wij zijn geroepen om U de lof toe te zingen**

v. Voor uw schepping bidden wij en voor al wat leeft

**g. Voor de mensen om wie we bezorgd zijn**

v. voor wie zich soms zo alleen kunnen voelen

**g. want U bent toch onze God**

v. die zo vertrouwd met ons bent

**g. en ons kent als geen ander**

v. Om moed, kracht en dat we mogen leven

**g. met een vrij en vrolijk hart.**

v. Zo bidden wij...

**Kyrie en Gloria:** Lied 299<sup>e</sup>

Als er kinderen zijn, verhaal over **Het Verloren schaap**

**Lied:** *Wij gaan voor even uit elkaar*

**Groet**

v. De Heer zal bij u zijn!

**g. De Heer zal u bewaren!!**

**Gebed**

**Toelichting bij de lezingen over herders en schapen**



**Schriftlezing:** Psalm 23 (In de vertaling van Niek Schuman)

- 1 JHWH\* is mijn herder,  
Ik kom niets tekort
- 2 Hij doet mij liggen in grazige weiden,  
Hij voert Mij naar wateren van rust,
- 3 Mijn levenskracht doet hij terugkeren.  
Hij leidt mij in sporen van recht,  
Omwille van zijn Naam.
- 4 Zelfs als ik moet gaan  
Door een aartsdonker ravijn,  
Hoef ik geen onheil te vrezen:  
Gijzelf zijt immers bij mij!  
Uw stok en uw staf –  
Zij zijn mij tot troost.
- 5 Gij bereidt daar voor mij een tafel,  
Tegenover wie mij belagen,  
Gij zalft met olie mijn hoofd.  
Mijn beker is een verrukking.
- 6 Slechts goedheid en gunst blijven mij volgen  
Al de dagen van mijn leven.  
Ik zal dan ook terugkeren in het huis van JHWH\*  
Tot in lengte van dagen.

\*lees: *De Heer*, of: *De Eeuwige*. De Naam wordt niet gesproken

**Lied 23d** *Was ik een schaap, was Hij mijn herder*

**Evangelielezing:** Johannes 10: 1 -10

**Acclamatie:** *U komt de lof toe*

**Uitleg**

**Meditatief orgelspel**

**Lied 657** *Zolang wij ademhalen*

## Mededelingen

### Gebeden, Stil Gebed. Onze Vader

Lied bij de zegen 419 *Wonen overal*

### Zegen

gevolgd door



Uitgangscollecte voor de diaconie



## MEDEDELINGEN

### Medewerkers eredienst

Voorganger	ds. E. van Houwelingen
Ouderling	Leo Lettink
Organist	Henk Langenkamp
Nevendienst	Jantina Jansen
Koster	Wout Klok

### Bloemengroet van de gemeente:

Jan Pluimers Specreyse 7  
Fam. Kranenberg Hiltjesdamhof 14

**Komende zondag:** Hanneke Caron

### Ontmoeting

Na de dienst er gelegenheid voor een kopje koffie of thee in de Klokkenkamp.