



Zondag 5 november 2023

Oogst-Dankdag

Orgelspel

Begroeting

De gemeente gaat staan

Intochtslied: Lied 1005: 1 + 2 + 4 zanggroep;
gemeente zingt het refrein

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Stilte om ons voor te bereiden op de dienst

Bemoediging

o Onze hulp:

**g DE NAAM VAN DE HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT**

o Drempelgebed

De gemeente gaat zitten

Psalm van de zondag: Lied 130c zanggroep

Kyriegebed

Kyrie en Gloria

v Zo bidden en zingen wij:

Kyrie en Gloria **Lied 299^J 1 + 3** zanggroep; **2 + 4** allen

Kind in het midden

Verhaal voor grote en kleine oren: *Het ree dat jokte*



Wij gaan voor e-ven uit el-kaar
en de-len nu het licht
Dat licht ver-telt ons iets van God.
Op hem zijn wij ge-richt.

Lied: Wij gaan nu voor even uit elkaar

2. Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar het is voor allemaal.

Kinderen gaan naar de nevendienst

DIENST VAN HET WOORD

Groet

v De Heer zal bij u zijn!

g DE HEER ZAL U BEWAREN!

Gebed van de zondag

De Schrift gesproken en bezongen

o Bijbellezing: **Genesis 25: 19-34**

Zingen: **Lied 991: 1 + 2 + 3 + 7**

Uitleg: ***Als je wilt weten wie ik ben, vraag me dan waarvoor ik leef!***

Meditatief orgelspel

Zingen: **Lied 'Wie ben ik?'** (Melodie NLB 840; tekst DJ)

1. 'Wie ben ik?' Als je dat weten wilt,
vraag dan waarvoor ik leef, vraag waarom ik geef,
vraag waarnaar ik in 't leven het meeste streef
in een wereld die nooit meer verstillt.

2. Ben ik Ezau: de korte termijn?
Kijk ik als Jacob verder een toekomst in?
En heeft wat ik doe in de wereld wel zin?
Is de mens voor die vragen te klein?

3. 'Wie ben ik?' blijft een lastige vraag.
Want het wereldbeeld wordt nog steeds niet geheeld,
en heb ik wel voldoende mijn rol gespeeld?
Of hield ik het alleen bij geklaag?

4. 'Wie ben ik?' Nooit word ik zoals Gij.
Maar als U mij blijft wijzen op 't goede spoor,
kan ik samen met u 't leven beter door,
en verandert het 'ik' in een 'wij'.

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

o Pastorale en diaconale mededelingen (zie ook de mededelingen)

Gebeden:

- Voorbeden
"zo bidden wij":



- Stil Gebed
- Onze Vader (oecumenisch)

Kinderen komen terug uit de nevendienst

Inzameling der gaven voor de Diaconie: Oogst-Dankdag

Tijdens de collecte een lied bij Dankdag: **Lied 720:**

- 1, 2 en 4 zanggroep
- 3 en 5 gemeente

WEGZENDING EN ZEGEN

De gemeente gaat staan

Lied bij de zegen: Lied 416

Zegen, gevolgd door:



Ontmoeting: na de dienst is iedereen van harte welkom bij koffie, thee of limonade.

MEDEDELINGEN (zie ook www.hofkerkgoor.nl)

- **Medewerkers eredienst**

voorganger	ds. Dick Juijn
ouderling	Hannie van Rijnsbergen
organist	Hans Boensma
zanggroep	Oude Blasius o.l.v. M. ten Thije
nevendienst	Alja Klok
koster	Wout Klok

- **Bloemengroet van de gemeente:**

- mw. Johanna Damman

- **Komende zondag:**

- Hanneke Caron

Oogst – Dankdag collecte 2023

Het einde van het jaar nadert weer en daarmee ook de collecte i.v.m. Oogst – Dankdag.

Deze collecte leverde vorig jaar een bedrag van 1.760,50 Euro op, wat een mooi resultaat was. Met uw bijdragen kunnen wij als Diaconie weer kleinschalige projecten uitvoeren, zoals fruit brengen rond Dankdag (begin November) en met Kerst en Pasen een mooie plant als groet van de Hofkerkgemeente.

U kunt uw gift overmaken op de bankrekening van de diaconie:
NL66 SNSB 0908 763 743 onder vermelding van: Oogst Dankdag
Collecte 2023

Van harte aanbevolen,
Diaconie

DAG VAN DE DIALOOG

De Dag van de Dialoog wordt gehouden op **9 november** aanstaande in De Klokkenkamp. Deze jaarlijkse activiteit brengt inwoners van allerlei mensen met uiteenlopende achtergronden met elkaar in gesprek, in een veilige en vertrouwde omgeving. In deze gesprekken worden de mensen centraal gesteld. Het naar elkaar te luisteren zonder te oordelen staat voorop.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om u aan te melden als deelnemer of gespreksleider voor deze middag/avond. De inloop is vanaf **17.00 uur in De Klokkenkamp**. We gaan om 17.30 uur gezamenlijk aan tafel, om onder het genot van een lekkere maaltijd het gesprek aan te gaan. Het thema van dit jaar is "**Verbinding**". Om 19.30 uur wordt de maaltijd afgesloten, waarna we met elkaar naar het Gemeentehuis in Goor gaan waar ons nog een aangenaam programma te wachten staat tot plm. 21.15 uur. Er is ontvangst met koffie en thee en aan het eind gelegenheid voor het nuttigen van een drankje.

Er zijn geen kosten aan de bijeenkomst verbonden, maar u moet zich wel opgeven vanwege de voorbereiding. Wij hopen op een goede opkomst de 9^e november.

Opgeven kan via de mail:

goorindialoog@gmail.com

of via Ellen Holkers, telefoon: 0610374615

Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het mailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl