

KERK



HOFKERK
GOOR

ONDERWEG

10 februari 2024
26^e jaargang no.06



Meditatie

Amalek

In een gesprek met een bevriende emeritus-studentenpredikant ging het over de Gaza-problematiek. Begin november vergeleek de premier van Israël, Benjamin Netanyahu, zichzelf met koning Saul, die via Samuël van de ENE opdracht kreeg om het volk Amalek en zijn koning Agag te vernietigen. Amalek? Agag? Ooit over gelezen in het Oude Testament, maar hoe zat dat ook al weer?

Amalek was de kleinzoon van Ezau en daarmee *broer* van Jakob (= Israël). Kort na de uittocht uit Egypte vielen de Amalekieten Israël in de rug aan. Ze waren daarmee de eerste vijand die de Israëlieten in de woestijn belaagden. Lees 1 Samuël 15 (uit de Naardense Bijbel):

*Samuël zegt tot Saul:
mij heeft de ENE gezonden
om jou te zalven tot koning
over zijn gemeente, over Israël;
nu dan, hoor naar de stem van de woorden van de ENE!-*

*zó heeft gezegd de ENE, de Omschaarde ¹:
vergelden zal ik
wat Amalek Israël heeft aangedaan,-
toen het hem in de weg trad
bij zijn opklimmen uit Egypte;
nu dan, ga heen en versla Amalek,
en doe al wat van hem is in de ban,
en spaar hem niet;
doden moet je
van man tot vrouw,
van kleuter tot zuigeling,
van os tot schaap,
en van kameel tot ezel!*

Hij [Saul] grijpt Agag, Amaleks koning, levend;

¹ door heirscharen (strijdgroepen) omringde

*heel de gemeente doet hij in de ban met de bek van het zwaard.
Maar Saul spaart, met de manschap, Agag,
en het beste van het volvee en het rundvee,- het naast-beste en
al het goede
en ze hebben hen niet in de ban willen doen;
alleen alles wat veracht werd en verworpen, dat hebben ze in de
ban gedaan.*

Omdat Saul, door Agag in leven te laten en vee voor eigen voordeel te sparen, zich dus niet aan de moordopdracht hield, verwierp god Saul als koning en kreeg de profeet Samuël de opdracht koning Agag in stukken te houwen, zo gaat het verhaal verder....

Er zijn theologen die Amalek niet zien als een volk of een land. Zij beschouwen deze Bijbeltekst niet als iets wat zich heeft voorgedaan, maar als waarschuwing voor iets dat zich tot op de dag van vandaag voordoet. 'Amalek' wordt daarmee gelijkgesteld met Hamas, Hezbollah, Houthi's, Iran enz.

Maar met de genoemde uitspraak brengt N. wel religieuze bronnen in verband met generaties onderdrukking van en moord op vele, vele Palestijnen. Als continu antwoord op de direct na de stichting van de staat Israël in 1948 door buurlanden ontketende oorlog. De onmenselijke onderdrukking, moorden en onleefbaarheid, ook op de Westbank (= Samaria), hebben in de daaropvolgende 75 jaren ongelofelijke vormen aangenomen. En van beide zijden houdt dat maar niet op. Het is duidelijk wat de huidige Israëlische regering in gedachten heeft: Hamas moet worden vernietigd, en voor het menselijk schild, de 'gewone' Palestijnen in het 'concentratiekamp' Gaza, is er dus geen zicht op toekomst. Israël zal ze verjagen en lijkt ook de Westbank te willen annexeren. Dat laat overigens onverlet dat ook ik de '7 oktober'-aanval van Hamas veroordeel als weerzinwekkend.

Ook gelovigen van 'Kerk en Israël' zeggen met N.: 'Kijk maar: Israël heeft het recht zich te verdedigen, volgens Gods beloften'. Het Recht...! En onze Biblebelt zwijgt.

Van deze gebeurtenissen raak ik steeds meer van 'god los', van de hoofdpersoon van het Oude Testament, en van de aanhangers van 'de onverbreekelijke band'. Gelukkig vind ik in het NT andere verhalen over de drie landen Galilea, Samaria en Judea met Jeruzalem, en hun invloed op het verhaal van Jezus. Maar dat neemt mijn afschuw over de beschreven gebeurtenissen in het OT niet weg.

Frits Schutte



Kerkdiensten

Vrijdag 09 februari 2024 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

mw. H. Caron

Zondag 11 februari 2024

Hofkerk 10.00 uur

ds. van de Boon

Kindernevendienst: Hanneke Bor

Zondag 18 februari 2024 1^e zondag 40-dagentijd

Hofkerk 10.00 uur

ds. Gerco Veening

Kindernevendienst: Alja Klok

Hofkerk Jong 19.00 uur (bunker)

mw. H. Caron

Vrijdag 23 februari 2024 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

mw. D. Brinkhorst

Zondag 25 februari 2024 2^e zondag 40-dagentijd

Hofkerk 10.00 uur

ds. J. Zwart

Kindernevendienst: Ruud Wiggers

Hofkerk 16.00 uur Vieren met kinderen

mw. H. Caron

Dinsdag 27 februari 2024 Herfstzon

Herfstzon 16.00 uur

ds. J.D. Vedders-Dekker

Zondag 03 maart 2024 3^e zondag 40-dagentijd

Hofkerk 10.00 uur

ds. van de Boon

Kindernevendienst: Annigje Beltman

Oecumenische Wereldgebedsdagviering in R.K. Goor.

Het verenigt christenen over de gehele wereld.

Wij komen bijeen **op vrijdagavond 1 maart om 19.00 in de R.K Petrus en Pauluskerk**

Dit jaar hebben vrouwen uit **Palestina** de viering voorbereid.

Samen bidden, samen vieren en samen delen.

Thema is: “ **Verdraag elkaar in Liefde**”.

De voorbereidingsgroep van Goor Hengevelde en Diepenheim nodigt u van harte uit.

Bloemen eredienst:

11 februari : A. Post

18 februari : A. Schutte

25 februari : A. Schutte

03 maart : R. Schuite

Rooster koffieschenken zondagochtend:

11 februari : F. Gerritsen, A. en C. van der Sluijs

18 februari : H. Tadema, F. en E. Ossewaarde

25 februari : A. de Boer, R. en R. Wibbelink

03 maart : M. Leentvaar, A. Wolff en J. Sportel

Vervoer naar de Kerkdiensten

11 februari : L. Lettink en P. Fernhout

18 februari : H. Drost en C. van Rijnsbergen

25 februari : H. Brinkhorst en S. Moes

03 maart : H. Buitenhuis, E. Ossewaarde en R. Minnen



Pastoraat

Overleden.

Op 15 januari overleed Leonardus Jozephus Wilhelmus Antonis in de leeftijd van 80 jaar.

Op 24 januari overleed Yke de Jong in de leeftijd 76 jaar.

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of teken van medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende personen: Jitske v.d. Veen, Jelly Mulderij, Wolter Pot, Gerie Vietje, Gerda Voortman, Wiep de Jong, hr. Gorter.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden.

Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een blijk van medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede zou willen aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.

U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, rinnyschuite@outlook.com

Zieken

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we een spoedig herstel toe.

Werkgroep Pastoraat.

Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden.
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

(A.C. Bronswijk)



Diaconie

Voedselbank.

Bericht van “Kerk in Actie” van de landelijke Kerk met de vraag: “Doet jullie kerk mee met de actie voor de voedselbanken?”

In de maand januari komt er minder voedsel binnen bij Voedselbanken, terwijl januari vaak een dure maand is voor veel mensen.....

De Diaconie heeft besloten, om vanaf januari weer enkele kratten in de kerk/Klokkenkamp te plaatsen, waarin u houdbaar voedsel voor de Voedselbank “Hof van Twente” kunt doen.

Dan denken we aan: rijst, koffie, thee, blikken soep en groente enz. Géén producten met alcohol en vlees!

Laten wij de Voedselbank helpen bij hun belangrijke werk. Zij zijn blij met onze producten! De actie loopt door tot Pasen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De Diaconie.



Kerkenraad

Kort verslag van de vergadering van kerkrentmeesters d.d. 14 december 2023.

- Op 5 januari 2024 worden de enveloppen voor actie Kerkbalans ingepakt zodat ze met het kerkblad mee gestuurd kunnen worden.
- De vluchtwegen in de kerk staan te vol.
- De bergruimte staat te vol. Er zal worden gekeken of hier iets aan gedaan kan worden.
- Er zal binnenkort elektra aangelegd worden voor de ruimte onder de toren.

Hannie van Rijsbergen.



Jeugdwerk



Hofkerk Jong

De afgelopen keer hebben we het bij 'Hofkerk Jong' gehad over de betekenis van een Paaskaars. In een grote meerderheid van de Protestantse kerkgebouwen

brandt een Paaskaars.

Een Paaskaars kan van verschillende symbolen voorzien zijn. De meeste 'standaard'-kaarsen bevatten 'de alpha en de omega': Christus als het Begin en het Einde van ons leven. In het midden bevindt zich een kruisvorm. Maar de kaarsen zijn daarnaast ook voorzien van andere symbolen.

Met de jongeren hebben we de kaarsen bekeken en gepraat over de symboliek die wij als mensen gebruiken om iets aan te geven wat voor ons van belang kan zijn. Persoonlijk of als groepering. Deze avond hebben we het met elkaar gehad over wat hen als jongeren



aanspreekt wanneer zij de kaarsen bekijken. Eén van de kaarsen steeg daar bovenuit. En waarom?

Vanwege de kleuren maar de duif, die daar op die kaars 'vliegt', zien we daar symbolisch over de hele wereld vliegen. Die duif, die vrede symboliseert, voor heel de wereld, en daar dus hoopvol rondvliegt. Misschien juist wel dáár waar het leed (wereldwijd) gesymboliseerd wordt door dat kruis (in rood).

De jongeren kregen het over oorlog 'ver weg' maar toch ook zo dichtbij. Zó dichtbij dat je zelfs binnen in je oorlog kan ervaren.

In het 2^e deel ging het gesprek over wat jongeren zelf aan symboliek op een Paaskaars zouden toevoegen, wanneer zij een bijdrage zouden mogen leveren aan een ontwerp. Eén van de jongeren

benoemde dat ze dan 'een hand op het hart' zou toevoegen. Het hart als een betekenisvolle plek. Daarnaast werd door iedereen aangegeven dat ze een aspect wat licht symboliseert zouden toevoegen. Het dualisme van duister en licht. Zoals zich dat nu ook uit in die 'vredesduif' naast 'het kruis'. En weer een ander zei: een kroon!



Mooi hoe een ieder deze avond gedachten deelde over symbolen en de waarde die zij daarin ervaren. Tot slot zijn we zelf aan de slag gegaan en hebben de jongeren hun eigen 'sfeer' aangebracht op de gekochte blanco kaarsen. Mocht je ook zin hebben om eens te kijken of 'Hofkerk Jong' wat voor jou is? De

aankomende keren zullen zijn op **zondag 18 februari** en **zondag 17 maart. Om 19.00 uur in de Bunker** (Hofkerk Diepenheimseweg 2 Goor)!

Hanneke Caron (06-21813281/ hannekecaron8@gmail.com)

Vieren met kinderen



Zondag 28 januari was het weer zover. Ik kijk altijd weer naar uit naar deze viermomenten. Ook al is het elke keer weer een verrassing of

en wie er naar zo'n middag komen.

Leuk om te melden is, dat Maryam Khachadorian, dit jaar gevraagd heeft of ze haar maatschappelijke stage mag lopen bij deze vieringen. Vorig jaar hadden we al een jongere van de Bunker die middels de maatschappelijke stage in de Bunker zijn steentje heeft bijgedragen en dit jaar dus weer een enthousiasteling. Op het moment dat wij samen voorafgaand alles aan het klaarzetten waren kwamen de eerste kinderen al nieuwsgierig binnen. En ze hadden meteen al van alles te vertellen en ook de andere kinderen die binnenkwamen deden gelijk mee. Ze kennen elkaar ook goed. Het is

oprecht een feestje om al pratend over hun leventje hen dit keer ook wat te bevragen over de aarde waarop wij leven. Met handvatten en 'opstapjes' kunnen kinderen zelf en samen ontdekken welke schatten er in een verhaal verborgen liggen. Dit keer kwam het scheppingsverhaal uitbundig aan de orde waarover zij levendig vertelden over de aarde en de hemel, het land en het water, de zon, maan en sterren en er kwamen ook de nodige dieren voorbij. Landdieren, zeedieren en ja... God maakte ook de mens! Eerst twee! Welke namen hebben ze ook alweer? Adam en Eef? 'Eva' bedoel je. 'Nee Eef!' En God zei bij elke dag dat de schepping tot stand kwam dat het goed was! Paradijselijk was dat begin.

Maar toen kwam ssssssssslang en die bleek listig... en zette Adam en Eva aan het denken.



Wat een verhaal. Adam en Eef (uhm Eva) werden 'wijs' of eigenlijk meer 'van de wijs gebracht'. Ze hadden, na het snoepen van de vruchten, en de consequenties die dat voor hen had, meteen al spijt.

Maar God zocht hen op en bleef met hen in gesprek. De kinderen maakten zelf een slang van gekleurde pijpenragertjes en gebruikten deze slangetjes als pion op het spelbord waar ze op de rode vlakjes situaties te horen kregen waarbij ze zelf konden aangeven of, in hun ogen, de situatie wijs of juist niet zo wijs is. En de vraag wat in hun ogen beter zou zijn geweest. Wat een plezier hadden ze met elkaar en wij van hen. Zondag 25 februari komen we weer bij elkaar. Voel je vrij om ook eens binnen te stappen met je kind of kleinkind. We starten om 15.30 uur!

Hanneke Caron (info 0621813281)



Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2024

Van de 618 adressen die de afgelopen week door het Kerkbalansteam zijn benaderd, schriftelijk via de bezorgers van het kerkblad, of via e-mail, hebben bij het sluiten van de kopij van deze uitgave van Kerk Onderweg al **356** kerkleden gereageerd (bijna 58%) met een totaalbedrag van **€ 89.652** (94% van de begroting 2024 van € 96.000). Ter vergelijking: vorig jaar waren dat er 223 (33%) met een totaalbedrag aan toezeggingen van € 60.740 (60%). We zijn dus nu al een flink stuk verder dan vorig jaar zelfde tijd, en het ophalen van de antwoorden heeft daarbij zonder meer geholpen! Heel veel dank dus.

De verdeling van die 58% reacties ziet er als volgt uit:

106 kerkleden dragen maximaal € 5 per maand bij = totaal € 3803

70 kerkleden maximaal € 10 per maand = totaal € 7.120

94 kerkleden tussen € 10 en € 25 per maand = totaal € 18.727

55 kerkleden tussen € 25 en € 50 per maand = totaal € 25.155

19 kerkleden tussen € 50 en € 100 per maand = totaal € 16.972, en

10 kerkleden meer dan € 100 per maand = totaal € 17.875.

In de beide figuren vanaf '12 uur' rechtsom af te lezen.



De stand wordt periodiek geüpdatet (dit is correct Nederlands!) op de website.

Aan degenen die nog niet hebben gereageerd het dringende verzoek dat alsnog te doen. En als u zich heeft gemeld om digitaal, d.w.z. via e-mail, een toezegging te doen: iedereen is als het goed is aangeschreven, dus kijk dan even in uw spam box of vraag uw eventuele partner of het verzoek daar is binnengekomen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Op naar de ton!



Frits Schutte, penningmeester a.i.

Voor de goede orde: de actie Kerkbalans is bedoeld om dekking te krijgen voor de grote uitgaven van de kerk, in het bijzonder het traktement van de predikant (loopt voor een deel door met een kerkelijk werker en een consulent), onderhoud van kerk en Klokkenkamp, en energie. Daarnaast vinden enkele malen per jaar acties plaats voor een bepaald doel: Paascollecte, solidariteitskas, verjaardagsfonds, kerkblad en Eindejaarscollecte.

50 jaar Kerkbalans

Dit jaar was het voor de 50^{ste} keer dat de landelijke actie Kerkbalans werd gehouden. Kerkgenootschappen zamelen dan in januari geld in voor hun gemeente of parochie om dekking te krijgen voor pastoraat, activiteiten, onderhoud en investeringen. Zo heeft ook Goor zich bij die inzamelingsactie aangesloten.

Kerkbalans.nl heeft bij die gelegenheid de mogelijk geopend om een vrijwilliger die zich reeds lange tijd voor deze actie inzet, extra in het zonnetje te zetten. Daartoe is een speciale en unieke erepenning ontworpen van hout (goud was te kostbaar) om uit te reiken. In Goor was die keuze snel gemaakt, namelijk Ed de Jong.



Hij zet zich al vele jaren in voor het landelijke ledenregistratiesysteem en de daaraan gekoppelde bijdragen-administratie, dus ook voor Kerkbalans.

Na de kerkdienst van zondag 28 januari bij de presentatie van het eerste resultaat van de actie Kerkbalans 2024 (zie elders) is hem deze erepenning omgehangen en heeft Johanna Jolink een boeket gekregen voor de vele uren die Ed achter zijn computer doorbrengt.

Het Kerkbalansteam bestaat op dit moment uit Ed de Jong, Ben Voerman, Sandra Moes en ondergetekende. In het recente verleden waren ook betrokken Piet en Bertha Fernhout (rondbrengen materiaal), Richard Minnen (Hofkerkgids) en Jan van den Berg (inboeken). Verdere verjonging is beslist nodig om deze jaarlijkse actie ook in de toekomst uit te voeren.

Frits Schutte

Voortgang renovatie torenportaal

Het torenportaal had achterstallig onderhoud en was dus aan renovatie toe. Daar was ook in het kader van het monumentenonderhoud mee rekening gehouden. Het laatste inhoudelijke voorstel van de taakgroep stiltecentrum/gedachtenishoek dateert van voorjaar 2022. De kerkenraad heeft toen besloten dat beide onderdelen toch worden gesplitst. Het deel stiltecentrum vervalst, en daarvoor in de plaats komt om de genoemde renovatie onder regie van kerkrentmeesters zo uit te voeren dat op termijn en na nadere besluitvorming van de kerkenraad er een kapelfunctie in kan worden gerealiseerd. Kerkrentmeesters zijn met de renovatie vanaf zomer 2022 bezig. Daarbij hebben we aanzienlijke vertraging opgelopen. De redenen zijn drieërlei: 1. we moesten in kerkrentmeesters een vacature invullen om dit proces goed te begeleiden; 2. het bouwbedrijf met wie we goede ervaringen hebben inzake renovatie van het monument had te kampen met de personele invulling van het project, dat heel wat verschillende disciplines vergt, en 3. het installatiebureau had onvoldoende zicht op wat er installatietechnisch moest gebeuren. Die disciplines betreffen herstel zandstenen vloer inclusief voegwerk, aanleggen van een tochtsluis, beglazing, saus en schilderwerk, installatiewerk. Hiermee is € 22.000 gemoeid. Inmiddels zijn die problemen opgelost, en wordt het werk afgerond. Het (tussen)resultaat kunt u zien door even de deur naar het torenportaal te openen (en graag weer sluiten). De kerkenraad kan op redelijke termijn een voorstel van kerkrentmeesters tegemoet zien over een vervolg. Financieel wordt alles uitgevoerd binnen het budget dat hiervoor was gereserveerd. Overigens wordt deze renovatie bekostigd uit subsidie van het Nationaal Restauratiefonds en door de burgerlijke gemeente Hof van Twente. Alleen die twee onderdelen die kunnen worden aangemerkt als voorbereiding voor een eventuele kapelfunctie zijn voor rekening van de Hofkerk.

Kerkrentmeesters



Verantwoording

Diaconale collectes december 2023 en januari 2024.

03-12 Diaconie € 132,25 Avondmaalscollecte, voor de oorlogsslachtoffers van Israël-Gaza. Dit bedrag wordt verdubbeld.

17-12 Diaconie € 90,90

24-12 Diaconie € 95,60 Kinderkerstfeest.

24-12 Diaconie € 184,00 Kerstnachtdienst, voor kinderen in Oekraïne

25-12 Diaconie € 103,85 Kerstfeest, voor "Kinderen in de knel".

31-12 Diaconie € 82,95 Oudejaarsdag.

01-01 Diaconie € 22,40 Nieuwjaarsdag.

07-01 Diaconie € 102,40

14-01 Diaconie € 101,67

21-01 Diaconie € 85,70

Via Dini Caron werd € 20,00 extra ontvangen voor de Avondmaalscollecte van 3 december jl.

Allen, die hebben bijgedragen aan deze collectes: Hartelijk dank hiervoor! Namens de Diaconie, Dora Brinkhorst.

Kerstdiner-collecte.

Op 14 december jl. werd er een geslaagd Kerstdiner gegeven voor alle vrijwilligers en de mensen van de Eetgroepen (dinsdag en woensdag) in de Klokkenkamp.

Er werd na afloop spontaan een collecte gehouden voor kinderoorlogsslachtoffers in Oekraïne en Gaza. Deze collecte heeft 136,70 euro opgebracht, een mooi bedrag! Met de vraag om verdubbeling door de Diaconie. Dit bedrag is overgemaakt naar het rekeningnummer van de Diaconie. In overleg met de penningmeester is besloten, om 300 euro te storten op de rekening van "Kerk in Actie", die namens de Landelijke Kerk oorlogsslachtoffers ondersteunt, € 150,00 voor de kinderen in Oekraïne en € 150,00 voor de kinderen in Gaza, die oorlogsslachtoffer zijn.

Alle gevers aan de collecte hartelijk dank voor jullie bijdrage!
Hans Brinkhorst.

Verantwoording januari

Sinds de verantwoording in het vorige kerkblad is aan collectegelden voor de kerk via de bank € 120,00 ontvangen, en met de uitgangscollectes € 109,67 en € 181,50 collectebonnen. Totaal dus € **411,17**. De eindstand van de jaarlijkse Eindejaarsactie is € **1.631** geworden. En via Aukje Wiersma is tweemaal € **10** als gift voor de kerk ontvangen, en via Rita Wibbelink € **20**.

Alle gevers natuurlijk hartelijk bedankt voor deze ondersteuning van ons kerkenwerk!

Frits Schutte, penningmeester a.i.

Giften Kerstplant

Met het bezorgen van de Amaryllissen voor Kerst heeft de diaconie ook nog de volgende giften ontvangen, via:

Anita Lettink € 10,00 en via Hennie ter Balkt totaal € 40,00

Alle gevers hartelijk dank, namens de diaconie, Janny Daling



Hartelijk bedankt

Na de dienst zondag 28 januari j.l. werd ik verrast met de penning uitgegeven ter ere van het 50-jarig bestaan van de Actie Kerkbalans. Ik ontving die voor de jarenlange medewerking aan Actie Kerkbalans en tevens mocht Johanna een prachtig boeket bloemen in ontvangst nemen.

Hartelijk dank hiervoor.

Ed de Jong en Johanna Jolink – Koeslag.

Kennismaken met Dansmeditatie “Sacred Dance” in de Klokkenkamp bij de Hofkerk in Goor.

Na enkele keren een workshop “Sacred Dance” te hebben gevolgd, wil een groep deelnemers graag doorgaan.... Er kunnen nog wel mensen bij! Sacred Dance is een vorm van meditatie die in kringvorm wordt gedanst rondom een middelpunt met bloemen of een kaars. De danspatronen zijn eenvoudig en herhalend. De nadruk ligt op het met aandacht in beweging zijn en niet op technische perfectie. De dans opent een weg naar verstillings. We dansen op klassieke, Keltische en religieuze muziek.

De volgende dagen zijn vastgelegd:

woensdagmorgen van 9.30 uur–11.30 uur, (met koffiepauze).

Data: 21 februari, 20 maart, 24 april en 22 mei 2024.

Bijdrage 15 euro per keer, (graag contant en gepast). Deze workshop wordt als één geheel aangeboden vanwege het thema. Je bent niet verplicht om alle lessen mee te dansen. Dit wordt wel aanbevolen i.v.m. het herhalende karakter van de dans en de verbinding met de groep. Begeleiding:

Jeaneth de Witte, docente Meditation des Tanzes – Sacred Dance.

Aanmelden vóór 17 februari bij Jeaneth: contact@zonnewende.nl of app 06-14450201. Of bij mij: dorabrinkhorst@gmail.com Tel. 273823. Van harte aanbevolen! Voor eventueel verdere informatie kun je mij ook bellen, Dora Brinkhorst.

Open Deur februari 2024 / Schoonheid



Schoonheid is overal. We zoeken het op, omdat we ervan houden en het ons goeddoet. We vinden schoonheid in schilderijen en muziek en in de natuur. Maar ook gesprekken van hart tot hart dragen schoonheid in zich. Net als gewone, alledaagse dingen –als je er maar oog voor hebt. Niet alles is mooi. Er zijn dingen die ons afstoten, die we niet in onze buurt willen hebben. En wat de één mooi vindt, vindt de ander afschuwelijk. Ook over pracht en praal in kloosters en kerken verschillen de meningen. Want Gods aanwezigheid wordt niet alleen ervaren te midden van goud, zilver en prachtige gewaden, maar ook in steriele ziekenhuiskamers.

- * Subliem gewoon-Als je er maar oog voor hebt van hart tot hart.
- * Interview met Marleen Stelling
- * Dit vind ik mooi-Toonbeelden van schoonheid-Dit stoot me af-Wat ik niet in mijn buurt wil hebben.
- * Zo mooi anders-Korte teksten en gedichten.
- * De schoonheid van heiligheid-Hebben we pracht en praal nodig om God te eren?
- * Oud en toch zo nieuw-Augustinus over de bron van alle schoonheid.
- * Teveel van het goede-Column.
- * Goed voor de ziel-Kunst in het ziekenhuis.
- * Ora en Fanea-Verhaal

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en buiten de kerk. Een los nummer kost €5,95 exclusief porto, een jaarlijks terugkerend abonnement €55,00

Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u slechts €15 euro per 11 nummers. (juli/augustus 1 nr.) Open Deur is vanaf nu ook direct én gratis online te lezen voor jaarabonnees.

Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact opnemen met:

Erna Aalbers mail tandamata@kpnmail.nl

Oud papierinzameling.



De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is tegenover kringloopwinkel Kiekeboe. D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor. Inleveren van oud papier kan van maandag tot en met zaterdag van **13.00 tot 17.00 uur.**

Er wordt van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



Kopij inleveren

De kopij voor het kerkblad van 09 maart 2024 (**voor 4 weken**) inleveren vóór 27 februari 2024. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl
Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk".
Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen.
Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen.
Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en
lettertype "Arial 11".
Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813
Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond
20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl



Algemene informatie

PREDIKANT

Vacant;

Consulent: ds. D. Juijn, Delden, **E** dickjuijn@planet.nl; **T** 06-15883126

Kerkelijk werker: mw. M. Ballast **E** gmballast@gmail.com. **T** 06-54346778

KERKENRAAD

Voorzitter: **vacant**

Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, **T** 0547-261221

mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, **T** 06-24938347

E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

Voorz.: dhr. H. Tadema

secretaris J. Spoelder-Sligman, **T** 06-48481181 **E** diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor

T 0547-261937 **E** r.wibbelink@gmail.com

secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,

T 0547-260859 **E** kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor, beheerder: Herman Wilbrink

T 0547-272337 **E** deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

LEDENADMINISTRATIE en KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, **T** 0547-272763

E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl **E**: website@hofkerkgoor.nl

Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor

Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor

Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v. Collectebonnen **PG** Goor