



Stille Zaterdag; Paaswake

30 maart 2024

De liturgische kleur is Paars en wordt verwisseld naar Wit

- **VOORBEREIDING**

Stilte

Wij allen zijn in afwachting.

De Lof van het Licht

Het Licht wordt binnengedragen, tevens het water voor het doopvont

Sopraan : Licht van Christus !

Koor:



Vg. : Aan u allen hier aanwezig
en aan heel de wereld
die op vrede en bevrijding wacht
verkondig ik: het Licht is over ons opgegaan !

Allen : AMEN

Koor

Licht! licht! Al-les wordt licht! Niets dan licht! O- ver- al

licht! Al- les is licht ge- wor- den!

Stem : Weggesprongen uit het duister,
sprankelend helder als de Morgenster.

Licht! licht! Al-les wordt licht! Niets dan licht! O- ver- al

licht! Al- les is licht ge- wor- den!

Stem : De Dageraad, zojuist geboren, staat stralend op aarde.

Allen : Licht ! Licht !

Stem : De Opgestane, die de dood overwon,
hergeeft ons het leven, eeuwig leven.

Allen : Licht ! Licht !

Paasnacht

Lied 600 : *Licht ontloken aan het donker*

Gebed (*Acclamatie Koor Lied 925*)

Vraag van het kind

Een kind vraagt aan zijn ouder: waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten ? Waarom slapen wij niet, maar waken wij?
De ouder antwoordt:

Schepping / Licht en leven

Lied 601 *Licht dat ons aanstoot in de morgen.*

Dorre doodsbeenderen

Lied 268 *Goede herder, als wij slapen*

Vernieuwing van de doop

Woorden bij het water

Wat is daarop uw antwoord: JA, DAT WIL IK

Uitnodiging om bij het doopvont uw eigen doop te bevestigen.
(*Terwijl u naar voren komt zingt het koor*).

Koor 356 *O God die uit het water*

- **PASEN**

Schriftlezing Matth. 28 : 1 –10

Slotlied 608 *De steppe zal bloeien*

Heenzending en Zegen

Allen: amen, amen, amen

Voorganger: ds GertJan Lambers Heerspink
Ouderling: Gerrit Jan van der Veen
Organist: Cees van der Sluijs
Koster: Fred Gerritsen
Koor: o.l.v. Marion Leentvaar