

Vespers Stille Week 2024

woensdag 27 maart 19:30u Hofkerk

Inspiratie vooraf

Hou vol, blijf mens, blijf medemens dan kun je opstaan uit de dood

Job laat het zien. Hij wordt door allerlei rampen getroffen, zo dat hij er ziek van wordt. Zo dat hij op de vuilnisbelt terecht komt, waardeloos lijkt te zijn. Maar hij verliest band met de Heer niet, hij raakt zijn menselijkheid niet kwijt, hij keert zich niet af. Ondanks alles wat hem overkomt, en alle beschuldigingen van de mensen om hem dat hij wel iets misdaan zal hebben dat God hem zo straft, blijft hij volhouden blijft hij zich vasthouden aan het verbond van God met de mensen.

Zijn verhaal is van alle mensen. Ieder van ons maakt dingen mee die ons boos maken, die ons verlammen en die ons leven schijnbaar waardeloos maken. Maar: wij zijn mensen naar Gods beeld. Goede mensen, althans dat kunnen we zijn. De boodschap van de vespers is de boodschap van Job: Wat je ook overkomt aan kwaad in de wereld: blijf mens...hou vol.

Lezen Job 2 vanaf vs 11

Korte uitleg Wat is vriendschap?

Bidden om de goede weg

Goede God

U hebt ons tot vrijheid geroepen,
dat wij die vrijheid niet misbruiken
om in het wilde weg
ieder zijn eigen gang te laten gaan.

Wees vuur in ons, wees goede wil in ons
dat wij wegen zoeken om een ware vriend te zijn
Dat uw geest ons mag drijven,
dat we niet belust zijn op onszelf
en ons afkeren van u en van onze naasten

Bescherm ons tegen onszelf,
dat wij niet losgeslagen leven,
onverschillig voor anderen

Help ons, dat wij ons afkeren van geweld,
dat wij verzoening stichten en vriendschap sluiten,
dat mededogen en wijsheid in ons mogen groeien
Dat recht en vrede in ons midden mogen wonen.
Neem uw verblijf in ons
zodat wij mogen opstaan en leven met u en met
elkaar in een nieuwe wereld vol vrede.

Meditatiemoment met beeld van menselijkheid

'Wat doen we als ons hart
zeer doet?' vroeg de jongen.



'Dan wikkelen we het in vriendschap,
gedeelde tranen en tijd, totdat het
weer vrolijk en vol hoop wakker wordt.'

Uit "De jongen, de mol, de vos en het paard" van Charlie Mackesy, vertaald door Arthur Japin.

Evangelielezing Lucas 7: 1 – 10 de centurio en zijn zieke slaaf

Zingen over troost en saamhorigheid: Lied 838 1, 2, 3, 4

In deze week waar we ons voorbereiden voor Pasen en we denken aan alle mensen die lijden in onze wereld wil ik u uitnodigen om elkaar daadwerkelijk een tastbaar teken te geven van moed en medemenselijkheid. Laten we elkaar de hand schudden of een gebaar maken naar elkaar, om elkaar vrede toe te wensen.

Bidden over liefde hoop en barmhartigheid

Stilte

In stilte verlaten wij de kerk