



Zondag 21 april 2024

Witte periode

Orgelspel

Begroeting (ouderling van dienst)

De gemeente gaat staan

Intochtslied: Heer, onze Heer hoe zijt Gij aanwezig. (275)

DIENT VAN DE VOORBEREIDING

Stilte om ons voor te bereiden op de dienst

Bemoediging en Groet

o: Onze hulp

g: De naam van de Heer

o: Drempelgebed

De gemeente gaat zitten

Psalm van de zondag Heer die mij ziet zoals ik ben. (139: 1, 14)

Kyriegebed

Responsie (na: Zo bidden en zingen wij)

God van le-ven en licht, maak al - les nieuw.

Hal-le-lu - ja.

Liedboek Online

Glorialied Heer Jezus (654: 5 en 6)

Kind in het midden

Wij gaan nu voor even uit elkaar

Wij gaan voor e-ven uit el-kaar

en de-len nu het licht

Dat licht ver-telt ons iets van God.

Op hem zijn wij ge-richt.

2. Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar het is voor allemaal.

Kinderen gaan naar de nevendienst

DIENST VAN HET WOORD

Groet

v. De Heer zal bij u zijn!

g. DE HEER ZAL U BEWAREN!

Psalmgebed Psalm 23 (voorganger en gemeente)

Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht.
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen. Amen

De Schrift gesproken en bezongen

o. Eerste lezing: Ezechiël 34: 1-10

Zingen: Geef, Heer, de Koning uw rechten (psalm 72: 1, 4)

Evangelie lezing Johannes 10: 11-18

Lied U kennen, uit en tot U leven (653)

Uitleg

Het verloren schaap zingt zijn psalm

*Was ik een schaap
was hij mijn herder
was ik een schaap
bracht hij mij verder*

*Hij wist waar groen grasland was
en fris en helder water.
als ik weg wilde lopen
gaf hij mij een tik met zijn stok.
En was ik zoek,
ging hij mij zoeken.
Was ik stom
ging ik verdwalen,
Hij keerde om
om mij te halen.*

*Ik was niet bang
want hij was bij me.
Al moesten we langs
smalle enge paden,
ik durfde best,
want leeuwen of wolven
jaagt hij de stuipen op het lijf.
Wie kwaad wil doen
die lacht hij vierkant uit.*

*Ik voelde mij goed
kon op hem bouwen.
Ik kreeg weer moed,
had weer vertrouwen.*

*hij moedigt mij aan,
en maakt mij dapper.
Met hem erbij lukt het mij
alle dagen van het leven.*

*Was ik een schaap
dan wist ik het wel*

Meditatief orgelspel

Zingen: De Heer is mijn Herder (23b)

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

o. Pastorale en diaconale mededelingen (zie ook de mededelingen)

Gebeden:

- Voorbeden

Elke voorbede wordt afgesloten met "zo bidden wij":



- Stil Gebed
- Onze Vader (*oecumenisch*)

Kinderen komen terug uit nevendienst

Inzameling der gaven voor de Diaconie

De gemeente gaat staan

WEGZENDING EN ZEGEN

Lied bij de zegen: Zolang wij ademhalen (657)

Zegen, gevolgd door



Uitgangscollecte bestemd voor de Kerk

MEDEDELINGEN

- **Medewerkers eredienst**

voorganger	ds. Annerie Snier
ouderling	Wietske Bijker
organist	Cees van der Sluijs
nevendienst	Hanneke Bor
koster	Fred Gerritsen
- **Bloemengroet van de gemeente:**
Addie van der Sluijs
- **Komende zondag:**
Ds Gerco Veening
- **Ontmoeting**, van harte welkom na de dienst bij koffie, thee of limonade

Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het mailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl