

KERK



HOFKERK
GOOR

ONDERWEG

09 november 2024
27^e jaargang no. 03



Meditatie

*“In de veelheid van geluiden in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen van het woord dat ons verblijdt”.*

Lied 283 wordt vaak gezongen bij het begin van een viering. Het markeert in figuurlijke zin de overgang van het dagelijkse leven: buiten, naar de ontmoeting met God, de Eeuwige, de Ene: binnen. Even een pas op de plaats maken als het ware. Een rustmoment. Het is een heel herkenbaar gevoel voor iedereen en daarom is het lied zo geliefd. Het doet mij ook denken aan het prachtige verhaal, in 1 Koningen 19:9-15a over de profeet Elia. Ik zal het in eigen woorden samenvatten. Het loopt Elia over de schoenen, hij kan het niet meer aan. Als profeet heeft hij Gods boodschap verkondigd met grote inzet. Maar hij wordt vaak niet begrepen, mensen keren zich tegen hem, iemand wil hem zelfs doden. Elia raakt in een burn-out zouden we nu misschien zeggen. En in die fase komen vragen bij Elia op: Wie ben ik? Wat is de zin van het leven? Hoe gaat het verder? Wie is God, waar is God? Eenzaam voelt hij zich. Hij trekt zich terug in een grot, letterlijk van iedereen los. Maar God houdt hem vast. Hij vraagt wat Elia daar doet. Nog boordevol emotie klaagt Elia wat hem overkomen is en hoe hij zich als profeet meer dan honderd procent heeft ingezet, maar tegengewerkt wordt. Niets lijkt te lukken, hij is vastgelopen en geeft het op.. God vraagt aansluitend aan Elia om zich te laten zien: om letterlijk en figuurlijk uit zijn donkere hol te komen. Er steekt een geweldige storm op, maar daarin laat de Heer zich niet zien. Ook in de daaropvolgende aardbeving is Hij niet, evenmin als in een geweldig vuur. Vaak openbaarde God zich, zoals we uit de verhalen weten, toch wel in verwoestende natuur verschijnselen Maar hier niet. “Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries” staat in de nieuwe Bijbelvertaling. In zo’n serene stilte, is een mens en dus ook Elia op z’n kwetsbaarst. Daar laat God zich kennen maar niet met grote woorden en brede gebaren. Hij heeft een open vraag: “Elia, wat doe je hier”? Elia herkent God in de stilte. De Eeuwige geeft hem weer moed om op te staan en door te gaan met zijn werk als profeet van God.

Deze ervaring van Elia geldt voor iedereen van ons die moe is, eenzaam, verdrietig, uitgeblust. Of geen perspectief meer ziet. Elk mens is in Gods ogen uniek, kostbaar, en de moeite waard. We mogen weten: Hij staat naast ons; is ons trouw en laat ons nooit vallen.

De herfst is in sommige kerkelijke kringen een periode van reflectie: bewust gekozen stiltes die je aanzetten tot nadenken. Je buigt je dan als het ware over jezelf heen om met jezelf in gesprek te gaan. Teruggaan naar de kern en zin van je leven. Je de vragen stellen die Elia zich ook stelde.

Het kerkelijk jaar bijvoorbeeld bevat bij uitstek momenten waarop je even stilgezet wordt voor bezinning. Vaak geldt immers dat we ons in het ritme van alledag, in een grimmige wereld, amper stiltemomenten gunnen voor hoofd, hart en handen. Op de eerste woensdag in november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. In de Hofkerk gemeente een kleine viering in Elsenerbroek of Kerspel Goor. Maar daarom niet minder belangrijk. Zou die dank ook niet kunnen gelden denk ik dan wel eens, voor de “oogst” van wat we figuurlijk gesproken “gezaaid” “geplant” en “gepoot” hebben afgelopen groeiseizoen met onze eigen gedachten, woorden en daden? Waar maak je als gelovige het verschil? Het kerkelijk jaar eindigt binnenkort met de Eeuwigheidszondag of Gedachteniszondag. Altijd een indringende en emotionele viering omdat je stilstaat bij hen die afgelopen jaar zijn gestorven, maar ook herinner je overleden ouders, partner, broer of zus en andere dierbaren die je mist. Een liturgie ook met veel momenten voor verstilling en overdenking. Het nieuwe kerkelijk jaar begint niet met carbid en vuurwerk, maar als het ware met een proloog op de geboorte van Jezus. De vier adventszondagen zijn even zovele momenten om stil te staan en toe te leven naar de komende geboorte van Jezus. Welke plaats heeft Hij in ons leven van alledag?

In die stilte momenten van ons dagelijks leven, bij alle gebeurtenissen in de cirkel van het kerkelijk jaar raken hemel en aarde elkaar als het ware. Net als bij Elia. God geeft ons met Zijn stem, moed, hoop en vertrouwen om door te gaan. We staan er niet alleen voor.

“Ga met God en Hij zal bij je zijn, jou nabij op al je wegen” Lied 416
Lucas Schoemakers



Kerkdiensten

Zondag 10 november

Hofkerk 10.00 uur

pastor Dini Beuving

Kindernevendienst: Hanneke Bor

Vrijdag 15 november 2024 Stoevelaar gedachtenisviering

Stoevelaar 16.00 uur

ds. J. D. Vedderts-Dekker

Zondag 17 november 2024

Hofkerk 10.00 uur

ds. Andrea Fuhrmann Enschede

Kindernevendienst: Sandra Moes

Hofkerk 16.00 uur Zanguur o.l.v. Marion Leentvaar

Zondag 24 november 2024 gedachteniszondag

Hofkerk 10.00 uur

ds. Henk van Dijk

Kindernevendienst: Ruud Wiggers

Hofkerk 15.30 uur Hofkids

Hanneke Caron

Dinsdag 26 november 2024 Herfstzon

Herfstzon 16.00 uur

ds. J.D. Vedderts-Dekker

Vrijdag 29 november 2024 Stoevelaar

Stoevelaar 16.00 uur

Hanneke Caron

Zondag 01 december 2024 1^e Advent / avondmaal

Hofkerk 10.00 uur

ds. Co Janssen

Kindernevendienst: Annigje Beltman

Zondag 08 december 2024 2^e Advent

Hofkerk 10.00 uur

dhr. Frank Scholten

Kindernevendienst: Alja Klok

Bloemen eredienst

10 november : mw. D. Brinkhorst

17 november : mw. D. Brinkhorst

24 november : mw. R. Maris

01 december : mw. R. Maris

08 december : mw. J. Drost

Rooster koffieschenken zondagochtend

10 november : M. en B. Voerman, L. Lettink

17 november : H. v. Rijsbergen, B. Hulshof, G. Vietje

24 november : D. en H. Brinkhorst, L. de Croes

01 december : R. Schuite, J. Bakker, M. Stam

08 december : W. en J. Drenthen, B. Fernhout

Vervoer naar de Kerkdiensten

10 november : F. Ossewaarde, H. Tadema en A. Wolff

17 november : L. Lettink en P. Fernhout

24 november : C. van Rijsbergen, H. Buitenhuis en H. Drost

01 december : H. Brinkhorst en S. Moes

08 december : F. Ossewaarde, H. Tadema en A. Wolff



Pastoraat

Overleden

Op 18 okt. overleed Mina Klein Twenaar - Klein Velderman op de leeftijd van 104 jr.

Op 25 okt. overleed Maria Bokhove–Huijssoon op de leeftijd van 97 jr.

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of teken van medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende personen: Ben Voerman, hr. van Regteren, hr. van Eijk, Willy Brunnekreef, Joke Leeftink, Wim van Til, mw. Vooijs.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. **Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een blijk van medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede zou willen aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.** U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, rinnyschuite@outlook.com

Zieken

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we een spoedig herstel toe.

Werkgroep Pastoraat.



Giften diaconie oktober 2024

De diaconie geeft in het voor- en het najaar altijd aan 6 goede doelen een gift van € 300,--.

Wij proberen de giften te verdelen in 3 delen: Wereldwijd, Europa en Nederland.

In oktober gaan de giften naar:

- KNGF geleidehondenfonds – Blindengeleidehond en assistentiehond voor ADL en PTSS
- TIMON thuis – Woonplek voor jongeren, die met justitie in aanraking zijn gekomen.
- Oost Europa zending – Verschillende projecten en zending in Oost Europa
- ZOA (Zuid Oost Azië) – Hulp in landen van de vergeten-lijst, bv. Congo, Colombia, Jemen en Syrië
- UNHCR – noodhulp voor Soedan
- Terre des Hommes – Stop kinderarbeid in de micamijnen in Madagaskar.

Namens de diaconie, Bertha, Fred en Janny



Kerkenraad

De Kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 8 oktober

-De beroepingscommissie heeft verslag uitgebracht van haar werkzaamheden. Voorzitter Ruurd Salverda en vicevoorzitter Marjet Donkers waren hiervoor aanwezig tijdens de vergadering. Er zal tijdens de gemeenteavond verslag worden gedaan aan de gemeenteleden.

-De werkgroepen hebben verteld over hun werkzaamheden de afgelopen maand.

De Diaconie gaat in het weekend van 10 november tasje met fruit uitdelen aan de 80-plussers binnen de gemeente.

-Op 10 november wordt er een zangmiddag georganiseerd.

-De Kerkrentmeesters geven aan dat er dringend een penningmeester wordt gezocht. Wie weet iemand die geschikt is voor deze taak? Namen graag doorgeven aan Rijk Wibbelink.

-De Gemeenteavond van 28 november is voorbereid.

Gemeenteavond donderdag 28 november v.a. 20.00 uur

Op donderdag 28 november zal de volgende gemeenteavond plaatsvinden in de Klokkenkamp vanaf 20.00 uur.

-De beroepingscommissie zal kort verslag uitbrengen van haar werkzaamheden tot nu toe.

-De stand van zaken m.b.t. de financiële situatie van de kerk zal worden toegelicht.

-Er wordt kort iets verteld over de voortgang van de gedachtenishoek.

We sluiten af met een hapje en een drankje.

We nodigen iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

Overledenen Kerkelijk jaar 2023 – 2024

Vol herinnering zijn onze gedachten,
vol verdriet omdat hun leven ten einde ging.
Vol dankbaarheid om wat zij ons gaven.

Laten deze namen waarmee wij hen kenden niet vergeten raken.

Tijdens de gedachteniszon­dag op 24 november zullen de namen genoemd worden van:

22 nov.	Harry Beltman	98 jaar
27 dec.	Sylvia Clementina van Kesteren–Jaquet	83 jaar
15 jan.	Leonardus Wassen	80 jaar
24 jan.	Yke de Jong	76 jaar
29 jan.	Peter Smit	74 jaar
01 febr.	Jan Slaghuis	79 jaar
24 febr.	Johanna Tonia Klein Nagelvoort–Smit	94 jaar
24 febr.	Wolter Pot	81 jaar
06 mrt.	Bertha Wubs–van Esch	87 jaar
11 april	Johanna Maria Dijkhuis–Zwiers	97 jaar
26 april	Jan Ype Jacobi	83 jaar
29 april	Johan Kamp	84 jaar
06 mei.	Adriana Jantina Reef–Hofhuis	100 jaar
22 mei.	Johanna Maria de Joode–Kloek	80 jaar
08 juli.	Stephanus Bernardus Siebelink	91 jaar
19 juli.	Hendrika Albertdina van Regteren–Slotman	85 jaar
11 aug.	Cornelis de Joode	83 jaar
14 aug.	Janna Hendrika Brinkers–Beld	73 jaar
30 aug.	Bob Visser	91 jaar
18 okt.	Willemina Johanna Kl.Twenaar–Kl. Velderman	104 jaar



Kerkrentmeesters

Archivaris gezocht

Het kerkelijke archief is in veel gevallen van groot belang voor onze eigen kerk en voor kerken in het algemeen. Bijvoorbeeld om na te kunnen gaan hoe een bepaald besluit of afspraak tot stand gekomen is of hoe de geschiedenis van onze kerk en gemeente verlopen is. Het vastleggen van de archieven van de voormalige Ned. Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk beide te Goor is inmiddels afgerond en opgeslagen in het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle.

Nu gaan we bezig om het archief van onze huidige HOFKERK gestalte te geven. Hiervoor zijn wij op zoek naar VRIJWILLIGERS, die deze taak op zich willen nemen. Om inzicht te krijgen wat er van jullie verwacht wordt kun je contact opnemen met,

Rijk Wibbelink , kerkrentmeester, Tel 06 53828667
of mail r.wibbelink@gmail.com



Verantwoording

Verantwoording giften kerk oktober

In de maand oktober is aan uitgangscollecten voor de kerk ontvangen € 107,70 aan contanten en € 201,50 aan collectebonnen (vier diensten). En via de 545-bankrekening € 122. Totaal dus € 431,20. En een gift van € 40 voor het verjaardagsfonds via Aukje Wiersma. De financiële actie voor het kerkblad heeft uiteindelijk € 2.249,50 opgebracht! Allen natuurlijk hartelijk dank voor deze ondersteuning van het kerkenwerk.

Kerkbalans 2024

Aan toezeggingen is nu ontvangen een totaalbedrag van € 104.400. Hiervan is inmiddels ontvangen € 88.800, zodat in november en december nog € 15.600 moet binnenkomen. Nu zijn dat natuurlijk voor een belangrijk deel degenen die juist hebben aangegeven in november resp. december te zullen overmaken. Maar er zijn ook kerkleden die enige achterstand hebben ten opzichte van de toezegging. Dus graag even nagaan of u 'bij bent' dan wel een inhaalactie nodig is. Bij voorbaat hartelijk dank!

QR-code

Ook de Hofkerk zal met de tijd meegaan. Na het stoppen van de mogelijkheid van acceptgiro en een periode van aarzelen vanwege het bankrekeningnummer, is de kogel door de kerk. Aanzet hiertoe heeft ook gegeven het bezoek van de Urkse kerkgangers enige tijd geleden, die achteraf aan onze collecten hebben bijgedragen, omdat ze gewend waren met hun mobieltje en QR-code ter kerke te betalen. Met ingang van de actie Verjaardagsfonds november en de Eindejaarscollecte in december zullen er twee mogelijkheden worden geboden om uw (overigens altijd vrijwillige) bijdrage over te maken. De eerste is het vertrouwde overschrijven van uw bankrekening naar de 545-bankrekening van de Hofkerk. De tweede is gebruik maken van de QR-code. Omdat bij onze SNS-bankrekening geen permanente QR-code is toegestaan, moet gewerkt worden met een

zgn. derdengeldenrekening, die wij met een abonnement van SKG Collect hebben ontvangen. Het geld dat op die rekening wordt bijgeschreven kan de penningmeester overboeken naar onze eigen bankrekening, of daar op laten en de stand meenemen in de periodieke rapportages.

N.B. weetje: QR is een afkorting van Quick Response, oftewel 'snel antwoord'.

Frits Schutte, penningmeester



Nieuws van de beroepingscommissie

In deze bijdrage wordt u opnieuw geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen binnen de beroepingscommissie.

De profielschetsen predikant en gemeente zijn in concept gereed en gaan binnenkort naar de kerkenraad om ze te laten fiatteren. Dat geldt eveneens voor de advertentie die inmiddels is opgesteld. De kerkrentmeesters zijn van oordeel dat ten aanzien van de te beroepen predikant (of echtpaar) er een bandbreedte gehanteerd kan worden van 50% tot 100%. In één van de komende vergaderingen wordt besloten waar en op welke wijze de vacature onder de aandacht wordt gebracht. Vanaf dat moment start de feitelijke beroepingsprocedure.

Om onze gemeente op een uitnodigende manier te presenteren, is ook besloten een filmpje te maken dat verluchtigd wordt met foto's van allerlei activiteiten. Dat is niet alleen een gedeelte uit een kerkdienst, maar ook samenwerking met de sociale dienst, het gezamenlijk koffiedrinken, inloop donderdagochtend, de schoonmaak, Dag van de Dialoog, deelname aan Kleurrijk in de Hof en de eetgroep. En natuurlijk foto's van onze fraaie kerk. U heeft vast Jan de Vries, gewapend met twee mobiele telefoons, zien rondgaan

om mooie shots te schieten. In overleg met Jan Pluimers wordt het archief geraadpleegd.

Voor het fotograferen en maken van foto's wordt uw toestemming gevraagd. U kunt aangeven als u liever niet in beeld komt.

Het filmpje wordt vertoond op de gemeenteavond van 28 november. Op 7 december aanstaande zal de beroepingscommissie een training volgen om alle aspecten van het beroepingswerk door te nemen. De dag wordt begeleid door een functionaris die al geruime tijd diverse trainingen verzorgt namens het landelijk dienstencentrum van de PKN.

Hartelijke groet, Ruurd Salverda, voorzitter.



Klokkenkampteam

Er komen weer drukke tijden aan voor het Klokkenkampteam.

Het team is wel een beetje ontlast doordat de werkgroepen uit onze gemeente veel zelf doen.

Toch komt het team handen tekort om met name bij bijzondere evenementen de organisatie rond te krijgen. Vaak vinden die evenementen in het weekend plaats.

Als we als gemeente het hoofd boven water willen houden kunnen we de inkomsten uit die evenementen niet missen.

Laat wat van je horen als je denkt een bijdrage te kunnen leveren. Je hulp is hard nodig. Bel naar 06 43147259 of schiet mij of één van de kerkrentmeesters aan.

Bedankt alvast, Richard Minnen

Telefonische bereikbaarheid rond de erediensten

Moet u om wat voor reden dan ook, voor, tijdens of direct na de zondagse eredienst iemand willen spreken, dan kunt u altijd met de dienstdoende koster bellen op onze vaste telefoonlijn nummer 0547 272337. Hij benadert dan de betreffende persoon.

Richard Minnen

Lezing Twentse School voor Theologie



De Twentse School voor Theologie organiseert lezingen met als doel de betekenis van theologie in de regio Twente te vergroten. Theologie is immers relevant voor iedereen die geïnteresseerd is in vraagstukken

rondom God, geloof en zingeving.

Op woensdag 27 november staat een nieuwe lezing op het programma, waarbij prof. dr. Hans Burger, hoogleraar systematische theologie te Utrecht en woonachtig in Enschede, zijn inzichten zal delen. Hij zal spreken over zijn recent verschenen boek *Jesus Christ, Hermeneutics, and Scripture* (2024). Tijdens de lezing en het aansluitende debat zal hij onder andere ingaan op de verhouding tussen Jezus Christus en de interpretatie van de Bijbel. Het boek is in het Engels geschreven, maar de lezing is in het Nederlands.

De bijeenkomst vindt plaats in de Doopsgezinde kerk in Almelo, Grotestraat 57, en begint om 19:30 uur. Voor meer informatie en om u aan te melden voor deze lezing of andere activiteiten, kunt u terecht op www.twentseeschoolvoorthologie.nl

Zangmiddag en Kerstkoor

De aangekondigde zangmiddag (een voorproefje, we gaan met elkaar advents- en kerstliederen zingen) is verplaatst van 10 november naar 17 november, van 16.00 tot 17.00 uur!!

Het kerstkoor kan nog wel wat aanwas gebruiken, vooral mannen!! Het koor wordt dit jaar aangevuld met een aantal enthousiaste zangers uit In Between. Zelfs de eerste repetitie klonk al goed! Dus mocht u tijd en zin hebben, we repeteren op donderdag, van 18.30 tot ongeveer 20.00 uur. U bent van harte welkom!

Hartelijke groet, Marion Leentvaar.

Sacred dance.

Met een groep van 10 á 12 personen dansen we één keer per maand.

De eerstvolgende les is op:

woensdag 20 november a.s. van 9.30 uur – 11.30 uur in de Klokkenkamp, met tussendoor een koffie/thee - pauze.

(kosten 15 euro per les en 1 euro voor de koffie).

De groep is nog niet vol, dus U/jij bent van harte uitgenodigd om mee te doen! Ervaring is niet nodig! We dansen op mooie klassieke, Keltische of religieuze muziek.

Sacred Dance is een vorm van meditatie, die in een kring wordt gedanst, rondom een middelpunt met bloemen of een kaars. De danspatronen zijn eenvoudig en herhalend.

De nadruk ligt op met aandacht in beweging zijn en niet op technische perfectie!

Jeaneth de Witte is onze docente Meditation des Tanzes, oftewel "Sacred Dance".

Voor meer informatie kunt u bellen naar Dora Brinkhorst, tel. 273823 of mailen: dorabrinkhorst@gmail.com.

Najaarsconcert Koninklijk Symphonie Orkest *Cecilia* op 7 en 8 december 2024

Het **Koninklijk Symphonie Orkest *Cecilia*** geeft onder leiding van dirigent Luís Andrade op zaterdagavond 7 december in de Waterstaatskerk in Hengelo en op zondagmiddag 8 december in de Hofkerk in Goor een concert met als solist Fenna Ograjensek, sopraan in de liederen uit "Les nuits d'été", gecomponeerd door Hector Berlioz. Verder staan op het programma Symphonie nr. 5 van Felix Mendelssohn-Bartholdy, de "Reformatorische" en Oud-Nederlandse dansen van Julius Röntgen.

De solist Fenna Ograjensek, sopraan, met wie we reeds eerder een prachtig concert hebben gegeven, is een veelgevraagde en veelzijdige zangeres. Ze voelt zich als een vis in het water in het opera- en concertrepertoire. Met haar warme stemgeluid en muzikale interpretaties is zij als geen ander in staat haar publiek direct bij de muziek te betrekken.

De op Madeira geboren dirigent en cellist Luís Andrade debuteerde in 2013 met het Madeira Orkest. Sindsdien laat hij zijn muzikale talent als

cellist in kamermuziek en als dirigent van veel verschillende orkesten regelmatig op de Europese concertpodia horen.

U bent van harte welkom dit concert bij te wonen. Er is geen toegangsprijs, wel wordt een vrije gift bij de uitgang op prijs gesteld.

Op het programma staan de volgende werken:

Julius Röntgen *Oud Nederlandse Dansen*

Hector Berlioz *Liederen uit "Les nuits d'été"*
Solist: Fenna Ograjensek

Felix Mendelssohn *Symfonie no. 5 in D majeur "Reformatorische"*

Datum: zaterdagavond 7 december 2024

Plaats: Waterstaatskerk
Deldenerstraat 20 Hengelo

Tijd: 20.00 uur

Datum: **zondagmiddag 8 december 2024**

Plaats: **Hofkerk**
Diepenheimseweg 2 Goor

Tijd: **15.00 uur**

Vrije gift na afloop contant of met bankpas

www.ksocecilia.nl

Nieuws van de Activiteiten Commissie Hofkerk

Kerstviering op dinsdagmiddag 17 december 2024

Het lijkt nog zo ver weg maar de kerst staat zo weer voor de deur. Daarom nodigen wij u alvast uit voor de kerstviering op dinsdag 17 december a.s. in de Hofkerk. Iedereen is van harte welkom om samen kerst te vieren in een kerkzaal die helemaal versierd en ingericht is om elkaar te ontmoeten, een praatje te maken onder het genot van een kopje koffie of thee, samen te zingen en te luisteren. Ook gasten zijn van harte welkom. Medewerking wordt verleend door het "Goors Mannenkoor".

De viering begint om **14.30 uur** en eindigt rond **17.00 uur**. Voor een goede organisatie is het nodig te weten op hoeveel bezoekers we kunnen rekenen. Daarom een dringend verzoek: geeft u zich vooraf op bij één van onderstaande dames!

mevr. H. Bieleman telefoon 274226

mevr. J. Buitenhuis telefoon 275210

mevr. J. Minnen telefoon 274093

Als u niet zelfstandig naar de kerk kunt komen dan is er een vrijwilliger die u graag komt halen. Laat ons dat wel even weten.

We ontmoeten u graag bij de kerstviering in onze mooie Hofkerk.
Activiteiten Commissie Hofkerk

P.S.

Even goed lezen: Activiteiten Commissie Hofkerk.

Die commissie organiseert een aantal keren per jaar iets dat bestemd is voor iedereen, voor jong en oud. Maar oh, oh, wat is het toch moeilijk om dat te laten doordringen. "Ik voel me nog niet tot die groep aangetrokken" is vaak het argument om dan maar niet in te gaan op de uitnodigingen van de commissie.

Ik heb het verslag van de Kerstviering van vorig jaar nog eens gelezen. Het is toch prachtig om de viering aan den lijve mee te maken in een totaal andere sfeer, het samenkomen, ontmoeten, zingen, luisteren, het nuttigen van een drankje in de pauze, enz. En dan is er na de pauze een optreden van het Goors Mannenkoor. Ik citeer uit het verslag: "Het koor begint met Gloria Intrada. Hoe moet je nou beschrijven als 40 mannen uit volle borst gaan zingen in zo'n mooie kerk met die prachtige akoestiek. Dat moet je aan den lijve ondervinden. Samengevat: het was prachtig, indringend,

kippenvelgevoel, ogen sluiten en de zang tot in het diepst van je hart laten doordringen.” (Einde citaat).

Komt **allen** tezamen.

Jan Pluimers

OPEN DEUR Kaarslicht November 2024



Kaarslicht verzacht, scheidt sfeer, en creëert intimiteit.

Bij een verjaardag is het uitblazen van de kaarsjes op de taart een feestelijk moment. In deze editie van Open Deur staan we stil bij het licht als verbintenis tussen hemel en aarde. Thuis, in de kerk of in een stiltecentrum: wie een kaars aansteekt, merkt dat er iets gebeurt. De flakkerende vlam wijst op een hogere werkelijkheid, Het branden van een kaars bemoedigt ons en helpt ons om stil te staan; het troost ons

en geeft ons kracht. Maar vooral herinnert het licht ons aan Hem, die zich het licht voor de wereld noemde.

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en buiten de kerk.

Een los nummer kost €5,95 exclusief porto, een jaarlijks terugkerend abonnement €55,00

Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u slechts €15 euro per 11 nummers. (juli/augustus 1 nr.)

Open Deur is vanaf nu ook direct én gratis online te lezen voor jaarabonnees.

Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact opnemen met:

Erna Aalbers mail tandamata@kpnmail.nl

Oud papierinzameling.

De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is aan de D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor.



Inleveren van oud papier kan van maandag tot en met vrijdag van **13.00 tot 17.00 uur**.

Op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Er wordt van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



Kopij inleveren

De kopij voor het kerkblad van 14 december 2024 (**voor 5 weken**) inleveren vóór 03 december 2024. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl

Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".

Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813

Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerk.nl



Algemene informatie

PREDIKANT

Vacant;

Consulent: ds. D. Juijn, Delden, **E** dickjuijn@planet.nl; **T** 06-15883126

Kerkelijk werker: mw. M. Ballast **E** gmballast@gmail.com. **T** 06-54346778

KERKENRAAD

Voorzitter: vacant (nu bij toerbeurt)

Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, **T** 0547-261221

mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, **T** 06-24938347

E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

Voorz.: dhr. H. Tadema, **T** 0547-276368

secretaris J. Spoelder-Sligman, **T** 06-48481181 **E** diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor

T 0653828667 **r.wibbelink@gmail.com**

secretaris: mw. J. van Rijnsbergen, van Heeckerenweg 29, 7471 SH Goor,

T 0547-260859 **E** kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor

T 0643147259 **E** deklorkkenskampgoor@gmail.com

T 0547 272337 voor contact met dienstdoende koster op zondag

LEDENADMINISTRATIE en KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, **T** 0547-272763

E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl **E:** website@hofkerkgoor.nl

Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor

Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor

Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v. Collectebonnen **PG** Goor