

KERK



HOFKERK
GOOR

ONDERWEG

18 januari 2025
27^e jaargang no. 05



Meditatie

Ik geloof

Ik geloof in tegen bierkaaien vechten

In een wang voor een wang

En in een tand voor een tand

En ik geloof in het afstand doen van rechten

In de steun in de rug

En in de helpende hand

En ik geloof in het weerloze

breekbare kleine

En ik geloof in het genadeloos oog voor detail

En ik geloof in het fijne

Nog verder verfijnen

En in het zout in de wond

en in twijfel gezaaid

En ik geloof in de steen

in het stilstaande water

En ik geloof in voor alles

en iedereen door het vuur

Ik geloof in verbeelding

Ik geloof in theater

En in schilderkunst

en in literatuur

En ik geloof in het kanaliseren

Van woede

En dus geloof ik in 't spel

en dus geloof ik in sport

*En ik geloof niet in zekerheid
maar in vermoeden
En in het hart dat bij mij
uit wordt gestort*

*En ik geloof in ambitie
en intuïtie
En ik geloof in het zorgenkind
Ik geloof in de toekomst
en in de traditie
In de man of de vrouw
die de strijd aanbindt*

*En ik geloof in afwijkend
Ik geloof in bijzonder
En ik geloof in de kont
En ik geloof in de krib
Ik geloof in het raadsel
ik geloof in het wonder
En ik geloof in compassie
ik geloof in begrip*

*En met 't risico
dat ik voor gek wordt versleten
Geloof ik dat alles ooit
mooi wordt en goed
Met de moed van de wanhoop
en tegen beter weten in
Blijf ik maar geloven
Omdat dat wel moet*

*Ik blijf maar geloven
Omdat dat wel moet
Ik blijf maar geloven
omdat dat ik wel moet*

Bovenstaande tekst is van Jeroen van Merwijk (2016). Midden in de coronacrisis (26 december 2020) heeft hij van dit lied een muziekvideo gemaakt met een grote groep artiesten die vanuit hun eigen huis het lied hebben ingezongen en dat klinkt geweldig. De video is te vinden op Facebook. Het lied spreekt me erg aan, omdat het probeert de kern van het menszijn en samenleven te raken. Het is ook rechtstreeks te projecteren op onze Hofkerk gemeente. Alle aspecten van ons gemeentezijn komen er in naar voren: ik geloof in de toekomst en in de traditie, de helpende hand en de steun in de rug, het hart dat bij mij wordt uitgestort, het geloof in het raadsel en in het wonder.

Het is een optimistisch lied dat we broodnodig hebben in deze tijd. Hoe makkelijk is het om in grote somberheid te vervallen. Er woeden afgrijselijke oorlogen om ons heen, de polarisatie in de Nederlandse samenleving groeit, de verschillen tussen arm en rijk worden groter en de natuur moet het steeds weer afleggen tegen de economie. Ook de kerken hebben het moeilijk, daar zijn wij geen uitzondering op. En dit vraagt om geloven tegen beter weten in. Zoals in de laatste twee coupletten zo treffend wordt verwoord. Ook al word je voor gek versleten, blijf ik geloven dat alles ooit mooi wordt en goed. Of zoals Johannes het in Openbaringen 21 heeft beschreven in zijn visioen *“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan.”*

En over die nieuwe aarde zei Jesaja (hoofdstuk 11):

“Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken.”

Laten we ook in 2025 blijven geloven dat het goed komt!

Dat wens ik ons allemaal toe.

Riekele Bijleveld



Kerkdiensten

Zondag 19 januari 2025 Oecumenische viering

Hofkerk 10.00 uur

mw. Margré Ballast

Vrijdag 24 januari 2025

Stoevelaar 16.00 uur

mw. Hanneke Caron

Zondag 26 januari 2025

Hofkerk 10.00 uur

15.30 uur Hofkids

ds. Wim de Jong

mw. Hanneke Caron

Dinsdag 28 januari 2025

Herfstzon 16.00 uur

ds. J. D. Vedderts-Dekker

Zondag 02 februari 2025

Hofkerk 10.00 uur

ds. Hans Wachtmeester

Vrijdag 07 februari 2025

Stoevelaar 16.00 uur

mw. Margré Ballast

Zondag 09 februari 2025

Hofkerk 10.00 uur

mw. Hanneke Caron

Bloemen erediens

19 januari : H. v. Rijnsbergen

26 januari : H. v. Rijnsbergen

02 februari : A. Post

09 februari : A. Post

Rooster koffieschenken zondagochtend

19 januari : H. v. Rijnsbergen, B. Hulshof, K. Elfrink

26 januari : D. en H. Brinkhorst, H. Bieleman

02 februari : R. Schuite, J. Bakker, M. Stam

09 februari : W. en J. Drenthen, B. Fernhout

Vervoer naar de Kerkdiensten

19 januari : H. Brinkhorst, S. Moes

26 januari : F. v. Ossewaarde, H. Tadema, A. Wolff

02 februari : L. Lettink, B. Fernhout

09 februari : C. v. Rijnsbergen, H. Buitenhuis, H. Drost



Pastoraat

IN MEMORIAM: Wim Ordelman



Toen zijn overlijden in de kerk bekend werd gemaakt, gaf dat een grote schrik. Want twee weken ervoor was hij er nog, zoals iedere zondag. En meer dan dat, hij wandelde en fietste, was trouw in het onderhouden van contacten en deed dat tot op het laatst. Vrij onverwacht is op 28 november 2024 Wim Ordelman overleden. Hij woonde aan de Laarstraat en is 86 jaar geworden.

In 1938 geboren op de boerderij in Noordijk, waar al snel bleek dat het boerenbloed niet in hem zat. Hij koos voor het metaalvak aan de UTS in Hengelo. Op een muziekdag leerde hij zijn Gerda kennen met wie hij in 1963 trouwde en twee kinderen kreeg. Er wordt door de kinderen teruggekeken op een fijn en regelmatig leven, waarin vakanties het hoogtepunt waren. Wim was spaarzaam, hield van eenvoud, maar kon zijn uitbundigheid helemaal kwijt in muziek.

Het overlijden van Gerda in 1996 was ingrijpend. Wim was ontroostbaar en haar verlies is Wim nooit te boven gekomen. Wim veranderde en zette nu zelf steeds vaker een eerste stap tot contact. Naast de liefde voor kinderen en kleinkinderen werd de muziek zijn 2^e familie. De boerenkapel de 'Grosmeijers' en de Fanfare waren heel belangrijk voor Wim.

Onverwacht stierf Wim aan een aneurysma.

Op vrijdag 6 december hebben we in de Hofkerk van Wim afscheid genomen, waarbij zijn 2^{de} familie, de fanfare uit Markelo, Wim met muziekklinken heeft bedankt.

We lazen Psalm 139. Bladeren vallen, de aarde valt in de nacht, sterren vallen, een hand valt neer, mensen vallen, maar er is er Een die al dit vallen, oneindig kwetsbaar en teer in Zijn hand houdt. In deze hoop hebben we Wim Ordelman bij Gerda begraven op de Algemene Begraafplaats.

Ds. Dick Juijn.

Overleden

Op 06 nov. overleed Gerrit Jan Willem Reilink in de leeftijd van 81 jaar.

Bloemengroet

De bloemengroet vanuit de kerkdiensten, waaronder ook de bloemen uit de diensten in de Stoevelaar en de Herfstzon zijn als groet of teken van medeleven de afgelopen weken gegaan naar de volgende personen: Lucas Schoemaker, Hanna Emming, Gerritje Bekkernens, Truus Reilink, mw. Leeftink–Oost.

Niet altijd zijn we op de hoogte van het welzijn van onze gemeenteleden. **Als u iemand kent waarvan u vindt dat hij of zij een blijk van medeleven kan gebruiken of dat u een voorbede zou willen aanvragen in de kerkdienst dan horen wij dat graag.** U mag suggesties doorgeven aan Rinny Schuite, 0547-271657, rinnyschuite@outlook.com

Zieken

We wensen onze zieken en herstellenden en hen die leven met een ernstig zieke, in hun familiekring of naaste omgeving moed, vertrouwen, beterschap en sterkte toe.

De gemeenteleden die nog wachten op een uitslag van een onderzoek of naar het ziekenhuis moeten voor behandeling, wensen we een spoedig herstel toe.

Werkgroep Pastoraat.



Diaconie

Kerstactie 2024

In december zijn in de gemeente Hof van Twente 351 personen of gezinnen die het financieel moeilijk hebben, geholpen met een bon van de supermarkt van € 35,00 om wat extra's te kunnen kopen voor de feestdagen. Dit is een jaarlijks terugkerende actie van alle kerken in onze gemeente in samenwerking met de burgerlijke gemeente.

Ooit is dit initiatief begonnen met het verstrekken van een kerstpakket. Als gevolg van de maatregelen rond Corona is overgegaan op het verstrekken van een bon met een kerstgroet. Het voordeel hiervan is ook dat mensen nu zelf kunnen kiezen wat ze graag willen hebben. De inkoop van de bonnen is verdeeld over alle supermarkten in Hof van Twente.

En zoals ieder jaar is er ook in onze eigen gemeente gedacht aan ouderen en zieken en zijn er voor de Kerstdagen, met veel dank aan alle vrijwilligers, 230 hyacinten uitgedeeld.

Woningen

Zoals bij de meesten van u wel bekend is, bezit onze Diaconie een aantal woningen aan de Laarstraat. Deze woningen worden verhuurd, zo mogelijk aan mensen met een hoge woonurgentie. Al enige tijd geleden is onderzoek gedaan naar de staat van deze woningen. De uitkomst daarvan is zorgelijk. Om de woningen zodanig te renoveren dat ze voldoen aan de eisen die tegenwoordig aan een huurwoning worden gesteld is veel geld nodig. De Diaconie kwam daarmee voor een moeilijke keuze te staan en heeft derhalve extern advies ingewonnen en ook contact gehad met het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) van de PKN. Uit meerdere opties heeft de Diaconie na veel wikken en wegen, een keuze gemaakt en de Kerkenraad voorgesteld om een aantal woningen te verkopen. De Kerkenraad heeft hiermee ingestemd. Afhankelijk van een aantal ontwikkelingen wordt het ook mogelijk om met de opbrengst van de verkoop onderhoud te laten uitvoeren aan de woningen die niet worden verkocht.

Namens de Diaconie, Hans Tadema

Het werden dus hyacintenbollen

Eind november hebben wij (de diaconie) 230 amaryllisbollen besteld bij de bloemist. Enkele dagen voor het bezorgen kregen wij een telefoontje, dat de bollen niet meer op de veiling te koop waren. Op dat moment hebben wij de keus gemaakt voor de hyacintbollen. Met het bezorgen van deze bollen voor Kerst heeft de diaconie de volgende giften ontvangen, via:

Ria Klaver € 10,00, Bertha Fernhout € 10,00, € 10,00 en € 10,00

Johanna Jolink € 10,00, Henny Tadema € 15,00 en € 10,00

Truus Lantink en Teus Luttkhuizen € 10,00

Alle gevers hartelijk dank hiervoor.

Namens de diaconie, Bertha, Ria en Janny



Uit de kerkenraad

De **Kerkenraad** heeft vergaderd op 10 december 2024.

- In overleg met de Kindernevendienst wordt besloten om voortaan alleen nog kindernevendienst te houden tijdens bijzondere diensten: Kerst, Pasen, Pinksteren, etc.
- In overleg met de koster is besloten om de preekstoel van het podium te verwijderen. Veel predikanten vinden het prettiger om midden op het podium te staan. Inmiddels is dit al gebeurd.
- Er wordt nog gewerkt aan een AVG-formulier.
- Het rooster voor de erediensten is t/m juni inmiddels zo goed als ingevuld met predikanten.

Alinda Sportel.



Kerkrentmeesters

Kerkelijk Werker.

Het College van Kerkrentmeesters alsmede de leden van de Kerkenraad hebben ingestemd de op 15 februari van dit jaar aflopende arbeidsovereenkomst met onze Kerkelijk Werker Margré Ballast met een jaar te verlengen tot 15 februari 2026. Wij allen vertrouwen op een goede voortzetting van de vruchtbare samenwerking op het belangrijke gebied van het (ouderen-) pastoraat.

Rijk Wibbelink, Voorzitter College Kerkrentmeesters.

Kerkbalans 2025



We hebben de actie dit jaar op dezelfde manier georganiseerd zoals vorig jaar. Dat wil zeggen dat een kleine 600 kerkleden (belijdende leden en volwassen doopleden) een aanbiedingsbrief ontvangen, de landelijke flyer, onze Hofkerkgids 2025, en een toezeggingsformulier voor zover wij de toezegging nog niet

kennen en men niet via e-mail een toezegging doet. Dit alles wordt dit jaar net zoals vorig jaar in de bus gedaan door degenen die al het kerkblad van januari bij u bezorgen, en om die reden bij u in de buurt zijn. Dank daarvoor!

Een aantal bezorgers heeft op ons verzoek aangegeven ook dit jaar de antwoordenvolpoppes te willen ophalen. Ook daarvoor dank! Dat ziet u vanzelf aangegeven in het ontvangen materiaal.

Van de overige aangeschreven kerkleden wordt verwacht dat zij uiterlijk **donderdag 23 januari 19.00 uur** de reactie hebben ingeleverd in **de Klokkenkamp**. In de brief staat aangegeven op welke manier dat kan.

Wij hopen op uw medewerking, zodat wij eind januari weten waar wij dit jaar financieel aan toe zijn. In de begroting 2025 is een totaal van bijna € 100.000 opgenomen, en in 2024 hebben we dat gehaald! Dank, dank. Van harte in uw aandacht aanbevolen!

Mede namens het College van kerkrentmeesters,
het Kerkbalansteam: Ed de Jong, Sandra Moes, Frits Schutte en Ben Voerman.

N.B. Gelet op de gevorderde leeftijd van de meeste teamleden is verjonging voor de komende jaren dringend gewenst. Het is een activiteit die beperkte tijd kost in de periode oktober t/m januari.



Verantwoording collecten en giften december

In de maand december is aan collecten voor de kerk ontvangen een bedrag van € 424,10, aan collectebonnen € 321,50 en via de bank € 175, in totaal dus **€ 920,60**.

Aan giften is binnengekomen via Driesje van Huffelen **€ 10** voor de kerk.

De stand van de Eindejaarscollecte bedraagt **€ 1.442,53**

(plus **€ 185** van begin januari)

Alle gevers natuurlijk hartelijk dank.

Frits Schutte, penningmeester



Jeugdwerk

Kindernevendienst.

Het is al een geruime tijd dat er nagenoeg geen kinderen meer in de kerk komen. Zelfs met de projecten is de opkomst minimaal.

Met goedkeuring van de kerkenraad is besloten om vanaf 1 januari 2025 alleen nog kindernevendienst te doen bij bijzondere diensten.

Te denken aan Pasen, Pinksteren, Kerst, Doop- en

Gedachtenisdienst.

Mochten er toch kinderen zijn: er worden kleurplaten (met christelijke afbeelding) voor de kinderen achterin de kerk gelegd om in te kleuren tijdens de uitleg.

Met lieve groet namens het kindernevendienstteam, Alja Klok.



Nieuws van en voor de gemeente

Nieuws van de beroepingscommissie

Nu we de fase van voorbereiding afronden, is dat een mooi moment om u weer bij te praten.

Op 28 november jl. is het profiel van de gemeente en de profielschets voor de predikant gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan is er nog een wijziging doorgevoerd.

De profielen zijn samengevoegd in een handzame folder, die u op zondag 12 januari na afloop van de dienst uitgereikt krijgt zodat u een en ander thuis nog eens rustig door kunt nemen.

Het filmpje is eveneens aangepast, maar omdat de versie die in



november is getoond, inmiddels was doorgestuurd naar meerdere websites hebben we de aanpassing niet meer kunnen overnemen. Het idee is om bij een eerstvolgende gemeenteavond 'versie 2' te laten zien. Deze verschilt overigens niet veel van de eerste.

U kunt de vacaturetekst vanaf 6 januari gemakkelijk terugvinden op de website van onze gemeente. Deze wordt samen met de profielen in de foto carrousel opgenomen.

De vacature is eveneens geplaatst op de site van reliwerk.nl en wordt ook geplaatst op de website van PKN Nederland én in hun wekelijkse digitale nieuwsbrief. In de vacature zijn twee links opgenomen waarmee de lezer gemakkelijk kennis kan nemen van de profielen en van het filmpje van onze gemeente.

Reliwerk geleidt de vacature eveneens door naar Facebook, LinkedIn en ook Kloosterkracht.

Verder worden predikanten aangeschreven die via PKN Nederland onder onze aandacht zijn gebracht en predikanten die in het netwerk van leden van de beroepingscommissie zitten. Ook gastpredikanten, die menen ervoor in aanmerking te komen, worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken. Tevens wordt gevraagd de vacature onder de aandacht van hun netwerk te brengen.

Om geïnteresseerden zoveel mogelijk te stimuleren, ontvangen predikanten waarvan wij het adres hebben een envelop. Daarin zit een (goed verpakt!) chocolaatje met QR-code en een persoonlijk briefje + foto van het gebrandschilderd raam van de Hofkerk. De QR-code brengt je bij de website van de Hofkerk en bij alle relevante stukken. Dan moet je toch over de brug willen komen, nietwaar?

De sluitingstermijn is vastgesteld op begin februari.

De beroepingscommissie bereidt zich nu voor op het voeren van gesprekken. De training die 7 december jl. is gevolgd, biedt voldoende handvatten.

Hartelijke groet Ruurd Salverda, voorzitter

Boekbespreking: De toekomst van de Kerk

Kerk en krimp zijn tegenwoordig broer en zus, onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld.

Aarnoud van der Deijl heeft een boek geschreven, eind 2023 uitgekomen, getiteld: De toekomst van de Kerk. Dat is een beetje een saai thema, maar de ondertitel is spannender: essay vol rouw en hoop.

Het boek staat vol met wat de schrijver heeft meegemaakt en hoe hij naar de toekomst van de Kerk kijkt. En daar hebben we allemaal mee te maken, of je nu in de kerkenraad zit of kerkganger bent. Zeker rond de Kerkbalans en binnen het beroepingswerk speelt de vraag: hoe gaan we toekomst krijgen, hoe kunnen we toekomst houden, steeds minder mensen betalen meer... kan dat zo doorgaan?

In de kerkdienst in de Oude Blasius in Delden op zondagmorgen 2 februari wil ik dit thema verder uitwerken, rond twee stellingen:

- a. De kerk is niet te redden;
- b. Maar redden wij het zonder de kerk?

Als er in Goor belangstelling voor is, dan zou ik dit boek, aan de hand van deze 2 stellingen, willen bespreken op woensdag 12 en 26 februari, tussen 14.30 uur en 16.00 uur in de Klokkenkamp. Wel graag even bericht als je deel wilt nemen.

ds. Dick Juijn

Beste, lieve mensen van de Hofkerk,

Wat heb ik veel warme wensen ontvangen van jullie als Hofkerk gemeenschap na mijn rugoperatie op 20 november jl. Hartelijk dank en zodra het kan, hoop ik weer in jullie midden te zijn. Ik ga goed vooruit.

Het is geweldig dat ik, dankzij de medewerkers van het beamerteam, iedere zondagsdienst met jullie kan meebeleven!

Voor ons allen spreek ik de wens van Franciscus uit "Vrede en alle Goeds" in 2025,

Addie van der Sluijs-Goud

Verslag van de Kerstviering 2024

Het is al weer half januari van een nieuw jaar. De feestdagen van Kerst en Oud-en-Nieuw liggen al weer ver achter ons. Het was een drukke tijd voor de medewerkers van onze Hofkerk en Klokkenkamp. Achter de schermen gebeurt er heel veel om alles in goede banen te

leiden en is de ervaring van velen daarom heel waardevol. De Activiteiten Commissie Hofkerk organiseerde op dinsdagmiddag 17 december jl. weer een prachtige Kerstviering. Een mooi ingerichte kerk met mooi beklede ronde tafels en met stoelen daaromheen. Dat al geeft een uitnodigend gebaar. Voor het eerst waren er twee mooi versierde kerstbomen opgetuigd: één op de vertrouwde plek in de kerk en één onder het orgel. De oude kerstboom heeft vele jaren dienstgedaan, maar was niet meer zo stabiel en erg onhandig bij het optuigen (heb ik mij laten vertellen).

“Komt **allen** tezamen” heb ik geschreven bij de uitnodiging van de Kerstviering. Tot onze grote vreugde en tevredenheid is daar goed gevolg aan gegeven. De opkomst was prima! Vanaf twee uur komen de mensen naar binnen. Ik zie veel (voor mij) onbekende gezichten. Dat is precies waar we het voor doen. Even een praatje maken met bekenden, elkaar ontmoeten en om half drie is de kerk vol en kan de viering beginnen. Geweldig!

Bij de opening heet Hetty Bieleman iedereen van harte welkom. Aan de viering werken mee ds. Dick Juijn, Margré Ballast en het orgel wordt bespeeld door Cees van der Sluijs. We volgen de liturgie met het zingen van de bekende kerstliederen.

Dick Juijn is een meester in het verhalen vertellen. Iedereen hangt aan zijn lippen vanwege de wijze waarop hij deze weet te brengen. En zo ook het verhaal uit de liturgie.

Rond kwart over drie is er pauze en is er gelegenheid voor een drankje. Tegen vier uur kondigt Hetty de komst van het Goors Mannenkoor aan. De mannen hebben vooraf geoefend in de zaal van De Klokkenkamp en hebben ook nog kunnen genieten van een traktatie vanwege de verjaardagsviering van een lid van het koor. De mannen verzamelen zich onder het orgel. Dan geeft de dirigent het sein aan de pianist om te starten met het zingen van “Gloria Intrada”. Al zingend wordt het liturgisch centrum gevuld met 40 uit volle borst zingende mannen, keurig gekleed in hun strakke uniform. Vorig jaar heb ik geprobeerd het gevoel te beschrijven als 40 mannen gaan zingen in zo’n mooie kerk met die prachtige akoestiek. Dat moet je aan den lijve ondervinden! Laten we het in het kort samenvatten: het was prachtig, indringend, kippenvolgevoel, ogen sluiten en de zang tot in het diepst van je hart laten doordringen, ontroerend. Die gevoelens heb ook ik als lid van het koor. U mag best weten: “dan kan ik het even niet drooghouden”.

Rond vijf uur sluit Hetty de middag af. Zij bedankt iedereen voor de medewerking aan deze Kerstviering. Natuurlijk eindigen we de viering met het zingen van "Ere zij God".

Veel dank aan allen die dit alles mogelijk hebben gemaakt. Het geeft een goed gevoel dat zo velen de viering met veel plezier hebben beleefd. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde Kerstviering. Laten we hier heel zuinig op zijn!

Met vriendelijke groeten van de Activiteiten Commissie Hofkerk en graag tot een volgende keer.

Jan Pluimers

Sacred Dance.

Op woensdag 29 januari a.s. van 9.30 uur – 11.30 uur gaan we weer dansen in de Klokkenkamp, met tussendoor een koffie/thee pauze. (kosten 15 euro per les en 1 euro voor de koffie).

We zijn met 10 á 12 personen en er is nog ruimte in de groep.

U/jij wordt van harte uitgenodigd, om mee te dansen!

Danservaring is niet nodig! De mensen die meedoen, vinden het fijn!

We dansen op mooie klassieke, Keltische of religieuze muziek.

Sacred dance is een vorm van meditatie, die in een kring wordt gedanst, rondom een middelpunt met bloemen of een kaars.

De danspatronen zijn eenvoudig en herhalend.

De nadruk ligt op met aandacht in beweging zijn en niet op technische perfectie.

Jeaneth de Witte is onze docente Meditation des Tanzes, oftewel "Sacred Dance".

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar Dora Brinkhorst, Tel. 0547 – 273823, mailadres: dorabrinkhorst@gmail.com

Oud



Ouder worden is voortdurend aanpassen, afscheid nemen van wat was. Hoewel iedereen anders oud wordt, krijgen de meeste mensen te maken met allerlei kwalen en gebreken. Toch zijn veel ouderen niet ongelukkig. Zij ervaren hun leven als waardevol, zeker als zij iets kunnen bijdragen in het contact met anderen en zij iets van hun wijsheid kunnen delen. Zij blikken terug op wat voorbij is, en zien uit naar wat nog komt.

Met onder andere:

- Oud worden, oud zijn – een ontmoeting vol leven
- Je plek innemen – van oud naar jong
- Of in de avond gij de zee ziet lichten’ – uitzicht in de ouderdom
- Kwetsbaar zijn we, maar kleurrijk aanwezig – gedichten, liederen en korte teksten
- Op hoge leeftijd – persoonlijke terugblik
- ‘Spreek tot hen een vriendelijk woord’ – respect voor ouderen in de islam
- Avondlijk weten – Gods Geest rust op de zeventig oudsten
- Nog graag een poosje – wat maakt het leven de moeite waard?

Open Deur is een Oecumenisch maandblad over vragen van geloven en leven, geschreven voor een breed publiek van mensen binnen en buiten de kerk.

Een los nummer kost €5,95 exclusief porto, een jaarlijks terugkerend abonnement €55,00

Deelname aan ons collectief jaarabonnement kost u slechts €15 euro per 11 nummers. (juli/augustus 1 nr.) Open Deur is vanaf nu ook direct én gratis online te lezen voor jaarabonnees.

Voor aanmelden of wijziging van uw abonnement, kunt u contact opnemen met:

Erna Aalbers mail tandamata@kpnmail.nl

Oud papierinzameling.

De oud papierlocatie van de Goorse koren en de Hofkerk is aan de D.J. Bunschotenstraat 14 te Goor.



Inleveren van oud papier kan van maandag tot en met vrijdag van **13.00 tot 17.00 uur.**

Op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Er wordt van u verwacht, dat u zoveel mogelijk het papier zelf in de container plaatst. Dit om de mensen die aanwezig zijn te ontlasten.

Voor informatie: P.J. Fernhout tel: 0615834651



Kopij inleveren

De kopij voor het kerkblad van 15 februari 2025 (voor 4 weken) inleveren vóór 04 februari 2025. Ons emailadres is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl

Er bestaan in Nederland meerdere kerken met de naam: "Hofkerk". Daarom is de plaatsnaam "goor" in het emailadres opgenomen. Zonder deze toevoeging komt uw e-mail niet bij ons binnen. Gelieve de digitale kopij uitsluitend in te leveren in "Word" en lettertype "Arial 11".

Annemieke Wolff en Han Drost, tel 0547-273813

Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het emailadres: liturgie@hofkerkgoor.nl.



Algemene informatie

PREDIKANT

Vacant;

Consulent: ds. D. Juijn, Delden, **E** dickjujn@planet.nl; **T** 06-15883126

Kerkelijk werker: mw. M. Ballast **E** gmballast@gmail.com. **T** 06-54346778

KERKENRAAD

Voorzitter: A. Bouma, Rembrandtstraat 10, 7471 HR Goor **T** 0611293794

E voorzitter@hofkerkgoor.nl

Scriba mw. A. Sportel, Zwanenstraat 10; 7471 VL Goor, **T** 0547-261221

mw. H. Kelderman, Spenkeling 24, 7471 TJ Goor, **T** 06-24938347

E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE

Voorz.: dhr. H. Tadema, **T**. 0547-276368

secretaris J. Spoelder-Sligman, **T** 06-48481181 **E** diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS

Voorzitter: dhr. R. Wibbelink, Deldensestraat 112a, 7471 KZ Goor

T 0653828667 **r.wibbelink@gmail.com**

secretaris: mw. J. Jansen, P.C. Hoofstraat 72, 7471 XN Goor,

T 0647020054 **E** kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl.

DE KLOKKENKAMP / KERKELIJK BUREAU

Diepenheimseweg 2, 7471 LX Goor

T 0643147259 **E** deklorkkenskampgoor@gmail.com

T 0547 272337 voor contact met dienstdoende koster op zondag

LEDENADMINISTRATIE en KERK ONDERWEG

B. Th. Voerman, Costerstraat 31, 7471ZA Goor, **T** 0547-272763

E ledenadministratie@hofkerkgoor.nl

WEBSITE

I www.hofkerkgoor.nl **E**: website@hofkerkgoor.nl

Kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor>.

BANKREKENINGEN

Kerkrentmeesters: **NL44SNSB0927950545** t.n.v. Prot. Gemeente Goor

Diaconie: **NL66SNSB0908763743** t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor

Collectebonnen: **NL71SNSB0908876076** t.n.v. Collectebonnen **PG** Goor