

# OPSTAAN UIT DE DUISTERNIS



Vespers Stille Week 2026

# VESPER OP DE MAANDAG IN DE STILLE WEEK

Organist/pianist: Hans Boensma

Wilt u in stilte plaatsnemen op een stoel met een Liedboek?

## VOORBEREIDING

### STILTE

### OPENING

*Stil zijn zal ik,*  
want de dagen die komen  
heb ik nodig om te leren begrijpen waarom.

Nu zoek ik nog naar antwoorden.  
Wie bent U?  
Blinden zien, doven horen, verlamden staan op.  
Geef me een paar dagen om te ontdekken wie U bent.

Stil zijn wil ik, maar wel voorlopig,  
zoals een geheim dat straks onthuld wordt.

Stil staan wil ik bij het lijden, het sterven  
Dan mag ik weten wie U bent, wat U deed,  
omdat het antwoord dan gegeven is.  
Het mysterie openbaar is geworden  
de stilte wordt opgeheven.....  
Straks als het zondag wordt.

*Voorganger:*

Heer, open mijn lippen

*Allen:*

**Mijn mond zal zingen van uw eer**

God, kom mij te hulp

**Heer, haast u mij te helpen**

## LOFPRIJZING

E re zij de Va der en de Zoon en de hei li ge Geest,  
als in de be gin ne, nu en im mer  
en van eeu wig heid tot eeu wig heid. A men.

### OPENINGSPSALM:

Uit “De Nieuwe Psalmberijming” zingen we lied 130:

Vanuit het diepe duister...

1. Vanuit het diepe duister  
vind ik geen uitweg, HEER.  
Ik schreeuw om redding; luister,  
geef aandacht, reageer.  
U kent mijn hele leven,  
mijn zondige gedrag.  
Toch wilt U steeds vergeven.  
Uw naam verdient ontzag!
2. Ik blijf de HEER verwachten,  
mijn ziel ziet uit naar Hem.  
Zijn woord vult mijn gedachten;  
ik hunker naar zijn stem.  
De HEER laat van zich horen,  
blijf hopen, Israël!  
Eens zal de morgen gloren  
van redding en herstel.

## ***DIENST VAN WOORD EN LIED***

**STILTE**

**LEZING:** Genesis 3 vers 1 t/m 9

**STILTE**

**LEZING:** Kijken met moedige ogen

**LIED:** Een mens te zijn op aarde, is eens voorgoed geboren zijn, 1,2 en 3 (Liedboek 807)

## ***DIENST VAN DE GEBEDEN***

**GEBEDEN:**

**GEBED VAN DE DAG**

**STIL GEBED**

**ONZE VADER**

## SLOT LIED: Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan, vers 1, 2 en 3 (Evangelische Liedbundel, tekst Sytse de Vries)



1 Ga maar ge-rust, want Ik zal met je mee-gaan.  
Ik ben je ba-ken, ook in die-pe nacht.  
Ik ben de stem die steeds in jou zal op-staan.  
Ik ben de hand die op je vriend-schap wacht.  
Ik ben het licht dat voor je voe-ten uit-gaat.  
Ik ben de wind waar-door je a-dem haalt.

2 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.  
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.  
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3 Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt  
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen  
Ben Ik de hand, die al je tranen wist.

## ZEGENBEDE:

*Voorganger:*

*Allen:*

Zegen ons met uw stilte,  
**dat de drukte in ons zwijgt;**  
geef ons vrede met wat onaf is,  
**en plezier in wat geklaard is;**  
bewaar het licht in de nacht  
**dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,**  
als U over ons waakt  
**Amen**

*Na de zegen is er gelegenheid om in rust te blijven zitten. Wilt u in stilte de kerk verlaten?*

# Vesper op de Dinsdag in de stille week

Organist/pianist: Hans Boensma

## Wilt u in stilte plaatsnemen op een stoel met een Liedboek?

Op de tafel in de hal ligt een boek waar u gebedsintenties in kunt schrijven; deze worden meegenomen in de dienst van de gebeden aan het eind van de vesper. We volgen de orde van dienst zonder nadere aankondiging. Na de vesper is er nog tijd om in rust te blijven zitten.

## VOORBEREIDING

### STILTE

### OPENING

(staande)

*Voorganger:*

Heer, open mijn lippen

*Allen:*

**Mijn mond zal zingen van uw eer**

God, kom mij te hulp

**Heer, haast u mij te helpen**

### LOFPRIJZING:

E re zij de Va der en de Zoon en de hei li ge Geest,  
als in de be gin ne, nu en im mer  
en van eeu wig heid tot eeu wig heid. A men.

### Openingspsalm:

1. Vanuit het diepe duister  
vind ik geen uitweg, HEER.  
Ik schreeuw om redding; luister,  
geef aandacht, reageer.  
U kent mijn hele leven,  
mijn zondige gedrag.  
Toch wilt U steeds vergeven.  
Uw naam verdient ontzag!
2. Ik blijf de HEER verwachten,

mijn ziel ziet uit naar Hem.  
Zijn woord vult mijn gedachten;  
ik hunker naar zijn stem.  
De HEER laat van zich horen,  
blijf hopen, Israël!  
Eens zal de morgen gloren  
van redding en herstel.

*(staande, daarna zitten)*

## ***DIENST VAN WOORD EN LIED***

STILTE

LIED: LIED 538 COUPLET 1

LEZING: 1 Koningen 19 vers 1 tot 18

STILTE

Lied: Lied 538 couplet 2 en 3

GEBED: Gebed van Bonhoeffer

STILTE

LIED: LIED 538 COUPLET 4

Heer, ver - hoor ons ge - bed,  
laat ons roe - pen U be - rei - ken.

## STIL GEBED

## ONZE VADER

SLOTLIED: LIED 283 COUPLET 1 T/M 5

ZEGENBEDE:

*Voorganger:*

*Allen:*

Zegen ons met uw stilte,

**dat de drukte in ons zwijgt;**

geef ons vrede met wat onaf is,

**en plezier in wat geklaard is;**

bewaar het licht in de nacht

**dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,**

als U over ons waakt

**Amen**

*Na de zegen is er gelegenheid om in rust te blijven zitten. Wilt u in stilte de kerk verlaten?*

# Vesper op de Woensdag in de stille week

Organist/pianist: Hans Boensma

## Wilt u in stilte plaatsnemen op een stoel met een Liedboek?

Op de tafel in de hal ligt een boek waar u gebedsintenties in kunt schrijven; deze worden meegenomen in de dienst van de gebeden aan het eind van de vesper. We volgen de orde van dienst zonder nadere aankondiging. Na de vesper is er nog tijd om in rust te blijven zitten.

## VOORBEREIDING

### STILTE

### OPENING

(staande)

Voorganger:

Heer, open mijn lippen

Allen:

**Mijn mond zal zingen van uw eer**

God, kom mij te hulp

**Heer, haast u mij te helpen**

### LOFPRIJZING:

E re zij de Va der en de Zoon en de hei li ge Geest,  
als in de be gin ne, nu en im mer  
en van eeu wig heid tot eeu wig heid. A men.

### OPENINGSPSALM: *PSALM 130 DNP*

3. Vanuit het diepe duister  
vind ik geen uitweg, HEER.  
Ik schreeuw om redding; luister,  
geef aandacht, reageer.  
U kent mijn hele leven,  
mijn zondige gedrag.  
Toch wilt U steeds vergeven.  
Uw naam verdient ontzag!
4. Ik blijf de HEER verwachten,

mijn ziel ziet uit naar Hem.  
Zijn woord vult mijn gedachten;  
ik hunker naar zijn stem.  
De HEER laat van zich horen,  
blijf hopen, Israël!  
Eens zal de morgen gloren  
van redding en herstel.

*(staande, daarna zitten)*

## ***DIENST VAN WOORD EN LIED***

STILTE

LIED: LIED 598 3X (NEDERLANDS)

LEZING: Handelingen 9 vers 1 tot 19a

STILTE

Lied: lied 834 couplet 1 t/m 3

GEDICHT: God, Bron van licht, (Annemieke Bosman-Mohrmann)

STILTE

Lied: 568a 3x

## ***DIENST VAN DE GEBEDEN***

### **GEBEDEN: GEBED VAN JANNEKE NIJBOER**

#### **VOORBEDEN**

*Waarbij elke bede als volgt wordt afgesloten:*

Voorganger '... zo bidden wij'

Allen

Heer, ver - hoor ons ge - bed,  
laat ons roe - pen U be - rei - ken.

#### **STIL GEBED**

#### **ONZE VADER**

### **SLOT LIED: LIED 1010 COUPLET 1 T/M 4**

*ZEGENBEDE:*

*Voorganger:*

*Allen:*

Zegen ons met uw stilte,  
**dat de drukte in ons zwijgt;**  
geef ons vrede met wat onaf is,  
**en plezier in wat geklaard is;**  
bewaar het licht in de nacht  
**dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,**  
als U over ons waakt  
**Amen**

*Na de zegen is er gelegenheid om in rust te blijven zitten. Wilt u in stilte de kerk verlaten?*

