



Zondag 3 mei

Wit

5<sup>e</sup> van Pasen

---

Orgelspel

Begroeting (ouderling van dienst)

*De gemeente gaat staan*

Intochtslied: **LB 971**

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Stilte om ons voor te bereiden op de dienst

Bemoediging en drempelgebed

- O. Onze hulp is niet zomaar hulp,  
maar komt van de Heer onze God,
- G. Hij heeft ons geroepen tot zijn volk,  
en heeft beloofd: Ik zal hun God zijn.**
- O. God is trouw aan zijn verbond,  
Hij schrijft zijn woorden in ons hart.
- G. Hij vergeeft ons onze fouten  
en herinnert zich alleen zijn belofte.**
- O. Wiens Zoon onze wereld heeft gekend: de tranen, het lijden en  
dedood. Die ons gehoorzaam is voorgedaan als hogepriester,  
dwars door de dood, op weg naar de volmaaktheid.
- G. U kent de nacht van ons leven, onze onvolmaaktheid en  
onze beperkingen.**
- O. Laat Uw licht vandaag schijnen over alles wat ons in het  
donker houdt.
- G. Geef ons een nieuw begin en nieuwe kansen.**

**Amen.**

*De gemeente gaat zitten*

Psalm van de zondag: **98 (DNP)**

<https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-98>

**Kyriegebed**

**Glorialied: Lied 867**

DIENST VAN HET WOORD

Groet

v. De Heer zal bij u zijn!

**g. DE HEER ZAL U BEWAREN!**

v. Gebed van de zondag

**Verhaal voor groot en klein**

De Schrift gesproken en bezongen

Eerste lezing: Exodus 25: 1-9

Zingen: **Lied 84A**

[https://www.youtube.com/watch?v=ApLReosJd0s&list=RDApLReosJd0s&start\\_radio=1](https://www.youtube.com/watch?v=ApLReosJd0s&list=RDApLReosJd0s&start_radio=1)

Tweede lezing: Hebréeën 8: 1-12

**Let op: Uit de Bijbel in Gewone Taal!**

Zingen: **Lied 837**

Verkondiging

Meditatief orgelspel:

Zingen: **Lied 871**

DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

o. Pastorale en diaconale mededelingen (zie ook de mededelingen)

Gebeden:

- Voorbeden  
*Elke voorbede wordt afgesloten met “zo bidden wij”:* **LB 368F**
- Stil Gebed
- Onze Vader (*oecumenisch*)

*Inzameling der gaven voor de Diaconie*

*De gemeente gaat staan*

WEGZENDING EN ZEGEN

Lied bij de zegen: **Lied 655: 1, 2 en 5**

Zegen:

- V: De Heer zegent jou,  
Hij is dichtbij je, elke dag
- G: Hij is onze God,  
wij horen bij Hem.**
- V: De Heer geeft je licht om te leven  
en liefde om door te geven.
- G: Hij is onze God,  
wij mogen met Hem gaan.**
- V: De Heer geeft je vrede in je hart  
en hoop voor de weg die komt.
- G: Hij blijft bij ons,  
vandaag, morgen en altijd.**



*Uitgangscollecte bestemd voor de Kerk*

## MEDEDELINGEN

- **Medewerkers eredienst**

voorganger	Ds. Henk Binnekamp
ouderling	André Bouma
organist	Henk Langenkamp
koster	Noël Moes
  
- **Bloemengroet van de gemeente:**
  - Egbert op den Dries
  
- **Komende zondag:**
  - Ds S. Roozenboom
  
- **Ontmoeting:** na de viering bent u van harte welkom in de Klokkenkamp om na te praten bij koffie, thee of limonade.

Mededelingen voor de liturgie kunt u wekelijks tot woensdagavond 20.00 uur doorgeven op het mailadres: [liturgie@hofkerkgoor.nl](mailto:liturgie@hofkerkgoor.nl)